

Een commentaar op de Toronto Blessing

<http://livingjourney.wordpress.com/2008/06/03/this-is-a-comment-response-worth-reading/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

Ik [zie link hierboven] was enkele sites aan het doorzoeken die ik graag bezoek en vond iets op Christian Witness Ministries over Todd Bentley¹. Iemand plaatste volgend commentaar over de gevaren van de Toronto Blessing² waarvan ik dacht dat het nogal interessant was ...

“EEN EX-SATANIST ONTMASKERT DE TORONTO BLESSING

Beste Dr. Van Zyl, ik ben een ex-satanist (werd daarvan bevrijd in de jaren '80) en heb gehoord over uw streven om de beweging van de Toronto Ervaring te bestrijden. (Ten minste enkele christenen hebben wat inzicht, alhoewel een beperkt aantal). Dank God hiervoor! Ik onderscheid de geesten achter de Toronto Ervaring als zijnde dezelfde geesten die wij indertijd op de kerk loslieten (om te bedriegen), toen ik nog tegen het Christendom was. Dit zijn bedriegende geesten, en zij zijn zo schaamteloos en opvallend dat het me verbaast dat de mensen niet zien wat er gaande is. Het probleem is dat de kracht van deze geesten in het bedrog ligt. (Zij zijn voornamelijk bedriegende geesten m.b.t. religie).

Ik zou u dankbaar zijn als u mij wat van de exposés opstuurt die u hebt geschreven (of die van iemand anders) want ik verzamel informatie over wat gaande is. Ik zou nadien graag zelf enkele exposés schrijven. Ik zie dat Dr. Morpew (*Renewal Apologetics*) [propagandist van de Toronto Ervaring] heel wat te zeggen heeft over u en Alan Morrison. Ik weet niet of hij loog over u, maar zeker over Alan Morrison! Het zou prachtig zijn als enkele mensen zouden kunnen samenzitten om een stevig antwoord te geven op de afval die zij verspreiden. Ik roep die mensen op die bezorgd genoeg zijn om tijd te besteden aan het bereiken van hen die potentiële slachtoffers zijn van de Toronto Ervaring, vooraleer zij erdoor gegrepen worden.

Voor alle anderen die het licht bezitten: hou u alstublieft niet stil. Als u een huis zou zien dat in brand staat, zou u de bewoners dan niet verwittigen? Als u zou zien dat iemand een afgrond dreigt in te storten, zou u dan zwijgen? Dr. Morpew zegt in zijn publicatie, *Renewal Apologetics* pag. 15: “Fenomenen van de Heilige Geest trekt ook gekken aan ...” O ja? Maar waar is het criterium voor het determineren van gekheid? De wereld binnen deze kerken verschilt niet van de wereld in het gesticht. (Als u mij niet gelooft, bezoek dan eens een psychiatrische inrichting). In feite is geestelijke gezondheid relatief, en het bepalen van wie gek is of niet, is subjectief (ik spreek vanuit Toronto Ervaring perspectief); waarom dan onderscheid maken tussen gekken en niet-gekken? Met de Toronto Ervaring is het onderscheid zo vaag dat het hier een geval betreft van geesteszieken die de niet-geesteszieken diagnosticeren. Als een krankzinnige uit zijn cel van het gesticht zou losbreken, en zich in een Torontosamenkomst zou bevinden, dan zou hij zeker denken dat hij zich nog steeds in het gekkenhuis bevindt. [...]

In de jaren dat ik Satan en zijn demonen aanbad, ontdekte ik dat de krachten van de duisternis gedijen op ironie, om de spot te drijven met God. Het is alsof zij de Schrift hebben doorzocht op elke gruwel in Gods ogen, en daarna trachten zij de gelovigen ertoe te verleiden om deze gruweligheden in de naam van Christus te accommoderen.

Jesaja 28 en 29 beelden Gods afschuw af voor dronken leiders van Zijn volk. Hij waarschuwt Israël voor dronken profeten:

Jesaja 28:1-5: “Wee de hovaardige kroon der dronkenen van Efraïm, ... zal Hij ze ter aarde neerwerpen met de hand. De hovaardige kronen der dronkenen van Efraïm zullen met voeten

¹ <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/ToddBentley.pdf>

² <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/alpha.pdf>

vertreden worden. ... Te dien dage zal de HEERE der heerscharen tot een heerlijke Kroon en tot een sierlijke Krans zijn voor de overgeblevenen van Zijn volk”

En Jesaja 29:9 zegt: “zij zijn vrolijk, derhalve roept gij; zij zijn dronken, maar niet van wijn; zij waggelen, maar niet van sterke drank”.

De profeten zouden de ogen van het volk moeten zijn maar God heeft hen verblind.

Zou God (die altijd dezelfde is) waarschuwen tegen dronken profeten, die dronken zijn zonder wijn, en dit zelfde beeld (dronken zijn) gebruiken om een opwekking door Zijn Geest aan te tonen? God is niet zoals een mens, die geneigd is tot contradictie, noch is Hij zoals Satan, die sz zaken omkeert en het goede boos en het boze goed noemt. Zal dezelfde God die dronkenschap verafschuwt, plotseling het beeld van dronkenschap gebruiken als uitdrukking van Zijn Heilige Geest? We kunnen er zeker van zijn dat Satan, de auteur van tegengestelden, achter zulk contradictorisch gedrag zit. Satan kan eens goed lachen met Gods volk, die in een benevelde toestand - “Dronken in de geest” - God staan te prijzen”.

(Bron onbekend)

De belijdende Kerk verschilt niet zoveel van Israël vermits ze Israëls zonden herhaalt! Jesaja werd gezegd dat de profetieën als een boek verzegeld waren. Dit was niet te wijten aan de duisterheid van deze geschriften, of omdat ze werkelijk verzegeld waren, maar aan de blindheid en domheid van het volk, wier ogen gesloten waren.

Lees deze profetie zorgvuldig ...

Jesaja 29:9-14: “Zij vertoeven, daarom verwondert u; zij zijn vrolijk, derhalve roept gij; zij zijn **dronken, maar niet van wijn; zij waggelen, maar niet van sterke drank**. 10 Want de HEERE heeft over u uitgegoten een geest van diepe slaap, en Hij heeft uw ogen toegesloten; de profeten, en uw hoofden, en de zieners heeft Hij verblind. 11 Daarom is u alle gezicht³ geworden als de woorden van een **verzegeld boek**, hetwelk men geeft aan een, die lezen kan, zeggende: Lees toch dit; en hij zegt: Ik kan niet, want het is **verzegeld**. 12 Of men geeft het boek aan een, die niet lezen kan, zeggende: Lees toch dit; en hij zegt: Ik kan niet lezen. 13 Want de Heere heeft gezegd: Daarom dat dit volk tot Mij nadert met zijn mond, en zij Mij met hun lippen eren, doch hun hart verre van Mij doen; en hun vreze, waarmede zij Mij vrezen, mensengeboden zijn, die hun geleerd zijn; 14 Daarom, ziet, Ik zal voorts wonderlijk handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaarlijk; want **de wijsheid zijner wijzen zal vergaan, en het verstand zijner verstandigen zal zich verbergen**”

Lees verder over Toronto: <http://www.rejoicenow.nl/rejoicenow.nltoronto/>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

³ SV Kantt. 52: “Alle gezicht: dat is, al de voorzeggingen en profetieën van de ware profeten, die God tot u zendt, of het gezicht van alles”.