

# Tim & Beverly LaHaye

## Algemene leringen/Activiteiten

[Biblical Discernment Ministries](#) - update 2005

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)  
Vertaling, plaatje en voetnoten door M.V.



Tim LaHaye [foto links] is de stichter en directeur van de psychologie-georiënteerde Family Life Seminars, Inc., nu gevestigd in Arlington, Texas (oorspronkelijk in Washington, D.C.). Zeventien jaar lang was zijn vrouw Beverly een medespreker met Tim voor Family Life Seminars. Zij leidden samen 350 van de meer dan 1000 seminars. Hij is auteur van meer dan 40 boeken (+10 miljoen gedrukt) over onderwerpen als gezinsleven, temperamenten, en profetie. Tim was ook de voorzitter van Tim LaHaye Ministries, en stichter van het Pre-Trib<sup>1</sup> Research Center (zie beneden). Hij bezit een doctoraatsgraad van Western Baptist

Seminary, Portland, Oregon. Onder zijn boeken is daar het psychologie-georiënteerde *The Act of Marriage*, samen met zijn vrouw Beverly geschreven, en waarvan meer dan 2,5 miljoen exemplaren verkocht werden sinds de eerste uitgave in 1976.

In 1958 verhuisden de LaHaye's naar San Diego waar Tim pastor werd in de Scott Memorial Church, een ambt dat hij bijna 25 jaar bekleedde. In die tijd startte hij ook een christelijke school op, en ook het Christian Heritage College (gesticht samen met Henry Morris van het Institute for Creation Research), in de buurt van El Cajon. Tim LaHaye verliet de kansel in 1981 om meer tijd te besteden aan politiek en het schrijven. Een van zijn populairste werken is de Left Behind serie novellen, geschreven samen met Jerry Jenkins. Hij heeft ook zogenaamde bijbelcommentaren geschreven zoals *Revelation, Illustrated and Made Plain; How to Study Bible Prophecy for Yourself;* en *No Fear of the Storm: Why Christians Will Escape the Tribulation.*

Beverly LaHaye is een nationaal erkend advocate en woordvoester over onderwerpen die vrouwen en het gezin betreffen. Zij werd verkozen tot Christian Woman of the Year in 1984 en Churchwoman of the Year in 1988, en ontving ook een Religious Freedom Award in 1991. In 1993 werd haar radioprogramma "Beverly LaHaye Live" benoemd tot Talk Show of the Year. Onder haar vele psychologie-georiënteerde boeken zijn daar *The Spirit-Controlled Woman* en *The Desires of a Woman's Heart*. Zij staat ook aan het hoofd van Concerned Woman for America, de grootste openbare pro-gezin vrouwenorganisatie van de natie. Zij verdedigen gebed op school en komen op tegen abortus en tellen 600.000 leden. De LaHayes wonen vandaag in Californië.

Een belangrijk bedrog in de kerk vandaag is de zogenaamde spirituele toepassing van de pseudo-psychologische temperament theory voor individuele persoonlijkheidsbeoordeling, iets wat in werkelijkheid ontleend werd van heidense en occulte filosofieën. (Het "temperament" kan gedefinieerd worden als de unieke mentale en emotionele gesteldheid die te identificeren is als de persoonlijkheid). De studie van de temperamenten, dat mens-gecentreerd, ik-georiënteerd en psychopaganistisch is, wordt aan de onwetenden aangeboden als een geraffineerde, haast magische manier om onze diepste naturen en onze persoonlijkheidstypes te begrijpen. In werkelijkheid kunnen christenen door het praktiseren van de temperamenten en andere New Age persoonlijkheidstypologieën, zonder het te beseffen verlost worden tot het occulte.

Tim LaHaye is vandaag de voornaamste zogenaamde evangelical die over de temperamenten van christenen beuzelt, en hij is verantwoordelijk voor het populariseren van zijn leringen in de Kerk. LaHaye heeft de volgende boeken uitgegeven over het onderwerp (naast zijn persoonlijkheidsmeetinstrument: de LaHaye Temperament Analysis [LTA]): *Spirit-Controlled Temperament* (1966); *Transformed Temperaments* (1971); *Understanding the Male Temperament* (1977); *Why You Act*

---

<sup>1</sup> Pre-Tribulationisme: Het geloof dat de opname zal plaatsvinden vóór het begin van de 7-jarige verdrukking. Dit verschilt van Mid-Tribulationisme en Post-Tribulationisme.

*the Way You Do* (1984). Beverly LaHaye heeft ook boeken geschreven over temperamenten: *The Spirit-Controlled Woman* (1976/1996) en *How To Develop Your Child's Temperament* (1977). (Ieder die over LaHaye's leringen over de temperamenten een dieper inzicht wil krijgen moet zeker lezen: *Four Temperaments, Astrology & Personality Testing* [pp. 49-66], door Martin en Deidre Bobgan, EastGate Publishers, Santa Barbara, CA, 1992, 213 blz.)

a) In *Why You Act the Way You Do*, kan men onmiddellijk de onderliggende astrologische wortels van de temperamententheorie opmerken - LaHaye labelt christenen als opgewekt, opvliegend, flegmatisch en melancholisch, en verklaart daarmee waarom mensen "opgesloten" (locked-in) zijn om zich te gedragen zoals zij zich gedragen. Volgens LaHaye *bepalen* de "sterkten en zwakheden" van iemands temperament hoe zij handelen (b.v. LaHaye labelt koning David tot een combinatie van opgewekt en melancholisch). LaHaye probeert een onderscheid te maken tussen temperament, karakter en persoonlijkheid. Hij definieert *temperament* als "de combinatie van aangeboren trekken die onderbewust het gedrag van een mens bepalen". Hij noemt *karakter* "het echte u" en stelt het gelijk met "de verborgen mens van het hart" en de ziel. Hij beweert dat karakter "het resultaat is van uw natuurlijk temperament, aangepast door kinderopvoeding, opleiding, en fundamentele attitudes, geloven, principes en motivaties". Tenslotte definieert hij *persoonlijkheid* als "de uitwendige expressie van onszelf", wat kan zijn "hetzelfde als het karakter" of gewoon "een aangename façade voor een onaangenaam of zwak karakter". LaHaye beweert dat "het essentieel is uw temperament te kennen en in staat te zijn de temperamenten van andere mensen te analyseren". Hij getuigt verder dat "van alle gedragstheorieën die ooit bedacht werden, het [de vier temperamenten theorie] heeft gediend als de behulpzaamste verklaring". Hij heeft zelfs beweerd dat temperament genetisch bepaald is! (Bovendien heeft LaHaye ook geprobeerd het temperamentverhaal te bekrachtigen met behulp van zogenaamde handschriftexperten. Deze "grafologen" beweren dat het handschrift van een mens zijn persoonlijkheid onthult. Maar talloze studies hebben deze beweringen verworpen).

b) LaHaye legt de gebruikelijke grondslag van temperamentsterkten en -zwakheden, en combineert ze met Schriftplaatsen, en komt op met een vreemd paradigma over 's mensen zondige natuur en het heiligingsproces. Terwijl hij beweert een bijbelse antropologie te presenteren, brengt LaHaye zijn definitie van de mens in termen van psychologische zienswijzen in plaats van in bijbelse termen. Net als Freud geloofde dat de mens gedreven wordt door onzichtbare krachten in zijn "onderbewustzijn", plaatst ook LaHaye Carl Jung's introvert-extravert typologie in zijn schema en brengt de optimistische en opvliegende onder bij het extraverte type, en de melancholische en flegmatische bij de het introverte type. LaHaye beweert dat de "viervoudige classificatie van temperamenten nog steeds wijd gebruikt wordt", maar zelfs psychologische experts hebben de vier temperamenten typologie algemeen verlaten.

c) Als verdere indicatie van de bijbelse façade waardoorheen LaHaye zijn leer over de temperamenten probeert te heiligen, stelt hij temperament gelijk met onze "oude natuur": "Gezien temperament onze 'oude natuur' is, heeft de mens een 'nieuwe natuur' nodig". Maar LaHaye leert niet dat het temperament als dood gerekend moet worden, of afgelegd omdat de oude mens als dood gerekend moet worden. Hij lijkt enkel de "zwakheden" af te leggen, wat hij "zonde" noemt. Hij wil de "sterkten" bewaren en verbeteren. En dan, via een enorme sprong van verbeelding, verandert hij de negenvoudige vrucht van de Geest (Galaten 5) in "temperamentskenmerken" van onze nieuwe natuur.

d) LaHaye presenteert vier belangrijke personen uit de Bijbel in termen van temperamenten. In zijn boek *Transformed Temperaments*, in zijn toepassing van de vier temperamenten, brengt hij Petrus eigenaardig genoeg onder bij opgewekt, Paulus bij opvliegend, Mozes bij melancholisch en Abraham bij flegmatisch. Deze hele zaak van de vier temperamenten om mensen in categorieën onder te brengen is zo subjectief dat ze zowel nutteloos is als misleidend. LaHaye's tabellen en beschrijvingen doen het hele opzet lijken als factueel en betrouwbaar, maar ze zijn willekeurige classificaties en combinaties. Doorheen zijn latere boeken voegt LaHaye toe en verfraait hij de lijst, en maakt hij een test op waardoor mensen zich kunnen inpassen in zijn systeem. LaHaye laat de mensen dan zitten met een willekeurig systeem van psychologische theorieën van een amateur populaire psycholoog.

*Left Behind*, door Tim LaHaye en Jerry Jenkins, is het eerste van 12 novellen (recent zijn nog 3 bijkomende boeken aangekondigd) dat gaat over de eindtijd. LaHaye zegt dat *Left Behind* is “de eerste fictionele schildering van gebeurtenissen die overeenkomen met de letterlijke interpretatie van de bijbelprofetie. Het is geschreven voor ieder die houdt van pakkende fictie met geloofwaardige figuren, een dynamische plot dat ook profetische gebeurtenissen verweeft in een fascinerend verhaal”. Het verhaal begint met de dag dat de Opname plaatsvindt, juist wanneer de Antichrist macht over de wereld begint te krijgen. Het verhaal is echter gewikkeld rond de levens van een handvol individuen die geconfronteerd worden met het feit dat de Opname gebeurd is. Zullen zij nu tot Christus komen, of zullen zij meegetrokken worden door de valse verklaringen voor de verdwijning van miljoenen in de hele wereld. En indien zij tot de Heer komen, wat zal hen dit dan kosten?

Voor zover fictie dit kan, is het eerste boek in de serie relatief getrouw aan de Schrift. Maar LaHaye's oecumenische ingesteldheid schijnt er doorheen, net zoals zijn hang naar psychologie. Eén opmerking impliceert zelfs dat Moeder Theresa werd opgenomen! Dit feit is nog eigenaardiger gezien het boek handelt over een tijd van tientallen jaren in de toekomst en “Moeder” Theresa haar dood naderde toen het boek geschreven werd, en sindsdien gestorven is. Maar belangrijker is dat men zou denken dat LaHaye en Jenkins zouden erkennen dat Moeder Theresa Christus nooit ontving door geloof alleen. Zij hing altijd een werken-redding aan van de Rooms-katholieke kerk. Erger nog, LaHaye ziet de paus als opgenomen samen met de Kerk! Dus, met deze serie helpen LaHaye en Jenkins afvalligen zoals Chuck Colson, Billy Graham, Charles Stanley en de rest van de RKK-sympathisanten om de demarcatielijn verder te vervagen die ligt tussen echt Christendom en haar afvallige tegenhanger.

Men zou kunnen denken, met zulk een gouden gelegenheid voor LaHaye en Jenkins, dat zij het Evangelie helder uitleggen aan allen die de serie lezen. Maar waarom is het gezonde Evangelie van Gods genade zo onduidelijk, tot het punt van eigenlijke afwezigheid in de boeken?! Het is waar, er zijn momenten in het boek dat sommigen van de karakters een kort getuigenis geven van redding, maar zelfs deze zijn zo zwak dat als een persoon er niet speciaal op let of niet vertrouwd is met Gods reddingsplan, hij nooit zou weten wat het betekent wedergeboren te zijn. Van welk praktisch nut is een boek in huis dat een verloren mens niet kan overtuigen van zonde en geen behoefte aan een Verlosser kan aantonen? (Bron: Pastors Kevin Bier en Gary Gilley. Voor een gedetailleerde recensie van de *Left Behind* serie, zie BDM's companion report).

LaHaye heeft een klein fortuin verworven met zijn fictieboeken in de *Left Behind* serie, en Hank Hanegraaff van het Christian Research Institute denkt dan blijkbaar ook dat er mogelijkheden zitten in de fictiemarkt, voor zijn eigen fictie. LaHaye fictionaliseert over de gebeurtenissen die gerelateerd worden met de Tweede Komst van Christus die spoedig moet komen; en aan de andere kant fictionaliseert Hanegraaff over de gebeurtenissen overeenkomstig de zienswijze van de “preteristen”<sup>2</sup>, die vinden dat de gebeurtenissen reeds voltooid zijn in 70 n.C. Een van de vreemde dingen is het feit dat Tyndale House zowel de pre-trib en pre-mill<sup>3</sup> zienswijzen van LaHaye als de preterist-zienswijze van Hanegraaff publiceert. (De enige “profetie” waaraan Tyndale House geïnteresseerd lijkt is die welke hoe dan ook “winstgevend” is).

Deze recente ontwikkeling heeft LaHaye geen kleine consternatie bezorgd, als het waar is wat het magazine *Christian Retailing* schrijft (3 jan. 2005, p.1): 1) Volgens het magazine voelt LaHaye zich nu “verraden” door Tyndale House, omdat zij aan hem geld verdienen voor het promoten van de nonsens-fictie geschreven door Hanegraaff. Een ander vreemd element hierin is het feit dat zelfs LaHaye zelf vasthoudt aan sommige elementen van het preterisme. Hij bedriegt met de zienswijzen van het Joods preterisme over het boek Daniël bijvoorbeeld, en dat geldt voor zijn verwarde ideeën over de Antichrist en de Gruwel der Verwoesting. LaHaye verdedigt het Joods preterisme dat de Seleuciden, Ptolemeeën en Antiochus Epifanes Daniël 11:5-35 vervuld hebben, wat voor het eerst

---

<sup>2</sup> Het preterisme is een opvatting binnen het christendom waarbij de profetieën van de eindtijd, onder andere uit het bijbelboek Openbaring, niet over de toekomst gaan maar reeds vervuld zijn in het verleden. Preteristen plaatsen de vervulling van de bijbelse voorspelling in de eerste eeuw na Christus, de tijd van de Romeinse keizer Nero en de Joodse Opstand met Rome.

<sup>3</sup> Pre-Millennialisme: Het geloof in de nog toekomstige 1000-jarige regering van Christus, genoemd in Openbaring 20, en dat deze volgt op Christus' wederkomst, en dat de kerk dan in de hemel en Israël het middelpunt op aarde zal zijn. Dit verschilt van A-millennialisme of Post-Millennialisme.

geleerd werd in het ongeïnspireerde boek Makkabeeën door een ongeïnspireerde Joodse schrijver. Dit preteristische idee maakt Daniël 11:5-35 irrelevant voor toekomstige profetische gebeurtenissen. (Zie Tim LaHaye's *Prophecy Study Bible* van Daniël 11).

Het is ook eerder vreemd en grappig dat LaHaye, die pakken geld verdiende met zijn fictie, welke elementen van preterisme vertonen, nu klaagt over Hanegraaff's gebruik van hetzelfde soort preteristische fictie over de Tweede Komst om er geld aan te verdienen. Zowel LaHaye als Hanegraaff ontlenen fundamenteel preteristische ideeën die hun oorsprong hebben van vóór de eerste komst van Christus, zijnde Joodse interpretaties over Daniël die moeten dienen om Daniël's profetische waarheid nietig verklaren (Bron: Bob Ross, "LaHaye vs. Hanegraaff -- Or, Truth Again Proves to be 'Stranger Than Fiction'" [6-1-2005]).

De LaHayes zijn fabuleus rijk geworden door Tims auteurschap van de *Left Behind* serie. Zo rijk dat de LaHayes het geregeld hebben een nalatenschap voor zichzelf te kopen - zij gaven Jerry Falwell's Liberty University \$4,5 miljoen voor een nieuw studentencentrum, en op haar beurt werd de nieuwe School of Prophecy (geopend in januari 2002) genoemd naar LaHaye en hij dient daar als hun president. Tim ontving ook de eer om "de meest invloedrijke evangelische leider van de laatste kwarteeuw" genoemd te worden. Dit was het verdict van het Institute for the Study of American Evangelicals, gelokaliseerd in Wheaton College, Illinois, zoals aangekondigd in hun periodiek *The Evangelical Studies Bulletin*.

Alhoewel verondersteld wordt dat hij een profetie-expert is, heeft LaHaye enkele serieuze problemen met zijn profetische leringen in de *Left Behind* serie. Bijvoorbeeld, in de boeken 8 en 9 leren LaHaye en Jenkins dat de ontvangers van het merkteken van het beest altijd nog kunnen gered worden. In *The Mark* wordt "het Chang scenario" ontwikkeld waarbij een karakter zowel het merkteken van het beest als het zegel van de Heer ontvangt. In *Deseccration*, wordt Chang's dubbele merktekening in de verhaallijn gerechtvaardigd. De vraag over hoe een christen het merkteken van het beest kan hebben en toch nog steeds gered kan zijn, werd dikwijls gesteld door verbaasde lezers op het *Left Behind* messageboard, en werd beantwoord op de FAQ-pagina op *LeftBehind.com*. "God kijkt naar het hart" zegt Jenkins. "Hij [Chang] was eerst een gelovige, en dus: voor altijd". Merk op dat Jenkins *niet* zei: "Het is slechts fictie, neem het dus niet al te serieus". Hij zei ook *niet*: "U moet begrijpen dat in het echte leven geen christen het merkteken van het beest kan ontvangen en toch gered zijn".

LaHaye en Jenkins leren ook, in hun non-fictie boek *Perhaps Today*, het concept dat "ware christenen de Heer Jezus Christus kunnen verloochenen voor mensen en *nochtans* eeuwig leven beërven":

"Mijn geest is beroerd door de duizenden christenen die brutaal gedood werden en verminkt door de leeuwen in de Romeinse amfiteaters van lang geleden. Hun misdaad? Zij weigerden te buigen en caesar te aanbidden. Ongetwijfeld zullen sommigen op die dag laf geweest zijn voor hun onderdrukkers en veinsden zij een afwijzing van Christus. Maar zoals zij die gemarteld werden, zullen ook zij gered worden. Maar zij zullen niet de martelaarskroon ontvangen welk hun Heer wilde dat zij die zouden verkrijgen".

De auteurs leren dat als een christen uitwendig de Heer Jezus Christus afwijst, hij toch nog zal gered worden, alhoewel hij zijn martelaarskroon verliest. Zij zeggen dat de christenen in het verleden, die neerbogen en "deden alsof" zij de keizer aanbaden nog steeds gered waren! Zij zouden niet de martelaarskroon ontvangen maar zouden gered worden nadat zij de Heer Jezus Christus verloochenden voor mensen. De auteurs verzekeren christenen ervan dat zelfs indien u uitwendig de Heer Jezus Christus verloochent (zolang je het maar niet echt vanbinnen meent) en een valse Christus veinst te aanbidden, je nog steeds zult gered worden. Dit te zeggen is de Bijbel verwerpen (Matt. 10:32,33; 16:25; Luk. 12:8,9; Mark 8:35; 1 Joh. 2:22,23).

Beverly LaHaye onderschrijft Rapha Hospital Treatment Centers van Houston, Texas (samen met andere zogenaamde evangelicals zoals Jerry Falwell, Charles Stanley, en D. James Kennedy). Rapha is een organisatie die sterk Alcoholics Anonymous, 12-Step codependency/recovery programs promoot als een "christelijke" methodologie voor de behandeling van "dysfunctionele" relaties. Rapha is gespecialiseerd in de "behandeling" van "co-dependent" en/of verslaafde christenen door het aanwenden van een fusie van Adleriaanse-Maslowiaanse behoefte psychologie en de Bij-

bel. Rapha begon in 1986 en beweert sindsdien meer dan 30.000 opgenomen psychiatrische patiënten behandeld te hebben. Vandaag heeft Rapha 120 bedden in twaalf psychiatrische eenheden met een jaarlijks inkomen van meer dan \$12 miljoen. Rapha beweert ook dat meer dan 1200 kerken in de VS hun materiaal gebruiken. LaHaye wordt geciteerd als dat hij zegt: “Ik ben ervan overtuigd dat de Rapha Hospital Treatment Centers een gave van God zijn voor onze generatie. Ik ben verheugd in staat te zijn het Rapha-programma overal aan te bevelen”. (Ieder die meer wil weten over de “co-dependent” ketterij die door de kerken raast vandaag, kan best lezen: *12 Steps to Destruction: Co-dependency/Recovery Heresies*, door Martin en Deidre Bobgan, EastGate Publishers, Santa Barbara, CA, 1991, 247 pag.)

Promise Keepers (PK's) is de gigantische, nieuwe (1991) “mannenbeweging” onder belijdende evangelische christenen. Hun wortels zijn katholiek en charismatisch in de kern. PK's staan voor (contradictorisch) homoseksualiteit, het promoten van seculiere psychologie, het feminiseren van mannen, hun uitbeelding van een “fallische messias” die geneigd is tot homoseksuele handelingen, en het oecumenisme en andere onbijbelse leringen - dit zou elke christen moeten ontraden om ook maar iets te maken te willen hebben met zulke beweging. PK's bewijst een van de meest goddeloze en misleidende bewegingen te zijn in de annalen van de kerkgeschiedenis. Niettegenstaande is **Tim LaHaye** een promotor van hun oecumenische, charismatische, gepseudologiseerde mannenbeweging, zoals aangetoond werd in zijn schrijven van talloze “devotionals” die gepubliceerd werden in het tweemaandelijks *Men of Integrity* (“your daily guide to the Bible and prayer”) van de PK's.

Er zijn veel manieren waarop men kan meegetrokken worden in een onbijbelse eenheid met andere gelovigen. Het gebeurt meestal als mensen zich focussen op een bepaalde kwestie of theologisch onderwerp, welke kwestie of onderwerp, op zichzelf, wel rechtmatig en theologisch correct kan zijn, maar, deze eenheid neigt gewoonlijk naar het opzij zetten van leerstellige verschillen, zodat de resulterende eenheid in zijn geheel onbijbels is.

Zo'n organisatie werd gevormd door Tim LaHaye in 1994: het Pre-Trib Research Center (PTRC). Het werd bevolkt door een “grote groep van bijbelprofetie-geleerden die de heilige taak toegewezen kregen zich met anderen te verenigen voor het verkondigen, onderwijzen, verdedigen en toepassen van de leer van de pretribulationele Opname van de Kerk”. PTRC beweert te hebben “samengebracht zo'n groep van gelijkgestemde profetie-geleerden, communicateurs en auteurs om deze erg belangrijke bijbelse waarheid te verdedigen”. PTRC claimt 70 leden die zich houden aan de pre-trib positie en die de PTRC-leerstelling verklaring ondertekend hebben. Zelfs wanneer men aanneemt dat het gestelde doel van het PTRC waardevol is, betekent hun hutsepot van neo-evangelicals, pseudologiseerders en profetische hyper-speculeerders (ondergebracht op het PTRC briefhoofd) beslist hun diskwalificatie als organisatie van “gelijkgestemde geleerden” in bijbelse eenheid. (b.v. hun “gelijkgezinde profetie-geleerden” omvatten Ed Hindson, Kay Arthur, John Ankerberg, Chuck Missler, Martin DeHaan II, David Jeremiah, Grant Jeffrey, Peter LaLonde, David Reagan, Jerry Vines, Adrian Rogers, Zane Hodges, Robert Lightner, Thomas McCall, J. Dwight Pentecost, Charles Ryrie, John Walvoord, Stanley Toussaint, Zola Levitt, Hal Lindsey, David Noebel, Richard Mayhue, John Sproule, en Elmer Towns). Dit soort oecumenisme kan niet anders dan fout lopen.

Dr. Bill Jackson, president van de Association of Fundamentalists Evangelizing Catholics (AFEC), bereidde voor 18-6-1999 een verklaring voor over “Het Evangelie van Jezus Christus - Een Evangelische Viering” (“The Gospel of Jesus Christ - An Evangelical Celebration”; ingekort EC). Zie de 14-6-1999 *Christianity Today* voor de volledige tekst van de EC. Dit document werd onderschreven door Charles Colson, Bill Bright, J.I. Packer, die allen de controversiële ECT<sup>4</sup> documenten van 1994 en 1997 ondertekenden. Dit EC-document werd eveneens onderschreven door R.C. Sproul, John MacArthur en D. James Kennedy, die de eerste drie openlijk [zij het zwakjes] bekritiseerden voor het ondertekenen van de ECT documenten. EC zegt: “wij kunnen geen enkele vorm van leerstellig verschil omarmen waardoor Gods waarheid wordt opgeofferd ter wille van een valse vrede”. Maar er is beslist geen beter voorbeeld van “leerstellige onverschilligheid” dan de ECT documenten zelf (Jakobus 1:8)! Omdat ECT I stelde dat “Evangelicals en Katholieken broeders en zusters zijn in Christus”, zou het nieuwe EC-document, om relevant te zijn, zich moeten onderwerpen aan de Rooms-katholieken die ECT I en ECT II ondertekenden. Het is moeilijk in te zien hoe iemand zo-

---

<sup>4</sup> ECT: Evangelicals and Catholics together (Evangelicals en katholieken samen).



wel ECT als EC kan onderschrijven. De enig logische conclusie is dat allen die EC ondertekenden hun namen verwijderden uit het ECT. Het lijkt er ook op dat de zogenaamde “evangelische” ECT-onderschrijvers door voormalige critici met rust gelaten worden. Wij geloven dat EC zal aangewend worden om degenen te rehabiliteren die in 1994 en 1997 in de fout gingen, zonder dat zij hun dwaling moeten toegeven of daar vergiffenis voor vragen. (Bron: 15-7-99, *Calvary Contender*). [Andere “evangelische” onderschrijvers van EC onder de 15 leden van het Drafting Committee en 114 leden van het Endorsing Committee zijn John Ankerberg, Kay Arthur, Tony Evans, Jerry Falwell, Bill Hybels, David Jeremiah, Max Lucado, Woodrow Kroll, **Tim & Beverly LaHaye**, Erwin Lutzer, Bill McCartney, Luis Palau, Pat Robertson, Ronald Sider, Charles Stanley, John Stott, Joseph Stowell, Chuck Swindoll, en Ravi Zacharias; ook de hyper-charismatici Jack Hayford, Steven Strang, en Bruce Wilkinson].

Hoe erg onkundig of onwetend de LaHaye’s en de mede-onderschrijvers mogen zijn: hun participatie in EC maakt hen deelgenoot van de consequenties. Het is ook belangrijk te noteren dat het EC document (wat verondersteld wordt een besliste en uitgebreide verklaring te bevatten over het ware reddende Evangelie van Christus), nergens melding maakt van berouw en bekering voor redding, en nergens melding maakt van de gehele verdorvenheid van de mens. Bovendien promoot EC een oecumenische eenheid (via “trans-denominational cooperative enterprises”) met alle belijdende gelovigen die staan voor EC’s “essentials” van het geloof. Maar dit is niet de eenheid van geloof dat geleerd wordt in Efeziërs. Terwijl ons door de Schrift wordt geleerd één van geest te zijn, spot de evangelical vandaag met het idee van ware bijbelse eenheid gebaseerd op volledige overeenstemming met, en onderwerping aan Gods heilige Woord. Het enige gebruik van het woord “eenheid” in het Nieuwe Testament wordt gevonden in Efeziërs hoofdstuk vier. Het is een “eenheid van de Geest” (vs. 3), niet van mensen. Het is een “eenheid van geloof” (vs. 13) gebaseerd op de gezonde leer waarvoor gelovigen moeten strijden, en niet mogen verwateren, noch herclassificeren tot de essentiële dingen (Judas 3). Er kan een echte geestelijke eenheid bestaan los van leerstellige eenheid, en wij moeten: “hen in het oog te houden die onenigheden teweegbrengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderwijs dat u hebt ontvangen, en keer u van hen af” (Rom. 16:17).

Tim LaHaye was een van de oorspronkelijke stichters (samen met Jerry Falwell en andere neo-evangelicals) van de Moral Majority (nu opgevolgd door de Liberty Federation), wat een van de klassieke voorbeelden is van “de goede zaak syndroom” - het geloof dat christenen de Schriftuurlijke demarcatielijnen kunnen oversteken als het doel maar goed genoeg is. (In feite verenigt de Moral Majority gelovige en ongelovige, Mormoon en Methodist, Katholiek en charismaat in een onheilige eenheid om het land te redden. Maar veeleer dat het land wordt gered wordt de zaak van Christus beschadigd. De demarcatielijn tussen de godvruchtige en de “doe-goed’er” werd zo onduidelijk gemaakt dat ze niet meer gezien wordt). [Verslag in *New Neutralism II*, pp. 70-71]. [In 1992 bekroonde Falwell’s Liberty University Beverly LaHaye met een honoris Doctorate of Humanities voor haar prestaties in het beschermen van de gezinsrechten].

Zowel Tim als Beverly LaHaye hebben een lange geschiedenis van extreem oecumenisme. Tim is de president geweest van Moral Majority van Californië en stafid van het nationale Moral Majority. In deze hoedanigheid drukte hij de hand van elk soort van afvalligheid, inbegrepen Rooms-katholicisme en Judaïsme. Als het hoofd van de American Coalition for Traditional Values, ging LaHaye samen onder gelijk juk met zulke “voornamen christelijke leiders” (zijn eigen woorden in 1984) als Demos Shakarian, het radicaal charismatisch hoofd van de Full Gospel Business Men’s Fellowship International; United Methodist pastor en hoofd van de activist van American Family Association, Don Wildmon; Jim Bakker van de PTL club; Kenneth Copeland; Rex Humbard; Robert Tilton; Thomas Zimmerman, toen hoofd van de Assemblies of God; Paul Crouch, radicaal hoofd van het godslasterlijke Trinity Broadcasting Network; en Jimmy Swaggart. Deze mannen zijn zo radicaal oecumenisch, en zo bijbels ongezond, en staan zo haaks op fundamentele, bijbelse afscheiding als maar ergens te vinden is. Drie van hen werden te schande gemaakt door hun morele en financiële corruptie. Paul Crouch haat fundamentalisten en heeft hen openlijk vervloekt. Thomas Zimmerman stond aan het voorfront bij het afbreken van de scheidsmuren tussen oudelijns-pentecostals en Roomsgezinden. Voor LaHaye is het schandelijk de leider te willen zijn van deze onheilige, gemengde menigte.

Het oecumenisme van LaHaye is niet beperkt tot zijn politieke activiteiten. Hij schudt frequent de hand van afvalligen in alle soorten van oecumenische samenkomsten. Bijvoorbeeld, toen het charismatische Rock Christian Network werd gelanceerd in 1986, was LaHaye's beamende gezicht te zien onder de mystieke charismaten Oral Roberts, David Yonggi Cho, en Demos Shakarian, katholiek priester John Bertolucci, en anderen. LaHaye verscheen regelmatig op "Jesus" rock festivals in verscheidene plaatsen van het land, schudde de hand van rock 'n' rollers en oecumenisten, inbegrepen Tom Skinner en Tony Campolo. Tim LaHaye sprak op Oral Roberts University's 1990 Christian School Conference. Hij was mede-voorzitter van de Jeruzalem '90 charismatische conferentie met als sprekers David Yonggi Cho en James Robison. In een fund-raising promotionele brochure preeft LaHaye "faith healer" Morris Cerullo voor zijn takeover van de PTL TV Network/Heritage eigendommen. LaHaye zei dat hij blij was dat het niet verloren ging "voor het lichaam van Christus", en dat wegens Cerullo's geloof het netwerk zou "doorgaan gebruikt te worden om het Evangelie te prediken en voor het presenteren van positieve programma's" (1-11-1990 & 1-3-1991 uitgaven van de *Calvary Contender*). Wat een verbluffende blindheid! (Verslag in de 1/1995, *O Timothy*).

Tim en Beverly LaHaye verschijnen nu op televisieshows van charismaten. De LaHaye's verscheenen elke dag van 21-3-2003 tot 25-4-2003, in de 1 uur durende Benny Hinn televisieshow ("This Is Your Day") op TBN. (LaHaye is niet onwetend over Hinn's reputatie gezien op een van LaHaye's Pre-Trib Research Council meetings iemand een presentatie bracht met videoclips van sommige van Hinn's vreemde profetieën). Het onderwerp van de week was bijbelprofetie. De LaHaye's brachten 5 uur door als goede maatjes van Benny Hinn, en toonden Tim's laatste boek *Charting the End Times*, als primeur voor degenen die \$50 bijdroegen voor Hinn's ketterse bediening. Inbegrepen in het pakket waren de eindtijd-tabellen en tijdslijnen. LaHaye zou miljoenen verdienen, en tegelijk zou Hinn het geld binnenrijven. (Bron: 1-5-2003, *The Christian Sentinel Report*).

Beverly LaHaye is een enthousiast supporter van het oecumenisch standpunt van haar man. Via haar Concerned Women for America (CWA) organisatie moedigt zij christenen aan om hun verschillen te vergeten en elkaar de hand te reiken om politieke en sociale verandering teweeg te brengen. CWA's radicaal, onschriftuurlijk oecumenisme werd gedemonstreerd in een CWA radio-uitzending op 13-10-1994. De spreker was een ongeredde Jood, Dennis Prager, die ook de toonaangevende spreker was op de 1996 CWA nationale conferentie. Prager sprak over de morele problemen van Amerika, en promoveerde als oplossing dat alle religieuze mensen van goede wil moeten samengaan om te weerstaan aan de krachten van de secularisatie. Gezegd werd: "Alle christenen moeten zich verenigen". Dit gevaarlijke, onschriftuurlijke sentiment werd geëchood door de gastheren van de CWA uitzending.

Zoals haar echtgenoot beperkt mevrouw LaHaye haar oecumenische zwerftochten niet tot het politieke domein. Zij was spreker op de 15<sup>de</sup> verjaardagsviering van het charismatische magazine *Charisma*. Bij deze gelegenheid schudde zij de hand van Oral Roberts, leden van de religieuze rock-groep Petra, en hyper-charismaten Charles en Frances Hunter, om dit gevaarlijke, onschriftuurlijke magazine te vieren. Beverly LaHaye heeft minstens twee keer gesproken op de jaarlijkse conferentie, gesponsord door de charismatische Christian Believers United (CBU) Fellowship. *Calvary Contender* redacteur Jerry Huffman merkt op: "Als u charismaten vraagt om uw politieke crusade te vergezellen, moet het hard zijn nee te zeggen wanneer zij willen dat u hun religieuze 'crusade' vergezelt. Satan is subtiel! (1-3-1986, *Calvary Contender*). (Verslag in de 1/95, *O Timothy*).

Beverly LaHaye is ook lid van de sterk oecumenische National Religious Broadcasters (NRB), voorheen een arm van de neo-liberale (en in toenemende mate charismatische) National Association of Evangelicals (NAE). Op de NRB's 53<sup>ste</sup> Annual Convention in Indianapolis in februari 1996, sponsorde Beverly LaHaye (middels haar CWA organisatie) het Anniversary Banquet, wat een sjiek evenement was van \$50 per ticket. Zij sprak ook op de Women's Luncheon van de 1997 NRB Convention.

Beverly LaHaye is Southern Baptist van overtuiging. Zij nam recent deel aan een oecumenische bijbelcommentaar-publicatie van 22 Southern Baptist vrouwen en 80 vrouwen uit andere denominaties. Sommige andere onbijbelse vrouwen in het project zijn Vonette Bright (vrouw van Campus Crusade's Bill Bright), Shirley Dobson (vrouw van Focus on the Family's James Dobson), Karen

Mains, en Jill Briscoe. De *Women's Study Bible* richt zich op ideeën en bezorgdheden van vrouwen. (Verslag in de 1-11-1995, *Calvary Contender*).

Tim LaHaye was spreker op het Jesus Northwest festival in 7/92 in de Assemblies of God kerk in Salem, Oregon. Andere sprekers waren de berucht liberale Tony Campolo, Mike Warnke, Frank Peretti, Ed Underwood (van Walk Thru' The Bible), en meer dan een dozijn "Christian" rock/rap groepen (inbegrepen Petra, DC Talk, etc.). (Verslag in de 3-1-1992, *Calvary Contender*).

Tim LaHaye is lid van COR (Coalition on Revival), een Reconstructionist/Dominionist organisatie toegewijd aan een sociaal evangelie/activisme agenda dat bijbelse standaarden wil opleggen (b.v. de oudtestamentische wet) aan ongelovige mensen en instellingen. Alhoewel niet langer een beleidscommissielid van COR doet LaHaye de volgende sterke onderschrijving:

"Ik beveel het werk aan van COR en hun inspanningen pastors en para-kerkleiders te verenigen om een opwekking in hun kerken te realiseren en een hervorming in hun genootschappen".

Beverly LaHaye nam ontslag bij COR in 1989, maar schreef op 12/89 in een brief dat haar echtgenoot Tim bleef "bij de raad van de Coalition ... zijn positie gebruikend in de hoop hen te beïnvloeden" (vgl. 1 Kor. 15:33)! [In een persoonlijke brief van 3-6-1993 beweerde Tim LaHaye dat hij "meer dan twee jaar geleden" ontslag had genomen bij COR - maar in 1990 stond zijn naam nog steeds op de briefhoofdingen als lid van het Steering Committee (beleidscommissie)]. Als een indicatie van wat de mensen van het COR geloven, geven we het volgende uit een brochure over de 12<sup>de</sup> Annual Northwest Conference for Christian Reconstruction. Klinkt het volgende niet als een "ander evangelie"? (onderstrepingen toegevoegd):

"De Christian Reconstruction beweging gelooft dat de Bijbel niet enkel een boodschap brengt van persoonlijke redding door het bloed van Christus dat gestort werd op het kruis, maar ook een uitgebreide wetstructuur welke alleen in staat is te voorzien in een juiste basis voor de maatschappij. Het is toegewijd aan de zienswijze dat soevereiniteit en dus overheidsbestuur van God zijn, en dat alle gedelegeerd bestuur, zoals gezin, kerk of staat (burgerlijk bestuur), moet uitgeoefend worden in gehoorzaamheid aan de wet van Gods verbond. Bovendien sluit redding elk aspect in van 's mensen leven en dus ook de relaties die hij aanhoudt met de wereld rondom hem. De beoefening van heerschappij in overeenstemming met Gods verbonden is daarom fundamenteel en vitaal voor het christelijk geloof. Dit verwaarlozen betekent het kleineren van de grootte van Christus' overwinning op Golgotha".

Dat LaHaye geen probleem heeft zich te identificeren met deze beweging is op zijn minst verontwaardigend. (Voor details over COR's onbijbelse strategie voor "taking the world for Christ", zie COR's documenten: *A Manifesto for the Christian Church*, *Forty-two Articles of the Essentials of a Christian World View*, and *Twenty-five Articles of Affirmation and Denial on the Kingdom of God*. Deze drie documenten, samen met COR's 17 Sphere/World View Documents, stellen voor wat COR noemt haar "20 COR World View Documents").

De mate waarin mannen als Tim LaHaye doorgaan met het bevorderen van het sociaal evangelie is werkelijk verbazingwekkend. LaHaye had een *betaalde* positie als voorzitter bij Sun Myung Moon's (nu niet meer bestaande) Coalition for Religious Freedom (CRF). (Moon is de stichter van de Unification Church (Moonsekte), en is de zelfaangestelde Messias van de wereld. Hij leert de bijzonder walgelijke ketterij dat Jezus niet enkel faalde in Zijn aardse bediening, maar dat Hij seks had met de vrouwen die Hem volgden). (Verslag in de november 1990, *Omega-Letter* en de 1Q96, *Religion in Politics*).

In Juni 1985 hield CRF verscheidene bijeenkomsten, met een ervan in Washington, D.C. Daar spoorde LaHaye de meer dan 300 aanwezigen aan om Moon te ondersteunen door vrijwillig met hem voor een week naar de gevangenis te gaan, als dat toegestaan wordt door de autoriteiten. "Niet dat ik instem met zijn leer", zei LaHaye. "Niet dat ik instem met wat hij leert, want velen van ons weten niet wat hij leert. We hebben het enkel in de krant gelezen en u weet hoeveel we de kranten kunnen vertrouwen". (Blijkbaar is LaHaye zich niet bewust van de vele boeken en het research van christelijke onderzoekers van culten en sekten, die beschikbaar zijn). Andere zogenaamde evangelicals die dienden bij LaHaye aan het CRF als bestuurslid en/of adviseur waren Don Wildmon (stichter en president van de sociaal-activistische American Family Association), Marlin Maddoux (radio



talkshow host van Point Of View), Paul Crouch (TBN Network's schandelijke stichter), Hal Lindsey, James Robison, Jimmy Swaggart, en D. James Kennedy (auteur en pastor van Coral Ridge Presbyterian Church in Ft. Lauderdale, Florida) - een agenda van sociaal activisme zorgt zeker voor vreemde oecumenische vrienden. [In een persoonlijke brief van 3-6-1993 beweert LaHaye nooit enige vergoeding gekregen te hebben voor zijn taak als CRF's "tijdelijke voorzitter voor anderhalve maand". LaHaye lijkt daarmee te zeggen: "Het is okay te dienen bij het bestuur van een afvallige organisatie, zolang je er maar geen loon voor accepteert"].

LaHaye's betrokkenheid bij Moon is bijzonder smerig. In 1985 onthulde Carolyn Weaver, die schrijft voor *Mother Jones Magazine*, het feit dat LaHaye aanzienlijke bedragen had ontvangen van Moon's Bo Hi Park. Dit werd ontdekt op een tape van een gedicteerde bedankbrief van LaHaye, waarmee hij Park dankt voor een overmatige bijdrage van \$500.000. LaHaye wilde de kwitantie van die bijdrage niet toegeven of ontkennen, maar viel de informatiebron aan. (Verslag in de 1Q96, *Religion in Politics*).

Moon hield een Washington Family Federation for World Peace conferentie in eind 1996 die beroemde "evangelische" sprekers aantrok, zoals Christian Coalition executive director Ralph Reed (nu een politiek consulent), Family Research Council president Gary Bauer, en Concerned Women for America president **Beverly LaHaye**. Moon en zijn vierde vrouw spraken ook op de conferentie, waar 1500 deelnemers waren van overal ter wereld. Toen in een persoonlijke brief gevraagd werd waarom zij wilde spreken voor een Moonie frontgroep, antwoordde Beverly LaHaye dat zij slechts enkele dagen vóór de gebeurtenis ontdekte dat het een Moon-gesponserd evenement was, maar dat "het te laat was om zich terug te trekken, en dus besliste ik het mee te maken en het als een gelegenheid te gebruiken om het ware Woord van God mee te delen ..." Zij beweerde ook dat zowel Bauer als Reed voor hetzelfde dilemma hadden gestaan. "Dus probeerden wij drieën ware getuigen voor Christus te zijn in dit evenement".

Deze "uitleg" van Beverly LaHaye doorstaat geen kritisch onderzoek. De LaHaye's hebben jarenlang een relatie gehad met de Moonies (zie hierboven). Zij zijn zich wel degelijk bewust van de Moonie frontgroepen, inbegrepen de Family Federation for World Peace. Maar laten we nog aannemen dat zij de waarheid vertelt in haar brief, en werkelijk onwetend was van de groep voor wie zij sprak. Ze geeft toe dat zij zich ervan bewust werd "enkele dagen voor het evenement", waarom kon zij dan niet afzeggen? Waarom was het "te laat om zich terug te trekken"? En op welke manier gebruikte zij haar verschijning daar als een gelegenheid om "ware getuigen te zijn voor Christus en voor Zijn Woord". Heeft zij daar specifiek het feit genoemd dat de Moonies een godslasterlijke sekte zijn en een gruwel voor een heilige God? In elk verslag dat gepubliceerd werd over haar opmerkingen, verwijst zij niet één keer naar het Evangelie.

LaHaye merkt ook op dat Gary Bauer en Ralph Reed "voor hetzelfde dilemma stonden". Niet volgens Reed echter. Wanneer gevraagd werd waarom de Christian Coalition ervoor koos zich te associëren met Moon, zei woordvoerder Mike Russell: "Zij streven naar het versterken van het gezin en zo ook wij. Ralph is het niet eens met elke organisatie waarvoor hij spreekt". En evenmin volgens Bauer; Bauer zei: "Ik zie niet in waarom christenen zichzelf zouden censureren uit enig forum waarin onze perspectieven kunnen gehoord worden". Deze twee twee oecumenisten willen de waarheid vertellen. Uit hun verklaringen kan u zien dat noch Reed noch Bauer enige toespeling maakten op onwetendheid over het Moonie sponsorschap van het evenement. Waarom was Beverly LaHaye zo onwetend terwijl de anderen zo goed ingelicht waren? Het feit is: Beverly LaHaye zat met haar hand in de koekentrommel gevangen, en nu maakt zij excuses zoals een 2-jaar oud kind: "Mama, ik wist niet eerder dat er koekjes in zaten dan vijf minuten geleden, en toen was het te laat om me terug te trekken". (Moon staat ervoor bekend om sprekers aan te trekken met honoraria die de \$100.000 overstijgen; misschien is dit de reden waarom "het te laat was om me terug te trekken").

Beverly LaHaye is stichter en voorzitter van Concerned Women for America (1979), een oecumenisch sociaal activistische organisatie voor belijdende christelijke vrouwen (CWA bracht in het verleden Rooms-katholieke en charismatische sprekers op haar programma), vastberaden om "de grootste vrouwenorganisatie van het land" (meer dan 600.000 leden) te zijn. *Mirabella* magazine (2/93 editie) zei dat Beverly LaHaye "Phyllis Schlafly voorbij gestoken is in belangrijkheid en

voortgaat met zich een publiek te verwerven door een maandelijks magazine [*Family Voice*], videotapes, en een call-in radioshow [*Beverly LaHaye Live* (weekdays) en *This Week With Beverly LaHaye* (weekend), gesticht in 1988 en nu te horen op ongeveer 100 “christelijke” stations, die meer dan 750.000 luisteraars bereiken], allemaal gefinancierd door CWA’s \$10 miljoen jaarlijkse budget ... *Beverly LaHaye Live* werd de National Religious Broadcaster’s Talk Show of the Year genoemd” van 1993 voor de “uitstekende prestaties in het stimuleren en leiden van de discussie over morele, politieke, sociale en religieuze kwesties die relevant zijn voor de christelijke gemeenschap”. (Gerapporteerd in Tim LaHaye’s 5/93, *Capital Report*). CWA verleent werk aan een staf van 33 betaalde personen, inbegrepen juridische specialisten en veldwerkers. Beverly LaHaye heeft ook twee vrouwenboeken geschreven: *Who But a Woman* and *The Restless Woman*. [Ondernemingen die CWA budgettair helpen zijn: PepsiCo, Levi Strauss, Avon, American Express, Sun Company, United Bank of Denver, en GEICO. (Verslag in de 1Q96, *Religion in Politics*)].

LaHaye kondigde recent de aanstelling aan van Sandy Rios als president van CWA. Rios is een Chicago radio talkshow host, muzikant en zangeres, en moeder van twee kinderen, waarvan er een ernstig gehandicapt is. Rios zegt dat ze een hart heeft voor hen die dikwijls over het hoofd gezien worden in de culturele strijd voor de ziel van Amerika. “Mevrouw LaHaye ... leerde ons een les door het stichten van CWA om aan te tonen dat de radicale feministen niet spreken voor mainstream Amerikaanse vrouwen. ... Jonge mensen en minderheden kunnen en moeten een stem hebben in het promoten van de effectieve bijbel-gebaseerde waarden die wij delen. Ik wil mevrouw LaHaye helpen om ervoor te zorgen dat ook deze stemmen gehoord worden”. (15-10-2001, *Calvary Contender*).

De Concerned Women For America bediening website verkoopt boeken die de boodschap brengen dat het *Harry Potter* fenomeen het koninkrijk van God kan bevorderen:

“In *What’s A Christian To Do With Harry Potter?* zal u de gefundeerde bezorgdheden onderzoeken die sommige christenen hebben over de serie; onderzoek de feiten en de fictie temidden van het debat, ontdek bijbelse antwoorden die u zullen verbazen, en leer hoe u dit krachtig culturele fenomeen kan aanpakken om het koninkrijk van God te helpen bevorderen”. (Onderstreping toegevoegd).

De *Harry Potter* boeken bevatten echt zwart-magisch satanisme, en zelfs mensenoffers. Als Gods volk gelooft dat gemeenschap met de demonen, in enige vorm, kan gebruikt worden om Gods koninkrijk te bevorderen, dan zijn zij letterlijk klaargestoomd om te geloven dat de Antichrist God is. Het is ook beroerd dat Connie Neal’s weerleg-Harry-Potter-critici boek *The Gospel According to Harry Potter* ook verkocht wordt op de CWA-website. Waarom wil CWA boeken verkopen die de christelijke oppositie wil tegenspreken?

Zelfs Beverly LaHaye’s compromitterende relatie met Coors Brewing Company<sup>5</sup> is beschamend. Coors uitgebreide hulpvoorzieningen komen ten goede aan hun homoseksuele partners. LaHaye’s CWA heeft lang geld van Coors geaccepteerd, wat het CWA verhinderde om alcohol-gerelateerde kwesties te bestrijden. [Alcohol is het grootste “drugprobleem” van de natie (17-8-1992, *Christianity Today*)]. (Verslag in de 15-9-1996, *Calvary Contender*).

Beverly LaHaye is ook aanhanger en ondertekenaar van de (nu defunctionele) Williamsburg Charter Foundation (WCF), een oecumenische fusie van belijdende christenen, humanisten, atheïsten, New Agers, oosterse religie aanhangers, enz., waarvan het gestelde doel religieus pluralisme en tolerantie was, maar die ondertussen een nieuwe één-wereld religie promoten. Andere “evangelische” ondertekenaars en/of supporters, samen met Beverly LaHaye, waren James Dobson, Chuck Colson, en Billy Graham. [WCF bestaat niet langer, maar het curriculum werd doorgegeven aan een “nieuwe” organisatie: “The First Liberty Institute”, een organisatie geleid door New Ager Dr. Charles C. Haynes].

---

<sup>5</sup> “Coors encouraged the organization of its homosexual employees into the Lesbian and Gay Employee Resource (LAGER) in 1993. In May 1995, Coors became the 21st publicly-traded corporation in the United States to extend employee benefits to same-sex partners. When company chairman Pete Coors was criticized for the company’s gay-friendly policy during his 2004 Republican primary campaign for the US Senate from Colorado, he defended the policy as basic good business practice”. ([http://en.wikipedia.org/wiki/Coors\\_Brewing\\_Company](http://en.wikipedia.org/wiki/Coors_Brewing_Company))

Beverly LaHaye's onderschrijving verschijnt op de cover (samen met die van James Dobson) van *The Natural Childbirth Book*. Op de cover staat ook een afbeelding van het occulte yin/yang symbool. Mrs. LaHaye zou haar onderschrijvingen toch eens nauwkeuriger moeten onderzoeken.

Tim and Beverly LaHaye zijn blijkbaar ook binnengewaaid in de charismatische vasten- en opwekkingsmenigte. Bill Bright, founder of Campus Crusade for Christ, vastte 40 dagen tijdens de zomer van 1994, waarbij hij beweerde een "profetie van God" gekregen te hebben dat een machtige opwekking in aantocht was. Hij deed dan een oproep aan honderden liberalen, charismaten, en new-evangelicals om samen te komen in Orlando van 5-12-1994 tot 7-12-1994 om te vasten en te bidden voor opwekking. Een uitnodigingscomité werd gevormd met een hutsepot van 72 liberalen, new-evangelicals en charismaten. Hierin waren begrepen: Robert Schuller, Charles Colson, E.V. Hill, Jack Hayford, James Dobson, W.A. Criswell, Charles Stanley, Paul Crouch, Luis Palau, Bill Gothard, Pat Robertson, Kay Arthur, en Larry Burkett. CCC's Bill Bright citeert: "een grote zin van dringendheid om de armen in elkaar te steken ["link arms"] en een verenigde oproep tot God om hulp, in de geest van koning Josafat (2 Kron. 20)". Dit oecumenisch "linken" is inderdaad in de geest van Josafat, maar de Josafat van 2 Kron. 18 (i.p.v. 2 Kron. 20!), die "linkte" met de boze koning Achab, kreeg daarmee de wraak van God op de hals. (Verslag in de 15-11-1994, *Calvary Contender*).

Een andere driedaagse "Vasten en Bidden" conferentie werd gehouden in 11/1995 in Los Angeles, en trok 3500 "evangelicals" en charismaten aan. In het invitatiecomité voor dit evenement zaten de meesten van hierboven, plus: Dick Eastman, Chuck Smith, Bill McCartney (Promise Keepers), **Tim and Beverly LaHaye**, Shirley Dobson, Paul Cedar (E-Free), Ted Engstrom (World Vision), Joseph Stowell (Moody), en Joseph Aldrich (Multnomah). Een derde conferentie werd gehouden van 14-11-1996 tot 16-11-1996 in St. Louis. Nieuwe toevoegingen aan het comité waren Max Lucado, Henry Blackaby (van *Experiencing God*), Loren Cunningham (YWAM), Greg Laurie, Dennis Rainey, Randy Phillips (Promise Keepers), Josh McDowell, D. James Kennedy, Howard Hendricks, and Neil Anderson. (Conferenties worden nu elk jaar gehouden, maar er is een onzekere toekomst omdat Bill Bright stierf in 2003).

---

### Zie verder:

<http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/lahaye/>

<http://www.psychoheresy-aware.org/lahaye74.html>

<http://watch.pair.com/lahaye.html>

<http://www.wayoflife.org/otimothy/tl010006.htm>

### En over de "Left Behind" films:

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/leftBehind.pdf>

---

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)