

Minder dan Waarheid in "The Truth Project"

T. McMahon, <https://www.thebereancall.org/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling (ingekort), plaatje en voetnoten door M.V.

The Truth Project is een project van "Focus on de Family" (gesticht door dr. James Dobson) en is opgemaakt door dr. Del Tackett. Het bestaat uit een 12-delige DVD-reeks.

Deze wordt ook uitgegeven met Nederlandse ondertitels.

Op de NL-site van The Truth Project wordt o.a. het volgende gezegd:

"The Truth Project is een hele goede en uitdagende cursus voor iedereen die het Bijbelse en christelijke wereldbeeld beter wil begrijpen. In twaalf 'tours' behandelt Dr. Del Tackett allerlei thema's die daarmee samenhangen zoals waarheid, filosofie, ethiek, wetenschap, de samenleving, de mens, God, geschiedenis, politiek en werk. Het project is een initiatief van Focus on the Family. De DVD's zijn ondertiteld in het Nederlands" - <http://www.pastoralecounseling.org/34103/the-truth-project.html>.

Eerder verscheen al een artikel over **dr. James Dobson**: "Dr. James Dobson en Focus on de Family" - www.verhoevenmarc.be/PDF/Dobson.pdf. (M.V.)



The Truth Project (TTP) is een 12-delige reeks geproduceerd door Focus on the Family om christenen aan te moedigen tot het begrijpen van een bijbelse wereldbeschouwing, en in het bijzonder de toepassing daarvan op hun levens.

Ik was niet zo ver in de reeks toen ik me realiseerde dat sommigen van de "bemanning en hun kapitein" calvinisten waren. Del Tackett, volgens zijn biografie, kwam tot het gereformeerde geloof in de late jaren (19)70 en startte The New Geneva Theological Seminary als een tak van Knox Seminary in 1992. Knox Theological Seminary is een bediening van Coral Ridge Presbyterian Church en is een bastion van het calvinisme. Tackett is nu geassocieerd met Coral Ridge Ministries en heeft een wekelijks Tv-programma voor hen met de naam *Cross Examine*. Een van de belangrijkste contribuanten van TTP is R. C. Sproul, misschien een van de invloedrijkste calvinisten van onze dagen. Alhoewel in de reeks geen open leer aanwezig is met betrekking tot gereformeerde theologie¹

is de invloed ervan overal duidelijk, met inbegrip van citaten uit *The Westminster Confession* en een powerpoint presentatie over de noden van de mens: "Grace, Regeneration, Redemption". Calvinisten leren dat een persoon (onweerstaanbaar) *wedergeboren* moet zijn voordat hij kan *geloven* en *gered* worden.

Al vóór mijn bezorgdheid over calvinisme was mijn bezorgdheid gelegen in het feit dat TTP een productie is van Focus on the Family. Waarom? Ik kan aan geen ministry denken dat zo diep het zaad van de psychotherapie gezaaid heeft onder evangelicals als Focus on the Family, met hun psy-

¹ Zie: "De gevaren van Gereformeerde Theologie" - <http://www.verhoevenmarc.be/reformed.htm>.

choloog James Dobson². Focus on de Family maakte de humanistische leringen van zelfrespect, zelftrots en zelfliefde (self-esteem) tot de pilaren van hun organisatie. Del Tackett was president van het Focus on the Family Institute tijdens de TTP-productie, en de self-esteem-tendens van zijn organisatie laat zien dat hij verklaart dat God iedereen een “honger naar betekenis” heeft gegeven. Deze gerichtheid op het eigen zelf komt men wel in de Bijbel tegen, maar dan wel in negatieve zin. Dit veroorzaakte de val van de engelen en van de mensheid. Lucifer’s verlangen om zijn “betekenis”-niveau in de hemel te verheffen (Jesaja 14) en Eva’s verlangen om te zijn “als God” (Genesis 3) gaf duidelijk hun “honger naar betekenis” aan. Niettemin erkent Tackett de dwalingen van de humanistische psychologen Abraham Maslow en Carl Rogers. Zijn kritiek komt voor in een TTP-episode met de titel “Antropologie”. Ik vind dat vreemd omdat de onderwerpen in deze episode specifiek gerelateerd zijn aan *psychologie*³, wat, vreemd genoeg, zelden wordt genoemd in TTP. Dit ontbrekende onderwerp lijkt alles behalve eerlijk te zijn, gezien de Focus on the Family connectie.

Focus on the Family is niet enkel een hoofdpromotor van psychologische counseling geweest; ze is de voornaamste verwijzingsdienst onder evangelicals voor professionele psychotherapeuten.

Het prestigieuze *Princeton Review* rapporteert dat het tweede populairste studiedomein voor alle VS-collegestudenten (seculier of christelijk) psychologie is. Jonge evangelicals, misschien zij nog meer dan anderen, worden aangetrokken en aangemoedigd om een carrière te kiezen in de pseudo-wetenschap van de psychotherapie. Hier is wat dr. James Dobson (ironisch genoeg) aanbeveelt: “Christelijke psychologie is een waardevol beroep voor een jonge gelovige, op voorwaarde dat zijn geloof sterk genoeg is om de humanistische concepten tegen te staan waaraan hij zal worden blootgesteld ...” Nee, zogenaamde christelijke psychologie is zowel contradictio in terminis als de belangrijkste agent van “zelf”-/”ik”-leringen in de kerk (zie: “De opkomende gepsychologiseerde generatie” - <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/psychologie-generatie.pdf>), maar veel te weinig christenen waarschuwen onze volgende generatie tegen deze ongelooflijk destructieve levensbeschouwing.

Er was zeker geen zweem van alarm in The Truth Project! De reeks besteedt twee uur lange sessies om de pseudo-wetenschappelijkheid van evolutie te onthullen, maar vermijdt duidelijk de geestelijk bedrieglijke pseudo-wetenschappelijkheid van psychologische counseling.

Het verwarrendste item in TTP is het insluiten van een man die ondubbelzinnig een *vals evangelie* vertegenwoordigt: de Rooms-katholieke priester Robert Sirico. Wie heeft *dat* besloten? Waarom is hij in The “Truth” Project? Niets kan erger zijn dan een man in te schakelen, onder *het mom van waarheid*, die participeert in het weg leiden van een miljard mensen, *weg* van bijbelse waarheid. Vóór zijn wijding als priester, diende hij voor de Metropolitan Community churches, een belijdend evangelicale beweging die gesticht werd om de bijbelse veroordeling van homoseksueel gedrag te weerleggen. In 1975 zegende Sirico het eerste-ooit gelijke-sekse huwelijk is. Hij is nu pastoor van St. Mary Catholic Church in Kalamazoo, MI, en voorzitter van Acton Institute, een organisatie die het “samenkomen van geloof en vrijheid” promoot middels het “verenigen van Judeo-christelijke waarheden met vrije markt principes”. Zijn “geloof” is niet *het* geloof, waarvoor Judas de gelovigen aanspoorde om voor te strijden. Maar in deze oecumenische tijd worden al zulke disticties in toenemende mate vervaagd. Sirico lijkt dezelfde aantrekkingskracht voor evangelicals te bezitten als mormoon Glenn Beck, en beiden spreken sterk hun promotie uit voor “getting America back to her Christian roots”.

Haast niets van de betrokkenheid van “pater” Sirico in TTP lijkt enige zin te hebben ... totdat men ziet in welke richting het “schip” vaart. Het lijkt een herneming te zijn van Christelijk Reconstructionisme⁴ dat gericht is tot de volgende generatie van evangelicals. Reconstructionisme is een calvinisme-gebaseerde beweging, die ook Theonomie genoemd wordt. Het stelt voor dat burgerlijke overheden strikt gebaseerd zijn op Gods wetten in het Oude en het Nieuwe Testament.

² Zie: “Dr. James Dobson en Focus on de Family” - www.verhoevenmarc.be/PDF/Dobson.pdf. Hij stichtte FOTF.

³ Zie: “Psychologie maakt slachtoffers” - <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/psychologie-Tana-Dineen.pdf>. En: “De opkomende gepsychologiseerde generatie” - <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/psychologie-generatie.pdf>.

⁴ Reconstructionisme, dominionisme, koninkrijk-nu beweging, transformatiebeweging, heerschappijbeweging, theonomie, of restauratietheologie zijn verschillende benamingen die ongeveer dezelfde lading dekken.

Reconstructionisten geloven dat door de toepassing van Gods wetten de aarde getransformeerd en het Koninkrijk van God ingeleid zal worden. Del Tacket predikt dit concept op subtiele en niet-zo-subtiele manieren, doorheen de reeks. Er bestaat weinig twijfel over dat hij probeert Calvijns visie te emuleren voor een stad in [het kanton] Genève, waarvan Calvijn hoopte dat het een Utopia zou worden op basis van christelijke principes die uitgewerkt worden in het dagelijkse leven. Dit kan de reden zijn waarom Tacket het seminarie dat hij stichtte “The New Geneva” noemde. Hij zit momenteel in de raad van directeurs hiervan, en is een faculteitslid. Calvijns “bijbelse wet”-experiment in Genève werd echter zo legalistisch dat naar hem verwezen werd als “de protestantse paus”.

Calvijns historische mislukking om de Wet toe te passen ontraadde Tacket blijkbaar niet in The Truth Project. Bijvoorbeeld, hij maakt het tot een principe voor nieuwtestamentische christenen om het Vierde Gebod in hun levens te incorporeren met betrekking tot wat hij noemt “de arbeidssfeer”. Alhoewel dit gebod gericht is tot Israëlieten om de sabbatdag te onderhouden, presenteert Tacket dit als een principe voor gelovigen, in het bijzonder met betrekking tot arbeid. Dit is Theonomie, zowel als een foute toepassing van de Schrift. Negen van de tien geboden gaan over morele zaken (steel niet, moord niet, lieg niet, enz.); het Vierde Gebod is dat niet. Het is een exclusieve wet voor Israëlieten (Exodus 16:29; 31:14-16; Deuteronomium 5:15, enz.). Tackets toepassen van de Wet van Mozes veroorzaakt legalisme, en leidt naar een “ander evangelie” (Galaten 1:6-7).

Reconstructionisme wordt nooit genoemd, maar het aanbevolen leesmateriaal van TTP zit vol met a-millennialisten⁵/calvinisten zoals Abraham Kuyper en A.W. Pink, sommige sleutel-reconstructionistische figuren zoals Rushdooney en DeMar, en Coalition On Revival enthousiasteling Gary Amos, en anderen. Reconstructionisten zijn calvinisten, en vele, zo niet alle a-millennialisten en preteristen⁶ (met sommige uitzonderingen).

Dit betekent dat zij geloven dat de kerk en de wereld zich nu in het Millennium bevinden en dat bijna alle profetieën van de Bijbel vervuld werden. Dit kan de reden zijn waarom in TTP profetie nergens gevonden wordt, wat een enorm verlies is voor de ontwikkeling van een confidante bijbelse wereldbeschouwing. Vervulde profetie is de beste geloofsverdediging (apologetiek) om te bewijzen dat het Woord van God van bovennatuurlijke origine is en dat wij ons ernaar kunnen richten in groot vertrouwen. Dit geeft ook aan wat in het verschiet ligt van de kerk en de wereld. Eenvoudig en duidelijk voorzegt de Schrift dat de imminente Opname van de kerk, de Grote Verdrukking, de Tweede Komst, het Duizendjarig Vrederijk van Christus, het scheppen van een Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde, in die orde zullen plaatsvinden.

De reden dat dit niet gepresenteerd wordt in TTP heeft zonder twijfel te maken met hun eschatologisch perspectief. Het bovengenoemd profetische scenario past niet in het a-millennialisme (of post-millennialisme) of enige van de andere pogingen om “onze cultuur te transformeren” of de “problemen van de wereld op te lossen”. Dit alles draagt bij tot bedrog. De “wereldbeschouwing” van de Schrift is niet *wereldomvattende transformatie*, een term die doorheen TTP gebruikt wordt - het is te zeggen: niet voordat het Millennium van Jezus Christus aanbreekt. En zelfs dan, zal het nog geen volmaakte maatschappij zijn, omdat de Bijbel ons vertelt dat dit millennium zal eindigen met een rebellie.

De juiste Schriftuurlijke zienswijze is dat de gebeurtenissen, hierboven gepresenteerd, letterlijk zullen plaatsvinden en nodig in beschouwing moeten genomen worden met het oog op enige plannen of agenda's van mensen of bedieningen. Wij moeten geen wereldwijde opwekking verwachten omdat de Bijbel aangeeft dat de laatste dagen gekarakteriseerd zullen worden door groot geestelijk bedrog in de wereld en afvalligheid in de kerk. Er is geen schriftuurlijke basis om te geloven dat de

⁵ A-millennialisten interpreteren Christus' duizendjarige rijk (millennium) in een geestelijke betekenis. Zij geloven wel in de Tweede Komst, maar verworpen het idee van een letterlijke duizendjarige regering op aarde. Zie een overzicht: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Mill-Trib.pdf>.

⁶ Het preterisme is een opvatting binnen het christendom waarbij de profetieën van de eindtijd, onder andere uit het bijbelboek Openbaring, niet over de toekomst gaan maar reeds vervuld zijn in het verleden. Preteristen plaatsen de vervulling van de bijbelse voorspelling in de eerste eeuw na Christus, de tijd van de Romeinse keizer Nero en de Joodse Opstand met Rome. Daarna moet aan de oprichting van het koninkrijk hier op aarde gewerkt worden, zo menen zij.

wereld zal of kan *getransformeerd*⁷ worden door bijbelse wetten of principes. Om dat te geloven moet men het Boek Openbaring laten spreken, samen met honderden andere Schriftplaatsen, zonder die te vergeestelijken.

Wij geloven dat het mandaat voor gelovigen in onze kerkbedeling bestaat in een reddingsoperatie van individuele zielen, niet een programma van collectieve wereldomvattende transformatie. Het kan zijn dat sommigen zich tot Christus zullen bekeren wegens de standvastigheid van een gelovige en zijn vruchtbaarheid in het geloof, maar dat zal de *uitzondering* zijn in deze rebelse wereld, zoals bijbelse profetie duidelijk aangeeft. De boodschap van het Evangelie echter zal nooit populair zijn in de wereld: “Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid ... wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid” (1 Korinthiërs 1:18, 23). Bovendien, eerder dan de menigten tot Christus te trekken door voorbeeldigheid, zegt de Schrift: “... allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden” (2 Timotheüs 3:12). Jezus verklaarde: “Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u” (Johannes 15:18-19).

Tot slot: de bedoeling van The Truth Project om de wereld te transformeren staat geheel buiten de Bijbel.

Lees ook:

- “Dr. James Dobson en Focus on de Family”: www.verhoevenmarc.be/PDF/Dobson.pdf.
- “De gevaren van Gereformeerde Theologie”: <http://www.verhoevenmarc.be/reformed.htm>.
- “De opkomende gepsihologiseerde generatie”:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/psychologie-generatie.pdf>.
- Over de Transformatiebeweging: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/transformatie.pdf> en <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/koninkrijk-NU.pdf>.
- Meer over James Dobson, de stichter van Focus on the Family:
<http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/dobson/>
<http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/dobson/general.htm>
<http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/BookReviews/movies/passion.htm>
<http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/dobson/sex.htm>
<http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/dobson/home.htm>
<http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/dobson/self.htm>
<http://www.psychoheresy-aware.org/dobson73.html>
<http://www.thebereancall.org/node/4557>
http://www.cephasministry.com/james_dobson_and_romanism.html
http://www.cephasministry.com/ecumensim_focus_family_alliance.html
http://www.despatch.cth.com.au/Books_D/cburns1.htm
<http://www.psychoheresy-aware.org/e-books/JDG-webbk.pdf> (online boek)
<http://www.psychoheresy-aware.org/focus-family15-5.html>
<http://www.psychoheresy-aware.org/dobson73.html>
<http://www.seekgod.ca/cnp.d.htm#dobson>
<http://watch.pair.com/fotf.html>
<http://watch.pair.com/fotf-quest.html>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

⁷ Zie over de transformatiebeweging: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/transformatie.pdf> en <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/koninkrijk-NU.pdf>.