

Deportaties in 606, 597, 586 vC. Jeruzalem verwoest in 586 vC. Ballingschap in Babylon

# HET STATENBEELD

	RIJK IN DANIËL 2	TIJDPERIODE	HEERSER	DIER IN DANIËL 7	DIER IN DANIËL 8	
<p>Tijden der heidenen: Dan. 2:34-35, 44; Luk. 21:24</p> <p>10 Tenen</p>	Goud	1. Babylonië - <b>2:38</b>	606 vC → 536 vC	Nebukadnezar	Leeuw - <b>7:4</b>	
	Zilver	2. Medo-Perzië - <b>2:39a</b>	536 vC → 330 vC	Kores (Cyrus)	Beer - <b>7:5</b>	Ram - <b>8:4, 20</b>
	Koper	3. Grieken - <b>2:39b</b>	300 vC → ca100 vC	Alexander de Grote	Panter - <b>7:6</b>	Geitebok - <b>8:5, 21</b>
	IJzer	4a. Romeinen - <b>2:40</b>	ca100 vC → 476 nC	Augustus is eerste keizer	Dier met <b>ijzeren</b> tanden - <b>7:7</b>	
	IJzer + Leem	4b. Hersteld Romeinse rijk - <b>2:41-42</b>	Zevenjarige verdrukking	Antichristelijke werelddictator	De <b>10 horens</b> op het dier met ijzeren tanden - <b>7:7</b>	
		Onderbreking	476 nC → xxxx nC	Zie Op 13:3 en Op 17:8		
			<b>2:45</b>			

Wederkomst van de Koning Jezus Christus aan het eind van de Grote Verdrukking

In Daniël 2 heeft God aan Nebukadnezar via een droom, waarin hem een beeld getoond werd, bekend gemaakt wat er in de toekomst zou gaan gebeuren met zijn koninkrijk en met de daarop volgende wereldrijken. De Heer gebruikt hierbij Daniël als uitlegger.

- 1) Het hoofd van goud duidt op het Babylonische rijk. Dit rijk wordt in Dn 7:4 door een leeuw voorgesteld.
- 2) De Meden en Perzen worden daarna de wereldheersers. Hun macht wordt door de zilveren borst en armen voorgesteld. In Dn 7:5 echter door een beer en in Dn 8:4,20 door een ram.
- 3) Daarna krijgen de Grieken de macht in handen. Hun heerschappij wordt aangeduid door de buik en lendenen van koper, in Dn 7:6 door een panter en in Dn 8:5,21 door een geitenbok.
- 4) Tenslotte nemen de Romeinen de wereldheerschappij in handen. Het zijn de benen, die van ijzer zijn, die hun macht weergeven. In Dn 7:7 wordt deze wereldmacht een vreselijk dier genoemd. Toen de Heer Jezus geboren werd, bevonden ook de Joden zich onder deze heerschappij. In latere eeuwen is deze Romeinse macht uiteengevallen en zijn er diverse rijken en rijkjes ontstaan. De Bijbel spreekt echter van een herstel in de vorm van een tien-statenrijk, door de tien tenen van ijzer en leem voorgesteld. Van dit rijk vermeldt Openb. 17:7-13: 'het was en is niet en zal zijn'. Christus, voorgesteld door een steen, zal echter zonder menselijk ingrijpen het beeld vermorzelen (Dn 2:45). Dit zal plaats vinden als Hij als Vorst der vorsten op aarde zal verschijnen, na de opname der Gemeente en aan het eind van de laatste jaarweek van Dn 9:25-27. Hij zal dan met de zijnen uit de hemel komen om Zijn rijk van vrede op te richten. Dn 7:13, 14, 18. Zie verder nog Dn 7:26, 27; Op 20:4. [verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) (Update 26-6-2012)