

“Het geschreven Woord niet vergoddelijken”

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)

M.V., 10-10-2006

Er bestaat een dwaalleer die zeer veel kwaad aanricht en die voortdurend terrein wint. Van hen die erdoor besmet werden kan je dingen horen zoals: “je mag de Schrift niet vergoddelijken”; “het vergoddelijken van de Schrift is afgoderij”; “de Schrift staat niet gelijk aan God”; etc.

Er zijn varianten in die dwaalleer maar de redenering is dikwijls als volgt: “De Schrift is niet God. Door de Schrift komen wij met God in een geestelijke gemeenschap (*koinonia*; 1 Kor. 1:9) en ontvangen wij openbaring. De Schrift is enkel Gods *weg* om Zichzelf te openbaren, niet de openbaring zelf. En openbaring - het LEVENDE Woord - staat hoger dan het GESCHREVEN Woord”.

Die afwijking van het geschreven woord naar het “levende woord” zie je ook bij de Word-Faith-beweging en charismaten/pentecostals. Zij noemen dit “hogere” soort van openbaring het “rèma-woord”. Dit wordt onderscheiden van het “logos-woord”, dat op het Geschreven Woord van God slaat. Deze kwestie heb ik reeds besproken in “[Rèma versus Logos](#)” (PDF).

Replik:

God leert [dat Zijn geschreven Woord onze maatstaf en hoogste formele criterium moet zijn](#) (PDF).

God leert ons ook [dat wij nooit boven de Schrift mogen uitgaan](#) (PDF).

De Heer Jezus zei, om iets te staven, voortdurend “[Er staat geschreven](#)” (PDF).

Paulus schreef: “[Al de Schrift is door God ingegeven en waar ... opdat de mens VOLMAAKT zij en tot IEDER goed werk VOLKOMEN uitgerust](#)” (PDF).

Er bestaat helemaal niet zoiets als een “levend Woord” dat het “geschreven Woord” overtreft als een hogere of persoonlijke extra-bijbelse godsspraak, iets wat de Word-Faith en de charismaten/pentecostals ook het “[rèmawoord](#)” (PDF) noemen.

De extra-bijbelse openbaring van dit type ontkent de genoegzaamheid van de Bijbel en vervangt die door nieuwe woorden van nieuwe apostelen en nieuwe profeten. Een nieuw soort evangelie ontstaat, met een nieuwe Christus, maar dat is niets anders dan een vals evangelie en een valse Christus, uit de bron der duisternis.

Het geschreven Woord van God is wel degelijk genoegzaam:

“Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen; en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken” (Joh. 8:31-32).

“De hele Schrift is door God ingegeven en is nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God dient volmaakt moge zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust” (2 Tim. 3:16-17).

“Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd” (2 Pet. 1:3).

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: <http://users.skynet.be/fa390968/index.htm> of <http://www.verhoevenmarc.be/index.htm>

Ga hier naar de [Nieuwste Artikelen](#) of <http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm>