

Het Salomosyndroom

Door Roger Oakland, www.understandthetimes.org

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, inzet en voetnoten door M.V.

Volgens de Bijbel was Salomo een extreem wijs man. Salomo verkreeg wijsheid omdat hij God had gevraagd om wijsheid.¹

Zijn vader David werd beschreven als “een man naar Gods eigen hart”. Maar, hij kon niet altijd wijs genoemd worden wegens zijn handelingen en gedrag. David had net zoals ieder ander van ons die beweert Jezus Christus te volgen, een dagelijkse strijd met de conflicterende krachten van de [wedergeboren] geest [waar Gods Geest woont] en het vlees [waar natuur en Duivel aangrijpen].

Paulus maakte duidelijk in Romeinen 8 dat ook hij te maken had met deze strijd (Romeinen 8:5-13). Dit is gewoon eigen aan het christenleven. Als je in leven bent en een volgeling van Jezus, dan zal je altijd voor twee keuzes staan. Je zal ofwel geleid worden door de Geest óf door het vlees. De vraag is: wie wil je volgen: Jezus of Satan?

DE MISLEIDER IS ACTIEF!

“De oude slang, die duivel en satan genoemd wordt,
die de hele wereld misleidt”
Openbaring 12:9.

“De aanvoerder van de macht in de lucht,
de geest die nu werkzaam is in de
kinderen van de ongehoorzaamheid”
Efeziërs 2:2.

“Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden,
want om deze dingen komt de toorn van God over
de kinderen van de ongehoorzaamheid”
Efeziërs 5:6

“Er zijn mannen, Belials-kinderen,
uit het midden van u uitgegaan”
Deuteronomium 13:13

Recent zijn er een aantal omstandigheden geweest die een impact hadden op mijn wandel met Jezus Christus. Dit heeft ertoe geleid dat ik mijn eigen hart ging onderzoeken om zowel mijn eigen gedrag te kunnen begrijpen als de houding en het gedrag van hen die mij aanvallen. Ik ben tot de conclusie gekomen dat dit best kon gedaan worden door de Schrift te onderzoeken.

Wij kennen allen christelijke leiders die eens gerespecteerd waren en door God gebruikt werden als getrouwe dienstknechten. Hoe is het dan mogelijk, zou je kunnen afvragen, dat iemand die aanvankelijk toegewijd was aan Christus en Zijn Woord, en het Woord onderwees, uiteindelijk kan eindigen in een valstrik en in een staat van zinsbegoocheling? Hoe kan zo'n persoon, die meent boven het Woord van God te staan en geen correctie nodig te hebben, nog tot inzicht gebracht worden?

Deze ziekte die het christelijke leiderschap vandaag doordringt en infecteert is wat ik noem het **Salomosyndroom**. Grote leiders zijn enkel groot als zij trouw Jezus volgen en volharden in Zijn Woord. Dikwijls worden grote leiders grote *misleiders*, omdat zij uiteindelijk Satan en hun eigen

¹ Als je God om wijsheid vraagt zal hij je geen steen geven, naar analogie met Matt 7:8-11 en Jak. 1:5-7!

vlees volgen. Omdat zij een grote aanhang hebben, wordt naar hen opgekeken als naar grote geloofsmannen. En alhoewel zij velen op een dwaalspoor geleid hebben, kunnen zij zich al dan niet realiseren dat zij dit gedaan hebben, omdat zij overtuigd zijn dat zij Gods vertegenwoordigers zijn.

De strik van Salomo

Satan is een meester-bedrieger. Hij haat mensen en wil Gods plan van redding verwoesten. Satan is een intrigant, iemand die op slinkse wijze te werk gaat om zijn doel te bereiken. In Efeziërs beschrijft Paulus hoe hij werkt en gebruikt de term “listige verleidingen van de duivel”². Hij tracht zowel gelovigen als ongelovigen te misleiden. Als hij een gelovige kan verleiden die geacht wordt een herder te zijn, dan worden de schapen, die hij zou moeten beschermen, mee misleid in plaats van geleid door de Heilige Geest naar de hemelse bestemming.

Daarom is de beschermende rol van wachters zo belangrijk voor het lichaam van Christus. Bij tijden moeten deze wachters bepaalde herders aanpakken die het gevaar niet kunnen of willen zien, omdat hun trots, geldzucht, machtswellust of roemzucht hen hebben verblind.

De weg naar macht en bezit

Er zijn een aantal manieren waarop een pastor en een kerk macht en bezit kunnen vergaren. Een pastor of kerk kan klein beginnen en niet erg geïnteresseerd zijn in het brengen van offergaven. Het voordeel daarvan is dat dit de geest van de pastor afhoudt van mensgegeven middelen en het helpt hem zich te concentreren op het onderwijzen van het Woord en het beschermen van de schapen. Maar dan groeit die kerk en meer mensen komen binnen. Zij willen ook de geestelijke vrucht van die kerk proeven. Zij komen hongerig binnen, worden gevoed en komen terug met hun offergaven. Spoedig daarna moet de kleine huisvesting uitgebreid worden. Enkele jaren daarna, moet de huisvesting nog eens uitgebreid worden. Nu echter hebben ze een probleem. Grote gebouwen behoeven grote budgetten, en grote budgetten behoeven grote offergaven. Grote offergaven behoeven genereuze donateurs die veel geld hebben. Maar mensen met veel geld hebben macht, en invloed, en zij willen de pastor controleren. “Want geldzucht is een wortel van alle kwaad”, niet?³

Alhoewel dit patroon zich vele malen kan voordoen - in het bijzonder in de kringen waar ik naartoe ben gereisd in de laatste 20 jaar - is dit patroon niet iets van vandaag. Dit is precies wat er gebeurde met Salomo. Hij werd gewaarschuwd voor drie dingen, die zijn bekwaamheid om God te dienen konden verwoesten: teveel paarden, teveel goud, en teveel vrouwen. Paarden staan voor macht, goud staat voor rijkdom, en vrouwen zijn vrouwen en hierbij is geen uitleg nodig.

De geschiedenis toont aan dat Salomo niet zo wijs was als hij had moeten zijn. Hij struikelde over alle drie genoemde hebbedingen. Zijn machtig imperium werd neergehaald, alhoewel hij gewaarschuwd was.

Spijtig genoeg zijn er velen, die in Salomo's voetstappen getreden zijn, het Salomosyndroom vergeten. En als ze het niet vergeten zijn, zijn ze te trots, of ze hebben teveel macht, en hebben niet de intentie berouw te hebben en hun zonde te erkennen.

David en Nathan

Terwijl David een man was naar Gods eigen hart, was Salomo een man die God verliet en Satan ging volgen. Salomo werd verleid door vele concubines, en hij aanbad hun goden van hout en steen. Dit was erg bedroevend voor God want de Schriften staan toch vol verwijzingen hoe God denkt over afgoderij.

De vraag die we ons kunnen stellen is: Wat indien Salomo een profeet Nathan had gehad, zoals David?⁴ Met andere woorden, wat indien iemand naar Salomo was gekomen en hem stoutmoedig de waarheid vertelde in plaats van de dingen toegedekt te laten? Wat als deze persoon, of groep personen, vandaag zouden leven? Wat als zij zouden gaan naar hen die in leiderschap zitten maar die bedrogen zijn en anderen misleiden, en zij dezen zouden aanmoedigen berouw te hebben en te

² Efeziërs 6:11.

³ 1 Timotheüs 6:10.

⁴ Lees 2 Samuël hoofdstuk 12.

zeggen dat het hun spijt? Dit lijkt mij de beste oplossing te zijn. Berouw hebben *is* toch de juiste oplossing voor zonde, niet? Misschien is die zonde wel de liefde voor paarden, geld of vrouwen. Of deze suggestie nu wel juist is of niet, één ding weet ik wel zeker: er zullen er zijn die boos zullen worden en gereed zullen staan mij af te maken omdat ik zoiets suggereer. De reden waarom ik dit weet, is dat ik al eerder op deze weg gegaan ben.

Gods dienstknecht

Wachters zijn nooit populair geweest bij het volk. Hun gave wordt gewoonlijk als een vloek aanzien. Niemand wil luisteren - in het bijzonder de pastors en de leiders. Hun boodschap wordt gezien als te negatief, en ze worden gebrandmerkt als divisief⁵ en als onruststokers. De pastors en leiders willen niet horen. De pastors en leiders zullen zelfs trachten de wachters in diskrediet te brengen en zeggen dat zij waanzinnig zijn of dat zij een zwakke greep hebben op de geestelijke realiteit.

Soms raken de wachters er lusteloos van. Soms begeven hun lichamen het van de stress. Wanneer zij de waarheid najagen, zullen zij aangevallen worden. Ik weet het omdat dit continu met mij gebeurt, door hen die ik eens als vrienden beschouwde.

Met betrekking tot vrienden: zij worden steeds kleiner in aantal. Mensen met wie je gemeenschappelijk omging, steken je nu een mes in de rug. Eerst trekken ze een zak over je hoofd; daarna tolleren ze je rond om je te doen duizelen; en uiteindelijk gaan zij voor de *kill*, zo te zeggen, in het donker.

Deze verraders zijn zoals Judas. Zij houden van duisternis. Zij opereren in het donker. Hun motieven kunnen gevarieerd zijn. Hun loyaliteit richt zich op mensen in plaats van op Jezus.

Niettegenstaande al deze grote oppositie om het licht af te dekken, moeten de wachters fervent hun werk doen om te wandelen zoals Gods Woord onderricht. Zij moeten hun temperament niet verliezen want anders verkoelen ze. Zij hebben de genade van God nodig waarin zij staan (Rom. 5:2) en de vrede van God die alle begrip te boven gaat (Fil. 4:7). Hier zijn de woorden van Paulus:

“Een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderwijzen, en iemand die de kwaden kan verdragen. Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen en zij weer mogen **ontwaken uit de strik van de duivel**, door wie zij **levend gevangen waren om zijn wil te doen**” (2 Tim. 2:24-26).

Zoals de huidige gebeurtenissen zich ontvouwen, is het duidelijk dat de tijd erg kort is. Spoedig zal alles voorbij zijn. Wanneer Jezus terugkomt zal wat we voor Hem gedaan de moeite waard geweest zijn. Maar vandaag is er geen andere keus dan door te gaan, zelfs al is het stap voor stap. Het Evangelie is het waard om ervoor te sterven, omdat Jezus voor ons stierf. Het is een kleine prijs om iets terug te betalen voor wat Hij heeft gedaan voor de Zijnen.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

⁵ Divisief: aanleiding gevend tot verdeeldheid.