

Wat is de Romeinenweg naar redding?

Bron: divers

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.



De **Romeinenweg** legt Gods reddingsplan uit door middel van een reeks Bijbelverzen uit het boek Romeinen.

Wanneer op orde geschikt, brengen deze verzen op een gemakkelijke, systematische wijze begrip en verklaring van de reddingsboodschap.

De Romeinenweg definieert duidelijk:

1. Wie redding nodig heeft

Romeinen 3:10-12

“Zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, ¹¹ er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. ¹² Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één”.

Romeinen 3:23

“Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God”.

2. Waarom wij redding nodig hebben

Romeinen 6:23

“Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere”.

3. Hoe God in redding voorziet

Romeinen 5:8

“God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren”.

4. Hoe we redding ontvangen

Romeinen 10:9-10

“Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig [TR: sozo; KJV: saved (gered)] worden. ¹⁰ Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid [TR: soteria; KJV: salvation (redding)]”.

Romeinen 10:13

“Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig [TR: sozo; KJV: saved (gered)] worden”.

5. De resultaten van redding

Romeinen 8:1

“Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest”.

Romeinen 8:38-39

“Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, ³⁹ noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere”.

Romeinen 5:1

“Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus”.

Zie ook:

- Studie (vers voor vers) van de Romeinenbrief: <http://www.verhoevenmarc.be/romeinen1.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm