

De Brief aan de Romeinen

Hoofdstuk 8

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/romans/romans.htm>

Vertaalde versie: <http://www.verhoevenmarc.be/romeinen1.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)

Vertaling, bewerking, inkorting, voetnoot door M.V.

Romeinen 8:1

1 Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.

Romeinen 8 is een van de meest bemoedigende hoofdstukken van de Bijbel voor iemand die “in Christus Jezus” is (vergelijk verzen 1, 39). Het hoofdstuk begint met **geen verdoemenis** (vers 1) en eindigt met **geen scheiding** (verzen 35-39). Het sleutelwoord, in het eerste deel van dit hoofdstuk, is het woord “GEEST” (verschijnt 20 keer in hoofdstuk 8, terwijl het slechts 4 keer voorkomt in de eerste 7 hoofdstukken).

De persoon die “in Christus Jezus” is, is voor altijd veilig en zeker (vers 1). Hoofdstuk 8 is een van de sleutelhoofdstukken in de Bijbel dat zo duidelijk de leer van eeuwige zekerheid onderwijst.

“Geen verdoemenis” = geen oordeel. Vergelijk ook Johannes 3:18; 5:24 en 1 Korinthiërs 11:32. Het woord “verdoemenis” hier betekent letterlijk “neerkomend oordeel (op iemand)”. Gods oordeel zal niet neerkomen op mij! Waarom niet? Zie Romeinen 7:24; 8:2 – ik ben verlost en vrijgemaakt van de Wet van zonde en dood. Onder de Wet zou ik onder Gods veroordeling staan (zonde vereist oordeel en dood – de straf voor zonde moest betaald worden!). Maar op Golgotha veroordeelde Hij Zijn Zoon (Romeinen 8:3) opdat Zijn oordeel niet op ons zou moeten neerkomen (Romeinen 8:1)! Ik ben niet veroordeeld; IK BEN GERECHTVAARDIGD! Hou de leer in gedachten van het laatste deel van Romeinen 5. IN ADAM ben ik veroordeeld, maar IN CHRISTUS ben ik gerechtvaardigd!

De ware gelovige zal niet onder het oordeel of de verdoemenis komen (Johannes 5:24). Er is geen “verdoemenis” voor hem (Romeinen 8:1). Gods oordeel kwam neer op Christus aan het kruis. “Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen” (Jesaja 53:6). Als we tot Christus komen in geloof dan worden we gerechtvaardigd en NIET SCHULDIG verklaard door de Rechter van het universum! “Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit” (Romeinen 8:33-34). Wij hoeven ons geen zorgen te maken!

Wij zijn nu “in Christus Jezus”, Hij die ONS LEVEN is. Wij zijn nu zo geïdentificeerd met de opgestane Christus dat wij zijn zoals Hij is. Als God ons zou veroordelen dan zou Hij nogmaals Zijn Zoon moeten veroordelen: onmogelijk! “Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld” (1 Johannes 4:17).

Van de ene kant wordt gezegd dat de gelovige niet veroordeeld zal worden (Johannes 5:24 en Romeinen 8:1) maar van de andere kant wordt ons gezegd dat elke gelovige voor de rechterstoel van Christus zal moeten komen (Romeinen 14:10). Hoe kunnen deze schijnbare tegenstellingen begrepen worden? 1) De gelovige zal nooit voor God staan als RECHTER om veroordeeld en gestraft te worden voor zijn zonden. Deze veroordeling is al op Christus gevallen als onze Plaatsvervanger (Romeinen 8:3). 2) De gelovige zal voor de rechterstoel van Christus komen om te bepalen hoe getrouw hij het christelijke leven heeft geleefd vanaf de dag dat hij gered werd. De kwestie zal dan niet al dan niet veroordeling betreffen, maar wel winst of verlies van beloningen (1 Korinthiërs 3:12-15). Verlies van beloningen betekent niet verlies van redding. “Als iemands werk verbrandt,

zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen” (1 Korinthiërs 3:15).

“In Christus Jezus” – alle wonderlijke dingen die Paulus ons zal vertellen in Romeinen 8 zijn van toepassing op dezen die in Christus Jezus zijn. Elke ware gelovige is “in Christus” (zie Galaten 3:26-28 – “gedoopt in Christus”) door geloof. De laatste keer dat we de uitdrukking “in Christus Jezus” tegenkwamen was in Romeinen 6:23. In Christus hebben wij eeuwig leven (Romeinen 6:23)! In Christus hebben wij geen veroordeling (Romeinen 8:1)! In Christus zijn wij waarlijk gezegend (Efeziërs 1:3)!

“Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest”. Deze frase heeft sommigen op het verkeerde been gezet, maar de sleutelvraag is deze: hangt onze gezegende staat van “geen verdoemenis” af van onze positie “in Christus Jezus” of hangt deze af van de manier waarop wij het christelijke leven wandelen en leven? Hangt onze gezegende staat af van Christus’ volbrachte werk of hangt die ook af van onze WANDEL?

Als onze niet-veroordeling afhangt van onze wandel, dan zouden wij allen in de problemen zitten! Wie van ons heeft zo’n volmaakte WANDEL zodat God geen fout vindt en hem niet veroordeelt? Wie van ons wandelt altijd naar de Geest en nooit naar het vlees? Niemand: 1 Johannes 1:8-10! Wij allen hebben een Middelaar nodig bij de Vader, Christus Jezus de Rechtvaardige, voor die tijden wanneer onze wandel niet is zoals deze zou moeten zijn.

Alle dank gaat uit naar onze genadige Redder want ons vrij zijn van veroordeling hangt enkel af van onze Heer Jezus Christus, Zijn vergoten bloed en Zijn oneindige LEVEN! Als onze niet-veroordeling afhangt van onze wandel dan zouden we allen eindigen in de poel van vuur!

Romeinen 8:2

2 Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.

Vergelijk dit met Romeinen 7:24. De vraag was “wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood?” Het antwoord in Romeinen 8:2 is dit: Christus heeft mij REEDS vrijgemaakt! Het laatste deel van Romeinen 7 was een beschrijving van de falende TOESTAND van de gelovige. In hoofdstuk 8 bemoedigt Paulus de gelovige om zich te focussen op zijn volmaakte POSITIE in Christus Jezus! We moeten Gods feiten geloven, zodat dit onze eigenlijke TOESTAND zal beïnvloeden!

Romeinen 8:2 noemt twee wetten. Illustratie: de wet van graviteit (aantrekkingskracht) en de wet van e aerodynamica. De wet van graviteit zegt dat een object in de lucht naar de aarde moet vallen (een defect vliegtuig moet crashen!). Maar de wet van aerodynamica is een hogere wet en die overwint de wet van graviteit en staat toe dat een zwaar vliegtuig zou vliegen en niet crashen. Door de wet van de zonde en dood val en crash ik (Romeinen 7:23-25) maar door de wet van de Geest van leven in Christus ben ik in staat een leven te leven dat God aangenaam is (Romeinen 8:2).

Romeinen 8:3

3 Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees,

De Wet kan niet rechtvaardigen (Romeinen 7:12; 3:20) en niet heiligen (Romeinen 7:12). De spiegel kan mijn vuil gelaat laten zien, maar kan me niet reinigen! Wat de Wet niet kon doen heeft GOD GEDAAN!

Waarom was de Wet krachteloos? Het probleem was niet de Wet maar mezelf! Ze was krachteloos door het vlees” (vergelijk Romeinen 7:14). Eigenlijk is de Wet heel krachtig. De Wet is instaat LEVEN TE GEVEN indien een persoon ALTIJD ALLE GEBODEN HOUDT (Lukas 10:25-28; Mattheüs 19:16-17), maar niemand van ons kan dat doen, en dus geeft de Wet geen leven. Ze kan geen zegen brengen, enkel een vloek (Galaten 3:10-11). Maar de zwakheid is van ons, niet van de Wet.

Zie hoe het Evangelie verteld wordt in Romeinen 8:3. In wezen zegt dit vers dat God Zijn eigen zondeloze Zoon zond om veroordeeld te worden in onze plaats en dat Hij stierf voor onze zonden. Waarom deed Hij dit? Omdat wij mochten leven in gerechtigheid (vers 4 en vgl. 1 Petrus 2:24).

“Gedaante gelijk aan het zondige vlees”:

Romeinen 8:3 wordt vaak aangevoerd als bewijs dat Jezus kon zondigen:

NBG	“God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk ”.
SV 1977	“God, Zijn Zoon zedende in gelijkheid van het zondige vlees”
HSV	“Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees”
KJV	“God sending his own Son in the likeness [<i>niet: equality</i>] of sinful flesh”
TR ¹	“ο θεος τον εαυτου υιον πεμψας εν ομοιωματι sarkos amartias”
Woordelijk	“God de van Hemzelf Zoon zedende in gelijkenis van vlees van zonde”

Het Griekse *ομοιωμα* betekent: afbeelding, nabootsing; gelijkenis, overeenkomst (Prisma G/N)

Er staat niet: “God zond zijn Zoon in zondig vlees” maar “in de **gelijkenis** van het zondige vlees”. De King James Version geeft de tekst het nauwkeurigst weer, precies zoals de Textus Receptus het heeft. De weergaven in NBG en SV zouden tot vergissing kunnen leiden, of aanleiding kunnen geven tot misbruik, wanneer deze niet met andere Schriftplaatsen worden vergeleken.

“Zondige vlees” slaat op het vlees van zondige mensen. Jezus had een menselijk lichaam dat potentieel zwakheid, moeite en ziekte kende, als gevolg van de zonde maar “apart van de zonde” (Hebreeën 4:15; zie verderop). Hij had niet de luister van Adam van vóór de zondeval maar had beslist geen zondige natuur. Hij was “God geopenbaard in het vlees” (1 Tim 3:16) en hoe zou God kunnen zondigen?!

“De Heer Jezus Christus kon niet zondigen”: [http://www.verhoevenmarc.be/PDF/zonde Jezus.pdf](http://www.verhoevenmarc.be/PDF/zonde_Jezus.pdf)

Paulus zei niet “in zondig vlees” of “in gelijkheid van het zondige vlees”, want dat zou van Christus een zondaar gemaakt hebben! Paulus verklaart dat Christus werkelijk een mens was maar geen zondig mens!

“Omwille van de zonde” – als een offer voor de zonde! Vergelijk 2 Korinthiërs 5:21: “Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem”.

Romeinen 8:4

4 opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.

De Wet stelt bepaalde rechtvaardige eisen. De Wet eist dat een persoon een rechtvaardig leven leidt en dat hij God en zijn naaste volmaakt liefheeft (Mattheüs 22:36-40).

Hoe kan ik deze vereisten nakomen? POSITIONEEL is dat reeds nagekomen door Jezus' offer (vers 3), maar in de ERVARING maakt de Heilige Geest (vers 4) maakt dit mogelijk. Merk op dat dit vers niet zegt “door ons”, het zegt “in ons”! Dit is iets wat God doet IN MIJ, door de kracht van Zijn Geest!

“Het vlees” is wat *ik* doe en wat van mezelf is. “De Geest” verwijst naar wat God doet in mij door de inwonende Heilige Geest.

Beschouw het volgende schema dat het contrast weergeeft tussen de persoon gedomineerd door het vlees en de persoon gedomineerd door de Geest. Dit schema behandelt de eerste veertien verzen van Romeinen hoofdstuk 8:

Romeinen 8:1-14

¹ Textus Receptus (= *Aanvaarde Tekst*), volgens de uitgave van de Parijse drukker Robert Etienne (Stephanus) in 1550. Deze heeft als basis gediend voor het Nieuwe testament van de Reformatiebijbels, zoals de King James Version 1611 en de Nederlandse Statenvertaling 1637.

Contrast tussen de persoon gedomineerd door het vlees en de persoon gedomineerd door de Heilige Geest - Romeinen 8:1-14

Twee categorieën	
DE PERSOON GEDOMINEERD DOOR HET VLEES “zij die naar het vlees zijn” (Rom. 8:5)	DE PERSOON GEDOMINEERD DOOR DE GEEST “zij die naar de Geest zijn” (Rom. 8:5)
Twee domeinen	
“IN HET VLEES” (Rom. 8:8)	“IN DE GEEST” (Rom. 8:9)
Twee geestelijke toestanden	
“Die is niet van Hem” (Rom. 8:9)	Die is van Hem. (Hij is een christen)
Twee geboorten	
Uit het vlees geboren (Johannes 3:6) (Door natuurlijke geboorte)	Uit de Geest (Johannes 3:5-6) (Wij zijn in de Geest door wedergeboorte)
Twee denkrichtingen	
Bedenkt de dingen van het vlees (Rom. 8:5-7).	Bedenkt de dingen van de Geest (Rom. 8:5 en zie Kolossenzen. 3:1-2; Mattheüs 16:23).
Huidige toestand	
Dood (Rom. 8:6, geen relatie met God) Kunnen God niet behagen (Rom. 8:8)	Leven en vrede (Rom. 8:6) Leven in een dode wereld
Toekomstige toestand	
Dood (Rom. 8:13) (Zie Galaten 5:19-21)	Opstandingsleven (Rom. 8:11, 13)
Huidig bezit	
Hij heeft niet de Geest (Rom. 8:9).	Hij heeft de Geest (Rom. 8:9)
Relatie tot de Wet	
Wetteloos (Rom. 8:7) Kan zich niet onderwerpen aan de wet van God	De rechtvaardige eis van de Wet vervuld in ons (Rom. 8:4)
Relatie met God	
Een vijand (Rom. 8:7 en vergelijk Rom. 5:10)	Een zoon (Rom. 8:14, “kind” HSV)
Leiding	
Geen bovennatuurlijke leiding (Rom. 8:14)	Geleid door de Geest (Rom. 8:14)
De persoon zijn plicht	
Verplicht om naar het vlees te leven (Rom. 8:12). Hij kan niet op een andere manier leven. “Wat uit het vlees geboren is, is vlees” (Johannes 3:6). De persoon die “in het vlees” is moet leven in dat domein. Hij wordt gedomineerd door de zondige natuur die hij geërfd heeft van Adam.	Door de Geest de daden van het lichaam doden (v.13). POSITIONEEL is dit reeds gedaan (Galaten 5:24) maar NAAR DE ERVARING moet dit gedaan worden door geloof (Kolossenzen 3:5; Rom. 6:6, 11; enz.). Door geloof moet ik rekenen op wat reeds gedaan werd door Christus.

WAARNEMINGEN: Er is maar één manier waarop de ongeredde mens kan leven. Hij is “in het vlees” en hij moet leven en wandelen “naar het vlees” (Romeinen 8:8 en vgl. vers 4). Hij is slaaf van de inwendige zonde. Deze wandel naar het vlees is beschreven in Efeziërs 2:1-3; 4:17-19.

De geredde persoon is beschreven als zijnde “in de Geest” (Romeinen 8:9). De heilige Geest woont in hem. Zijn leven wordt gedomineerd door de aanwezigheid van de Heilige Geest, en zelfs wanneer hij niet juist wandelt zal de Heilige Geest Zijn bedroefde aanwezigheid laten weten (Efeziërs 4:30)

Van het leven van een gered persoon kan niet gezegd worden dat het gedomineerd wordt door het vlees. Hij kan in zonde vallen maar hij zal niet volharden in zonde (1 Johannes 3). Door de **overtuiging** van de Geest, door **belijdenis** en indien nodig door **bestrafing** (1 Korinthiërs 11:31-32) wordt hij teruggebracht naar het pad van gehoorzaamheid. De gelovige kan op een bepaald tijdstip enige werken van het vlees manifesteren (Galaten 5:19-21) maar zijn leven zal niet gedomineerd worden door de werken van het vlees, want “wie zulke dingen doen, zullen het Koninkrijk van God niet beërven” (Galaten 5:21 en vgl. 1 Korinthiërs 6:9-11 en Efeziërs 5:5).

Tegelijk maakt de Bijbel duidelijk dat de ware gelovige bestuurd kan worden door het vlees. Romeinen 8 gaat hier niet over maar Romeinen 13:12-14 wel. Zie ook 1 Korinthiërs 3:1-3 en Galaten 5:16-25. Het is een verschrikkelijke abnormaliteit voor een gelovige, die “in de Geest” is, om te wandelen als de mens die “in het vlees” is, als een niet-wedergeboren mens (1 Korinthiërs 3:3) maar droevig genoeg gebeurt het.

Romeinen 8:5-6

5 Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest.

6 Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de Geest is leven en vrede.

“Bedenken” = hun geest op iets zetten (dit werkwoord wordt ook gebruikt in Mattheüs 13:23 en Kolossenzen 3:2). “Naar het vlees” – dit verwijst naar hen die gedomineerd worden door hun zondige Adamsnatuur (zie schema hierboven). Vergelijk vers 6 met Romeinen 6:21-23.

Romeinen 8:7

7 Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet.

Het vlees is altijd tegen God. Het vlees is Gods vijand. Het vlees onderwerpt zich niet maar rebelleert tegen God en Zijn Wet. Het kan niet anders.

Elk kind van God kan zich verheugen in dit feit: “Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd” (Galaten 5:24).

Romeinen 8:8

8 En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.

Omdat deze dingen waar zijn met betrekking tot het vlees (vers 7), kunnen zij die IN HET VLEES zijn (niet-geredden) God NIET behagen. Vergelijk Hebreëën 11:6: zij die in het vlees zijn, zijn dezen die “zonder geloof” zijn. Voor een oudtestamentische commentaar op Romeinen 8:8 zie Spreuken 15:8, 9, 26. Het vlees kan God nooit behagen. Het is heel erg moeilijk voor de meeste mensen om de waarheid van dit vers te accepteren. Het vers zegt dat alles wat ik heb gedaan in mijn leven (voordat ik tot Christus kwam) Hem niet behaagde en onacceptabel was voor God. De enige manier waarop wij God kunnen behagen is “DOOR JEZUS CHRISTUS” (Hebreëën 13:21).

Wat impliceren de verzen 7-8 betreffende de persoon die geestelijk gezind is? Laten we het tegenovergestelde nemen: De geestelijke mens is een vriend van God, want hij onderwerpt zich aan Gods wetten (Romeinen 4). Dus, zij die in de Geest zijn KUNNEN God behagen! Het volgende vers spreekt over hen die in de Geest zijn:

Romeinen 8:9

9 Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem.

“U” (meervoud) contrasteert hen die in het vlees zijn. U bent niet IN HET VLEES! Elk gered persoon is “IN DE GEEST”. Elke gelovige is “geestelijk” in de zin dat hij de Geest HEEFT (zie Judas 19: “die de Geest niet hebben”).

“Woont” – uw lichaam is een huis of woonplaats van de Geest, of een heilige tempel (1 Korinthiërs 6:19-20).

Zie hoe naar de Heilige Geest verwezen wordt: “Geest, “Geest van God”, “Geest van Christus”.

Vers 9 zegt dat de Geest in u is.

Vers 10 zegt dat Christus in u is (zie ook Johannes 14:17, 20).

Romeinen 8:10

10 Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid.

Christus is in mij (vers 10) en ik ben in Christus (vers 1). Romeinen 8:9 leert dat ik in de Geest ben en de Geest is in mij. In Romeinen 7:18 zegt Paulus: “Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont” maar de gelovige kan ook zeggen: “Ik weet dat in mij de levende God woont”! Als een mens werkelijk gered is dan is Jezus Christus IN deze persoon (zie 2 Korinthiërs 13:5). Wat Paulus dan zegt in vers 10 slaat op een ware gelovige. Als u echt gered bent dan is dit waar: **het lichaam is dood vanwege de zonde**. In welke zin is het dood? U bent nog niet fysiek dood. Paulus bedoelt dat u “sterfelijk” bent (zie vers 11): onderworpen aan dood, verval en ziekte wegens de zonde. Het lichaam van de gelovige is nog niet verlost (dat is voor de toekomst – Romeinen 8:23). Het lichaam van de gelovige is nog niet levend gemaakt maar dat zal nog gebeuren in de toekomst (Romeinen 8:11).

“De geest is leven vanwege de gerechtigheid”. Dit vers is een contrast tussen het lichaam en de geest van de gelovige. De geest is niet dood maar LEVEND. Ik ben geestelijk opgewekt (Efeziërs 2:1, 5). Mijn geest is levend gemaakt vanaf het moment dat ik gerechtvaardigd werd, op het moment van mijn redding (Romeinen 8:10); het lichaam volgt bij de opstanding (Romeinen 8:11).

Romeinen 8:11

11 En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.

“Hem” verwijst naar de Vader. Als Gods Geest in u woont (als u gered bent – Romeinen 8:9), dan zal God, in de toekomst, uw sterfelijke lichamen opwekken. Als de Almachtige God Jezus kon doen opstaan uit de doden, kan Hij zeker ook zorg dragen voor onze lichamen. De aanwezigheid van de Geest in u is een garantie van uw toekomstige opstanding (Efeziërs 1:13-14; 4:30).

Romeinen 8:12

12 Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven.

Wij zijn het vlees niets verschuldigd. Wij hebben het vlees reeds teveel gegeven! Wij hebben teveel tijd in het vlees doorgebracht (zie 1 Petrus 4:2-3) en we hebben teveel in het vlees gezondigd. In plaats daarvan ben ik nu verschuldigd om te leven naar de Geest. Dit is mijn christelijke plicht.

Romeinen 8:13

13 Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven.

“Doodt” = ter dood brengen (hetzelfde woord staat in Romeinen 8:36 “gedood”), mortificatie. Hoe doen we dat?

De Bijbelse leer van **mortificatie**:

Merk op dat wij moeten doden “door de Geest”. Dit wordt niet gedaan door onze eigen kracht. Er zijn twee aspecten van de mortificatie van de gelovige die in beschouwing moeten genomen worden:

1) **POSITIONEEL**. Dit werd reeds gedaan! Galaten 5:24 zegt: “Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd”. Dit staat in de verleden tijd. Dit gebeurde 2000 jaar geleden (vgl. Galaten 2:20)! Toen Christus stierf, stierf ik!

2) **EMPIRISCH** (naar de ervaring). Dit is een gebod voor de gelovige: “Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is” (Kolossenzen 3:5). Hoe moet dit gedaan worden? Door te geloven dat wij in Christus reeds gestorven zijn – Kolossenzen 3:3: “**want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God**”. Door geloof reken ik op deze waarheid. Het “dan” (of: “daarom”) in Kolossenzen 3:5 wijst naar het heerlijke feit in Kolossenzen 3:3 dat we reeds gestorven zijn in Christus en in Christus verborgen zijn in God. Laten we deze positie in Christus gelovig en van harte aanhangen om geestelijke vruchten voort tekunnen brengen – Kolossenzen 3:4; Johannes 15:1-8.

Romeinen 8:14

14 Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.

In vers 9 leerden we dat een ware christen bewoond is door de Heilige Geest. In vers 14 hebben we een ander kenmerk van een echte christen. Al dezen die GELEID worden door de Geest van God zijn zonen/kinderen van God. Een ware gelovige is Geest-geleid. Een waar schaap volgt de ware Herder. Het werkwoord staat in de tegenwoordige tijd: wij worden continu geleid door de Geest. Hij leidt ons ofwel op het juiste pad, ofwel leidt hij ons *terug* naar het juiste pad. Hij leidt ons of Hij overtuigt ons, maar Hij is altijd aan het werk in ons (Hij zal ons nooit verlaten – zie Efeziërs 4:30: “verzegeld”). Ofwel bedroeven we Hem, ofwel behagen we Hem. Wij bevinden ons in het rijk van de Geest en we kunnen nooit uit dat rijk stappen. Wij zijn immers “in de Geest” (Romeinen 8:9).

Romeinen 8:15

15 Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!

Het sleutelwoord in hoofdstuk 8 is “GEEST” (komt 19 keer voor in dit hoofdstuk). Hier wordt de Geest “de Geest van aanneming” (adoptie) genoemd. De geredde persoon bevindt zich niet in een wetsrelatie maar in een LIEFDESRELATIE (vgl. Romeinen 7:4). Wij zijn niet als een slaaf die bevreesd voor een harde meester staat, maar wij zijn als een kind of zoon voor zijn vader. Het Arameese woord “Abba” wordt verklaard door het volgende woord “Vader”. Het is een erg familiair woord voor vader, kort bij ons Nederlandse woord “papa”. De Heer Jezus gebruikte dit woord ook in Markus 14:36. Gelovigen hebben dezelfde soort van intieme relatie met de Hemelse Vader als Christus Zelf heeft.

Het woord “aanneming” (of: adoptie) bestaat uit twee delen: 1) zoon 2) plaatsen. God heeft de gelovige (die een kind van de toorn was – Efeziërs 2:1-3) genomen en hem geplaatst in de positie van een zoon, met alle rechten en privileges en zegeningen en erfing die voortvloeien uit zoonchap!

Romeinen 8:16

16 De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.

“Zelf” – de Heilige Geest is persoonlijk, niet onpersoonlijk. De Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dit korte vers gaat om met de erg belangrijke leer van ZEKERHEID VAN REDDING. De Bijbel leert duidelijk dat iemand kan weten en verzekerd kan zijn (in dit leven) dat hij een kind van God is. Hoe kunnen we dat weten? Dit vers zegt: omdat de Heilige Geest met onze geest getuigt dat wij kinderen van God zijn. Het is Zijn aanwezigheid in mijn leven die de basis is van mijn zekerheid. Als Hij niet aanwezig is in mijn leven, heb ik geen basis voor zekerheid (Romeinen 8:9). Vergelijk ook 1 Johannes 4:13. Hij getuigt dat ik van God ben. Zelfs als ik niet goed wandel met God overtuigt Hij mij daarvan en veroorzaakt Hij dat zijn bedroefde aanwezigheid ge-

voeld wordt (Efeziërs 4:30), en dat is ook een indicatie dat Hij in mij woont en dat ik Hem toebehoor.

Zie Galaten 4:1-6 voor een parallelle passage. Daar is het de Geest die roept “Abba, Vader”! De Geest getuigt samen met onze geest dat wij kinderen van God zijn (zie Deuteronomium 19:15 waar twee getuigen getuigenis afleggen). Met de mond van twee getuigen is dit geregeld.

De Heilige Geest heeft de zeer belangrijke bediening van het OVERTUIGEN van mensen. Eens overtuigde Hij mij dat ik een **zondaar** was. Nu overtuigt Hij mij dat ik een **heilige** (gered kind van God) ben. Hij gebruikt daarbij Gods Woord: “**Deze dingen heb ik geschreven** ... opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt” (1 Johannes 5:13 en vergelijk vers 10 dat ook spreekt van een **innerlijk getuigenis**). Noot: Het Evangelie van Johannes is geschreven opdat mensen zouden geloven in Christus en het sleutelwoord is GELOVEN – Johannes 20:31; het boek 1 Johannes werd geschreven opdat gelovigen verzekering mochten hebben en het sleutel woord is WETEN – 1 Johannes 5:13.

Romeinen 8:17

17 En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.

Niet enkel zijn wij kinderen van God maar we zijn ook **erfgenamen**. We hebben een erfenis! Wij zijn geestelijke miljardairs (Efeziërs 1:3). Zie ook 1 Petrus 1:3-4. We zijn ook **mede-erfgenamen** met Christus! Hoe rijk is Christus? Zie Hebreëen 1:2: “Erfgenaam van **alles**”, en zie ook 1 Korinthiërs 3:21-23. Daar gaat “aanneming” (vers 15; of “adoptie”) precies over. Met Christus ontvang ik ALLE DINGEN (Romeinen 8:2), alhoewel ik weet dat ik dat helemaal niet verdien!

Later zullen wij met Christus delen, maar we kunnen ook NU al met Christus delen. Wij zullen delen in Zijn rijkdommen, maar wij zullen ook delen in Zijn lijden: “wanneer wij althans met Hem lijden”. De gelovige moet HUIDIG LIJDEN en TOEKOMSTIGE HEERLIJKHEID verwachten. Toen de Heer Jezus in de wereld was, werd Hij op een bepaalde manier behandeld en elke gelovige deelt hierin. Toen de Heer Jezus terugkeerde naar Zijn Vader werd Hij op een bepaalde manier behandeld en wij zullen ook daarin delen.

In de ervaring van Christus was er EERST LIJDEN en HEERLIJKHEID LATER (Lukas 24:26) en zo zal het ook voor de gelovige zijn. Dat is eigenlijk het thema van het boek 1 Petrus. Zie bijvoorbeeld 1 Petrus 1:5-6 dat de toekomstige heerlijkheid contrasteert tegen de moeilijkheden van de huidige beproevingen. Zie 1 Petrus 1:11 dat spreekt van het lijden van Christus dat gevolgd werd door de HEERLIJKHEID. Dit wordt ook gezien in 1 Petrus 3:18 (Christus' lijden) en 3:22 (Christus' heerlijkheid). Dus, de gelovige zal deelnemen aan Christus' lijden NU en hij zal deelhebben aan Zijn heerlijkheid LATER (1 Petrus 4:13).

Het huidige lijden moet **verwacht** worden (zie Johannes 15:18-21; 16:1-3; 16:33; 17:14; 1 Thessalonicenzen 3:3; 2 Timotheüs 3:12; 1 Johannes 3:13). Het is een God-gegeven voorrecht (Filippenzen 1:29; Handelingen 5:41)!

Romeinen 8:18 – Ons huidig lijden zien in het licht van de eeuwigheid

18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.

Paulus spreekt hier over het huidige lijden dat gelovigen ervaren in hun wandel doorheen de tijd en hij contrasteert dit met de heerlijkheid die gelovigen zullen ervaren in de toekomst, wanneer zij bij de Heer zijn. Paulus zegt dat hij daarvan overtuigd is. Het is een feit! God wil dat wij dit feit geloven. In 2 Korinthiërs 4:17 hebben we dezelfde waarheid: “Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg”. Het huidige lijden is “licht” en “van korte duur”. De heerlijkheid is “eeuwig”. Uiteraard, wanneer wij door tijden van lijden en beproeving gaan, dan lijken deze erg, erg zwaar voor ons, en erg langdurend (alsof er geen eind aan komt). Maar dat is zo vanuit ons beperkte oogpunt. Vanuit het oogpunt van de eeuwigheid is het lijden dat wij verduren in dit leven erg kort en licht.

Wist Paulus wat lijden was? In Romeinen 8:18 en in 2 Korinthiërs 4:17 vertelt Paulus ons dat zijn huidig lijden “niet opweegt” en erg “licht” is wanneer het wordt vergeleken met zijn toekomstige heerlijkheid. Wij verwonderen ons als we lezen over het lijden dat Paulus in feite doorstaan heeft in 2 Korinthiërs 11:23-28 (en vergelijk Handelingen 9:16). Inderdaad, de meesten van ons zouden zeggen: “Mijn lijden **weegt niet op** tegen dat van de apostel Paulus”! Maar Paulus wist dat zelfs zijn lijden niet opwoog tegen de toekomstige heerlijkheid die de zijne zou worden als mede-erfgenaam met Christus.

Romeinen 8:19

19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.

Dit vers en de volgende verzen spreken over Gods schepping, zowel bezielt als onbezielt. Wij gebruiken de term “natuur”. De natuur wordt hier gepersonifieerd. Ze wacht op iets met reikhalzend verlangen. Ze zegt in feite: “ik sta te popelen van verlangen dat het zou gebeuren”! Gods schepping bevindt zich onder een vreselijke vloek en gebondenheid aan zonde. We zien een zonde-ervloekte, chaotische wereld: dieren vallen dieren aan, dieren eten dieren, gewelddadige stormen, vloed, enz. Dit is niet altijd zo geweest. Vóór de zondeval van de mens was Gods schepping vredig en harmonieus (Genesis 1-2). De schepping zal bevrijd worden van de vloek en dit zal plaatsvinden bij het “openbaar worden van de kinderen van God”. Wanneer de Heer Jezus Christus zal geopenbaard worden bij Zijn tweede komst (2 Thessalonicenzen 1:7) zullen de “kinderen (of: zonen) van God” geopenbaard worden met Hem (zie Openbaring 19:14 en vergelijk Openbaring 19:7-8).

Romeinen 8:20

20 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,

De schepping (de natuur) werd het subject van zinloosheid nadat de mens in zonde viel en God de aarde vervloekte.

“Niet vrijwillig” – de natuur koos er niet voor vervloekt te worden. Adam maakte de keus en God bracht de vloek.

“Hem” – velen zeggen dat dit verwijst naar God (zie Genesis 3:17-19). De kanttekening 59 van de Statenvertaling zegt: “Dat is, **om de zonde des mensen wil**, waardoor ook naar Gods rechtvaardig oordeel de vloek over het aardrijk is gekomen; Genesis 3:17, en over alle andere creaturen die den mens in deze verdorvenheid moeten dienen. Mattheüs 5:45, en het misbruik des mensen onderworpen zijn”.

Maar niettegenstaande de hele natuur tot deze toestand is gekomen, is er hoop! De toekomst brengt een belofte van hoop. De vloek zal niet voor altijd voortduren.

Romeinen 8:21

21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.

Hier is de belofte van hoop! Vandaag is de natuur onderworpen aan verderf: verval, ziekte, dood, destructie (vergelijk de Tweede Wet van de Thermodynamica [de entropie of het verval neemt altijd toe], welke de wetenschap kan observeren maar enkel de Bijbel kan verklaren). Interessant is op te merken dat de toestand van de mens gereflecteerd wordt door de natuur. Wanneer de mens finaal zal worden verlost zal de natuur dit reflecteren.

Romeinen 8:22

22 Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensood verkeert tot nu toe.

Wederom wordt de natuur gepersonifieerd. Ze wordt hier voorgesteld als een moeder die door de pijn van de bevalling gaat. Een moeder in barensood heeft hoop. Zij weet dat er een geboorte zal

volgen en dat het lijden niet voor altijd is. Na de smart en het verdriet komt de vreugde van een nieuw bestaan. Zo heeft ook de wereld van de natuur de belofte van bevrijding en een nieuw bestaan dat vervuld zal worden in het duizendjarig vrederijk van Christus, en uiteindelijk de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Romeinen 8:23

23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.

Niet alleen de natuur zucht maar gelovigen zuchten ook. Ook wij zien uit naar een toekomstige gebeurtenis: de “aanneming”, namelijk de verlossing van ons lichaam. Dit is de finale en toekomstige verlossing die zal gebeuren wanneer Christus komt voor Zijn kerk (de Opname). Er is een huidig aspect van verlossing, genoteerd in verzen zoals Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14; 1 Korinthiërs 1:30; 1 Petrus 1:18-19, maar er is ook een toekomstig aspect van verlossing (wanneer onze redding zal gecompleteerd worden) zoals gesteld in Efeziërs 1:14 en 4:30 en ook hier in Romeinen 8:23. Evenzo is er een aspect van aanneming dat waar is voor gelovigen vandaag (Romeinen 8:15) en er is ook een toekomstig aspect van aanneming dat wacht op vervulling (Romeinen 8:23). De uitdrukking “**eerstelingen**” betekent de garantie dat onze redding zal gecompleteerd worden, en “**eerstelingen**” hier slaan op niet anders dan de Persoon en Aanwezigheid van de Heilige Geest in de levens van de gelovigen. Wat betekent “**eerstelingen**”? Als u de eerste rijpe tomaten neemt uit uw tuin, is dit een indicatie dat er nog veel meer komen. Van het moment dat een persoon vertrouwt op Christus, ontvangt hij de Heilige Geest, welke Zelf het ONDERPAND (garantie; Efeziërs 1:13-14) is dat er veel meer zal volgen (een nieuw lichaam, eeuwige erfenis, een thuis in de hemel, verheerlijking – v.18).

Romeinen 8:24-25

24 Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?

25 Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.

“Want in de hoop zijn wij zalig (= gered) geworden”. Toen wij gered werden, werden we niet gered in de finale en complete zin van dat woord. Wij zijn nog steeds in deze onverloste lichamen, we strijden nog steeds met zonde en verleiding, en we zuchten en we wachten verlangend naar de dag dat wij bevrijd zullen worden van de aanwezigheid van de zonde. De geredde persoon heeft de **overtuigde verwachting (hoop)** dat zijn verlossing op een dag gecompleteerd zal zijn (zie Filippenzen 1:6 – God zal completeren en beëindigen wat Hij heeft begonnen).

Het woord hoop, zoals meestal gebruikt in het Nieuwe Testament, draagt in zich niet het idee van twijfel of onzekerheid (zoals in het Nederlands vaak het geval is). Het spreekt veeleer van ZEKERE VERWACHTING en kan op deze manier vertaald worden. Hoop betreft iets in de toekomst dat nog niet gerealiseerd of ontvangen werd, maar ze is absoluut zeker omdat God ze beloofde. Een voorbeeld hiervan is de hoop op de komst van de Heer (vgl. Titus 2:13: “de zalige hoop” of GELUKKIGE VERWACHTING). Het enige wat niet zeker is, is het TIJDSTIP (we weten niet wanneer) maar het feit is zeker want we hebben de belofte van de Heer (Johannes 14:3, enz.). Het is een toekomstige hoop waarbij wij geestdriftig verlangen naar Zijn komst. Omdat het zeker is dat Gods belofte zal vervuld worden, kunnen we met volharding wachten op de vervulling (vgl. 1 Thessalonicenzen 1:3: “de volharding van uw hoop”).

Samenvattend schema over Romeinen 8:19-25

De schepping (de hele natuur) verwacht geestdriftig en met volharding de openbaring van de kinderen van God (vers 19). De kinderen van God wachten vurig op de verlossing van het lichaam (vers 23). Deze beide gebeurtenissen zijn verbonden met de **tweede komst** van Christus. Als de tweede komst van Christus wordt gezien als één algemene gebeurtenis, dan kunnen deze **twee aspecten** samen gezien worden.

De volgende distincties kunnen gemaakt worden:



Noot: De Opname is een openbaring (1 Korinthiërs 1:7; 1 Petrus 1:7; 1:13; 4:13) maar ze is niet de openbaring van de kinderen of zonen (heiligen) aan de wereld. De Opname is de openbaring van Jezus Christus, in al zijn heerlijkheid, aan de zonen.

Romeinen 8:26-27

26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27 En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.

Bemerk het drievoudige “zuchten” in dit hoofdstuk:

Vers 22 – heel de schepping zucht

Vers 23 – alle gelovigen zuchten

Vers 26 – de Heilige Geest zucht

De sterke gelovige is degene die erkent hoe zwak hij in werkelijkheid is (2 Korinthiërs 12:10). Zelfs in gebed moeten we onze zwakheden kennen (we weten niet hoe te bidden en we weten niet wat te bidden). Maar te midden van onze zwakheid hebben we een grote HELPER. De Heilige Geest is onze Helper in gebed.

De tussenkomst of het pleiten van de Heilige Geest is een weinig erkend en geapprecieerd werk van God. Merk op dat in ditzelfde hoofdstuk sprake is van het pleiten van Christus (vers 34). De Geest pleit voor de heiligen (vers 27) en zo ook doet Christus (vers 34). Beiden pleiten voor ons, maar op verschillende manieren. Beiden pleiten bij de Vader voor ons! Beide bedieningen zijn essentieel.

De “onuitsprekelijke verzuchtingen” is een verwijzing naar de communicatie tussen de Heilige Geest en de Vader. Dit is geen verwijzing naar de gave van talen (de gave van talen wordt slechts in één brief van Paulus genoemd, 1 Korinthiërs, en zelfs daar wordt dit behandeld als een groot probleem). De redenen waarom hier niet verwezen wordt naar de gave van talen zijn deze:

1. Het is de Heilige Geest die zucht, niet de gelovige.
2. Als u de talengave zou moeten omschrijven in termen van verzuchtingen dan zou u moeten zeggen dat de gave van talen bestond uit verzuchtingen die geuit kunnen worden. Hier hebben we echter “onuitsprekelijke” verzuchtingen die niet geuit kunnen worden door menselijke taal.
3. De gave van talen was iets dat kon gehoord worden door mensen. Maar de verzuchtingen kunnen enkel gehoord worden door God de Vader.
4. De gave van talen was een genadegave die gegeven werd aan slechts sommige gelovigen, niet aan allen (1 Korinthiërs 12:29-30). In contrast hiermee is de pleitende bediening van de Geest voor alle gelovigen.

Romeinen 8:28

28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.

Zie het hartverwarmende contrast: vers 26 “wij weten niet”, vers 28 “wij weten”. Wij weten niet te bidden zoals zou moeten, maar God weet wat Hij doet en wij vertrouwen erop dat Hij alles zal laten samenwerken voor Zijn heerlijkheid en voor het goed van Zijn kinderen. Vers 28 is een van de meest bemoedigende verzen in de Bijbel voor de persoon die God liefheeft (de ware gelovige). De troostende waarheid van dit vers is gebaseerd op één eigenschap van God: ZIJN SOEVEREINITEIT. Als alle dingen samenwerken ten goede (alle gebeurtenissen, alle omstandigheden, alle beproevingen, enz.) dan volgt daaruit dat God alle dingen bestuurt. Dit is geen fatalisme en determinisme. Dit is het wonderlijke feit dat een Alwijze, liefhebbende en rechtvaardige God alle dingen onder controle heeft!

Gods soevereine werking wordt verklaard in Efeziërs 1:11 en geïmpliceerd in Efeziërs 5:20. Romeinen 8:28 is de verklaring van een feit dat wij moeten WETEN en waar wij moeten OP REKENEN, maar deze wonderlijke waarheid kan niet door iedereen geclaimd worden. Ze is enkel “voor hen die God liefhebben”: voor ware gelovigen (zie 1 Korinthiërs 2:9; 8:3). Wij hebben Hem lief omdat Hij ons eerst liefhad (1 Johannes 4:19). Paulus spreekt hier niet over een speciale klasse van gelovigen die God liefhebben in contrast met andere gelovigen die God niet liefhebben. Alhoewel het zeker waar is dat sommige gelovigen God meer liefhebben dan anderen, is het evenwel ook waar dat er een manier is waarop alle gelovigen Christus liefhebben. Liefde voor Christus wordt gedemonstreerd door gehoorzaamheid aan Zijn Woord (Johannes 14:21-24), en zij die weigeren Zijn geboden te gehoorzamen zijn leugenaars als zij beweren Christus te kennen (1 Johannes 2:3-5 en vgl. Johannes 17:3). Als Gods kinderen zouden onze levens moeten gekarakteriseerd zijn door gehoorzaamheid (1 Petrus 1:14).

Het vers zegt niet dat “alle dingen goed zijn” maar “alle dingen werken samen ten goede”. Illustratie van een cake: Er zijn veel ingrediënten die in een cake gaan, en vele van deze zijn op zichzelf niet smakelijk (niet iedereen eet graag rauwe eieren, droge bloem, bakvet, enz.) maar alle ingrediënten samen maken een goed smakende cake (het eindproduct). En zo neemt God het zoete en het bittere, het moeilijke en gemakkelijke, het slechts en het goede, en Hij werkt ze allemaal samen ten goede.

De waarheid van Romeinen 8:28 is zo belangrijk dat God negen hoofdstukken van Genesis heeft beschikt (het verslag over Jozef) om dit te illustreren. Aan Jozef gebeurde erg verschrikkelijke en boze dingen – zijn broers haatten hem, trachtten hem te doden, verkochten hem in slavernij, enz. (Genesis 37) en Jozef werd later beschuldigd door een boze vrouw en in de gevangenis gezet (Genesis 39). Maar God had een plan en een doel met Jozef, een man die God liefhad. Jozefs vader kende de waarheid van Romeinen 8:28 niet (zie Genesis 42:36 – “Al deze dingen zijn tegen mij!”) maar Jozef wel (zie **Genesis 50:20** en zie ook Genesis 45:5, 7 “God heeft mij vóór jullie uit gezondend”). De verschrikkelijke dingen die gebeurden aan Jozef werden door God aangewend als middelen waardoor hij de kinderen van Israël zou redden van honger en dood.

Misschien wordt de grootste illustratie van Romeinen 8:28 gevonden in het leven van Christus Zelf. Vele verschrikkelijke en boze dingen werden Hem aangedaan. Hij werd genegeerd, verraden, vals beschuldigd, slecht terecht, schuldig bevonden alhoewel onschuldig, geselsd, geslagen, bespot, bespuwd en uiteindelijk GEKRUISIGD. Kon hieruit iets goeds voortkomen? HET ALLERGROOTSTE GOED, zelfs de redding van de mens! Ja, zelfs met de meest zondige daad ooit uitgevoerd door mensen, had God een plan dat Hij volbracht. Dit wordt gezien in de volgende passages: Handelingen 2:23; 3:13-18; 4:26-28 en vergelijk Lukas 22:22 (zie in deze verzen de delicate balans tussen 's mensen verantwoordelijkheid en Gods soevereiniteit – mensen voerden hun boze plannen uit en waren daarvoor ten volle toerekenbaar, maar God gebruikte wat nodig was om Zijn reddingsplan voor de mens uit te werken!). Zie “Gods Soevereiniteit en 's mensen verantwoordelijkheid”:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/God-vs-Mens-redding.pdf>

“Voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn” – God heeft een voornemen, plan en ontwerp voor dezen die ware gelovigen zijn (en de volgende verzen verklaren wat dit voornemen is). Gods voornemen zal niet falen. God heeft een ontwerp voor elke gelovige en dit ontwerp zal uitgewerkt worden overeenkomstig Gods vaste plan. Gods voornemen faalt nooit (zie Romeinen 9:11; Jesaja 14:27; 46:10-11).

Romeinen 8:29-30 -- Gods plan voor elke ware gelovige!

29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
30 En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Merk de reeks op: 1) voorkennis, 2) voorbestemming, 3) roeping, 4) rechtvaardiging, 5) verheerlijking. Het is nuttig hier te denken aan een ketting met 5 schakels, die we Gods REDDINGSKETTING noemen. Deze ketting strekt zich uit van eeuwig verleden tot eeuwig toekomst. Geen schakel kan verbroken worden (zoals we zullen zien). De gelovige is voor altijd zeker!

Bemerk in deze verzen de nadruk op het werk van God: Hij heeft van tevoren bestemd, Hij heeft geroepen, enz. Het is geen mensenwerk, Redding is van de Heer (vgl. Jona 2:9: “Het heil is van de Heer”). Redding begint en eindigt bij God (1 Korinthiërs 1:29-30). De mens moet enkel geloven (Johannes 3:16-18; Handelingen 16:31) en de mens wordt verweten dat niet te doen (2 Thessalonicenzen 2:10-12; Johannes 5:40; vgl. Mattheüs 23:37), maar God en God alleen doet de redding. God doet dit allemaal overeenkomstig Zijn genade en soeverein voornemen (zie 2 Timotheüs 1:9 en vergelijk 2 Thessalonicenzen 2:13-14; Efeziërs 1:3-14).

Laten we nu kijken naar de verschillende schakels in Gods reddingsketting:

1) SCHAKEL #1 -- “HEN DIE HIJ VAN TEVOREN GEKEND HEEFT”

Het voornaamwoord “hen” verwijst terug naar de groep in vers 28: “hen die God liefhebben ... hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn”. Hij verwijst naar ware gelovigen. Dezen heeft God van tevoren gekend. Het woord “voorkennis” betekent gewoon “op voorhand gekend”. In het eeuwige verleden, voordat de wereld er was, kende God Zijn ware gelovigen (vergelijk 2 Timotheüs 2:19: “De Heere kent wie van Hem zijn”).

Dit vers zegt hier niet dat God wist wat u zou doen. Veel mensen verstaan voorkennis als volgt: in het eeuwige verleden wist God welke mensen zouden geloven en welke niet. Dit is zeker wel waar (zie Johannes 6:64 en zie der verzen 70-71), waar dat is niet wat Romeinen 8:29 leert. Dit vers zegt dat God van tevoren **U heeft gekend!** Het zijn PERSONEN die Hij van tevoren kende, volgens dit vers. Het vers zegt ook niet dat God iedereen van tevoren kende (alhoewel God zeker iedereen van tevoren kende). Dit vers leert dat God overeenkomstig Zijn voornemen enkel de geroepenen (gelovigen) van tevoren kende. Wat betekent dit?

Andere passages werpen licht op Gods voorkennis. Zie Amos 3:2 – “Alleen u [= Israël] heb Ik gekend uit alle geslachten op de aarde”. Wat betekent dit? Uiteraard kende God ook andere naties. Het betekent meer dan louter kennen. Maar God begon een bijzondere relatie met Israël, iets wat niet waar was voor andere naties: “De HEERE, uw God, heeft ú uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor Hem tot een volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is ... de HEERE [heeft] liefde voor u opgevat ...” (Deuteronomium 7:6-7).

Ook Mattheüs 7:23 is leerrijk. De Heer Jezus zal tot sommigen zeggen: “Ik heb u nooit gekend!” Wat Hij zegt is dit: “Ik had nooit een relatie met u. U behoorde nooit bij Mij. U bent niet van Mij!” Dus, gekend zijn bij God (zie 1 Korinthiërs 8:3: “Maar als iemand God liefheeft, is hij door Hem gekend”) betekent dat u een persoonlijke relatie hebt met Hem, **u behoort bij Hem en u bent van Hem!** Vergelijk Johannes 10:14 – “Ik ken Mijn schapen!” Een gelovige is “gekend door God”, geliefd door God (Johannes 13:1) en is “vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren” (Efeziërs 1:4).

Voordat ik ooit God kende (Johannes 17:3), KENDE HIJ MIJ (vgl. Mattheüs 25:34). We mogen nooit vergeten dat God de INITIATIEFNEMER is wanneer het gaat over redding. Ik hou van Hem omdat HIJ MIJ EERST LIEFHAD (1 Johannes 4:19). Ik zocht Hem omdat HIJ MIJ ZOCHT (Lukas 19:10: “de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken ...”). Hij koos mij eerst (Johannes 15:16: “Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren”). Hij “trok” Mij eerst (Johannes 6:44, 65). Ik zag en begreep omdat Hij eerst mij zicht (openbaring) gaf (Mattheüs 16:16-17; Handelingen 16:14: “de Heere opende haar [= Lydia] hart”). Ja, lang vóór de schepping van het universum, **bestond ik!** Ik bestond in de gedachten, het voornemen en het plan van God. Hij kende mij! Vergelijk Jeremia 1:5.

2) SCHAKEL #2 -- “DIE ...HEEFT HIJ ER OOK VAN TEVOREN TOE BESTEMD”

God heeft de gelovige ook van tevoren bestemd (of “gepredestineerd”) “om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn”! (Romeinen 8:29). Het woord predestinatie schrikt veel mensen af. Predestineren van een mens betekent “de bestemming of toekomst van een persoon van tevoren bepalen”. Predestinatie betekent eenvoudigweg DAT GOD EEN HEERLIJKE TOEKOMST HEEFT BEPAALD VOOR HEN DIE HEM LIEFHEBBEN, namelijk om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn! (om te zijn zoals Christus).

Het gebruik van het woord “predestinatie”

1. **Handelingen 4:28** – “om alles te doen wat Uw hand en Uw raadsbesluit **van tevoren bepaald** had” (zie de voorgaande verzen in de context van Handelingen 4:28). Wat deze mannen deden bleek exact overeen te komen met wat God had gepland en bedoeld en van tevoren bestemd! Zij wisten niet dat zij Gods eeuwige plan vervulden. Vergelijk Handelingen 2:23 (“het vastgestelde raadsbesluit” is een uitdrukking van predestinatie). De mens is schuldig en aansprakelijk voor zijn boze daden, maar Gods voornemen werd vervuld (Vergelijk Lukas 22:22: “de Zoon des mensen gaat wel heen **zoals bepaald is**, maar wee die mens door wie Hij verraden wordt”. Het was door God bepaald dat Zijn Zoon naar het kruis zou gaan en verraden zou worden, maar Judas was ten volle aansprakelijk voor zijn boze daad! In handelingen 4:27-28 lezen we over Gods vijanden: “om alles te doen wat Uw hand en Uw raadsbesluit van tevoren bepaald had” – hun daad viel binnen de limieten van Gods plan dat zich centreerde op de kruisiging van Christus. God gebruikte de boze daden van zondige mensen om Zijn doel te volbrengen.

2. **1 Korinthiërs 2:7** – “een wijsheid die verborgen was en die God **vóór alle eeuwen voorbestemd** heeft tot onze heerlijkheid”. De “wijsheid” zoals gedefinieerd in de context verwijst naar CHRISTUS GEKRUISIGD (zie 1 Korinthiërs 1:23-24; 2:2; 2:8). We kunnen deze betekenis substitueren: “Vóór alle tijden bepaalde God Christus’ kruisiging tot onze heerlijkheid”. In het eeuwige verleden bepaalde God dat Christus gekruisigd zou worden met als resultaat de heerlijkheid van de gelovige. Vergelijk Romeinen 8:30: “die heeft Hij ook verheerlijkt”.

3. **Efeziërs 1:4-5** – “omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft ... Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden”. God heeft een heerlijke toekomst voor de gelovige “voorbestemd”. Onze heerlijke toekomst is beschreven door het woord “aanneming” dat “adoptie” betekent (we bestudeerden dat in Romeinen 8:23). Wij zijn in Christus een erfdeel geworden. Vergelijk Efeziërs 1:11-12.

4. **Romeinen 8:29** – onze toekomstige bestemming is gegarandeerd: “van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn”. Het PROCES vindt elke dag plaats (2 Korinthiërs 3:18), maar de volle realisatie wacht op toekomstige vervulling (1 Johannes 3:1-4). **WIJ ZULLEN ZIJN ZOALS HIJ!** Predestinatie is de garantie dat dit doel zal bereikt worden! God zal mij brengen waar ik moet zijn! Dit is ware wijsheid van God!

Noot: Het woord “Eerstgeborene onder vele broeders” in Romeinen 8:29 verwijst naar Christus en betekent “de hoogste in rang of positie”. Vergelijk Johannes 3:16: “eniggeboren Zoon”, of unieke Zoon, één van een soort. Christus staat als Hoofd boven een talloze menigte die door Hem zonen van God gemaakt werden. Christus is DE ZOON, maar Hij zal “veel zonen (HSV: kinderen) tot heerlijkheid” (Hebreeën 2:10).

3) SCHAKEL #3 – “DIE HEEFT HIJ OOK GEROEPEN”

De volgende schakel in de ketting is: GEROEPEN! We zagen dit al in vers 28: “hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn”. Wie zijn dezen? Niet alle mensen want in vers 28 is sprake van “hen die God liefhebben” (ware gelovigen). Uiteraard worden ALLE MENSEN opgeroepen om gered te worden door tot Christus te komen. Deze universele, algemene oproep of uitnodiging wordt gezien in passages zoals Romeinen 10:9-13; Mattheüs 11:28; Johannes 3:16; 7:37-38; Openbaring 22:17; enz. Maar er is een bepaalde zin waarin God enkel dezen roept die waarlijk antwoorden op de algemene evangelieroep (zij die tot Christus komen en Hem waarlijk toebehoren). In een passage zoals 1 Korinthiërs 1:24-27 verwijst “hen die geroepen zijn” naar Gods uitverkorenen, zij die waarlijk gered zijn. Niet velen zijn geroepen (1 Korinthiërs 1:26) maar sommigen wel. Zie 2 Timotheüs 1:9; 1 Petrus 1:15; 2:9; 5:10; 2 Petrus 1:3; 1:10; Openbaring 17:14: “geroepen, uitverkoren, verkiezing, gelovigen. Merk op dat al deze verzen spreken over ware gelovigen, niet mensen in het algemeen. God heeft ons geroepen “tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus” (1 Korinthiërs 1:9) opdat wij Hem zouden toebehoren.

4) SCHAKEL #4 -- “DIE HEEFT HIJ OOK GERECHTVAARDIGD”

God heeft ons rechtvaardig genoemd in Zijn rechtvaardige Zoon. Wij hebben de leer van de rechtvaardiging eerder geleerd in het boek Romeinen (zie Romeinen 3:24 – 5:1). Zie ook Handelingen 13:39.

5) SCHAKEL #5 – “DIE HEEFT HIJ OOK VERHEERLIJKT”

De verheerlijking van de gelovige is een toekomstige gebeurtenis (zie de bespreking onder Romeinen 8:17-18). We zijn nog niet in de hemel! Onze redding is nog niet compleet! Wij zijn nog niet “ZOALS CHRISTUS” maar dat zal komen. We hebben nog geen verheerlijkt lichaam en we zijn nog niet zondeloos! Maar in dit vers zegt God: JA, U BENT VERHEERLIJKT. HET IS GEDAAN! De verleden tijd wordt gebruikt! Vanuit het standpunt van de gelovige is het nog niet gebeurd, maar in de gedachten en het voornemen van God is het reeds volbracht! Deze verheerlijking is een toekomstige gebeurtenis die zo zeker is dat ze beschreven wordt in de verleden tijd, alsof het reeds volbracht is. Wij zijn positioneel al verheerlijkt, en de praktische kant ervan volgt zeker en vast.

We zouden moeten opmerken dat al deze vijf dingen waar zijn voor elke gelovige. **Als een persoon gered is dan zijn al deze vijf dingen waar.** Maar niets hiervan is waar voor hen die niet geloven. Judas was nooit voorgerekend, voorbestemd, geroepen, gerechtvaardigd of verheerlijkt.

Iemand zou kunnen zeggen: “maar hoe kan ik zeker weten of deze vijf dingen waar zijn voor mij? **De sleutel is de vierde schakel in de ketting: rechtvaardiging.** Kan iemand weten dat hij gerechtvaardigd is? Absoluut. De Bijbel maakt erg duidelijk dat elke persoon die gelooft in de Heer Jezus Christus gerechtvaardigd werd (rechtvaardig verklaard in Christus). Zie Romeinen 3:22-26; 3:30; 4:1-5; 4:24-25; 5:1. Elke gelovige is gered (Handelingen 16:31) en elk gered persoon is gerechtvaardigd (1 Korinthiërs 6:9-11). En als één schakel van de ketting waar is voor mij (rechtvaardiging) dan zijn de andere schakels ook waar omdat de ketting een eenheid is die niet verbroken kan worden.

Noot: We moeten oppassen voor een populair evangelietraktaat dat zo begint: “God houdt van u en Hij heeft een wonderlijk plan voor uw leven”. Datgene wat God heeft voor hen die Zijn Zoon afwijzen is niet “wonderlijk” (zie Johannes 3:18; 3:36; 2 Thessalonicenzen 1:8-9; enz.). God wonderlijke plan is voor hen die geroepen zijn naar Zijn voornemen (Romeinen 8:28). Eens dat een persoon blijk geeft van reddend geloof, dan pas kunnen we hem aanmoedigen de wonderlijke waarheden te claimen die gevonden worden in Romeinen 8:28-30, maar we mogen nooit zulke passages toepassen op hen die niet gered zijn. In feite zijn al de grote waarheden in Romeinen 8 enkel bestemd voor hen die waarlijk “IN CHRISTUS” zijn (Romeinen 8:1). Aan de andere kant moeten we niet vergeten dat God ernaar verlangt dat alle mensen zouden gered worden en tot de volle kennis zouden komen van de waarheid (1 Timotheüs 3:3-4).

Romeinen 8:31

31 Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

“Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen?” – als God dit alles gedaan heeft (Romeinen 8:28-30), wat kan ik dan zeggen? Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Uiteraard NIEMAND! Zie Psalm 118:6 en Hebreëën 13:6! De hiernavolgende verzen tonen ons hoe God VOOR ONS is. In vers 32 zien we hoe Hij VOOR ONS stierf, en in vers 34 zie we hoe Hij leeft VOOR ONS!

Romeinen 8:32

32 Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?

Wij worden herinnerd aan Genesis 22 toen Abraham zijn zoon spaarde op het laatste moment (door Gods ingrijpen). In contrast hiermee spaarde God Zijn Zoon niet. Merk het woord “overgegeven” op in Romeinen 8:32. Dit woord betekent ook “overgeleverd” (zie Mattheüs 20:18, 19; 27:2).

Wie was echt verantwoordelijk voor de kruisdood van Christus? Judas verraadde Hem. De Joodse leiders veroordeelden Hem en hebben Hem overgeleverd aan de Romeinen. Pilatus leverde Hem over aan de Romeinse soldaten. De Romeinse soldaten nagelden Hem aan het kruis. AL DEZEN HADDEN ER DEEL AAN, maar uitiem en finaal **was het God Zelf die Hem overleverde**: Het was God Die “Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft” (Romeinen 8:32). God heeft “Zijn eniggeboren Zoon gegeven” (Johannes 3:16) om te sterven aan het kruis. “Maar het behaagde de HEERE Hem te **verbrijzelen**” (Jesaja 53:10). Waarom deed God dit? HET WAS VOOR ONS! “Die **om onze overtredingen** is overgeleverd” (Romeinen 4:25). Hij betaalde “het loon van de zonde” dat wij verdienden (Romeinen 6:23)

God gaf ons Zijn beste! God gaf ons Zijn Zoon. Als wij Christus hebben dan hebben wij alles wat wij nodig hebben! (Hebreëën 13:5).

Romeinen 8:33

33 Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt.

Gods uitverkorenen zijn dezen van Romeinen 8:29-30. Zij werden door God uitgekozen overeenkomstig Gods voornemen in Christus. God heeft u gerechtvaardigd; Voor het opperste gerechtshof in de hemel bent u NIET SCHULDIG verklaard in Christus! Als wij door God gerechtvaardigd zijn, welke lagere rechtbank zou ons dan kunnen beschuldigen?! Wij hebben dus niets te vrezen.

Romeinen 8:34

34 Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.

Wie zal mij veroordelen? Zeker niet Christus want Hij stierf voor mij! Mijn veroordeling viel op Hem (Romeinen 8:3)! Hij stierf niet enkel voor mij maar Hij leeft ook voor mij. Hij pleit voor mij. Zie de belangrijke passages: 1 Johannes 2:1-2; Hebreëën 7:25; 9:24.

Merk de context op: De Heilige Geest is **voor ons** (Romeinen 8:26); De Vader is **voor ons** (Romeinen 8:31); de Zoon van God is **voor ons** (Romeinen 8:34). De Drie-enige God staat aan onze kant!

Romeinen 8:35

35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?

Niemand en niets kan ons scheiden van de liefde van Christus (Romeinen 8:38-39)! Laten we even stilstaan bij de woorden in dit vers:

VERDRUKKING = druk, kwelling, smart teweeggebracht door uitwendige omstandigheden en moeilijkheden;

BENAUWDHEID = moeilijkheden, zielenleed, in het nauw gebracht (2 Korinthiërs 4:8);

VERVOLGING = gelovigen najagen om te kwetsen en letsel toe te brengen (zie 2 Timotheüs 3:12; 2 Korinthiërs 4:9);

HONGER = gelovigen in de eerste eeuw wisten wat honger was (zie Handelingen 11:28);

NAAKTHEID = berooide toestand, gebrek aan voldoende kleding, extreme armoede;

GEVAAR = allerlei gevaren, door mens en natuur (1 Korinthiërs 15:30);

ZWAARD = Dood door het zwaard (zie Handelingen 12:2 – Jakobus de broer van Johannes was zeker dankbaar voor de waarheid van Romeinen 8:35).

Romeinen 8:36

36 (Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen).

“Wij worden de hele dag gedood” – deze expressie is een hyperbool (overdrijving voor effect) en betekent **constant** in gevaar zijn om gedood te worden (1 Korinthiërs 15:30). Zie de behandeling van Gods volk zoals beschreven in Hebrëeën 11:36-38.

Romeinen 8:37

37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.

In vers 36 zijn wij als slachtschapen, in vers 37 zijn wij **MEER DAN OVERWINNAARS!** Wat een contrast!

“In dit alles” = de dingen genoemd zijn in vers 35.

Wij zijn “meer dan overwinnaars” – in het Grieks staat hiervoor één woord: *hupernikao* en dat betekent hyper-overwinnaars of super-overwinnaars. Wij zijn niet zomaar overwinnaars maar veel meer dan dat! En dit betreft **ALLE** gelovigen, niet een elite, want het is **IN CHRISTUS** dat wij overwinnaars zijn, en wij zijn allen van Hem.

Hij die ons liefhad is Christus – zie Romeinen 8:35. Door Hem zijn wij meer dan overwinnaars. Vergelijk 2 Korinthiërs 2:14: “En God zij dank, Die ons in Christus altijd doet triomferen”. In ons eigen **ZELF** falen we maar in Christus triomferen we.

Romeinen 8:38-39

38 Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,
39 noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

In deze prachtige verzen speurt Paulus het hele universum af om te zien of er mogelijks iets is dat ons kan scheiden van de liefde van God in Christus. De dood wordt eerst genoemd want dat is de grootste vrees voor de mens (Hebrëeën 2:15). God zegt dat de fysieke dood ons nooit zal scheiden van Hem! In feite is de dood voor de gelovige de deur naar de echte aanwezigheid van God:

Filippenzen 1:21, 23: “Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst ... ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste”.

2 Korinthiërs 5:8: “Wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen”.

God verwijderd niet de fysieke dood (behalve voor hen die leven als Christus komt voor Zijn kerk – 1 Korinthiërs 15:51-52), maar Hij verwijderd de angel (HSV: “prikkel”) van de dood (1 Korinthiërs 15:55). De dood zonder zijn angel moet niet gevreesd worden.

“**Leven**” – geen omstandigheden van het leven, ongeacht hoe complex of moeilijk, zijn in staat ons te scheiden van Christus’ liefde.

“**Engelen**” – dit zijn boze engelen (demonen) want de goeden zullen is niet van Christus scheiden – zoals in Galaten 1:8.

“**Overheden**” – dit verwijst naar alle soorten overheden, demonen of demonenvorsten inbegrepen. Vergelijk Kolossenzen 1:16.

“**Krachten**” – (of: machten) geen engelen, noch demonen, noch Satan zijn in staat ons te scheiden van Christus’ liefde (zie 1 Johannes 4:4).

“**Noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen**” – Er is niets waar u vandaag doorgaat, en er is niets wat u in de toekomst zult doorstaan, dat in staat is u te scheiden van Christus’ liefde. Zij die van Christus zijn, zijn met Hem voor altijd verenigd!

“**Noch hoogte, noch diepte**” – Niet in de diepste plaatsen, noch op de grootste hoogten van de aarde zal iets in staat zijn u te scheiden van Christus’ liefde.

“**Noch enig ander schepsel**” = niets van de levende schepping. Paulus voegt dit eraan toe om zeker te zijn dat hij niets overslaat.

In de sterkste bewoordingen verzekert Paulus ons van onze volmaakte veiligheid in de liefde van God, welke enkel gevonden wordt in de Heer Jezus Christus.

Er zijn veel mensen die deze finale twee verzen toepassen op alle mensen, ongeacht of zij werkelijk gered zijn of niet. Maar deze verzen kunnen enkel van toepassing zijn op hen “DIE IN CHRISTUS JEZUS” zijn (Romeinen 8:1), “hen die God liefhebben” en “die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn” (Romeinen 8:28), en op niemand anders. Ongelovigen zijn afgescheiden van de liefde van Christus, en die afscheiding loopt tot in alle eeuwigheid (zie 2 Thessalonicenzen 1:8-9; Mattheüs 25:41,46; 7:21-2-3; enz.)

Romeinen 8 begon met GEEN VEROORDELING (HSV: geen verdoemenis) en eindigt met GEEN SCHEIDING! Hoe meer we de genade van God en onze redding begrijpen, hoe meer wij ernaar verlangen een godvruchtig leven te leiden (Titus 2:11-12), opdat wij God mochten behagen, Hij die zulke grote dingen voor ons gedaan heeft!

Voor verdere studie:

“Gods Soevereiniteit en ‘s mensen verantwoordelijkheid”:

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/God-vs-Mens-redding.pdf>

“De Heer Jezus Christus kon niet zondigen”:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/zonde_Jezus.pdf

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm