

# De Brief aan de Romeinen

## Hoofdstuk 3

Bron: <http://www.middletownbiblechurch.org/romans/romans.htm>

Vertaalde versie: <http://www.verhoevenmarc.be/romeinen1.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV; soms SV)  
Vertaling, ingekort, soms bewerkt, plaatje, voetnoten door M.V.

### Inleiding

In hoofdstuk 2 heeft Paulus op bekwame wijze gedemonstreerd dat de Jood zonder excuus is en onder de veroordeling en het oordeel van God staat. Nu, in hoofdstuk 3 komt de Jood tot zijn laatste redmiddel – HIJ ZAL TRACHTEN ZICH VANONDER HET OORDEEL WEG TE ARGUMENTEREN! We vinden hetzelfde vandaag. Wanneer we het evangelie aanbieden aan anderen, en duidelijk hun eigen zondigheid aantonen en hun nood aan Christus, dan hebben ze bezwaren en werpen argumenten op om zich vanonder Gods oordeel te wrikken (bijvoorbeeld: “Wat te zeggen van hen die niet bereikt werden?”, “Hoe kan een liefhebbende God mensen naar de hel zenden?”, enz.

### Romeinen 3:1

#### 1 Wat heeft de Jood dan voor op anderen? Of wat is het voordeel van het besneden zijn?

“**Dan**” = Dit wijst terug naar hoofdstuk 2 waar we zagen dat de Joden comfortabel rustten op drie dingen:

1. Zij hebben de Wet.
2. Zij zijn besneden.
3. Zij zijn kinderen van Abraham.

Paulus maakte in hoofdstuk 2 erg duidelijk dat . . .

1. De Wet hebben op zich is voor de mens van geen nut (zie 2:13).
2. Besneden zijn op zich is voor de mens van geen nut (zie 2:25).
3. Een kind van Abraham zijn op zich is voor de mens van geen nut (zie 2:28-29).

Met deze dingen in gedachten, is het natuurlijk dat de Jood de vraag wil stellen die gevonden wordt in Romeinen 3:1: “Wat heeft de Jood dan voor op anderen?”, enz. Als wij veroordeeld zijn met de rest van de wereld, wat is het voordeel dan een Jood en besneden te zijn?

### Romeinen 3:2

#### 2 Veel, in alle opzichten. Want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd.

“**Veel, in alle opzichten**” – de Joden hebben vele voordelen en privileges die niemand van de andere naties hebben. Paulus noemde vele van deze voordelen in Romeinen 9:4-5, maar hier noemt hij het belangrijkste voordeel dat zij hadden: “Want in de eerste plaats zijn hun de WOORDEN VAN GOD TOEVERTROUWD”!

De Joden was het Woord van God toevertrouwd, zij waren de beheerders van Gods Woord (zie Deuteronomium 4:7-8 en Psalm 147:19-20).

Het bezitten van de Bijbel is een erg grote verantwoordelijkheid. Als we de waarheid bezitten dan hebben we de grote verantwoordelijkheid om daar iets mee te doen. De Joden kregen het Woord toevertrouwd en zij waren verantwoordelijk om de geschreven openbaring die ze hadden te gehoorzamen en te geloven! Maar waren zij daarin getrouw (zie Romeinen 3:3)?

### Romeinen 3:3

#### 3 Wat toch is het geval? Als sommigen ontrouw geworden zijn, zal dan hun ontrouw de trouw Gods tenietdoen? SV

Blijkbaar werden de Joden ervan beschuldigd niet getrouw te zijn: “Heer, U gaf ons Uw Woord en U hebt ons vele beloften gegeven als natie, maar waarom bent u nu ontrouw jegens ons?” Zij beschuldigden God van ontrouw: “God heeft ons uitverkozen en nu veroordeelt Hij ons!” Maar in vers 3 toont Paulus wie **echt** ontrouw is!

**“Zal hun ontrouw de trouw van God tenietdoen?”** Zal de ontrouw van mensen de trouw van God tenietdoen? NEE! God gaf hen Zijn Woord en zij waren degenen die ontrouw waren. God faalde niet! Je kunt parels naar de zwijnen werpen en zij kunnen ze vertrappelen in de modder, maar dit verandert niet het feit dat dit nog steeds parels zijn. Evenzo kunnen de Joden Gods Woord vertrappelen, maar dat verandert niet Gods Woord en dat verandert niet Zijn opgeschreven beloften en dat tast Zijn getrouwheid niet aan. Zie 2 Timotheüs 2:13: “Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen”.

## Romeinen 3:4

4 Volstrekt niet! Zo echter moet het zijn: God is waarachtig maar ieder mens een leugenaar, zoals geschreven staat: Opat U gerechtvaardigd wordt wanneer U rechtspreekt, en overwint wanneer U oordeelt.

De gestelde vraag in Romeinen 3:3 wordt beantwoord met een klinkend “VOLSTREKT NIET!” Paulus gebruikt deze uitdrukking frequent in Romeinen (3:31; 6:2; 6:15; 7:7; enz.).

We moeten ook opmerken in vers 3 dat er staat “sommigen”, niet “allen”. Niet alle Joden waren ontrouw. Er waren er veel (zoals Paulus, Petrus, Jakobus, enz.) die geloofden in de beloften die gevonden worden in Gods Woord. Maar er waren vele anderen die niet getrouw waren. De **meerderheid** van de Joden geloofde niet in Christus als hun Messias.

Mensen kunnen leugenaars zijn maar dit maakt God niet tot een leugenaar! Zelfs als elk mens op aarde zou geloven in evolutie, dan is dat daarom nog niet de waarheid. God en Zijn Woord (in het bijzonder Genesis 1-2) blijven de waarheid en elk mens zou een leugenaar zijn!

In dit vers citeert Paulus uit Psalm 51:6 (Davids groot belijdenisgebed volgend op zijn zonde van overspel):

**“Opat U gerechtvaardigd wordt wanneer U rechtspreekt”** – Heer, wat U ook zegt, het is waarachtig!

**“en overwint wanneer U oordeelt”** – Heer, U wint elke rechtszaak!

Paulus handelde erg wijs met het gebruik van deze woorden uit Davids belijdenisgebed. Er was nauwelijks iemand waar de Joden meer naar opkeken dan David, de godvruchtige koning van Israël en degene die zoveel Psalmen schreef. Paulus herinnerde hen eraan dat David ontrouw was! Zelfs David was een overspeler en moordenaar! Hij pleegde overspel met Bathseba en zorgde ervoor dat haar man omkwam op het slagveld. David zei in zijn gebed eigenlijk: “Heer u bent rechtvaardig maar ik ben schuldig”! David wist dat hij **SCHULDIG** was en dat hij Gods genade nodig had! Als David schuldig en veroordeeld was, dan zou dit feit elke Jood veroordelen. Welke Jood zou durven zeggen dat hij beter was dan David? (Noot: als we in hoofdstuk 4 aankomen zal Paulus ons vertellen hoe David gered werd!)

## Romeinen 3:5

5 Als nu onze ongerechtigheid de gerechtigheid van God bevestigt, wat zullen wij dan zeggen? Is God onrechtvaardig als Hij toorn over ons brengt? (Ik spreek op menselijke wijze).

Niet enkel beschuldigden de Joden God van ontrouw (vers 3) maar hier in vers 5 zien we dat zij God ook beschuldigden van **ONRECHTVAARDIGHEID**. Ook vandaag spreken mensen zo.

Paulus beantwoordt andermaal zijn eigen vraag: “VOLSTREKT NIET!” – vers 6

Volg de redenering en logica: de ongerechtigheid van de mens helpt ons duidelijker de gerechtigheid van God te zien. Gods gerechtigheid wordt duidelijker gezien door middel van contrast. Als u denkt niet zondig te zijn, werp dan een blik op Gods heiligheid (zoals Jesaja deed in Jesaja 6:1-5).

Goddelijke gerechtigheid schijnt helderder tegen de zwarte achtergrond van 's mensen ongerechtigheid. Gods getrouwheid schijnt helderder tegen de donkere achtergrond van 's mensen ontrouw.

Hier is dan het argument: "Als ik Gods gerechtigheid verhoogd heb door mijn ongerechtigheid, hoe kan God me dan oordelen? Als mijn zonde Gods gerechtigheid duidelijker doet uitkomen, hoe kan God me dan beschuldigen van zonde? Mijn zonde is Gods winst! God wint door mijn ongerechtigheid! Mijn zonde maakt dat God goed lijkt te zijn! Dus als mijn zonde God zoveel voordeel oplevert, hoe kan God mij dan oordelen voor mijn zonde? Daarom, als God mij oordeelt dan moet Hij onrechtvaardig zijn!"

**"Ik spreek op menselijke wijze"** – Paulus stelde de argumenten voor anderen.

## Romeinen 3:6

### 6 Volstrekt niet! Hoe zal God anders de wereld oordelen?

De Joden wisten dat God de wereld zou gaan oordelen en dat Hij rechtvaardig was door zo te handelen! Het argument is dit: "Als Ik rechtvaardig ben met het oordelen van de wereld, dan ben Ik rechtvaardig met u te oordelen (omdat u deel uitmaakt van de wereld!)"

De wereld zou hetzelfde argument kunnen gebruiken als hetgeen de Joden hanteerden: Beschouw Johannes 3:16: "God heeft de wereld zo liefgehad". Boze mensen zouden kunnen zeggen: "God, hoe zondiger wij zijn, hoe meer Uw liefde wordt verhoogd. Hoe dan kunt u ons oordelen? Onze boosheid maakt dat Uw liefde zo goed lijkt!" Wat een verdraaid denken!

## Romeinen 3:7

### 7 Want als de waarheid van God door mijn leugen overvloediger is geworden tot Zijn heerlijkheid, waarom word ik dan toch nog als zondaar geoordeeld?

Hier wordt hetzelfde argument gebruikt. "als mijn leugen (mijn ontrouw) Gods waarheid verhoogt, en God verheerlijkt wordt door mijn leugen, waarom zal God mij dan oordelen?"

Het is waar dat God zonde en boosheid van de mens kan gebruiken om heerlijkheid over Zijn Naam te brengen (Psalm 76:11). Zelfs de boze en verharde Farao kon heerlijkheid over God brengen (zie Romeinen 9:17, 18, 21, 22, 23). Volgens dezelfde verdraaide logica, had Farao kunnen zeggen: "Heer, welk recht hebt u om mij te oordelen? Ik heb u een dienst bewezen! Ik heb geholpen heerlijkheid te brengen over Uw Naam! Als ik U niet had tegengestaan dan zou U niet in staat geweest zijn al die machtige tekenen en wonderen over het land Egypte te brengen!" De zonde van de mens kan heerlijkheid over God brengen maar dit zal de mens zeker niet uitsluiten van oordelen!

**Noot:** Waarom liet God zonde en boosheid toe in Zijn universum? Het eigenlijke antwoord daarop zal nooit tenvolle begrepen kunnen worden door sterfelijke mensen. Eén reden kan deze zijn: God is voornamelijk bekommerd om Zichzelf bekend te maken (onthullend hoe groot en heerlijk Hij echt is). Er zijn bepaalde aspecten van Gods wonderlijke karakter die nooit kunnen bekend gemaakt worden los van zonde: Zijn genade, Zijn liefde, Zijn lankmoedigheid, Zijn goedgunstigheid, Zijn oordeel, enz.). Bijvoorbeeld: hoe kan God tonen hoe genadig Hij is om zondaars te vergeven als er niet enige zonden en zondaars zijn om te vergeven?

## Romeinen 3:8

### 8 En het is toch niet, zoals wij belasterd worden en zoals sommigen zeggen dat wij zeggen: Laten wij het kwade doen, opdat het goede daaruit voortkomt? De verdoemenis van hen is rechtvaardig.

**"laten wij het kwade doen, opdat het goede daaruit voortkomt"** – Paulus werd er valselijk van beschuldigd dit te onderwijzen. Waarom? Omdat Paulus leerde dat redding door genade was los van enige werken. Hij leerde dat de meest boze zondaar kon gered worden los van enige werken (zie Romeinen 3:28; 4:1-5). Je kan zien hoe gemakkelijk Paulus' leer kon verdraaid worden: "Laten we er maar op los leven omdat redding door genade is. Hoemeer we zondigen, hoe duidelijker Zijn genade. Hoemeer we zondigen hoemeer we genade vergroten". Maar onthoud: PAULUS LEERDE DIT NIET (zie Romeinen 6:1-2). Dit was een boosaardige verdraaiing van de reddingsleer. De reddende genade van God leert ons precies het tegengestelde (zie TITUS 2:11-12)!

“Laten wij het kwade doen, opdat het goede daaruit voortkomt?” is ook de boosaardige en onbijbelse filosofie **dat het doel de middelen rechtvaardigt**. Paulus veroordeelt deze filosofie uitermate: “De verdoemenis van hen is rechtvaardig (verdiend)”. Deze filosofie is ook erg populair in onze dagen. Een voorbeeld hiervan:

EVANGELISATIE – “Zielen moeten gewonnen worden tegen elke kost!” “Ik zal samenwerken met de vijanden van Christus zodat zij mijn evangelisatiecampagnes kunnen sponsoren en ik dan in staat ben om het evangelie te prediken tot meer mensen!” “Om de wereld te winnen voor Christus moet je zijn zoals de wereld en je standaarden aanpassen”. Nee, wij mogen **nooit de prijs betalen van ongehoorzaamheid aan God**. Ons motto moet zijn: “Getrouwheid aan God en gehoorzaamheid aan Zijn Woord tegen elke kost”. Wij worden in 2 Timotheüs 2:5 herinnerd dat wij moeten handelen volgens Gods spelregels! De middelen die wij gebruiken om elk gegeven doel te volbrengen zijn erg belangrijk voor God en ze zouden dat ook voor ons moeten zijn!

### Onthoud dit:

**HET IS NOOIT JUUST FOUT TE HANDELEN OM IETS GOEDS TE BEREIKEN!**

Onze houding moet deze zijn: “Heer, ik zal juist handelen, ongeacht hoe moeilijk dit is, en ik zal de resultaten aan U overlaten. U zult dit uitwerken. **HANDEL JUUST EN VERTROUW GOD VOOR HET RESULTAAT!!!**

### Romeinen 3:9

9 Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet! Wij hebben immers zojuist én Joden én Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn,

Schets van volgende sessie:

1. **DE BESCHULDIGING** (Romeinen 3:9) – **Allen** zijn onder de zonde.
2. **DE AANKLACHT** (Romeinen 3:10-18).  
Een aanklacht is een formeel geschreven verklaring opgemaakt door een procederende autoriteit (in dit geval God Zelf) die een persoon een misdrijf ten laste legt.
3. **HET VERDICT** (Romeinen 3:19) – **Schuldig!**

“**Dan**” = daarom, en wijst terug naar vers 2. Maakt het grote voordeel van de Jood (Romeinen 3:2) hem beter dan de Heidenen? Nee!

“**Wij**” – (het eerste “wij” in dit vers) Paulus rekent zich bij de Joden en identificeert zichzelf met “allen” die onder de zonde staan

Hoevelen zijn zondaars? – **ALLEN** (Romeinen 3:9, 12, 19, 23)

Hoevelen zijn rechtvaardig? – **NIEMAND** (Romeinen 3:10-12)

Joden en Heidenen zitten beiden in dezelfde boot (en de boot is zinkend)!

“**Wij hebben immers zojuist én Joden én Grieken beschuldigd**” – In Romeinen hoofdstukken 1-2 heeft Paulus reeds bewezen en gedemonstreerd dat beiden Heidenen en Joden veroordeeld zijn voor een heilige God. “Joden en Grieken (= Heidenen)” omvat iedereen!

“**Onder de zonde**” = onder de schuld, macht, veroordeling en verdoemenis van de zonde.

### Romeinen 3:10

10 zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één,

“**Zoals geschreven staat**” – vergelijk Galaten 3:22. Doorheen de verzen 10-18 citeert Paulus uit het Oude Testament. Hierna een lijst van de oudtestamentische passages waar Paulus naar verwijst:

Romeinen 3:10-12 van Psalm 14:1-3 en Psalm 53:1-4

Romeinen 3:13 van Psalm 5:10 en Psalm 140:4

Romeinen 3:14 van Psalm 10:7

Romeinen 3:15-17 van Jesaja 59:7-8 en zie Jesaja 48:22

Romeinen 3:18 van Psalm 36:2

Deze verzen tonen aan dat het Oude Testament helder de verdorvenheid van 's mensen hart en de verschrikkelijke zondigheid van de mens leert.

Romeinen 3:10 is een citaat uit Psalm 14:1-3 en Psalm 53:1-4. Lees Psalm 14:2: "De HEERE heeft uit de hemel neergezien". Dit is vanuit Gods oogpunt! Vergelijk 1 Samuël 16:7. Dit is hoe God het menselijke hart ziet vanuit Zijn alwetend perspectief! Romeinen 3:10 is een samenvatting van al de verzen die volgen. Al deze verzen tonen hoe onrechtvaardig wij zijn. Deze verzen zijn Gods diagnose van het menselijke hart!

## Romeinen 3:11

11 er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt.

"**Niemand die verstandig is**" – dit beschrijft 's mensen geestelijke blindheid. Wanneer het aankomt op de dingen van God en de waarheid van God, is er geen begrip (vgl. 1 Korinthiërs 2:14).

"**Er is niemand die God zoekt**" – maar spreekt dit niet Handelingen 15:17 en Hebreëen 11:6 tegen die beide leren dat mensen zoeken naar God? Het hoofdpunt van Romeinen 3:11 is dit: De mens, overgelaten aan zijn verderfelijke natuur, zou veeleer weglopen van God dan naar Hem toelopen. Volgen mensen van nature Gods weg of gaan zij hun eigen weg (Jesaja 53:6)? Hebben mensen van nature het licht lief en komen zij naar het licht? (Johannes 3:19-20)? Zocht God de verloren Adam of zocht de verloren Adam God (Genesis 3:6-10)? Zoeken verloren mensen hun Redder of zoekt de Redder verloren mensen (Lukas 19:10)? Zie 1 Johannes 4:10: "Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad (= Hij heeft ons gezocht)". Zie Johannes 15:16: "Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren (= Ik heb u gezocht)". Elke gelovige moet God danken voor het genadige werk dat Hij wil doen en doet in het menselijke hart (zie Handelingen 16:14; Johannes 6:44-45, 65). God is de grote Initiatiefnemer. God zocht ons toen wij Zijn vreemde vijanden waren (Romeinen 5:6-10) en nog dood waren in zonde (Efeziërs 2:1-5). GOD IS DE GROTE EN GENADIGE ZOEKER!<sup>1</sup> Bent u door Hem gevonden?

## Romeinen 3:12

12 Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één.

"**Afgedwaald**" – vergelijk Jesaja 53:6.

"**Nutteloos**" = verdorven, waardeloos geworden. Het grondwoord heeft de betekenis "zuur worden", zoals melk wanneer het zuur wordt. Zure melk is waardeloos.

"**Niemand die goed doet**" – dit woord "goed" wordt gevonden in Efeziërs 2:7 en Titus 3:4 (God was erg goed voor de niet-goeden!) Verdorven mensen missen volmaakte goedheid.<sup>2</sup>

## Romeinen 3:13

13 Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen.

"**Open graf**" = graftombe. Vergelijk Mattheüs 23:27.

"**bedrog**" – alle mensen zijn bedriegers en leugenaars vanuit Gods oogpunt.

"**Adder**" = Egyptische giftige cobra's. (Giftige woorden komen uit hun mond).

## Romeinen 3:14

<sup>1</sup> Zie ook Gods werk bij Lydia: "En **de Heere opende haar hart**, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd" (Handelingen 16:14).

<sup>2</sup> De Schrift behandelt primair de kwestie van het al dan niet goed zijn van de mens: de mens is niet goed. Sinds de zondeval beantwoordt hij niet aan het doel wat God had gesteld. (Uit mijn geloofsverklaring).

#### 14 Hun mond is vol vervloeking en bitterheid,

Vergelijk Mattheüs 12:34-35: “Adderengebroid! Hoe kunt u goede dingen spreken, terwijl u slecht bent? Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart, en de slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat”.

De mond van de gelovige zou altijd vol lofspreking moeten zijn voor God. Zie Psalm 103:1-2.

#### Romeinen 3:15

##### 15 hun voeten zijn snel om bloed te vergieten.

“**Bloed vergieten**” – deze mensen worden beschreven als moorddadig. Bloedvergieten verwijst naar gewelddadige, moorddadige dood.

De dood van Christus wordt op die manier beschreven (Hebreeën 9:22).

De dood van Stefanus (door steniging) wordt op die manier beschreven (Handelingen 22:20).

De doodstraf wordt op die manier beschreven (Genesis 9:6).

#### Romeinen 3:16

##### 16 Vernieling en ellende is op hun wegen,

“**Vernieling**” = ruïne.

“**Ellende**” = hetzelfde woord als in Romeinen 7:24: “Ik ellendig mens”. Wij zouden allen hetzelfde moeten zeggen.

#### Romeinen 3:17

##### 17 en de weg van de vrede hebben zij niet gekend.

De weg van de vrede hebben zij niet gekend. Vergelijk 's mensen afschuwelijke geschiedenis van oorlogen in elke eeuw en in elke generatie (te beginnen met de dag dat Kaïn Abel doodde). De geschiedenis van de mens was er een van oorlog, en de toestanden worden er niet beter op. Welke oorlogen en conflicten in de wereld vinden vandaag plaats? Wanneer de mens niet in vrede leeft met God (vgl. Romeinen 5:1) is hij in oorlog met zijn buur.

#### Romeinen 3:18

##### 18 De vreze Gods staat hun niet voor ogen.

Hier is het fundamentele probleem. Er is helemaal geen eerbied en respect voor God. Mensen kunnen politie en rechter vrezen maar zij hebben geen vrees voor de Rechter van de aarde! De persoon met een gezonde vrees voor God is de persoon die VREEST iets te doen wat de Heer mishaaft! Zie spreuken 1:7 en 9:10 (de vreze des Heren is het “begin” van kennis). De vreze des Heren moet het kind van God karakteriseren (Filippenzen 2:12; 1 Petrus 1:17).

#### Romeinen 3:19

##### 19 Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God.

De Joden moeten niet vergeten dat deze woorden in de eerste plaats tot hen gericht zijn. Zij ontsnappen er niet aan. Maar ook voor ons is door de wet kennis van de zonde (vgl. vers 20). Zo is niemand te verontschuldigen, en dat betekent dat zij “zonder verdediging” zijn (vgl. Romeinen 1:20). De mens heeft niets te zeggen, hij is tot stilzwijgen gebracht: “elke mond gestopt”. Hij is schuldig en hij weet het.

“**Doemwaardig**” – dat de mens een ZONDAAR was, bleek reeds (vgl. Romeinen 3:9), maar nu kwam aan het licht, dat hij bovendien een OVERTREDER is van de door God gegeven wet. Hij is SCHULDIG.

## Romeinen 3:20

20 Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde.

Er zijn zekere dingen die de wet NIET KAN DOEN en er zijn zekere dingen die de wet WEL KAN DOEN. Volgens dit vers is de wet niet in staat de zondige mens te rechtvaardigen, maar ditzelfde vers leert dat de wet wel de “kennis van zonde” kan geven. Het doel van de wet wordt geïllustreerd door een SPIEGEL. Door de activiteiten van de dag kan ik een vuil gelaat krijgen zonder het te beseffen, en een spiegel kan mij tonen dat ik vuil ben, maar de spiegel kan het vuil niet wegwassen! Evenzo kan Gods heilige wet mij tonen dat ik een schuldige zondaar ben (niet in staat Gods geboden te houden), maar ze kan mij nooit redden. Ze kan me enkel veroordelen en tonen dat ik een Redder nodig heb. Net zoals een spiegel mij naar zeep en water kan drijven, zo zou de WET mij naar het LAM van God moeten drijven dat in staat is mijn zonden weg te nemen en me te redden!

## Romeinen 3:21

21 Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd:

“**Maar nu**” – deze woorden geven een **keerpunt** aan. Tot dusver is alles wat Paulus heeft gezegd “slecht nieuws”. Hij heeft de mens duidelijk zijn schuld en veroordeling getoond; hij is “doemwaardig voor God” (Romeinen 3:19). MAAR NU begint Paulus het “GOEDE NIEUWS” te melden, en dat is dat God een wonderlijk plan van redding heeft (“gerechtigheid van God geopenbaard”) waardoor zondige mensen rechtvaardig verklaard kunnen worden voor een heilige God! “Maar nu” – deze woorden geven een drastische verandering aan in de voortgang van deze brief (vergelijk deze zelfde expressie in Efeziërs 1:11-13 en 1 Korinthiërs 15:16-20).

De volgende zes verzen zijn van cruciaal belang. Dr. Alva J. McClain heeft het volgende gezegd over Romeinen 3:21-26:

Deze sectie is dé kern van het Boek Romeinen. Om deze reden zouden alle christenen de verzen 21-26 moeten memoriseren. Als iemand mij zou vragen: “broeder McClain, als u slechts zes verzen uit de Bijbel zou kunnen hebben, en al de rest zou weggenomen worden, welke zou u dan behouden?”, dan zou ik deze zes verzen selecteren. Het hele evangelie (goede nieuws) is daar, en op een manier gebracht zoals nergens elders in het Woord van God. [*The Gospel of God's Grace*].

Te beginnen in vers 21 en doorgaand tot het eind van het hoofdstuk is er één SLEUTELWOORD dat herhaaldelijk gevonden wordt. Het is het woord GERECHTIGHEID en het afgeleide RECHTVAARDIGEN. Dit alles komt van hetzelfde Griekse grondwoord “*dikaios*”:

vers 21 – gerechtigheid

vers 22 – gerechtigheid

vers 24 – gerechtvaardigd

vers 25 – gerechtigheid

vers 26 – rechtvaardigheid, rechtvaardig, rechtvaardigt

De sleutelvraag: HOE KAN EEN RECHTVAARDIGE GOD EEN ONRECHTVAARDIG MENS REDDEN EN TOCH RECHTVAARDIG BLIJVEN DOOR ZO TE DOEN? Deze vraag wordt gezien in vers 26 – HOE KAN GOD RECHTVAARDIG ZIJN EN TEGELIJK DE ZONDAAR RECHTVAARDIGEN? Dat God een **zondaar** rechtvaardig kan oordelen is geen probleem, omdat dit het is wat gerechtigheid vraagt. Maar hoe kan God een boosaardig persoon rechtvaardigen en vrijspreken zonder Zijn eigen gerechtigheid te compromitteren? “De Heere ... Hij houdt de schuldige zeker niet onschuldig” (Nahum 1:3). Dit betekent: Hij zal de schuldige niet ongestraft laten. Maar toch, om boosaardige zondaars te redden moet God precies dit doen! Dit is een probleem dat enkel opgelost en beantwoord wordt door het kruis (dood) van Christus! Christus werd gestraft in onze plaats, als onze Plaatsvervanger, zodat wij mochten vrijgesproken worden.

“**Gerechtigheid van God geopenbaard**” – Dit is waarmee Paulus startte in Romeinen 1:17, maar daarna wordt Gods gerechtigheid niet wederom genoemd dan in Romeinen 3:21. Paulus wilde ons eerst tonen hoe erg wij deze gerechtigheid nodig hebben (vgl. Romeinen 3:10)!

“**Zonder de wet**” = daar absoluut los van. Deze gerechtigheid heeft niets vandoen met het houden van de wet, of met wettische werken van enige soort. Ze heeft geen enkele connectie met de wet. Het is de genade van God en niet de wet die de mens deze gerechtigheid toerekent!

In het Oude Testament kunnen we leren over de gerechtigheid van God (nml. door het geloof) die los staat van de wet (vergelijk Romeinen 1:1-2: “Het evangelie van God, dat Hij tevoren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften”), en dat daarvan getuigenis werd afgelegd ...

- 1) ... **door de wet** (lees Genesis 15:6 en Genesis 7:1 met Hebrëen 11:7).
- 2) ... **door de profeten** (zie Jesaja 53:11; Jeremia 23:6).

## Romeinen 3:22

22 namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid.

“**Door het geloof**” – de gerechtigheid van God wordt ontvangen door geloof.

“**In Jezus Christus**” – dit betekent dat mijn geloof de gekruisigde en verzen Christus als objectief heeft (vgl. Galaten 2:20).

“**allen die geloven**” – vergelijk Romeinen 1:16. **Allen** hebben deze gerechtigheid nodig (Romeinen 3:23) en **allen** die geloven ontvangen deze gerechtigheid. De Bijbel leert nergens UNIVERSALISME (zie <http://www.verhoevenmarc.be/alverzoening.htm> (NL); Universalisme leert dat uiteindelijk alle mensen zullen gered worden). De Bijbel leert een redding die aangeboden wordt en beschikbaar gesteld wordt voor **allen** maar die alleen ten goede komt aan dezen die **geloven** (vgl. 1 Timotheüs 4:10). God limiteert de voordelen van Zijn redding enkel tot dezen die ze aannemen door geloof.

Het laatste deel van vers 22 en het hele vers 23 kan in gedachten tussen haakjes gezet worden: (want er is geen onderscheid, want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God). Dit zou ook behulpzaam kunnen zijn om van vers 22 door te lezen naar vers 24 zonder het gedeelte tussen haakjes .

## Romeinen 3:23

23 Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God,

“**Allen hebben gezondigd**” – alle mensen, zonder uitzondering, zitten in dezelfde boot en die boot is zinkend! Maar God in Zijn genade heeft een wonderlijke redding voorzien voor al deze verdoemde zondaars indien zij hun vertrouwen op Christus stellen.

Wat te zeggen van de Heer Jezus Christus? Zondigde Hij ooit? Zie 1 Petrus 1:19; 3:18; 2:22; Handelingen 3:14; 1 Johannes 3:5; Mattheüs 27:4; 27:24; Johannes 19:4; Mattheüs 27:19; Lukas 23:41; Mattheüs 27:44; 27:54; Lukas 4:33-34; Johannes 8:46; 8:29; Mattheüs 3:17; Jesaja 53:9; 2 Korinthiërs 5:21; Hebrëen 4:15; 7:26; Lukas 1:35, enz. De zondeloosheid van Christus is een erg belangrijke leer. Zie <http://www.middletonbiblechurch.org/manchris/manchr6.htm> .

Was de maagd Maria een uitzondering op Romeinen 3:23? Nee, zie Lukas 1:47 (“mijn geest verheugt zich in God, **mijn Zaligmaker**”). In Lukas 11:27 vinden we een geval van een mens die Maria zocht te aanbidden. Bemoedigde de Heer zo’n prijzing van Maria of ontmoedigde Hij dat? Pas op voor Mariolatrie.

“**Allen hebben gezondigd**” – dit is een vitale bijbelse waarheid. Laten we kijken naar andere plaatsen in de Bijbel waar dit duidelijk wordt geleerd:

1. Jesaja 53:6. Hoevelen zijn verloren?
2. 1 Koningen 8:46 – hoeveel zondeloze mensen zijn er?
3. Johannes 7:19 – hoeveel “wet-betrachters” zijn er?  
Vergelijk ook 1 Johannes 1:8,10



“**Gezondigd**” – het woord “zondigen” in de Bijbel betekent ook “het doel missen” of “tekortkomen aan een standaard of norm”. Wij missen allen het doel en schieten allen tekort aan Gods standaard.

Wat is Gods doel of standaard? Deze wordt gevonden in Mattheüs 22:37-39. Voldoet u hieraan?

“**De heerlijkheid van God**” – dit verwijst naar alles wat God is in Zijn volmaakt karakter:

God is heilig	Ben ik zo als Hij is?
God is rechtvaardig	Ben ik zo rechtvaardig als Hij is?
God is liefhebbend	Ben ik zo liefhebbend als Hij is?
God is goed	Ben ik zo goed als Hij is?
God is waarheidsvol	Ben ik zo waarheidsvol als Hij is?
God is vriendelijk	Ben ik zo vriendelijk als Hij is?
Enz.	
BEANTWOORD IK AAN DE HEERLIJKHEID VAN GOD, OF SCHIET IK TEKORT?	

Zie “Wat is zonde?”: <http://www.middletonbiblechurch.org/manchris/manchr7.htm>

### Romeinen 3:24

24 en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

“**Gerechtvaardigd**” = rechtvaardig verklaard. Een algemene definitie van “gerechtvaardigd” is “precies alsof ik nooit zondigde”, maar het is meer dan dit. Niet enkel betekent dit dat God me ziet alsof ik nooit heb gezondigd, maar het betekent ook dat Hij me ziet net alsof ik altijd volmaakt rechtvaardig geleefd heb, dat betekent: van de dag van mijn geboorte tot de dag van mijn dood heb ik altijd de Heer liefgehad met mijn hele hart, ziel, verstand en kracht en ik heb altijd mijn naaste liefgehad zoals mezelf. Hoe kan God mij zo zien? Hij ziet me bekleed met de volmaakte gerechtigheid van Zijn volmaakte Zoon, net zo rechtvaardig als Hij is (zie 1 Johannes 3:7). In onszelf, uiteraard, zijn wij helemaal niet rechtvaardig (Romeinen 3:10, enz.), maar wanneer we geloven in Christus dan plaatst God de volmaakte gerechtigheid van Jezus Christus op onze rekening (zie Romeinen 4:3-5 en vgl. Genesis 15:6). God ziet mij nu in Zijn rechtvaardige Zoon (vgl. 2 Korinthiërs 5:21 en noteer de woorden “IN HEM”).

Dr. Alva McClain verklaart rechtvaardiging als volgt:

Rechtvaardigen betekent verklaren en behandelen als rechtvaardig. Dat is onmetelijk meer dan gepardonneerd zijn; het is duizend keer meer dan vergeffenis. U kan mij onrecht aandoen en dan naar mij komen, en ik kan zeggen: “Ik vergeef u. Maar ik heb u niet gerechtvaardigd. Ik kan u niet rechtvaardigen”. Maar wanneer God een mens rechtvaardigt, zegt Hij: “Ik verklaar u een rechtvaardig mens. Vandaar dat Ik u zal behandelen alsof u nooit enige zonde hebt gedaan”. Rechtvaardiging betekent dat zonde verleden tijd en voorbij is – uitgewist – niet louter vergeven, niet louter gepardonneerd; het betekent de lei gewist en de zondaar voor God gezet als een rechtvaardig mens, alsof hij nooit zondigde, alsof hij zo rechtvaardig ware als de Heer Jezus Christus Zelf (*ROMANS, THE GOSPEL OF GOD’S GRACE*, p. 107).

Ja, God ziet ons als net zo rechtvaardig als Christus. Daarom wordt van een gered persoon in 1 Johannes 3:7 gezegd: “rechtvaardig, zoals Hij rechtvaardig is”. In en van onszelf hebben we gezondigd en komen we tekort aan Gods vereisten (Romeinen 3:23), maar IN CHRISTUS schieten we niet tekort maar worden we gezien als volmaakt tegemoet komend aan al Gods eisen!

“**Om niet**” = letterlijk “als een gave” (zie Openbaring 22:17). Hetzelfde woord wordt gevonden in Johannes 15:25: “zonder reden”; er was niet één reden waardoor Christus hun haat verdiende (zie Johannes 15:25). Evenzo werd ik gerechtvaardigd “zonder reden”. Er was niet één reden waardoor

ik Gods gerechtigheid verdiende. God rechtvaardigde me **VRIJELIJK** en niet wegens iets wat ik deed.

“**Door Zijn genade**” = Genade betekent “onverdiende goedheid”, “goedertierenheid”. Hier zijn twee bijbeldefinities van genade:

**1) Efeziërs 2:7 – “de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade [KJV: grace] zou bewijzen, door de goedertierenheid [KJV: kindness] over ons in Christus Jezus”**

Wegens Jezus Christus is God in staat goedertieren te zijn jegens dezen die dat helemaal niet verdienen. In Efeziërs 2:1-3 leren we dat we dood waren in zonde en dat we Gods toorn verdienden, en toch is God, door Christus, in staat goedertieren te zijn voor hen die niets dan Zijn toorn verdienen. Genade is onverdiende goedheid!

**2) Titus 3:4 – “Maar toen de goedertierenheid [KJV: kindness] van God, onze Zaligmaker [Jezus Christus], en Zijn liefde tot de mensen verschenen is”**

Wegens de Redder is God in staat ons Zijn liefde en goedheid jegens mensen te tonen, zelfs de man beschreven in Titus 3:3 (“onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend”). Deze man verdient niets dan Gods toorn, maar door Christus is hij in staat Gods goedheid en liefde te kennen. Verbluffende genade!

Gods genade is dus Zijn goedertierenheid [Gr. Van Dale 15<sup>de</sup> ed. 2015: goedertieren = barmhartig, lankmoedig, genadig] en liefde jegens de mens die dat niet verdient.

“**Verlossing**” – deze belangrijke term betekent “bevrijd door betaling van een prijs”. De Heer Jezus betaalde de prijs toen Hij Zijn bloed vergoot op het kruis (zie 1 Petrus 1:18-19). Onze redding is “OM NIET” (Romeinen 3:24) maar ze is beslist niet GOEDKOOP! Er moest een prijs betaald worden! Aan de gerechtigheid van God moest voldaan worden. De volle straf op zonde moest betaald worden! Enkel dan is God vrij om genadig te zijn jegens ons.

#### **VIER ASPECTEN VAN RECHTVAARDIGING:**

- 1) RECHTVAARDIGING DOOR GENADE (Romeinen 3:24) – Haar BRON wordt enkel gevonden in de onverdiende goedheid en goedertierenheid van God.
- 2) RECHTVAARDIGING DOOR BLOED (Romeinen 5:9) -- Haar BASIS ligt in het werk dat de Redder deed aan het kruis.
- 3) RECHTVAARDIGING DOOR GELOOF (Romeinen 3:28) – Haar KANAAL waardoor ze tot ons komt.
- 4) RECHTVAARDIGING DOOR WERKEN (Jakobus 2:24) – Haar BEWIJS waardoor wij anderen duidelijk tonen dat wij rechtvaardig verklaard werden door de levende God.

#### **Romeinen 3:25**

25 Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn gerechtigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God.

“**Hem**” – dit verwijst naar “Christus Jezus” (aan het eind van vers 24). Verlossing werd net genoemd (vers 24) en verlossing zou ons altijd moeten laten denken aan het kruiswerk van Christus. Die het subject is in vers 25.

“**Openlijk aangewezen**” – de dood van Christus werd niet in het geheim volbracht, maar openlijk tot getuigenis van mensen en engelen.

“**Verzoening**” – dit is één van de sleuteltermen om het kruiswerk van Christus te beschrijven, met de nadruk op het naar God gerichte aspect van onze redding. Zie 1 Johannes 4:10. Het woord “VERZOENING” wordt ook in het Oude Testament gebruikt en daar vertaald met “GENADE-TROON”. De genadetroon was het deksel dat de ark bedekte die gelokaliseerd was in de allerheilig-

ste plaats van de tabernakel. Het deksel was gemaakt van zuiver goud (Exodus 25:17) en aan elke kant was het goud vorm gegeven in een gevleugelde cherub (Exodus 25:18). In de ark werd Gods wet, de Tien Geboden, geplaatst (Exodus 25:21). In Romeinen 7:12 wordt de wet beschreven als HEILIG, RECHTVAARDIG en GOED. Is het mogelijk voor een zondig mens Gods wet volmaakt te houden (Galaten 3:10; Romeinen 3:20; Jakobus 2:10)? Absoluut niet. Dus, binnenin de ark schreeuwde de wet als het ware deze boodschap uit:

“Er is een straf voor het overtreden van de wet, en deze straf moet betaald worden! Elke wets-overtreder moet sterven (Exodus 21:12-17; Romeinen 1:32; 6:23)! Gods gerechtigheid zal nooit voldaan zijn tenzij de straf **helemaal** betaald is!

Toen Jezus stierf op het kruis werd 's mensen zonde tenvolle gestraft (Johannes 19:30; 1 Johannes 2:2).

Eertijds ging ieder jaar, op de Verzoendag, de hogepriester in het allerheiligste met het bloed van het offerdier en hij sprenkelde het bloed op de genadetroon (Leviticus 16:14-15; Hebreeën 9:3-7). Het **bloed** op de genadetroon voorafschaduwde het kruiswerk van Christus en had deze boodschap:

“De straf werd tenvolle betaald! Een Plaatsvervanger is gestorven en aan alle eisen van de gerechtigheid werd voldaan! In plaats van het oordeel te brengen over de schuldige wetsovertreder is God nu vrij om hem genadig te zijn!”

Aan Gods gerechtigheid is geheel voldaan. Hij is tevreden met het werk dat Jezus volbracht aan het kruis. En u? Geloof zegt: “God is tevreden, en ook ik – het is **genoeg** dat Jezus stierf en dat Hij stierf voor mij!”

Vermits Gods heiligheid en gerechtigheid tevreden gesteld zijn, is God nu vrij om met ons om te gaan overeenkomstig Zijn genade (Romeinen 3:24). Wij kunnen daarom vrijmoedig naderen tot de troon van genade, in plaats van bevreesd te naderen tot de troon van oordeel en toorn (Hebreeën 4:16; 10:19-22)! Prijs God voor wat gedaan werd op het kruis!



Gods liefde en gerechtigheid komen samen in het Kruis

“**Door het geloof in Zijn bloed**” – het bloed verwijst naar het werk dat volbracht werd aan het kruis. Wat Christus deed moet persoonlijk toegepast worden en persoonlijk aangenomen worden door geloof, want anders zal dit een mens geen voordeel brengen. Een illustratie hiervan wordt gevonden in Exodus 12:7. Het was niet genoeg dat het Paschalam geslacht werd. Het bloed moest persoonlijk **aangebracht worden** op de deurposten en enkel dan zou de familie vrij zijn van Gods oordeel dat neerkwam op elk huis waar het bloed niet werd toegepast. Hebt u door geloof persoonlijk geclaimd wat de Heer Jezus Christus voor u deed op het kruis? Johannes 6:53-54 is een andere illustratie van hoe het kruiswerk van Christus persoonlijk moet toegeëigd worden.

“**Om Zijn gerechtigheid te bewijzen**” – aan het kruis demonstreerde God Zijn gerechtigheid en toonde Hij Zijn karakter. “HOE KAN EEN HEILIGE GOD ZONDE ONGESTRAFT LATEN?” Het kruis bewees dat zonde niet ongestraft kan blijven!

“**Vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God**” – Een heilige God liet zonde ongestraft voorbijgaan gedurende duizenden jaren (van Adam tot de tijd van het kruis). Vóór het kruis gingen oudtestamentische gelovigen naar het kruis “op krediet” (voor hun zonden was nog niet betaald niettegenstaande zij sommige van de voordelen ontvingen van wat historisch nog niet had plaatsgevonden, te vergelijken met een aankoop op krediet waarvoor nog niet werd betaald). Oudtestamentische gelovigen keken vooruit naar wat God op een dag zou doen; gelovigen vandaag kijken terug naar wat Christus alreeds heeft gedaan.

## Romeinen 3:26

26 Hij deed dit om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is én rechtvaardigt diegene die uit het geloof in Jezus is.

Hier is het grote probleem dat God voor ogen stond en dat enkel kon beantwoord worden in het evangelie: Hoe kan God rechtvaardig zijn en tegelijkertijd een goddeloos, boosaardig, zondig persoon rechtvaardigen? God is rechtvaardig in het oordelen van zonde, maar hoe kan God rechtvaardig zijn in het rechtvaardigen van de zondaar? Dit probleem wordt enkel beantwoord in het kruis van Christus en in de leer van de plaatsvervangende dood van Christus. Middels het kruis beraamde God een plan waardoor Hij de zondaar kon rechtvaardigen zonder op enige manier zijn rechtvaardig en heilig karakter te compromitteren.

Hedendaagse liberalen willen dat God Zijn karakter compromitteert door 's mensen zonde over het hoofd te zien of te vergeten. God kan dat nooit doen. Hij kan nooit tevreden zijn tot zonde is geoordeeld.

Merk in dit vers op dat alhoewel Gods rechtvaardiging voorzien is voor alle mensen, God enkel "hem die gelooft in Jezus" rechtvaardigt. Gods genadige gave van rechtvaardigmaking wordt aangeboden aan iedereen maar het moet persoonlijk **aangenomen** worden door geloof (zie Romeinen 5:17).

### Romeinen 3:27

27 Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof.

Wanneer het aankomt op redding en rechtvaardiging is er geen plaats voor roemen, omdat **God het allemaal gedaan heeft!** Het is Zijn plan, Zijn redding, Zijn bloed werd vergoten, en wij kunnen enkel roemen in een grote Redder, zeker niet in wie wij zijn of wat wij hebben gedaan. Wij zijn gered door de WAARDIGHEID (wie Hij is), het WERK (wat Hij heeft gedaan) en het WOORD (wat Hij heeft gezegd) van God, en Hij verdient alle lof! Zie Efeziërs 2:8-9; Titus 3:5; 1 Korinthiërs 1:29-31). Als redding door werken zou zijn, dan zou de mens kunnen roemen (Romeinen 4:2; Efeziërs 2:9), maar dat is niet zo!

De wet van werken zegt: "Werk en u zult leven!"; maar u moet volmaakt werken, en de wet volmaakt houden, omdat God niets minder dan volmaaktheid eist.

De wet van het geloof zegt: "Geloof en u zult leven!" (Johannes 6:47; 5:24; enz.). Geloof in het volmaakte werk dat Christus volbracht aan het kruis!

### Romeinen 3:28

28 Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet.

Hier is Paulus conclusie of slotsom.

Rechtvaardiging is door geloof en niet door werken. "Rechtvaardiging door geloof" was de roep van de Hervormers (Maarten Luther en anderen) in contrast met het Rooms-katholieke systeem dat redding door werken leerde.

"**Slotsom**" = hetzelfde woord als "rekenen" in Romeinen 6:11 en 8:18 (het betekent dat een persoon een "som" heeft gemaakt gebaseerd op de feiten en dat hij aangekomen is bij de veilige en stevige conclusie die krachtig moet geloofd worden).

"**zonder**" = helemaal los van (vgl. Hebreeën 4:15: "zonder zonde"); Paulus' conclusie is schijnbaar in strijd met Jakobus 2:24: "U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof". Deze schijnbare contradictie wordt opgelost als we begrijpen dat Jakobus en Paulus naar 's mensen redding keken vanuit een verschillend perspectief.

Paulus en Jakobus spraken elkaar niet tegen. Zij complementeerden elkaar.

Wat beide mannen schreven was geïnspireerd door God (2 Timotheüs 3:16) en waar. Paulus' focus was op de ongeredde mens en hoe hij het kon goedmaken met God. Jakobus' focus was op de geredde mens en hoe hij zijn geloof zou kunnen tonen en de realiteit van zijn geloof zou kunnen demonstrenen.

Paulus' leer	Jakobus' leer
Men kan niet gered worden door werken (Efeziërs 2:8-9).	Men kan niet aantonen gered te zijn zonder werken (Jakobus 2:14, 18).
Hoe kan een persoon gered worden? Door geloof alleen (Romeinen 3:28).	Hoe kan een persoon tonen dat hij gered is? Hoe kan hij zijn geloof aantonen? Enkel door werken (Jakobus 2:18).
Geloof zonder werken redt (Romeinen 3:28). Dit is levend geloof (reddend geloof).	Geloof zonder werken redt niet (Jakobus 2:14). Dit is een dood geloof (Jakobus 2:17, 20, 26).
Geloof alleen redt.	Het geloof dat redt is niet alleen.
Een persoon wordt niet gered door werken. ("werken" worden bij Paulus afgewezen <b>als middel tot redding</b> : het is verkeerd te zeggen dat een persoon goede werken moet doen om gered te worden). Dit zijn verdienstelijke werken, namelijk werken gedaan om redding te verdienen.	Een gered persoon zal goede werken doen. ("werken" worden door Jakobus begrepen <b>het resultaat van redding</b> te zijn: een persoon doet goede werken omdat hij gered is). Dit zijn geloofswerken, namelijk werken die voortvloeien uit een geloof dat echt en levend is.
Paulus was het eens met Jakobus. Hij leerde dat goede werken moeten vergezeld gaan met levend geloof (Efeziërs 2:10; Titus 3:8; Galaten 5:6; Filippus 2:11-12).	Jakobus was het eens met Paulus. Hij leerde dat een persoon enkel door levend geloof het koninkrijk zal beërven (Jakobus 2:5) en dat Abraham werd gerechtvaardigd door geloof (Jakobus 2:23).
Paulus gebruikte het voorbeeld van Abraham die als eerste geloofde in God (Romeinen 4:3 en vergelijk Genesis 15:6).	Jakobus gebruikte het voorbeeld van Abraham toen zijn geloof werd beproefd, ongeveer 40 jaar later (Jakobus 2:21 en vergelijk Genesis 22).
De fout die Paulus corrigeerde: "Redding is door werken van de wet" (de dwaling van het legalisme).	De fout die Jakobus corrigeerde: "Werken zijn niet noodzakelijk nadat een persoon is gered" (de dwaling van het antinomianisme). <sup>3</sup>
Paulus schreef over hoe een schuldig zondaar kan gerechtvaardigd worden voor God.	Jakobus schreef over hoe een gelovige kan tonen dat zijn geloof echt is (rechtvaardiging of verdediging tegenover anderen).
Op het concilie te Jeruzalem in Handelingen 15 was het sleutelonderwerp dat genade door geloof is en niet door werken van de wet. Zie de dwaling in Handelingen 15:1 en Petrus' besluit in Handelingen 15:9, 11. Jakobus, die een leidende rol nam in deze discussie, gaf nooit uiting van meningsverschil met Petrus of Paulus over deze cruciale materie.	
Paulus' perspectief: Hij zag de schuldige zondaar die nodig verzoend moest worden met God (De zondaar is hier in de kijker).	Jakobus' perspectief: Hij zag de gelovige (of belijdende gelovige) die nodig moest demonstren dat zijn geloof echt was (De gelovige staat hier in de kijker).

Voor een meer gedetailleerde studie over dit belangrijke onderwerp zie "Rechtvaardiging door geloof – spreekt Jakobus Paulus tegen?" :

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/rechtvaardiging-door-geloof.pdf> (NL).

<sup>3</sup> Antinomianisme: Opvatting dat, wanneer men het evangelie aanvaardt, de morele wet niet langer van toepassing is. (F.A.S.). Het misbruiken dus van de christelijke vrijheid in het nieuwe verbond.

## Romeinen 3:29-30

29 Of is God alleen de God van Joden? En niet ook van heidenen? Ja, ook van heidenen.

30 Het is toch immers één en dezelfde God, Die besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en onbesnedenen door het geloof.

Gods heerlijke evangelie is niet beperkt tot één natie. God schiep alle mensen en Hij stierf voor alle mensen, en zo wordt de evangelieboodschap aangeboden aan alle mensen. Dit wordt geleerd in Romeinen 10:12: “Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen”. Gods evangelie is niet enkel voor de Joden; het is voor “ieder” (zie Romeinen 10:13).

“**Besnedenen**” = Joden

“**Onbesnedenen**” = Heidenen

In de vroege hoofdstukken van Romeinen bewees Paulus op bekwame wijze dat zowel Joden als Heidenen verloren waren door zonde, en dat zij onder Gods veroordeling staan (Romeinen 3:10). Dit was slecht nieuws! Nu deelt Paulus het goede nieuws dat rechtvaardiging wordt aangeboden aan **alle mensen**, Zowel Joden als Heidenen. En voor beide groepen wordt dit aangenomen op de enige manier: DOOR GELOOF! De echte vraag is niet of u een Jood of een Heiden bent. De echte vraag is of u GERECHTVAARDIGD bent (of u al dan niet een gelovige in de Gekruisigde en Opgestane bent).

## Romeinen 3:31

31 Doen wij dan door het geloof de wet teniet? Volstrekt niet, maar wij bevestigen de wet.

“**Teniet doen**” = Ineffectief maken, opheffen.

“**Volstrekt niet**” = Verlaat deze gedachte!

De wet dient het doel waarvoor ze werd gegeven (zie Romeinen 3:20: “Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde”). Er zijn bepaalde dingen die de wet kan doen (Romeinen 3:20; 7:7-14) en er zijn bepaalde dingen die de wet NIET kan doen (Romeinen 3:20; 8:3; Galaten 2:16; enz.)

Bijbels Christendom is niet legalistisch noch wetteloos. Legalisme bevestigt de wet niet maar heft ze veeleer op. Redding door genade (het ware evangelie) bevestigt de wet. Zie WAT IS LEGALISME? : <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/legalisme.pdf> (NL).

“**Doen wij dan door het geloof de wet teniet?**” Maken wij dan de wet werkloos? Hebben wij de wet dan gereduceerd tot inactiviteit? Volstrekt niet! De wet en het evangelie hebben verschillende taken. Het probleem komt wanneer je de wet de taak van het evangelie geeft (redding) of wanneer je het evangelie de taak van de wet geeft (veroordeling). Zie Galaten 3:17 welk vers leert dat de wet het evangelie niet krachteloos kan maken (zie Galaten 3:19 – de wet heeft haar eigen taak). De taak van de wet is “toorn teweegbrengen” (Romeinen 4:15). Vermeng de twee niet of je ruïneert beide! Het evangelie verwatert nooit Gods rechtvaardige standaarden van heiligheid (“de wet”). Aan de andere kant bevestigt legalisme niet de wet maar ze onteert ze. Legalisme haalt de wet naar beneden tot iets dat de mens (naar veronderstelling) kan houden.

De wet wordt bevestigd wanneer haar straffen worden opgelegd. De Heer Jezus Christus bevestigde de wet door haar straf te dragen.

Moge de **wet van God** ons drijven naar het **Lam van God**!

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)