

# Lessen over Romeinen 8:28

[http://www.wayoflife.org/index\\_files/lessons\\_on\\_romans\\_8:28.html](http://www.wayoflife.org/index_files/lessons_on_romans_8:28.html), 1-3-2016

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)  
Vertaling door M.V. Upgrade 24-6-2021

“En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn” – Romeinen 8:28.

Dit is een van de verbazingwekkendste beloften in de Bijbel voor het kind van God.

## 1. Beschouw de zekerheid van de belofte:

“Wij weten”. Wat een wonderlijke zekerheid!

## 2. Beschouw de ontvangers van deze belofte:

“Voor hen die God liefhebben”, “voor hen die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn”.

Deze belofte is niet van toepassing op hen die ‘God liefhebben’ volgens hun eigen definitie. Ongebedde religiebeoefenaars en Christenen-in-naam beweren God lief te hebben, maar de belofte is veel specifieker dan dat.

De belofte is van toepassing op dezen die God liefhebben EN geroepen zijn overeenkomstig Zijn voornemen. Dit verwijst naar hen die geroepen zijn door het Evangelie van Jezus Christus en die antwoorden op het evangelie met berouw, bekering en geloof (1 Thessalonicenzen 1:9-10). De belofte is voor wedergeboren mensen, die het bewijs daarvan tonen in hun levens.

## 3. Beschouw de betekenis van de belofte:

Het vers zegt niet dat alle dingen goed zijn in zichzelf; het zegt dat ze samenwerken ten goede.

*Denk aan Job.* De dingen die de duivel werd toegestaan te doen aan Job waren niet goed, maar God gebruikte ze ten goede.

*Denk aan Jozef.* Wat Jozefs broers deden toen zij hem verkochten tot slavernij was niet goed en het verwekte veel pijn en verdriet.

*Denk aan Jakob.* Jakob begreep niet wat God aan het doen was, en hij zei: “al deze dingen zijn tegen mij” (Genesis 42:36). Maar God gebruikte deze boze acties om Zijn doel te bereiken. Zie Genesis 45:4-5; 50:20.

Boze dingen zijn niet goed in zichzelf maar ze kunnen samenwerken ten goede onder Gods hand.

Het vers zegt niet dat boze dingen goed zijn, en dat ze niet geoordeeld zullen worden, en dat ze niet beleden moeten worden. God gebruikt de duivel, zoals Hij deed in Jobs leven, maar het werk van de duivel is niet goed, en hij zal voor altijd gestraft worden in de “poel van vuur” (Openbaring 20:10). God gebruikte de zondige actie van Jozefs broers, maar hun gewetens overtuigden hen ervan dat zij moesten berouwen en belijden wat zij deden (Genesis 42:21). Dit is een van de redenen waarom Jozef met hen handelde zoals hij deed.

## 4. Beschouw de reikwijdte van de belofte:

Voor hen die God in Jezus Christus kennen, dekt deze belofte **alle** dingen in het leven, en ze is een van de kostbaarste en verbazingwekkendste beloften in heel Gods Woord.

Zie naar Job. “Alle dingen” betekende voor hem de gewelddadige vernietiging van zijn kinderen, het plotselinge verlies van al zijn rijkdom, de onverwachte aanval van een verschrikkelijke ziekte, het falen van het geloof in God van zijn vrouw, het onbegrip en gebrek aan medeleven van de kant van zijn beste vrienden, en de spotternij van de maatschappij. “Alle dingen” betekende echt alle dingen! Job leert de heilige God te vertrouwen in de moeilijkste omstandigheden.

“Alle dingen” voor Jozef betekende de haat en afwijzing van zijn broers, verkocht te worden en tot 13 jaar gevangenschap (vergelijk Genesis 37:2 en 41:46), belogen te worden door een boze vrouw (Potifars vrouw), opgesloten te worden, geboeid in ijzers (Psalm 105:17-18).

## **5. Overdenk wat de belofte ons leert over God:**

De belofte toont de grootheid van Gods macht en kennis. Vergelijk Psalm 75:6-8; Jesaja 40:22-23; Jeremia 27:5-7; Daniël 2:20-21.

De belofte toont de grootheid van Gods medeleven en toegenegen genadegaven. Inderdaad, zoals Petrus zegt: het kind van God kan zijn zorgen op God werpen: “Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u” (1 Petrus 5:7).

De belofte leert ons dat God nabij is en niet ver weg. Hij is intiem betrokken bij de zaken van mensen.

### **Lees ook:**

- “De rijkdom van Zijn genade – 61 Dingen die waar zijn vóór ik gered was, en 216 Dingen die waar zijn nu ik gered ben”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/rijkdommen-genade.pdf>!
- Het bemoedigende verhaal over Jozef: <http://www.verhoevenmarc.be/jozef-esther.htm> !

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)