

Religie: Satans grootste bedrog

Steve Blackwell, <http://www.indywatchman.com/>, 12-5-2012

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, bewerking en voetnoten door M.V. Update 31-8-2012.

Religie is een merkwaardig ding

Ik heb nooit een studie gedaan over het aantal religies in de wereld: de belangrijkste religies, hun aftakkingen, sekten, culten en afsplitsingen, maar de grootte ervan is om van te schrikken, en ze beweren allemaal de waarheid te hebben, te leiden naar de waarheid of een variant van de waarheid te zijn. Zonder twijfel zijn wij een erg religieus volk. Ons zoeken naar waarheid, en God, lijkt eindeloos.



(Rechts: bedrog).

Deze aanhoudende zoektocht naar God en waarheid mondt uit in een van de klassieke bewijzen voor het bestaan van de ware God. C.S. Lewis¹ zei het ongeveer zo: verlangen is profetisch voor zijn eigen vervulling. De mens heeft altijd een god verlangd van bij het prille begin, zover we kunnen nagaan, en de mens is altijd benieuwd geweest naar het hiernamaals, het hiervoormaals en het tusseninmaals; hij wil weten waar hij vandaan kwam, waar hij naartoe gaat, en waarom hij hier is; en hij zoekt naar antwoorden in de zon, de maan, de zee, afgoden, en overal waar hij een antwoord zou kunnen vinden.

Waar komt dit verlangen vandaan? Verlangen wij naar iets wat niet bestaat? Lewis vroeg zich af: als wij schepselen van een andere planeet zouden zijn, die geen kennis of nood aan water en voedsel hebben, zoals wij dat kennen, zouden we dan hongerig en dorstig worden? Het antwoord is nee! Hoe kunnen we naar iets verlangen wat niet bestaat? Wij worden dorstig omdat water bestaat om onze dorst te lessen. We worden hongerig omdat voedsel bestaat om onze honger te stillen. Wij zoeken naar “god”, de “onkenbare”, wegens een aangeboren dorst en honger naar antwoorden die verder gaan dan de menselijke ervaring.

Ons verlangen is een soort van profetie van het bestaan van een invulling van dat verlangen, zelfs al zijn we niet openlijk bewust van zijn realiteit. We kunnen niet een verlangen hebben zonder een overeenkomstige potentiële vervulling van dat verlangen. De eenvoudige conclusie is, als de mens altijd op zoek is naar God, via allerlei verschillende methodes, dan moet het gezonde verstand concluderen dat God bestaat. Het kan zijn dat we God niet hebben gevonden, net zoals een man in de woestijn geen water kan gevonden hebben, alhoewel hij daar wanhopig naar verlangt, maar zijn dorst overtuigt hem ervan dat het water bestaat. Een luchtspiegeling is een valse profetie, een fake van iets waarvan hij weet dat het bestaat, een truc van de geest die een gelovige voorttrekt op een waardeloze reis, en mogelijk de dood.

Christenen geloven dat wij oorspronkelijk een ander soort van wezens waren, geestelijk verenigd met God, met een intieme relatie en kennis van hun Maker, en dat door zonde die relatie werd verbroken, maar het verlanger ernaar bleef intact. En vermits we als christenen nu andere schepselen zijn dan wat we eerder waren, nu we “wedergeboren” zijn, is het noodzakelijk voor ons om een vernieuwde relatie met God te koesteren, en Hem opnieuw persoonlijk te kennen. Zonder deze her-

¹ Pas echter op voor C.S. Lewis' algemene leringen: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/CSLewis.pdf> en <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/CS-Lewis.pdf>.

stelde relatie zoekt een mens tevergeefs naar de ware God, en keert hij zich tot bomen, lucht, rotsen, geld, seks, zelfs demonen, waarvan hij denkt dat dit God is en om zijn verlangen tevreden te stellen. Alhoewel de methodes en objecten veranderen is het hetzelfde verlangen, dezelfde dorst, die mensen aanpoort om uit te kijken naar voldoening. Als consequentie daarvan hebben wij die hele wijde variatie van religies en de nooit eindigende zoektocht naar waarheid over God.

Religie kan vergeleken worden met het plaatsen van alle edelstenen van de wereld in een gigantische visbokaal, met slechts één authentieke edelsteen erin, en dan trachten de echte eruit te halen. Dat zou onmogelijk zijn, tenzij je de juiste kennis hebt van edelstenen, hulp van iemand die iets van edelstenen kent, of betrouwbare informatie over waarop je moet letten. Dit is exact wat wij christenen beweren te hebben: betrouwbare informatie en hulp, van de ware God Zelf, Degene Die het verlangen ook gecreëerd heeft. Deze kennis, en het antwoord op het raadsel van religie, is geen esoterische kennis, gegeven aan slechts enkelen, maar deze kennis is gegeven aan de hele wereld, en het is gewoon een kwestie deze te accepteren en te geloven - het is geen luchtspiegeling.

Ware christenen hoeven deze kennis niet van de wereld te onttrekken, noch hoeven zij in trance te gaan, of te contempleren, speculeren en mediteren, of zichzelf te ontledigen, of een labyrint te lopen, of een mantra te reciteren, of een oude tekst te decoderen, of lectio divina te praktiseren, als een manier om communicatie te realiseren met de Almachtige. God Zelf heeft het heel gemakkelijk gemaakt: geloof gewoon Zijn Woord, Zijn Zoon, die de finale verklaring is van God en Zijn wil. In feite heeft God het zo gemakkelijk en vanzelfsprekend gemaakt dat het onbegrijpelijk is geworden en het genegeerd wordt. Een kostbare ongesneden edelsteen, een ruwe diamant, wordt afgewezen voor de glitter van geslepen glas.

Religie kan onze verlangens niet vervullen

Alhoewel wij een religieus volk zijn vinden de meesten dat er een onvoldane hunkering naar God is, een ervaren isolatie van God, zelfs bij hen die Hem aanbidden, hen die met Zijn naam genoemd worden, christenen. Dit is iets om over na te denken. Velen hebben zoveel verondersteld, en vermoed, met de verzekering dat **hun religie** hen zal verlossen op de vastgestelde tijd. Maar een luchtspiegeling zal uw dorst niet stillen, dit intensifieert slechts uw verlangen om het te stillen. Als we de betekenis hiervan niet zien kunnen we wel omkomen in ons bedrog. Het bedrog waarvan ik spreek is goed gedocumenteerd in de Bijbel en we worden daarin gewaarschuwd om onszelf niet te laten beetnemen. Christenen moeten vertrouwen stellen in het feit dat zij de ware God aanbidden, maar desalniettemin is de Bijbel gevuld met verhalen van afwijzing door God, toen, tot hun verrassing, zij bevonden werden niet te verschillen van de heidenen en hun pogingen om de diepe wateren van God te doorgronden, en zij eindigden in het najagen van een illusie, een luchtspiegeling.

WAARSCHUWING: Bedrog in het verschiet!

Christenen, in deze cruciale tijd van de geschiedenis, horen niet onwetend te zijn met betrekking tot de talloze bijbelse waarschuwingen, namelijk dat de meesten van de mensheid zullen ondervinden dat zij in feite in een verbond staan met de duivel.

Als Christus spreekt van hen die zeggen **“Heer, Heer ...”** (Mattheüs 7:21), spreekt Hij van christenen. Als Hij spreekt van hen die op de **“brede”** weg zijn, spreekt Hij tot hen die denken op de juiste weg te lopen, de **“smalle”** weg (Mattheüs 7:13-14). Als ons wordt gezegd onszelf te onderzoeken - 2 Korinthiërs 13:5² - is het tot christenen dat er gesproken wordt. **Dezen waarover wij spreken waren allen bedrogen!**

Hoe kunnen wij weten of wij ons onder de bedrogenen bevinden, de afgewezenen? Judas spreekt van deze bedrogenen wanneer hij zegt:

“Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn ingeslagen en hebben zich om loon in de dwaling van Bileam gestort en zijn door het tegenspreken als van Korach omgekomen” (Judas 11).

² “Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of het moet zijn dat u op enigerlei wijze verwerpelijk bent” (2 Korinthiërs 13:5).

Zij die indertijd deze woorden van Judas hebben gehoord kunnen zich beledigd gevoeld hebben en hem als zijnde ruw beschouwd hebben, snijdend en niet liefdevol, maar dit waren, en zijn, woorden die het onderscheid maken tussen ware en valse woorden, en deze woorden moeten gehoord worden.

Dus, hoe bedriegt religie, en hoe kunnen we dat bedrog omkeren? De simpele remedie om dat om te keren is **dwaling te vervangen door waarheid**.

Laten we starten met het begin door te onderzoeken wat Judas “de weg van Kaïn” noemt.

“Maar ik wil u eraan herinneren – u weet dit eens en voorgoed – dat de Heere, nadat Hij het volk uit het land Egypte verlost had, vervolgens hen die niet geloofden, te gronde heeft gericht” (Judas 5).

“Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn ingeslagen en hebben zich om loon in de dwaling van Bileam gestort en zijn door het tegenspreken als van Korach omgekomen” (Judas 11).

Het ontmaskeren van bedrog

Is het mogelijk een algemene verklaring op te stellen die dit bedrog definieert of onderscheidt? Ik denk dat als er zo'n verklaring is, die dan het concept moet insluiten dat het bedrog te wijten is aan een verkeerde of misbegrepen definitie van spiritualiteit (geestelijkheid); het verwarren van spiritualiteit met mysticisme, wereldlijk voordeel of leiderschapsbekwaamheid.

Kaïns weg tot God

Ten eerste, wij weten dat er allerlei manieren zijn om religieus te zijn, maar God is erg specifiek over wat Hem behaagt en wat volgelingen acceptabel maakt. Wij kunnen religieus zijn, met een grote devotie, en de aanbidding van anderen op prijs stellen, en bidden, en zingen, en grote werken doen, en tezelfdertijd totaal verloren zijn, terwijl we nochtans geloven God te behagen. Dit is geen spiritualiteit.

Ten tweede, wij moeten begrijpen wat bedoeld wordt met “de weg van Kaïn” - dit is geen spiritualiteit. Dit begrip zal ons licht geven, over waar wij staan, waar wij zouden kunnen staan, en op wat voor een weg we ons bevinden. Het “Woord van God” is scherp en kan onderscheiden wat uit de geest is en wat uit de ziel (Hebreeën 4:12). Christenen hebben veel moeite op dit gebied, dus begrijpen is cruciaal.

Ten derde, het is voor de gewone kerkganger haast onmogelijk een onderscheid te maken tussen enerzijds schoonheid, intelligentie, ascetisme (gekaracteriseerd door grote zelfdiscipline), en anderzijds wat waarlijk spiritueel (geestelijk) is. Zij denken dat er een relatie tussen deze bestaat, en dat zou een relatie zijn tussen de wereld en God. In hun geest kunnen zij zich gewoon niet inbeelden dat dit twee verschillende rijken zijn, met twee verschillende koningen, twee verschillende loyaliteiten, en twee verschillende levens. Typisch is dat wanneer een persoon christen wordt, dan alle vracht van het oude leven overgebracht wordt naar het nieuwe leven, en dan wat opgepoetst wordt, en dat is alles. Al hun aspiraties om iets van zichzelf te maken - dromen van succes, faam en geluk - worden een beetje geschud om er wat vuil uit te verwijderen, daarna herverpakt en de kerk ingebracht onder het mom van nu christelijk te zijn.

Er was geen dood, enkel een zwakke betovering of gevoel van wroeging. Nu zijn ze christenen, en zij trachten iets nuttigs te maken van dat oude leven, zoals Achan: zij begraven en behouden iets wat God had bestemd voor de vernietiging; het is moeilijk dat leven helemaal achter je te laten. De drijfkracht die zij hadden, en het enthousiasme om iets te doen in de wereld, is nu enkel herstuurd; nu willen zij iets opbouwen voor God. Misschien willen zij voor God een kerk bouwen, of enkele zielen redden voor Hem. Dit is wat wij zien in de meeste moderne kerken vandaag. Al hun activiteit is als het schoonmaken van een hoer en haar kinderen voor de zondagsdienst, en vandaag zit de kerk vol van haar nakomelingen. Dit is het maken van een religie, **dit** is “de weg van Kaïn”, en dit is iets wat haast onmogelijk te begrijpen is voor kerkgangers.

Wij geven Kaïn niet genoeg verdienste, wij onthouden enkel dat Kaïn zijn broer vermoordde. Kaïn was niet zomaar heidens, hij was een devoot man, en een gevoelig man, en een handwerksman, hij

had een altaar, en hij gaf de Heer zijn beste dingen. Ik durf te wedden dat Kaïns product het allerbeste was, en dat zijn altaar mooier was dan dat van Abel, en dat hij nauwgezet was in alle opzichten in zijn benadering van God, maar God verwierp hem. Hij aanbad God, daarna doodde hij zijn broer.

Het Christendom vandaag

Het Christendom vandaag, zoals gepresenteerd en gepraktiseerd, wordt grotendeels samengesteld en gedomineerd door een zin van uitwendige esthetiek en inwendig ascetisme. Met andere woorden, wanneer we een idee vormen van de “kerk” dan krijgen we voornamelijk een beeld van architectuur, rituelen, muziek, versieringen, belichting, toon, atmosfeer, ambtsgewaden, en hoe dit alles gechoreografeerd is voor het maximum aan “spiritueel” effect. Dit alles verwacht mensen die initieel op zoek gingen naar de waarheid, maar eindigt in het verheerlijken van bedrog van mensen. De Bijbel beveelt deze mensen in staat te zijn te **onderscheiden wat wezenlijk is** (Filippenzen 1:10), in staat te zijn een onderscheid te maken tussen juist en verkeerd, en tussen goed en kwaad. Christenen hebben nu, zonder iets in vraag te stellen of te onderscheiden, een voorstelling van de kerk geaccepteerd die een vals beeld geeft van de waarheid en van wat de Schrift leert. Dit is allemaal uit de ziel en het is het merkteken van de Satan, en dat is wat Judas “de weg van Kaïn” noemt.

Ik kan niet ontkennen dat er een intensiteit en emotie is in wereldlijke aanbidding, wat in vele gevallen vertaald werd in grote organisaties met vastberadenheid, toewijding, verbintenis en aanstekelijke invloed. Grote, hoge gedachten en verlangens kenmerken hun devotie, maar er is geen echte karakterverandering op lange termijn. En, religie, als geheel, heeft dit ene ding gemeen: dat herhaalde en veranderde appellaties aan het vlees moeten volgehouden worden om dezelfde kwaliteit te verzekeren bij haar aanhangers. Met deze attitude is het maar een kleine stap naar een dodelijke dosis van tolerantie, het beweren dat andere religies die net zo devoot en oprecht schijnen te zijn in hun eigen aanbidding niet moeten belemmerd worden, dat “waarheid” niet exclusief is voor Christendom en Christus, dat bepaalde goedheid en waarheid kan gevonden worden in elke andere religie. Zonder twijfel is dit fataal.

Bij religie moeten we ons herinneren dat Kaïn God aanbad, daarna zijn broer doodde, en afgewezen werd door God

Begint u nu te zien hoe Satan ons bedrogen heeft door religie, hoe het zuurdeeg het hele deeg doorzuurd heeft? Religie is een bespotting van de Waarheid, met al haar dwaasheid en droefheid, maar word niet bedrogen, de Bijbel zegt dat God niet met Zich laat spotten.

Religie: Gods vijand

Religie kan de grootste vijand zijn van God, omdat het Satans grootste bedrog is. Of ze nu aanbidt in al de schoonheid van een uitwendige show, zoals bv. Joel Osteen, Rick Warren, of Robert Schuller, Doug Padgett, of enig aantal anderen van de megakerkperformers, of in het inner sanctum van de ziel, zoals de woestijnvaders (desert fathers), het maakt geen verschil, het is allemaal hetzelfde bedrog.

Zijn wij ons nu niet allemaal bewust hoe sublieme gedachten van filosofie, poëzie, muziek, kunst, en het podium, hand in hand gaan met morele degeneratie en perversie in de kerk? De weg van Kaïn? Hoe dicht bij de waarheid *schijnt* dit alles te komen, maar, het heeft zijn wortels in de leugen en het bedrog.

Mysticisme

Mysticisme (vaag of ijl gedefinieerd religieus of spiritueel geloof, in het bijzonder wanneer geassocieerd met een geloof in het occulte) is en groot thema vandaag, en wat voor inbreuken op de ziel kunnen niet gedaan worden door iemand die een meester is van dit medium. Maar, het is vals en van geen enkele waarde. Het blijkt uiteindelijk een oefening van het vlees te zijn om een vals verlangen te bevredigen en om tevreden mensen te produceren. Satan houdt ervan aan christenen een nabootsing of replica te geven, een virtuele hemel op aarde, en hen te laten terugkomen voor meer. Kaïn nam het lokaas en verloor op alle gebied. Is de Bijbel niet duidelijk dat Gods weg niet de menselijke weg is? Gods weg is totaal verschillend van de menselijke weg, maar alles wat we zien in

religie lijkt heel veel op wat de mens zou maken, en de manier waarop hij het zou maken, van de materialen op aarde, en als het gemaakt is van aardse dingen dan is het aards, niet geestelijk. Waarom is het zo moeilijk dit in te zien? Mensen worden bedrogen door bekwame mensen die op hun beurt bedrogen zijn door de duivel. Zij zijn bedrogen en beroofd door bedriegers en leugenaars, die koopwaar maken van de mensen hun zielen.

Kennis van het heilige

Hoe kon Kaïn weten wat God eiste? Hoe kwam Abel te weten wat God kon behagen? Wat soort van kennis was nodig om Gods wil te kennen en te begrijpen? Deze vragen beantwoorden is het verschil begrijpen tussen Kaïn en Abel, en het verschil tussen naar de kerk “gaan” en de kerk “zijn”, en het verschil tussen veronderstelling en geloof, wat uitiem het verschil is tussen redding en veroordeling.

Abels kennis van het heilige was een gave van God, helemaal niet anders dan vandaag. Het is onmogelijk het onkenbare te weten, tenzij het is onthuld door de Ene die weet. Kaïn had veel kennis en was een gelovige, maar het was in “zichzelf” dat hij geloofde, zoals ook Bileam en Korach deden (zij zullen besproken worden in een ander artikel). Deze drie voorbeelden zijn leerzaam voor ons vandaag. Zij waren gelovigen in “zichzelf” en hun religie was deze van het “ik”. Zij hadden een groot geloof in hun bekwaamheden, hun gaven, hun potentieel, hun bestemming, en veronderstelden een relatie met God welke relatie altijd een vrijheid toestond van het beoefenen van het **onheilige** en toch beroep te doen op Zijn naam. Het was allemaal een illusie, bedrog, een misleiding. Zij maakten veronderstellingen over de wereld, zoals zij die kenden, en over God zoals zij hem dachten te kennen, maar het was helemaal vals.

Zowel Kaïn als Abel beweerden God te kennen, maar Kaïn werd afgewezen.

Veronderstelling en onwetendheid: vrienden tot de dood

Aan zonde van veronderstelling kleeft een dodelijke straf, want veronderstellen dat je een christen bent is niet hetzelfde als het hebben van geloof in God. Alle drie de karakters in Judas 11: Kaïn, Bileam en Korach, veronderstelden iets over God en hun religie was niet waar, en zij veroorloofden zich een vrijheid die niet bestond. Wij kunnen ons geloof presenteren met de schoonheid van Kaïn, de religiositeit van Bileam, of de moed van Korach, en technisch correct zijn, en welbespraakt op het juiste moment, en eindigen in de hel. Al de dingen die deze heren zeiden of deden kunnen erg toegejuicht zijn door hun fans, waardoor er vele volgelingen werden gecreëerd, met als eindresultaat: AFWIJZING, omdat zij zichzelf toestonden misleid te worden.

Veronderstelling en onwetendheid zijn dodelijke vijanden van de gelovige, en zijn de fundamentstenen van alle bedrog, en bijna bracht dit alles mee dat men dit de Kerk noemde. Zij die teveel veronderstelden, zoals Korach, en zij die hem onwetend volgden, werden allen verwoest.

De Bijbel beveelt u niet om iemand trachten te vinden die u mag, iemand waarvan u voelt dat hij de waarheid vertelt, om hem dan te volgen. U wordt bevolen de waarheid te “kennen”, voor uzelf, en dit te bewijzen door de enige test die u werd gegeven: gehoorzaamheid aan de waarheid, en daarna moet u in gemeenschap treden met hen die hetzelfde deden. De Kerk hoort dan, om haar zuiverheid te bewaren, dezen uit te werpen die rebelleren, zoals Korach, en ze moet de Bileams wegdoen, met hun zielse aanbidding van hebzucht, en geen Kaïn tolereren en zijn ijdelheid en trots, maar zich afscheiden tot God.

Deze mannen en hun navolgers hebben dode geesten en harten, zoiets als een geesteszieke die een dwaze leugen gelooft en niet overtuigd kan worden van het tegendeel. Je kan met hen niet redeneren, noch bewijzen aanvoeren of documentatie tonen. Hen apologetisch benaderen of met hen redeneren is zinloos en frustrerend, en op een bepaald punt zelfs gruwelijk. Wat deze dode mensen nodig hebben is genezing.

Tot slot, met een positieve conclusie, wil ik Psalm 107 het finale woord geven.

Psalm 107:1-43 (HSV)

1 Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

2 Laten zo spreken wie de HEERE verlost heeft, die Hij verlost heeft uit de hand van de tegenstanders,
3 en die Hij uit de landen bijeengebracht heeft, van het oosten en van het westen, van het noorden en van de zee.
4 Er waren er die dwaalden in de woestijn, op een weg door de wildernis, een stad om te wonen vonden zij niet.
5 Zij waren hongerig, ja, ook dorstig, hun ziel was in hen bezweken.
6 Maar toen zij in hun benauwdheid tot de HEERE riepen, redde Hij hen uit hun angsten.
7 Hij leidde hen op een rechte weg, zodat zij naar een stad konden gaan om te wonen.
8 Laten zij de HEERE loven om Zijn goedertierenheid en om Zijn wonderen voor de mensenkinderen.
9 Want Hij heeft de dorstige ziel verzadigd en de hongerige ziel met het goede vervuld.
10 Er waren er die in duisternis en in de schaduw van de dood zaten, gevangen in ellende en ijzer.
11 Want zij waren ongehoorzaam geweest aan de woorden van God en hadden de raad van de Allerhoogste verworpen.
12 Daarom vernederde Hij hun hart door moeite, zij struikelden en er was geen helper.
13 Maar toen zij in hun benauwdheid tot de HEERE riepen, verloste Hij hen uit hun angsten.
14 Hij leidde hen uit de duisternis en de schaduw van de dood en verscheurde hun banden.
15 Laten zij de HEERE loven om Zijn goedertierenheid en om Zijn wonderen voor de mensenkinderen.
16 Want Hij heeft de bronzen deuren opengebroken en de ijzeren grendels stukgebroken.
17 Er waren dwazen die om hun weg vol overtreding en om hun ongerechtigheden gekweld werden.
18 Hun ziel had een afschuw van al het voedsel, zij waren tot aan de poorten van de dood gekomen.
19 Maar toen zij in hun benauwdheid tot de HEERE riepen, verloste Hij hen uit hun angsten.
20 Hij zond Zijn woord uit, genas hen en bevrijdde hen uit hun grafkuilen.
21 Laten zij de HEERE loven om Zijn goedertierenheid en om Zijn wonderen voor de mensenkinderen.
22 Laten zij lofoffers brengen en met gejuich van Zijn werken vertellen.
23 Er zijn er die met schepen op zee varen en handeldrijven op de grote wateren.
24 Zij zien de werken van de HEERE en Zijn wonderen in de diepte.
25 Wanneer Hij spreekt, doet Hij een stormwind opsteken, die haar golven hoog opheft.
26 Ze rijzen op naar de hemel, ze dalen neer in de diepe wateren; hun ziel smelt weg van ellende.
27 Zij wankelen en waggelen als een dronken man, al hun wijsheid wordt verslonden.
28 Maar toen zij in hun benauwdheid tot de HEERE riepen, leidde Hij hen uit hun angsten.
29 Hij brengt de storm tot stilte, zodat hun golven zwijgen.
30 Dan zijn zij verblijd, omdat de wateren gestild zijn en Hij hen naar de haven van hun wens leidde.
31 Laten zij de HEERE loven om Zijn goedertierenheid en om Zijn wonderen voor de mensenkinderen.
32 Laten zij Hem roemen in de bijeenkomst van het volk en op de zetels van de oudsten Hem loven.
33 Hij maakt rivieren tot een woestijn, waterbronnen tot dorstig land,
34 vruchtbaar land tot een zoutvlakte, vanwege de slechtheid van zijn bewoners.
35 Hij maakt de woestijn tot een waterpoel, het dorre land tot waterbronnen.
36 Daar doet Hij de hongerigen verblijven, zij stichten een stad om te wonen.
37 Zij zaaien akkers in en planten wijngaarden, die een rijke oogst aan vruchten opbrengen.
38 Hij zegent hen, zodat zij zeer talrijk worden, hun vee vermindert Hij niet.
39 Daarna verminderen zij wel en gaan zij gebukt onder verdrukking, onheil en verdriet.
40 Hij stort verachting uit over de edelen en doet hen dwalen in een woestijn, waar geen weg is.
41 Maar de arme zet Hij uit de ellende in een veilige vesting, Hij maakt de gezinnen talrijk als kudden.
42 De oprechten zien het en zijn verblijd, maar alle ongerechtigheid sluit haar mond.
43 Wie is wijs? Laat hij op deze dingen letten, en de goedertierenheid van de HEERE aandachtig opnemen.

