

De Redder van alle mensen

Een verdediging van Onbeperkte Verzoening¹

1 Timotheüs 4:10

George Zeller, <http://www.middletownbiblechurch.org/reformed/saviour.htm>, 2003

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

Deze studie past bij “Voor wie stierf Christus?": <http://www.verhoevenmarc.be/voor-wie-stierf-christus.htm>, vooral als uitbreiding van hoofdstuk 3: “Een analyse van sleutelschriftplaatsen”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/voor-wie-stierf-Christus_h3.pdf.

“Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, Die een **Behouder** [Grieks *soter* = Redder] is **van alle mensen**, in het bijzonder van de gelovigen” (1 Timotheüs 4:10 – HSV).

“For therefore we both labour and suffer reproach, because we trust in the living God, who is the **Saviour** (= Redder) **of all men**, specially of those that believe” (1 Timotheüs 4:10 – KJV)

Er zijn mensen die leren dat God enkel redding heeft voorzien voor *Zijn uitverkorenen*. Zij leren ook beperkte verzoening: dat Christus op het kruis enkel stierf voor de zonden van *Gods uitverkorenen* [zij die zullen geloven in Christus en die gered worden]. Zulke valse leer wordt beantwoordt door het geciteerde vers hierboven. Dit vers leert dat er een manier is waarop God de Redder is van **alle mensen**, en dat er een bijzondere manier is (“in het bijzonder”) waarop God de Redder is voor hen die geloven. Timotheüs zal geen probleem gehad hebben om dit vers te begrijpen omdat Paulus reeds geschreven had, in diezelfde brief, dat er een manier is waarop God de Redder is van allen. Hij is de Redder van alle mensen omdat Hij wil dat alle mensen zouden gered worden (1 Timotheüs 2:3-4) en omdat Christus voor hen allen stierf (1 Timotheüs 2:6). Paulus maakte ook duidelijk dat er een bijzondere manier is waarop Hij de Redder is van hen die tot God komen door Christus en die de waarheid kennen en geloven (1 Timotheüs 2:4; 4:3).

Extreme calvinisten hebben een probleem met dit vers omdat de uitdrukking “alle mensen” hier **moet** begrepen worden als verwijzend naar *de hele mensheid* zonder uitzondering. Het vers leert dat uit die grote klasse van mensen waarnaar verwezen wordt als “alle mensen” er een kleinere klasse van mensen is waarnaar verwezen wordt als “de gelovigen”. Het is daarom duidelijk dat de “alle mensen” een groep van mensen beschrijft die meer omvat dan enkel “de gelovigen” (meer dan “de uitverkorenen”). Hij is de Redder van alle mensen. Hij is “in het bijzonder” de Redder van gelovigen (in een bepaalde zin die niet waar is voor hen die niet geloven).

De uitdrukking “alle mensen” wordt ook gevonden in 1 Timotheüs 2:4. Extreme calvinisten vertellen ons dat in dit vers “alle mensen” de betekenis heeft van “alle soorten van mensen” (zie de Jay Adams vertaling). Zij zeggen dat dit verwijst naar alle mensen **zonder onderscheid** maar NIET naar alle mensen **zonder uitzondering**. Dus in 1 Timotheüs 2:4 zien zij in “alle mensen” niet de

¹ Let op: dit is geen Alverzoening of Universalisme! Onbeperkte verzoening is de leer die zegt dat Christus stierf voor de zonden van alle mensen, voor de hele mensheid, voor ieder persoon, voor de hele wereld. Echter, enkelingen doen voor hun redding geen voordeel met de dood van Christus, tenzij zij tot Christus komen en Hem geloven. Gods gave wordt aangeboden aan, en strekt zich uit tot allen (1 Johannes 5:11), maar ze moet persoonlijk aangenomen worden door geloof (1 Johannes 5:12; Johannes 1:12). Over de valse Alverzoening of het Universalisme, lees het volgende: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/alverzoening.pdf> ; <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/alverzoening2.pdf> ; <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/evangelicals-universalisme.pdf> ; <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/uu.pdf>

hele mensheid maar “de uitverkorenen”, welke omvatten: uitverkoren joden en heidenen, uitverkoren mannen en vrouwen, uitverkoren slaven en vrijen, enz. Met andere woorden, volgens hun theologie, verlangt God niet alle mensen te redden zonder uitzondering, God verlangt enkel Zijn uitverkorenen te redden die zich bevinden onder alle soorten van klassen van mensen (Gods uitverkorenen onder de rijken, armen, joden, heidenen, enz.). Dit komt neer op het forceren van de tekst om die te laten passen in iemands theologie. We moeten het vers gewoon laten zeggen wat het zegt: “Die wil [Grieks *thelo*: “verlangt”. KJV: “Who will have”] dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen”. Inderdaad, God bewees Zijn verlangen voor hun redding door het zenden van Christus om voor hen te sterven (1 Timotheüs 2:6)!

De extreme calvinist moet een manier vinden om rond de duidelijke verklaring van 1 Timotheüs 4:10 te geraken. Jay Adams heeft getracht dit te doen in zijn vertaling op een unieke manier: “who is the Saviour of *all sorts of men*, **that is**, of those who believe”. Het probleem hier is dat het woord “specially” niet vertaald kan worden met “that is” (vgl. bovenaan de KJV-versie van 1 Timotheüs 4:10). Adams probeert wanhopig het vers te forceren om in zijn theologie te passen, zelfs met de kost van het opgeven van gezonde vertaalprincipes en het negeren van de vanzelfsprekende betekenis van de woorden.

Hoe verklaren dan extreme calvinisten dit vers? Zij argumenteren gewoonlijk dat de term “Redder” [Grieks *soter* = Redder] gebruikt wordt in een tijdelijke en niet in een eeuwige zin, en dit betekent dat God de *Behoeder* (Eng. *Preserver*) is van alle mensen, in het bijzonder van hen die geloven. Dit gaat in tegen alle Engelse standaardvertalingen (NASB, NIV, RSV, ASV, NEB, enz.) die het woord [*soter*] correct vertalen als “Saviour” (Redder) en niet als “Preserver” (Behoeder)².

Ook doet hun visie dit probleem oprijzen: Redt of behoudt God gelovigen op een tijdelijke, fysische manier méér dan ongelovigen? Vaak Laat God de bozen voorspoed genieten terwijl de rechtvaardigen lijden in dit leven. Christus beloofde Zijn volgelingen vervolging, verdrukking en zelfs de dood van de hand van ongelovigen. De waarheid is dat zij die geloven blijkbaar grote moeilijkheden moeten ondergaan in deze wereld. Gelovigen moeten lijden door natuurlijke rampen (vloed, tornado's, enz.) net zoals ongelovigen. Het is waar dat er geestelijke hulp en troost is voor gelovigen, zelfs te midden van de ergste beproevingen, maar in welke zin worden gelovigen fysisch en tijdelijk “behoed” (preserved) of “onderhouden” (Telos 1982) op een bijzondere wijze die niet waar is voor ongelovigen? Vaak lijken ongelovigen wel-onderhouden te zijn in dit leven, terwijl gelovigen “als het uitvaagsel van de wereld en het afschraapsel van allen” zijn (1 Korinthiërs 4:13).

Het is waar dat het woord “redden” op verschillende manieren gebruikt wordt, en het betekent niet altijd “redding van zonden”. 1 Timotheüs 2:15 (vgl. 5:14-15) spreekt over gered worden van satanisch bedrog, maar dit vormt geen goede parallel met het vers dat we bespreken, omdat satanisch bedrog niet het onderwerp is in 1 Timotheüs 4:10.

Volgende vraag is behulpzaam: Hoe gebruikt Paulus de uitdrukking “**God de Behoeder**”? De term “Redder”, of “Behoeder”, “Zaligmaker” (HSV) wordt op God ook toegepast in verschillende andere Schriftplaatsen naast 1 Timotheüs 4:10. Zie Lukas 1:47; 1 Timotheüs 1:1; 2:3; Titus 1:3; 2:10; 3:4 en Judas 25. Zou iemand durven zeggen dat in deze zeven teksten de uitdrukking “God de Redder” de betekenis moet hebben van “God de Onderhouder”² en verwijst naar tijdelijke en niet naar eeuwige voordelen?

De laatste keer dat Paulus deze term gebruikte is erg betekenisvol. Dat is in 1 Timotheüs 2:3; en zie ook 2:4 waar “alle mensen” is gebruikt. God is de Redder (Zaligmaker HSV) van alle mensen in de betekenis dat Hij verlangt dat alle mensen gered worden, en dat Christus stierf voor allen (2:4, 6). Het vers verwijst duidelijk naar eeuwige redding of zaligheid.

Is het een probleem te zeggen dat God de Redder is van alle mensen? Enkel voor extreme calvinisten die zeggen dat het werk aan het kruis van de Redder niets vandoen had met hen die niet uitverkoren zijn. De Bijbel zegt dat God “de Zaligmaker van de hele wereld is” (Johannes 4:42; 1 Johannes 4:14), en toch is het duidelijk dat in de wereld niet iedereen gered zal worden. De grote meerderheid die behoren tot “de wereld” zal verloren gaan wegens hun ongelof en afwijzing van Gods

² De Telosvertaling (Herziene Voorhoeve uitgave) 1982 vertaalt in 1 Timotheüs 4:10 “soter” (Redder) foutief met “Onderhouder”, wat wijst op tijdelijke voordelen, niet de eeuwige!

Zaligmaker (Johannes 3:16-18). En dan moeten we ons afvragen: hoe kan de wereld Hem als Redder afwijzen als Hij niet in zekere zin de Redder van de wereld is? Hoe kan een persoon het Evangelie afwijzen als Christus niet voor hem stierf (vgl. 1 Korinthiërs 15:1-4)? Wat is het goede nieuws dat hij afwijst? De extreme calvinist heeft geen goed nieuws voor enig iemand behalve voor de uitverkorenen. U kan niet iets afwijzen dat niet echt aan u wordt aangeboden. Als er geen evangelie aangeboden wordt aan de “niet-uitverkorenen”, hoe kunnen zij dan het evangelie afwijzen?

“Het is Zijn wil dat alle mensen zouden gered worden, en Hij heeft een genoegzaam offer gebracht voor de redding van allen, zodat, zover als redding van Hem afhangt, Hij de Redder is van alle mensen ... als God dan zo gewillig is voor allen om gered te worden, hoeveel te meer zal Hij dan redden die hun vertrouwen in Hem hebben gesteld” (**Alford**).

“Alhoewel God potentieel de Redder is van allen, is Hij eigenlijk de Redder van gelovigen. Dus Jezus wordt genoemd ‘de Zaligmaker van de wereld’ (Johannes 4:42)” (**A.T. Robertson**).

“Hij bezit een algemene goede wil voor de eeuwige redding van alle mensen, in zoverre dat Hij niet wil dat iemand zou verloren gaan³ ... Hij verlangt niet de dood van zondaars; Hij is daarom de Redder van alle mensen” (**Matthew Henry**).

Zij die dit vers op zijn nominale waarde nemen kunnen niet in het gevaar verkeren universalisme te verkondigen. Als God **feitelijk** alle mensen zou redden, hoe zouden dan de gelovigen in bijzondere zin gered worden? Het precieze feit dat het vers zegt dat er een bijzondere manier is waarop gelovigen gered worden, impliceert dat er een manier is waarop ongelovigen **niet** gered worden. Ongelovigen worden niet feitelijk gered, alhoewel God de Redder hun redding heeft verlangd en voorzien heeft in de dood van Zijn Zoon.

Mochten wij opgewekt het evangelie brengen aan alle mensen, en hen vertellen dat er een Redder is Die voor hen stierf! Mochten wij er bij hen op aandringen Hem te ontvangen Die hun Redder werd.

“Ik verkondig u grote blijdschap, die **voor heel het volk**⁴ wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de **Zaligmaker** geboren is; Hij is Christus, de Heere” (Lukas 2:10-11 – HSV).

“I bring you good tidings of great joy, which shall be **to all people**⁴. For unto you is born this day in the city of David a **Saviour**, which is Christ the Lord” (Lukas 2:10-11 – KJV).

Lees meer:

“Voor wie stierf Christus?”: <http://www.verhoevenmarc.be/voor-wie-stierf-christus.htm> (14-delig)

“De gevaren van gereformeerde theologie”: <http://www.verhoevenmarc.be/reformed.htm> (18-delig)

“Het Calvinisme en de Bijbel”: <http://www.hetcalvinismeendebijbel.nl/>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

³ “...Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen” (2 Petrus 3:9).

⁴ Gr. *panti to laos* = lett. “voor al de mensen” (niet enkel voor het Joodse volk). KJV: “voor alle mensen”.