

Zijn Quakers Christenen?

Samengesteld door M.V., 7-4-2012

Inleiding

Een lezer schreef me gisteren het volgende:

"Beste broeder,

Mijn vraag: Mogen Quakers zich christenen noemen?

Op Youtube promoot Dick Baarsen Quakersamenkomsten in de video 'Pasen: volkomen overwinning' (vanaf ongeveer de 35^{ste} minuut):

<http://www.youtube.com/watch?v=RZ2mSdXDyG8&feature=relmfu>

Alvast dank voor uw reactie en Gods zegen"

Het gaat om een preek van Dick Baarsen, gehouden in Brugge-St Michiels op 18 maart 2012. Duur: 45:37.

Toen ik deze preek observeerde, voelde ik dat Dick Baarsen niet enkel de Quakers positief citeerde maar ook dat zijn boodschap inhoudelijk geïnspireerd was door het algemene gedachtengoed van deze mystieke groep, die ik liever een sekte noem. Vandaar dit artikel, want een openbare preek vraagt een even openbare weerlegging.

De Quakers volgens Wikipedia:

Andere namen voor Quakers zijn: "Friends Church", Religious Society of Friends", en in Nederland: "Genootschap der Vrienden".

"Dit genootschap werd in 1649 door George Fox gesticht. **Quakers geloven dat er iets van God in ieder mens is, wat door ieder mens ervaren kan worden.** Zij noemen dat ook wel het 'innerlijk licht' of 'inwaarts licht'. Zij herkennen zich in de gedachte dat allen door dezelfde bron geïnspireerd kunnen worden. In de quakergemeenschap in Nederland, evenals elders in de wereld, bestaan verschillende affiniteiten waaronder een evangelische, vrijzinnig-christelijke en universalistische. Deze sluiten elkaar wederzijds niet uit. ... De benaming *quakers* (van het Engelse werkwoord 'quake', dat beven of trillen betekent) ontstond in 1650, toen George Fox voor de rechter moest verschijnen voor een aanklacht wegens godslastering".

<http://nl.wikipedia.org/wiki/Quakers> (benadrukking door M.V.)



George Fox

Dit doet me nogal denken aan *panentheïsme* (van het Gr. *pan*/geheel + Gr. *en/in* + Gr. *theos/god*): de filosofische opvatting dat God de eenheid is van al wat is, zonder dat God ondergaat in het Al, of het Al opgaat in God (Van Dale). God is in iedereen dus.

In de Engelse Wikipedia lees je ook iets over 'naturisme' (naaktloperij) bij de Quakers. Onder "Friends (Quakers)":

"Alhoewel niet een officiële positie van de Religious Society of Friends, zijn de Quakers de enige religieuze denominatie in Amerika waar naturisme de geaccepteerde norm is geweest in een van hun kampen voor kinderen en tieners. De kampen startten in 1939 en ergens in de jaren (19)50 was naturisme onder de meisjesstudenten-kampers de norm voor zulke activiteiten als zwemmen, sauna en andere toepasselijke activiteiten".

http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_naturism#Friends_.28Quakers.29

Sandy Simpson over “Quakers, Friends”:

KORTE GESCHIEDENIS

De term ‘Quaker’ verwijst naar een lid van de Religious Society of Friends, welke de juiste naam is van de sekte. Er zijn twee vermeende oorsprongen van de term. De eerste verwijst naar mensen die “quaken” of “beven, trillen” wanneer ze voelen bewogen te zijn door de Heilige Geest om te spreken in aanbiddingssamenkomsten. De tweede, volgens Elfrida Vipont Brown, is: “George Fox werd gearresteerd in Derby in oktober 1650 en beschuldigd van godslastering. De magistraten die hem berechten waren Gervase Bennett en Colonel Nathaniel Barton. George Fox werd periodiek ondervraagd in een 8-uurse periode, gedurende welke op een bepaald punt George Fox de magistraten vertelde: ‘Beef voor het woord van de Heer’. Het was Justice Bennett die de naam ‘Quakers’ bedacht voor de volgelingen van George Fox”. (Quaker FAQ, <http://www.jmas.co.jp/FAQs/Quaker-faq>).

KETTERSE LERINGEN

De geloofsleer van de Quakers is een beetje moeilijk om te bepalen, vermits zij niet geloven in het hebben van een vaste geloofsbelijdenis of dogma, maar veeleer in het zoeken van leiding van God binnenin onszelf. Er zijn echter wel enkele algemeenigheden (veelal uit citaten van [oc.religion.quaker Answers to Frequently asked questions](#), verkregen van de Society of Friends internet server):

- Doctrines over Jezus’ godheid en de maagdelijke geboorte zijn niet essentieel en niet aanvaard als feit.
- Voorrang van “gevoelens” boven de Schrift als maatstaf van de leer.
- Acceptatie van gelijk welk document als geldig voor doctrine (d.w.z. Tao Te Ching, Koran, enz.)
- Unitarisch Universalisme (door hun eigen beschrijving; d.w.z.: alle religies en geloven zijn goed en evenwaardig) [zie: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/uu.pdf>].
- Grote manifestaties, inbegrepen “trembling & shaking” (beven en schudden).
- George Fox zag zichzelf als een apostel die de ware kerk herstelde.

(Quaker FAQ, <http://www.jmas.co.jp/FAQs/Quaker-faq>).

Hier moet vermeld worden dat bepaalde Friendsgroepen, zoals de Evangelical Friends, niet langer de ketterse overtuigingen onderschrijven van het klassieke quakerisme.

CITATEN

“At the close of the singing, one of the sisters began to rock to an fro; at first gently, then in a more violent manner, until two of the sisters, on on each side, supported her else she would have fallen to the floor. She appeared to be wholly unconscious of her surroundings, and to be moved by an invisible power. The shaking of the subject continued to increase in violence, and it was with great difficulty that she was restrained from throwing herself forcibly to the floor. Her limbs became rigid, her face took on an ashen hue, her lips moved, and she began to speak in a clear, distinct voice, every word of which penetrated every part of the room, which was as still as death. Every eye was on the recipient of the gift, every ear open to catch each word as it fell from her lips. She spoke of the shortness of life, of the absolute necessity of abandoning the world and its sinful pleasures before it was too late; that in Shakerism were embodied all the virtues and none of the vices of mankind; that through her the spirit of Mother Ann was speaking to every Shaker present to remain steadfast to the faith ...” This is an account that bears comparison with a recent happening in the Brownsville A/G Church of Pensacola, FL, in the early stages of the “revival” there. The Brownsville account is almost identical to the one mentioned here. It is important to note that this Shaker account shows clearly that they had opened themselves up to demonic influence by the use of mediums and necromancy. It is also interesting to note that the message is very much the same in these two accounts. What we read about regarding the Shakers and what we see and

hear going on in the “counterfeit” revival are clear indications of spiritism. (Sears, op. cit., p. 201; as cited in *The Confusion Of Tongues*, Chrales W. Ferguson, 1927, p. 336; with comment by Sandy Simpson).

BELANGRIJKE AANHANGERS

Gunner Payne

Richard Foster

John Wimber

John Wimber [zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vineyard.pdf>] was van oorsprong een lid van de Quaker kerk. George Fox wordt geacht de “profeet” te zijn wiens leringen de primaire bron zijn als leiding voor de filosofie die volgde in het Quakergeloof. Gunner Payne was de persoon die aanvankelijk de grootste invloed had op John Wimbers leven.

<http://www.deceptioninthechurch.com/geneology.html#Quakers>

Richard Foster is een Quaker

Onder “Spiritual Disciplines: What’s Biblical, What’s Not” zegt Ken Silva:

“Richard Foster is a Quaker; he is a mystic to begin with. He comes up with what he calls spiritual disciplines and he comes up with a bunch of different ones, adding things like solitude and silence, which we will get to in a minute. In his book, *Celebration of Discipline*, this whole situation begins”, <http://thechristianworldview.com/tcwblog/archives/4124>

Biblical Discernment Ministries (BDM) onder “Richard Foster is een Quaker”:

“Foster’s views are also formed by Quaker mystics and even secular thinking”:

<http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/BookReviews/celeb.htm>

BDM onder “Excerpts from ‘Protestant No More: Willow Creek Infiltrated by a Mystic Quaker Movement Called Renovare’ - by Mary Fairchild - March 2003”:

“The classics the women’s ministry were instructing us to ‘avail to’ were mystical writings from around the fourth to fifteenth century. The mystics taught how to unclutter the mind and remove any rational thought so the mind is totally passive. This opened them up for the ‘Presence of God’ which is actually a form of **Zen meditation**. Quaker quietists believe in a similar manner that ‘God is within’ and they believe a ‘Quiet Revolution’ is coming and declare there will be a coming incomparable ‘harvest’. They are predicting the greatest harvesting of souls in the history of the world. An important difference to understand is that the Holy Spirit indwells (believers) and the occult meaning behind the concept of ‘the god within’, ‘the light within’, or ‘the Christ within’ has a different meaning.

It’s a strategy for ecumenism without regard for doctrine. Renovare is the organization behind this movement out of the traditions of Quakerism and it is directed by **Richard Foster** and William L. Vasivig”. <http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/hybels/insider.htm>

BDM onder “Celebration of Discipline” (van Richard Foster):

Written over twenty-five years ago, and proclaimed by *Christianity Today* as one of the ten best books of the twentieth century, the influence of *Celebration of Discipline* is all but incalculable. Its author, Richard Foster, is a Quaker, so his spiritual life is grounded in the subjective ‘inner light’ presupposition of the Friends. He is highly steeped in the Roman Catholic mystics, drawing from dozens of them for his theology. More than that, Eugene Peterson informs us that Foster has “‘found’ the spiritual disciplines [in the mystics] that the modern world stored away and forgot” (p. 206). Foster’s views are also formed by Quaker mystics and even secular thinking, most surprisingly Carl Jung, self-confessed demon-possessed psychologist”.

<http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/BookReviews/celeb.htm>

David Cloud schrijft onder “The Quaker Connection”:

“He [Richard Foster] grew up among the Quakers XE “Quaker” (the Religious Society of Friends), was trained at George Fox College, has pastored Quaker churches, and has taught theology at Friends University in Wichita, Kansas, and at George Fox. One website calls him “perhaps the best known Quaker in the world today.”

The Quaker connection is important, because one of their peculiar doctrines is direct revelation via an “inner light.” XE “Inner Light” This is defined in a variety of ways, since Quakerism is very individualistic and non-creedal, but it refers to a divine presence and guidance in every man. There is an emphasis on being still and silent and passive in order to receive guidance from the inner light. Other terms for it are “light of God,” “light of Christ,” “inward light,” “the light,” “light within,” “Christ within,” and “spirit of Christ.”

George Fox XE “Fox, George” used the expression “that of **God in everyone**”. In his journal Fox said, “I was glad that I was commanded to turn people to that inward light, spirit, and grace, by which all might know their salvation, and their way to God; even that divine Spirit which would lead them into all Truth, and which I infallibly knew would never deceive any” (*The Journal of George Fox*, revised by John Nickalls, 1952, p. 35).

Another prominent Quaker, Robert Barclay XE “Barclay, Robert”, called this “the light of the heart” and said “there is an evangelical and saving Light and grace in all”.

<http://wayoflife.org/files/e1207f7e24600d728a623ba74930d2c4-19.html>



Richard Foster
Quaker, “Peetvader” van contemplatief gebed.
Auteur van “Celebration of Discipline” (Het nieuwe leven) en andere boeken
Beveelt contemplatief gebed aan, maar waarschuwt dat het gevvaarlijk is!

“Ik wil ook vooraf een woord van waarschuwing geven. In de stille contemplatie van God dringen wij diep door in het geestelijke rijk, en er is zoiets als bovennatuurlijke gidsing ... Terwijl de Bijbel ons hierover niet veel informatie geeft, zijn er verschillende klassen van geestelijke wezens, en sommigen van hen werken beslist niet samen met God en zijn wegen! ... Maar voor nu wil ik u aanmoedigen beschermende gebeden te leren en te praktiseren”.

Charismatische extremistische manifestaties

Bible CA onder “Tongues ceased”:

“There have been groups all down through history who have spoken in tongues, prophesied and performed miraculous healings like the Quakers, Shakers, the converts of Wesley, the Irvingites, the Jensenists, Waldenses, the Albingneses”.

<http://www.bible.ca/tongues-ceased-pentecostal-arguments-refuted.htm>

Discernment Ministries International, onder “Choo’s Tall Tale of Heaven”:

“As of Easter Sunday, 1995 [Mrs.] Choo [Thomas] enters into (and she has not stopped to this day) the realm of **charismatic extremist manifestations**. While she and her family were attending their AOG church in Puget Sound she states:

...my whole body began to shake violently, and we had to stay for second service. I was experiencing the same phenomenon known among Quakers, Shakers and early Pentecostals. Since then, my body never stops shaking in church or during my prayer time at home. Two weeks after this Easter Sunday experience, I received the gift of tongues while at home and began to sing in the Spirit. While watching a **Benny Hinn** crusade on television, I stood up and lifted my hands in prayer. Then I fell on the floor for almost three hours. The anointing of God's Holy Spirit was so strong that I couldn't get up, and all I could do was sing and talk in tongues and laugh. During every worship service after that, I could see the presence of the Lord Jesus in church. (p2)" <http://discernmentministriesinternational.wordpress.com/?s=quakers>

Robert Liichow onder "Slain in the Spirit" en "The Historical Roots of the Phenomenon":

"I cited Stanley Burgesss definition above and it is a good one except for one point - he says it is a relatively modern expression. This is not correct. People have been allegedly falling under the power since the 1760's. It was a common expression among the Shakers. It was one of the signs in the ministry of Maria Woodworth-Etter (1844-1924) the trance evangelist.

'Yesterday during the afternoon meeting the Lord Jesus bowed the heaven and came down. Many went under the power. Two women and a girl were struck down unconscious, and lay on the floor...The second woman lay unconscious for about two and one-half hours, with both arms raised to heaven. When she was recovering she sang praises unto God in the spirit'.

Her ministry manifestations began in 1885 years before the Azusa Arevali." She received a spiritual renewal at a Friends meeting in 1879. So basically what we have is a woman, who received some type of spiritual power from a Quaker meeting. **Keep in mind that the Society of Friends, the Quakers, were originally a non-orthodox sect.** She would go into trances, people came to her while she was in a trance state and allegedly got "saved." She had the ability to lay hands on others and place them in a similar trance-state".

<http://www.ovrlnd.com/FalseDoctrine/slaininthespirit.html>

Conclusie

Het antwoord op de vraag "Zijn Quakers Christenen?" kan niet anders dan een volmondig "nee" zijn. Het gaat duidelijk om een zwaar afvallige, mystieke beweging.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm