

Palestina versus Israël

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)

M.V., 14-05-2014

Dit artikel is er naar aanleiding van een vraag van een lezer, die zich afvroeg waarom ik op een bepaalde plaats de naam “Palestina” gebruikte in plaats van Israël.

Die naam Palestina is ook voor mij een doorn in het oog. Maar van de andere kant was Israël in Jezus’ tijd al door Rome bezet gebied, en werd het door de heidenen vertreden, tot in 1948 en zelfs sinds toen is het koninkrijk voor Israël, als Gods volk, niet hersteld maar leven zij daar in grote vijandschap. Ook de tempelberg wordt nog steeds door heidenen bezet.

Die naam Palestina is in die zin de naam die behoort bij hun (tijdelijke) verwerping, totdat zij hun Messias zullen aannemen, weliswaar in de “benauwdheid van Jakob” (Jeremia 30:7), in de komende verdrukking. De hele wereld spreekt dan ook van de regio Palestina¹. Maar als we het hebben over de huidige politiek-democratische (nog niet theocratische) staat Israël dan is het uiteraard fout de naam Palestina te gebruiken maar moet het “Israël” zijn.

Ik denk dat God het zo bestemd heeft, en zolang Israël haar Messias niet erkent (als bekeerde natie) moeten wij - zo meen ik - ons bij die naam van de regio neerleggen. Het lijkt me fout om vandaag reeds algemeen, voor zowel de regio als de staat, de naam “Israël” te hanteren, alsof zij nu al door God zijn hersteld en in theocratische zin hun rechten kunnen laten gelden. Houd ook in gedachten dat het theocratische Israël, in de toekomst, veel groter zal zijn dan vandaag en dan ooit. Vergelijk het kaartje achteraan in het artikel dat ik hierbij als bijlage meestuur.

[<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Recht-Op-Israel.pdf>].

Vandaag is het nog steeds diaspora en verwerping, maar weldra zal dat veranderen en dan zal niemand nog van Palestina durven te spreken.

Oorzaak

Tot aan Gods oordeel over de natie Israel (70 nC), werden zij bereikt met tekenen en wonderen VOOR de Joden, DOOR bekeerde heidenen (maar ook door reeds bekeerde Joden), om hen de Kerk binnen te lijven. Tegen 70 nC (eigenlijk is het een periode van 70-130 nC van verwoestingen door de Romeinen) werd de canon van de Schrift voleindigd (en in 95-100 nC kwam daar nog net boek Openbaring bij) en kwam de volwassen tijd van de Kerk. Dus, toen de Joden ook de tekengaven van de Heilige Geest afwezen, tegen Hand 28:28, (de pinksteramnestic is dan voorbij), nadat ze voordien de Zoon Gods hadden afgewezen, en nog eerder God de Vader in het OT, heeft God hen als natie verworpen, en zo kwam de belegering van Jeruzalem en werden de Joden over de hele wereld verspreid (diaspora) en hun land werd door Hadrianus smalend “Palestina” (Naar het vroegere land van de Filistijnen) genoemd.

Over Hadrianus

“Hadrianus zorgde voor de benaming Palestina voor het land van Israël. ‘De Oud-Grieken gebruikten oorspronkelijk de naam Palestina enkel om de kuststreek aan te duiden waar van oudsher de Filistijnen woonden. De naam werd vermoedelijk afgeleid van Filistea, ‘land van de Filistijnen’. Later gebruikten de Grieken (en de Romeinen) de naam niet enkel voor de kuststreek, maar duiden ze er ook het ‘land van de joden’ mee aan. ... In 136, na de opstand van Simon bar Kochba, wilde de Romeinse Keizer Hadrianus elke verwijzing naar de joden verwijderen. De (herstichte) stad Jeruzalem werd Aelia Capitolina genoemd en de Romeinse (Byzantijnse) provincie ‘Syria-Palaestina’

¹ Zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Palestina_%28regio%29

... In 1920 werd Palestina de naam voor het mandaatgebied dat de Britten toegewezen kregen door de Volkenbond” (Bron: Wikipedia).

Lees verder:

- Palestina en Palestijnen: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Palestina_Palestijnen.pdf
 - Filistijnen-Palestijnen: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Filistijnen.pdf>
 - Wie heeft recht op het land Israël? <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Recht-Op-Israel.pdf>
-

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm