

Wat te denken van Oswald Chambers?

Recensie van “Geheel voor Hem” door Miles J. Stanford,
<http://withchrist.org/MJS/chambers.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.



Oswald Chambers

OSWALD CHAMBERS (1874-1917) werd geboren in Aberdeen, Schotland. Hij werd opgeleid in The Art School in South Kensington, de Universiteit van Edinburg, en voor theologie in Dunoon Training School, waar hij een leraar werd in filosofie. Van 1906 tot 1907 ging hij op wereldtoer om te prediken onder methodistische en heiligingsgroeperingen.

Chambers werkte bij de League of Prayer van 1907 tot 1910 en was directeur van de Bible Training School van de League van 1911 tot 1915. Van 1915 tot aan zijn dood in 1917, diende hij onder Britse soldaten in Egypte als een YMCA werker. Zijn talloze boeken zijn hoofdzakelijk compilaties van zijn boodschappen, waarvan het meest populaire *My Utmost For His Highest* is - In het Nederlands uitgegeven als *Geheel voor Hem*, door Uitgeverij Ten Have B.V. Baarn.¹

Dit boek met teksten voor elke dag staat in hoog aanzien onder evangelische gelovigen, nu al bijna een eeuw. Alhoewel de auteur sterk is in het aanmanen en zwak in doctrine, bestaat er geen twijfel dat hij een heldere en diepe geest en een grote bewogenheid had, en dat hij de beste geestelijke belangen voorhad met zijn lezers.

Het boek bevat een aantal voortreffelijke inzichten, zoals:

“Wanneer wij ons hebben gewijd aan het welzijn van de mensheid, zal het niet lang duren of wij gaan eraan kapot en blijven met een gebroken hart zitten; want zij zullen dikwijls meer ondankbaarheid ondervinden van mensen dan van een hond; maar als ons motief liefde voor God is, kan geen ondankbaarheid ons beletten om onze medemens te dienen” - 23 februari.²

“Christelijk werk kan een middel zijn om de concentratie van de ziel op Jezus Christus te ontlopen. In plaats van vrienden van de Bruidegom te zijn, worden wij amateur-voorzienigheidjes en het kan best zijn dat wij Hem tegenwerken, al gebruiken wij zijn wapenen” - 25 maart.

Maar hebt u de titel al overdacht: *My Utmost For His Highest*? Letterlijk vertaald is dat zoiets als “Mijn uiterste/beste voor Zijn hoogste”. Nogal ergerlijk, niet? Theologisch gezien ook. Was de titel niet beter *His Utmost For My Highest*? “En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt” (Joh. 17:22).

Het moet gezegd en onthuld worden dat het leerstellige gevaar van dit boek ver de voordelen van zijn inhoud teniet doet. Laten we eerst Chambers’ houding beschouwen met betrekking tot de eeuwige zekerheid van de gelovige:

“God zal niet zorgen dat wij een goede gewoonte aanleren. Hij zal ons geen innerlijke standvastigheid geven. Hij zal ons niet dwingen in oprechtheid te wandelen. Dat alles moeten wij zelf doen, wij moeten de verlossing die God *in* ons gewerkt heeft, *uitwerken*. ... Indien ge aarzelt als God u zegt iets te doen, dan brengt ge uw staan-in-de-genade in gevaar” - 10 mei.

“Het ervaren van de verlossing betekent dat in uw daadwerkelijk leven de dingen werkelijk veranderd zijn, ge beziet de dingen niet meer zoals ge dat gewoon waart; uw verlangens zijn nieuw, de oude dingen hebben hun macht verloren. ... Als ge nog hunkert naar de oude dingen, is het dwaasheid om te spreken van wedergeboren te zijn, dan bedot ge u zelf” - 12 november.

¹ Ook in het Nederlandse taalgebied is dit boek erg populair. Zelf kocht zo’n 30 jaar geleden de 11^{de} druk ervan.

² Alle citaten betrek ik uit de Nederlandse uitgave van *Geheel voor Hem*, Uitgeverij Ten Have B.V. Baarn.

Er bestaat geen twijfel over dat Oswald Chambers een Arminiaan³ (religieus humanist) was - niet noodzakelijk tot op het punt van glossolalie, maar zijn manier van schrijven is zeker een platform, een 'conditioner', voor het charismatische rijk van de dwaling.

“Wil ik met alle geweld God op mijn eigen manier dienen? Wij ontkomen nooit aan deze valstrik, totdat wij komen tot het ervaren van de doop met de Heilige Geest en met vuur” - 28 jan.

“God geeft ons geen leven van overwinning; Hij geeft ons leven *naarmate wij overwinnen*. Wanneer de inspiratie van God komt en Hij zegt: ‘Sta op uit de doden’, moeten wij opstaan; God tilt ons niet op” - 16 februari.

Oswald Chambers ging niet ver genoeg om rechtvaardiging te waarborgen, en een ruïneus gebrek eraan forceerde hem tot overcompensatie met betrekking tot heiliging. Wanneer ook een Arminiaan spreekt over identificatie, gaat hij altijd te ver:

“Heb ik deze beslissing tegenover de zonde al genomen: dat zij kort en goed in mij ter dood gebracht moet worden? ... Neem u zelf onder handen; zonder u af alleen met God; neem de innerlijke beslissing en zegt: ‘Heer, maak mij één met uw dood, totdat ik weet dat de zonde in mij gestorven is’” - 10 april.

“Of God óf de zonde moet sterven in mijn leven. Het Nieuwe Testament voert ons regelrecht tot deze gevolgtrekking. Als de zonde mijn leven beheerst, zal het leven Gods in mij gedood worden; als God in mij heerst, zal de zonde in mij gedood worden. Er is geen ander uiterste mogelijk” - 23 juni.

De belangrijkste wortel van alle Arminiaanse dwaling is dat zonde niet echt begrepen wordt voor wat ze is. De Arminiaanse inschatting van zonde wordt laag genoeg gehouden om er “overwinning” over te behalen door middel van eigen inzet.

“Afgunst, jaloezie en ruzie - deze dingen behoeven niet bepaald voort te komen uit een neiging tot de zonde, maar ook uit de gesteldheid van uw lichaam dat in vroeger dagen voor zulke dingen werd gebruikt” - 15 september.

“*Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde* (1 Joh. 3:9). Streef ik ernaar om niet meer te zondigen, of zondig ik werkelijk niet meer? ‘Uit God geboren zijn’ betekent dat ik de bovennatuurlijke kracht van God heb om niet meer te zondigen. “De bijbel vraagt nergens: ‘Moet een christen nog zondigen?’ De bijbel zegt nadrukkelijk: ‘*Een christen behoeft niet te zondigen*’. Het leven der wedergeboorte heeft deze uitwerking in ons dat wij geen zonde bedrijven; niet alleen dat wij het vermogen hebben niet meer te zondigen, maar dat wij opgehouden hebben te zondigen” - 15 augustus.

Wanneer het gaat over geestelijke groei, heiliging, loopt het bij de Arminiaan helemaal uit de hand - en Oswald Chambers was geen uitzondering:

“Door heiligmaking krijgt de Zoon van God gestalte in mij, daarna moet ik mijn natuurlijke leven omzetten in geestelijk leven door gehoorzaamheid aan Hem. God voedt ons op tot in het diepste van ons geweten. Als Hij begint u tegen te houden, ga dan niet te rade met vlees en bloed, maar reinig u zelf onmiddellijk. Houd u zelf rein in uw dagelijkse wandel” - 18 maart.

“Het aller-onmogelijkste voor u is zo één te worden met de Heer, dat er niets meer van het oude leven overblijft. Hij zal het doen als ge er om vraagt” - 29 februari.

Oswald Chambers' materiaal bevat de één-natuur dwaling, gelijk aan die van Martyn Lloyd-Jones, John MacArthur, Charles Stanley, Bob George, Bill Gillham, Charles Solomon, en vele anderen.

De volgende drie punten zijn typisch voor de Arminiaanse leer met betrekking tot “groei”:

1) Zonde is niet overgeërfd van de gevallen Adam⁴; ze is ontwikkeld door het individu.

³ Het Arminianisme leert dat ons eeuwig behoud afhangt van onszelf. We moeten wandelen naar Gods wil, anders zullen we alsnog verloren gaan.

- 2) Rechtvaardiging en heiliging bestaan beide uit het vernieuwen van de oude natuur.
- 3) Het Kruis is het middel om “algehele heiliging” algeheel te houden.

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968

Ga hier naar de [Nieuwste Artikelen](#)

⁴ Dit is de oude ketterij van het Pelagianisme: Pelagius (gestorven in 418 n.C.) stelde dat de vrije wil van de mens ook na de zondeval intact was en ontkende de erfzonde. Ook de zgn. “Gemeente van Christus” hangt deze dwaling aan.