

# Het Nieuwe Gebod

## Een belangrijk dispensationeel onderscheid

George Zeller, <http://www.middletonbiblechurch.org/dispens/command.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)  
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.

### Merk het verschil op, voor en na het Kruis van Golgotha

<b>Het Oude Gebod:</b>	 <b>Het Kruis van Golgotha</b>	<b>Het Nieuwe Gebod:</b>
<p><b>Leviticus 19:18:</b> U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste liefhebben als <b>u</b>zelf.</p> <p><b>Mattheüs 22:39:</b> En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als <b>u</b>zelf.</p> <p><b>Mattheüs 7:12:</b> Alles dan wat u wilt dat de mensen <b>u</b> doen, doet u hun ook zo, want dat is de Wet en de Profeten.</p> <p><b>Lukas 6:31:</b> En zoals u wilt dat de mensen <b>u</b> doen, doet u hun ook zo.</p>		<p><b>Johannes 13:34:</b> Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals <b>Ik</b> u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.</p> <p><b>Johannes 15:12-13:</b> Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals <b>Ik</b> u liefgehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.</p> <p><b>Efeziërs 5:2, 25:</b> En wandel in de liefde, zoals ook <b>Christus</b> ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook <b>Christus</b> de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven.</p> <p><b>Efeziërs 4:32:</b> Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in <b>Christus</b> u vergeven heeft.</p>

Tijdens de Mozaïsche dispensatie<sup>1</sup> (of: bedeling) waren de kinderen van Israël verantwoordelijk om een aantal geboden te gehoorzamen. Evenzo zijn in onze huidige kerkdispensatie gelovigen in Christus verplicht om Gods geboden in acht te nemen:

“En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen. <sup>4</sup>Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. <sup>5</sup>Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn” (1 Johannes 2:3-5).

Alhoewel sommigen het houden van geboden als “legalisme” zouden willen bestempelen, maakt God erg duidelijk dat dit de enige weg is om onze liefde tot Hem te kunnen tonen:

“Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht” (Johannes 14:15).

“Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft” (Johannes 14:21).

Lees: “Legalisme: wat het is en wat het niet is”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/legalisme.pdf>.

Gehoorzaamheid aan Gods geboden is essentieel voor gelovigen uit gelijk welk tijdperk of gelijk welke dispensatie. Maar de gelovige die onder de genade leeft is een stel geboden gegeven dat in zekere zin verschilt van het stel geboden die door Mozes gegeven werden aan de Israëlieten die leefden onder de Mozaïsche wet. Beschouw, bijvoorbeeld, het gebod over de liefde jegens de naas-

<sup>1</sup> Bestudeer de Bijbel dispensationeel: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dispensationalisme.pdf>. Zie verder de rubriek over de bedelingen (dispensaties): <http://www.verhoevenmarc.be/#Bedelingen>. Ook is er de zondagsschoolreeks “Licht op de dispensaties”: <http://www.verhoevenmarc.be/dispensaties.htm>.

te. Gods heiligen werden altijd geboden anderen lief te hebben. David (onder de wet) en Paulus (onder de genade) waren beiden verantwoordelijk om dit belangrijke gebod na te komen. Maar toch, ondanks deze gemene deler, was de manier waarop Paulus geboden werd anderen lief te hebben erg verschillend van de manier waarop David werd geboden zijn naasten lief te hebben. In feite stond Paulus onder een veel hogere wet - een wet die menselijkerwijs onmogelijk was na te komen. Zoals we zullen zien vraagt God van elke gelovige die vandaag leeft, een liefde die veel groter is dan de grootste liefde die een mens ooit kon gehad hebben!

De apostel Johannes bespreekt het liefdegebod in 1 Johannes 2:6-11:

“Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft. <sup>7</sup>Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat u vanaf het begin hebt gehad; dit oude gebod is het woord dat u vanaf het begin hebt gehoord. <sup>8</sup>Toch schrijf ik u een nieuw gebod, dat waar is in Hem en in u, want de duisternis gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds. <sup>9</sup>Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. <sup>10</sup>Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht, en er is in hem niets dat anderen doet struikelen. <sup>11</sup>Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis, en weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft” (1 Johannes 2:6-11).

Op het eerste gezicht lijkt Johannes zichzelf tegen te spreken. In vers 7 zegt hij: “ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod”. Het is geen nieuw maar een oud gebod. Dit lijkt duidelijk te zijn totdat hij vers 8 begint: “Toch schrijf ik u een nieuw gebod”. In één vers zegt hij dat het niet nieuw is, en in het volgende vers zegt hij dat het nieuw is! Het is oud maar het is nieuw! Wat is dat oude-maar-nieuwe gebod?

Het oude gebod is opgetekend in het derde boek van Mozes, in Leviticus 19:18: “u moet uw naaste liefhebben als uzelf”. Onze Heer beschouwde dit als het tweede-grootste gebod in de wet (Mattheüs 22:36-40). Deze ene wet te houden betekent alle mensgerichte geboden in de Decalogus<sup>2</sup> te houden. Zeker, als een mens zijn naaste echt liefheeft als zichzelf, zou hij hem nooit vermoorden, nooit zijn vrouw misbruiken, nooit van hem stelen, tegen hem liegen of begeren wat van hem is. Het is ook een erg beschuldigend gebod omdat het snijdt in de kern van 's mensen zelfzucht. Te dikwijls hebben wij onszelf meer lief dan wij onze naaste liefhebben, en te vaak stellen wij onze belangen boven die van hem.

De Heer Jezus heeft op mooie wijze het oude gebod opnieuw geformuleerd in Mattheüs 7:

“Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de Wet en de Profeten”. (Mattheüs 7:12).

Alhoewel dit de GOUDEN Regel wordt genoemd, mogen we nooit vergeten dat dit de OUDE Regel is, zo oud als de 10 Geboden, en zo oud als Leviticus 19:18. Deze regel was van kracht van de berg Sinaï tot de berg Golgotha toen deze vervangen werd door een NIEUWE Regel.

Op de vooravond voor Zijn dood aan het kruis, nam de Heer Jezus het oude gebod en maakte het helemaal nieuw! Zie Johannes 13:

“Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben” (Johannes 13:34).

Houd de woorden van Johannes in gedachten die aanwezig was toen Jezus deze woorden sprak (1 Johannes 2:6-11). Het is evident dat in één betekenis dit een nieuw gebod is, maar in een andere zin is het oud. Het gebod “dat u elkaar liefhebt” is zeker niet nieuw. Leviticus 19:18 zei essentieel hetzelfde (vergelijk 2 Johannes 5). Maar de Heer Jezus voegde er iets aan toe wat het oude gebod nieuw maakte: “ZOALS IK U LIEFGEHAD HEB”. Het nieuwe gebod bevat een compleet **nieuwe standaard** van liefde (vergelijk 1 Johannes 2:6). De Israëliet onder de wet moest zijn naaste liefhebben “ALS UZELF” -- de standaard is daar **ZELFLIEFDE**. De gelovige vandaag moet anderen liefhebben “ZOALS IK [CHRISTUS] U LIEFGEHAD HEB” -- de standaard is hier **GOLGOTHALIEFDE!**.

---

<sup>2</sup> Decalogus: de Tien Geboden.

Laat ons onszelf in de plaats stellen van die discipelen die deze woorden oorspronkelijk hoorden. Wat als een van hen had gevraagd: “Maar Heer, *hoe* hebt u ons liefgehad?” Het antwoord van de Heer zou zeker geweest zijn: “Als je werkelijk wilt zien hoe Ik je liefheb, zie dan wat ik morgen voor u ga doen!” (vergelijk Romeinen 5:8 en 1 Johannes 3:16; 4:9).

Opdat zij niet verkeerd zouden verstaan, verklaarde de Heer verder het nieuwe gebod in Johannes hoofdstuk 15:

“Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb. <sup>13</sup>Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden” (Johannes 15:12-13)..

De grootste liefde die een mens ooit kan hebben is zijn leven af te leggen voor hen die Zijn vijanden waren (Romeinen 5:6-10). Golgothaliefde is *groter* dan de grootste soort van menselijke liefde! En de gelovige in Christus wordt geboden dezelfde soort van liefde te manifesteren. Wie kan daaraan voldoen? Hoe dankbaar zijn we dat onze God aan gelovigen van deze dispensatie ZIJN GEEST heeft gegeven om ons in staat te stellen dit nieuwe gebod te houden (Johannes 14:15-17; en vergelijk Galaten 5:22 - “de vrucht van de Geest is LIEFDE”).

Als we de nieuwtestamentische brieven bestuderen, zijn we niet verrast te ontdekken dat alhoewel het oude gebod nog steeds genoemd wordt (Efeziërs 5:33; Romeinen 13:9), de grote nadruk op het nieuwe gebod ligt. Bijvoorbeeld, Efeziërs 4:32 leert dat de gelovige anderen moet vergeven ZOALS GOD HEM VERGEVEN HEEFT. Het vers zegt niet: “de ander vergeven zoals u zou willen dat anderen u vergeven”. De nieuwe standaard is GOLGOTHALIEFDE, niet ZELFLIEFDE.

Efeziërs 5:2, 25 is een ander voorbeeld van het nieuwe gebod dat hersteld is door de nieuwtestamentische schrijvers:

“En wandel in de liefde, ZOALS OOK CHRISTUS ONS LIEFGEHAD HEEFT en Zichzelf voor ons heeft overgegeven” (Efeziërs 5:2).

“Mannen, heb uw eigen vrouw lief, ZOALS OOK CHRISTUS DE GEMEENTE LIEFGEHAD HEEFT EN ZICH VOOR HAAR HEEFT OVERGEGEVEN” (Efeziërs 5:25).

Merk dat dit tweede vers **niet** zegt: “heb uw eigen vrouw lief ZOALS U UZELF LIEFHEEFT”. De apostel Paulus heeft herhaaldelijk de standaard van Golgotha naar voren gebracht als de motiverende factor voor het leven van de gelovige. (2 Korinthiërs 5:14-15).

De grote tragedie van onze dag is dat de meerderheid van de kerken in onze landen de grootste nadruk leggen op het oude gebod om compleet het nieuwe gebod te veronachtzamen. Analyseer de prediking en het onderwijs dat voortkomt uit liberale preekstoelen en zie of dat niet zo is. Constant horen we van de nood aan “heb uw naaste lief **als uzelf**” en “**zoals u wilt** dat de mensen **u** doen ...”. We horen herhaaldelijk spreken over de Bergrede<sup>3</sup> en de Gouden Regel. Maar hoe dikwijls spreken deze zelfde predikers over het voorbeeld van de liefde die getoond werd op het kruis van Golgotha? De reden dat het nieuwe gebod niet gepredikt wordt is dat dit een persoon oog in oog brengt met een gekruisigde Redder die stierf voor de goddelozen toen wij nog Zijn VIJANDEN waren! Liberalen lijken deze boodschap te willen vermijden!

Diegenen onder ons die bogen op een gekruisigde Redder moeten constant het nieuwe gebod verkondigen, zoals Paulus en Johannes deden in hun leerstellige brieven. Zelfs meer dan dat, we moeten de Golgothaliefde praktiseren. Het “uzelf” moet als dood voor de zonde gerekend worden (Romeinen 6:11). Met de hulp van de Geest kunnen wij onszelf opgeven en opofferen voor een ander (1 Johannes 3:16), slechts Gods hoogste en beste zoeken voor hen die we liefhebben. Wanneer de wereld dit soort van liefde ziet, zal het hen richten tot Degene die hetzelfde soort liefde toonde toen Hij stierf aan het kruis. Dan zullen zij weten dat wij Zijn discipelen zijn (Johannes 13:35).

---

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)

---

<sup>3</sup> Zie “De Bergrede - is ze voor de Kerk vandaag?": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/bergrede.pdf>.