

NEIL T. ANDERSON

Op weg naar de vrijheid in Christus

[Miles J. Stanford](#)

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977 of 2004.
Vertaling (dd. 7-06-2006), plaatjes en voetnoten door M.V.

Voorwoord door vertaler:

Dit artikel bevat oorspronkelijk de bespreking van twee boeken van Neil T. Anderson¹:

1. *Setting your Church Free*, 1994.
2. *Living Free in Christ*, 1993, of in de Nederlandse uitgave: *Op weg naar de vrijheid in Christus*, met als ondertiteling: *Stappen naar bevrijding van zonde en gebondenheid*.



Vermits het eerste boek in onze landen niet zo bekend is, beperk ik me tot het vertalen van het tweede gedeelte, dat gaat over het bekende boekje *Op weg naar de vrijheid in Christus* (foto hiernaast rechts). De bespreking van het eerste boek (foto hiernaast links) kan u [HIER](#) vinden.



Zie ook: [NEIL T. ANDERSON - THE BONDAGE BREAKER -- VICTORY OVER THE DARKNESS](#)

In het Nederlands heten deze boeken resp. *De Bevrijder* en *Overwinning over de duisternis* (foto's hiernaast).

Op weg naar de vrijheid in Christus

Hierbij iets over Dr. Andersons boek: *Living Free in Christ*, of in het Nederlands: *Op weg naar de vrijheid in Christus*.

Ook dit boek is gediskwalificeerd, ondanks de waarheid die het bevat, omdat het “eigen ik” (“self”) wordt gesubstitueerd door Satan, en de essentie van de Christen zijn vrijheid van slavernij werd weggelaten: het Kruis van onze Heer Jezus Christus (Gal. 2:20a²)! Vandaar dat het nodig is om niet-charismatische leiders te waarschuwen die dit materiaal in hun kerken gebruiken:

Beste pastor,

Een aantal van de *Bible Church*-mensen gebruikt Neil Andersons *Living Free in Christ* (*Op weg naar de vrijheid in Christus*) boek en/of video voor onderwijzing in hun kerken.

¹ Dr. Neil T. Anderson, a former aerospace engineer with Apollo, is an associate professor of practical theology at Talbot School of Theology (and chairman of his department), and president of Freedom In Christ Ministries. His three most popular books are *Victory Over the Darkness* (Regal Books, 1990, 245 pages), *The Bondage Breaker* (Harvest House, 1990/1993, 247 pages), and *Released from Bondage* (Here's Life, 1991, 263 pages). He also conducts seminars on Spiritual Conflicts and Counseling, which are designed to free Christians from bondage -- the bondage of [Satan and demons](#)! His method is to show believers that they are in Christ, so that they can then take their "authority" and get free. <http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/anderson/general.htm>. (Verwar hem niet met Neil A. Armstrong).

² Gal. 2:20a: “Ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij”.

Ik weet dat u zich wel bewust bent en bezorgd over wat charismatische tongen hebben gedaan, en nog verrichten in de Kerk. Maar al deze verwoesting in levens verbleekt in het zicht van de huidige vloed van zogenaamde demonisatie. Gelovigen hebben alle herderlijke zorg nodig die ze maar kunnen krijgen om hen vrij te houden van deze plaag.

Vele niet-charismaten denken dat dit *Living Free (leef vrij)* -materiaal erg goed is. Sommigen zijn zover gegaan me te vertellen dat Neil dezelfde *dieper leven* - waarheid leert als ik. Als dat zou waar zijn dan zou ik zonder aarzelen mijn bediening beëindigen.

De belangrijkste focus in de bediening van deze "bevrijdings"-leiders is niet Christus, maar veeleer Satan en zijn demonen, terwijl zij waar nodig hun charismatische "Jezus" erbij betrekken. Satan is het belangrijkste subject van hun lering, zowel in de bediening als in publicaties. De titels ervan vertellen het verhaal: *The Bondage Breaker, Release From Bondage, Walking Through Darkness, The Adversary, Defeating Dark Angels, The Handbook of Spiritual Warfare, Engaging the Enemy, Breaking Strongholds*, om er maar enkele te noemen.

Neil loopt met deze mensen mee en wordt door hen volledig geaccepteerd. Hij beveelt hun bedieningen aan en distribueert hun boeken. De verhalen die hij vertelt en schrijft zijn niet minder psychotisch en bizar dan die van de anderen. Een "demon" beet Neil in de hand!

Een aantal van deze demoniseerders, inbegrepen Neil, hebben de zogezegde *dieper leven* waarheden opgepikt, en gebruiken ze als een uithangbord voor hun eigenlijke bediening. Voor hen geldt zeker niet: "Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Die gekruisigd" (1 Kor. 2:2).

Neils *Living Free* kan een uitzondering lijken, maar dat is niet zo. Ieder die echt weet wie, en waar, en wat hij is in Christus zou nooit iets bedienen en publiceren wat deze demoniseerders onder gelovigen verspreiden; zij zouden nooit de goedgelovige Kerk overstroomd met hun charismatische plaag.

Nu, wat is er zo gevaarlijk en onaanvaardbaar aan dit *Living Free* materiaal?

Neil tracht de gelovigen te leiden in hun positie in Christus, en alles wat dat met zich meebrengt. Maar hij frustreert en ontgoochelt hen, en zorgt ervoor dat zij gesillusioneerd worden en bitter over het zo genoemde *dieper leven* - niettegenstaande de getuigenissen die hij meedeelt.

Hoezo? Hij weet niets van het Schriftuurlijke antwoord op de inwonende eerste Adam, en er is niets te bespeuren van deze sleutelmaterie in zijn bediening. Wanneer hij een poging doet om de gelovige te leiden, doet het oude ik alles teniet.

Hij heeft het eigen ik ("self"), het inwonende leven van de eerste Adam, gesubstitueerd door Satan, terwijl het eigen ik vrijuit gaat om alles tegen te gaan. Hij tracht gelovigen te bevrijden van veronderstelde Satanische en demonische gebondenheid, terwijl de Schrift duidelijk leert en het antwoord geeft op gebondenheid als gevolg van het Adamitische leven binnenin.

Zonder het Schriftuurlijke antwoord op gebondenheid door de zonde, zoals gepersonifieerd in de oude mens, is er weinig geestelijke vooruitgang of groei - het is continu Romeinen 7. Men kan niet om het Kruis heen in het leven van de gelovige om het opgestane leven te ervaren - want dit komt pas op vanuit de kruisdood. "...altijd in de dood overgegeven om Jezus' wil; opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees [lichaam] zou geopenbaard worden" (2 Kor. 4:11).

Wanneer enig deel van deze Satan-georiënteerde bedieningen aanvaardbaar en goed lijkt, en ook aanbevolen en gepromoot wordt, dan zullen nietsvermoedende gelovigen geïnteresseerd raken en op hun leider vertrouwen - en daarmee is de demonische haak ingeslagen, en de rest van hun materiaal komt in het spel. Weer een leven geruïneerd in de draaikolk van Charismatisch subjectivisme.

Dit soort materiaal centreert de gelovige op Satan, de demonen en op zichzelf. Hij wordt opgezadeld met "oorlogvoering", en zijn mogelijke bevrijding en overwinning, in plaats van de verheerlijkte Bron van alle Christelijk leven.

Veel gaat over Satan in dit *Living Free* materiaal. Neil verdedigt "zuivering" ("cleansing") van het huis van Satanische vloeken en demonische invloeden - het meubilair inbegrepen. Hij leert ook de "voorouderlijke overdracht"-dwaasheid.

Geen gelovige die iets weet over het Kruis en zijn positie zou ooit denken van naar Neil te gaan of iemand anders van deze "oorlogvoering"-mensen, om te leren over zijn bevrijding uit de gebondenheid van Adam en zijn vrijheid in de Heer Jezus Christus, zijn Leven in het Allerheiligste!

Ik weet dat u dat ook niet zou doen, beste broeder.

Rustend in Hem,

Miles

De demoniseerders schenken meer geloof aan de kracht van Satan dan aan hun oninneembare positie in Christus voor de troon van God! Maar Satan is gewoon het gereedschap van onze Soevereine Vader; "En wij weten, dat hun, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk hun, die naar Zijn voornemen geroepen zijn" (Romeinen 8:28).

Het is iets wonderlijks te zien hoe, door de overheersende kracht van de Vader, de pogingen van Satan tegen Zijn volk, hen enkel meer in hun eigen plaats van zegen brengen. - J.N. Darby.

Ons wordt gezegd: "onderwerpt u dan aan God; weerstaat de duivel, en hij zal van u vluchten" (Jakobus 4:7). Ons wordt niet gezegd hem te overwinnen (dat zouden we nooit kunnen), maar wanneer hij geconfronteerd wordt met het volbrachte werk van het Kruis, waarop wij staan, dan kan hij dat niet uitstaan - hij moet vluchten. - A. Saphir.

Satan kan allerlei soorten vragen opwerpen over wat ik ben en wat ik heb gedaan, maar hij kan nooit de aanvaarding van de Ene, Die mijn Leven is, in vraag stellen.

De mens die vergiffenis heeft gekregen staat in een geheel nieuwe positie voor de Vader; hij staat op de grond van genade - genade die verklaard is in de verheerlijkte Heer Jezus Christus, vol van genade en waarheid. Dit te vatten betekent verlossing, en het positioneert ons buiten het bereik van de onderdrukking van de verslagen vijand. - Geselecteerd.

Lees verder:

Neil T. Anderson: een algemene kritiek: [DOC](#) of [PDF](#)

Neil T. Anderson: demonische bezetenheid en bevrijding: [DOC](#) of [PDF](#)

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: <http://users.skynet.be/fa390968/index.htm> of <http://www.verhoevenmarc.be/index.htm>

Ga hier naar de [Nieuwste Artikelen](#) of <http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm>