

John MacArthur - een waarschuwing

David Cloud, <http://www.wayoflife.org/>, update 28-2-2003

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.

MacArthur ontkent de realiteit van het Bloed van Christus

MacArthur zegt dat het bloed van Christus “niet zou kunnen redden” en “het is niet de VLOEISTOF die ons redde, het was de DOOD van Christus”.

In de mei 1976 uitgave van het blad *Grace to You Family* dat gedistribueerd wordt naar zijn kerken, publiceerde MacArthur een artikel met de titel: “Niet Zijn Bloeden, maar Zijn Sterven”. Hierin zegt MacArthur dat het niet het bloed van Christus is dat redt.

Tien jaar later, in een brief aan Tim Weidlich, Paul Clark, Kevin Jolliff van de Bob Jones Universiteit in Greenville, SC, op 4 april 1986, verklaarde MacArthur het volgende over zijn standpunt:

“Obviously, it was not the blood of Jesus that saves or He could have bled for us without dying. It was His death for sin that saves. When Romans 3:25 speaks of ‘faith in His blood’ everyone understands that to be a reference to His death -- not the blood running through His body. In Romans 5:9, being ‘justified by His blood’ also refers to His death, as verse 10 makes clear in saying ‘we were reconciled to God by the death of His Son’. In fact, the careful explanation of salvation in Romans 6 omits any reference to His blood at all. The point is that the shedding of blood was just the visible indication of His death, His life being poured out. ... I admit that because of some traditional hymns there is an emotional attachment to the blood -- but that should not pose a problem when one is dealing with theological or textual specificity. I can sing hymns about the blood and rejoice with them -- but I understand that reference to be a metonym for His death”.



John MacArthur

MacArthur predikte dit nog steeds in de jaren '90. Toen ik in dat decennium een van zijn conferenties bijwoonde in British Columbia, kocht ik een exemplaar van zijn commentaar op Hebreeën om zijn leer over het bloed na te gaan voor mezelf. In dit commentaar zegt MacArthur herhaaldelijk dat het bloed louter “symbolisch” is voor dood.

Dit is het valse standpunt dat ingenomen wordt door Robert Bratcher, redacteur van *Today's English Version*. In deze verdorven vertaling wordt het woord “bloed” bijna altijd vervangen door het woord “dood” wanneer de Schriften verwijzen naar Christus' verzoening.

Dit is een ketterij, want de verzoening VEREIST BEIDE: de dood en het bloed van Christus (Hebreeën 9:22)¹. Het bloed IS NIET louter een symbool voor dood. Het bloed is cruciaal in onze redding.

MacArthur leert Lordship Salvation

“MacArthur's new book, *The Gospel According to Jesus*, is confusing concerning salvation. Much of what he says is good. But we cannot agree with his ‘lordship salvation’ remedy to ‘easy believism’ and the loose living of some professing Christians of our day, since it requires more from the seeking sinner than the Bible does for obtaining salvation. He erects a straw man, and makes it appear that those who oppose his ‘lordship salvation’ teachings believe things they do not believe. His tone often seems reactionary. Puritan and Reformed influences are evident in this book. [MacArthur is a Calvinist]. He seems to confusingly mix justification and sanctification, salvation and discipleship, and blurs dispensational considerations. The cure for a ‘too ea-

¹ Hebreeën 9:22: “En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving”.

sy' gospel is not to complicate it. Paul warned of the danger of being 'corrupted from the simplicity that is in Christ' (2 Cor. 11:3). Dr. J. I. Packer in the book's foreword said 'those who reject leadership salvation choose to keep works out of justification'. Galatians 2:16 likewise does!" (*Calvary Contender*, Jan. 15, 1989).

MacArthur is een Calvinist

In december 1989 maakte het Bible Broadcasting Network een eind aan MacArthur's "Grace to You" programma. Als verklaring voor deze stap verwees BBN president Lowell Davey naar MacArthur's leringen over "lordship salvation", "hypercalvinisme" en het bloed van Christus. Hij noemde deze leringen "verwarrend". In een brief dd. 15 januari 1990 citeerde Davey een "afwijking door dr. MacArthur van een theologische positie die we niet kunnen bijtreden" en zei over zijn reeks over uitverkiezing dat "dit ons overtuigde dat de richting van 'Grace to You' uitging naar Hyper-calvinisme ..."

In zijn populaire Studiebijbel, ontkent MacArthur dat Jezus Christus stierf als een Plaatsvervanger voor alle mensen.

MacArthur is een nieuw-evangelicale oecumenist

MacArthur spreekt frequent op oecumenische forums, zoals de Moody Bible Institute Founder's Week. Bijvoorbeeld, op de conferentie van het Moody Bible Institute, februari 1986, schudde MacArthur de hand van twee hoofd-oecumenisten van onze tijd: Billy Graham² en Luis Palau³. Graham en Palau komen regelmatig samen in oecumenische relaties met rooms-katholieken. Graham heeft duizenden van zijn bekeerlingen in de handen gedreven van wolven in schapenvacht, de talloze katholieke parochies die participeerden in zijn crusades. (We hebben dit gedocumenteerd in ons boek *Evangelicals and Rome*, 371 blz.)

In juli 1988 sprak MacArthur op het Congress on the Church and the Disabled, in het Billy Graham Center van Wheaton College, waar ook rooms-katholieke en new-evangelical⁴ sprekers aan het woord kwamen (*Moody Monthly*, Oct. 1988).

MacArthur participeert in de National Religious Broadcasters (NRB) en spreekt op hun conferenties. De NRB is extreem oecumenisch. De 1997 conferentie had op het programma zevendedags-adventisten⁵, charismaten van de "laughing revival"⁶, de Worldwide Church of God⁷, en een hele reeks van new-evangelicals zoals Joseph Stowell, Franklin Graham⁸, Max Lucado⁹, and David Jeremiah¹⁰.

In 1987 participeerde MacArthur in Jerry Falwell's¹¹ Super Conference VIII, met E. V. Hill op het programma. Wijlen dr. Hill bestuurde een kerk die verwant is met de modernistische National Council of Churches in America en hij was de oecumenist van de oecumenisten. Ik hoorde Hill spreken op New Orleans '87 tot een gemengd publiek van zo'n 40.000 katholieken, protestanten, baptisten en pinksters. Vijftig procent van de aanwezigen waren rooms-katholieken, en een katholieke priester bracht de finale boodschap. Hill zei: "And to see all of our Catholic friends here. Wow. We are almost there!" Hij accepteerde hen als broeders in Christus en uitte niet één woord van waarschuwing voor Rome's valse evangelie. Dit was een patroon in Hill's bediening. Hij

² Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/BillyGraham-Paulus.pdf>.

³ Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/LuisPalau.pdf>.

⁴ Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/newEvangelisme.pdf>

⁵ Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/adventisme.pdf>.

⁶ Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/lachen.pdf>

⁷ Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/VKG.pdf>.

⁸ Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/FranklinGraham.pdf>

⁹ Zie <http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/lucado/lucado.htm>

¹⁰ Zie <http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/jeremiah/general.htm>

¹¹ Zie http://en.wikipedia.org/wiki/Jerry_falwell

schudde regelmatig de handen van rooms-katholieken. Andere voorbeelden zijn de Washington for Jesus Rally in 1980, Graham's Amsterdam conferentie in 1983, en het Congress on the Bible II in 1987.

In deze verschillende oecumenische forums, drukte MacArthur ook het stempel van goedkeuring op elk soort van contemporaine christelijke muziek (CCM) en christelijke rockmuziek door daar te verschijnen en zich niet uit te spreken tegen de wereldlijkheid en het compromis dat daar aanwezig was.

Lees meer over John MacArthur:

- <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/MacArthur-cultureel-liberalisme.pdf>
- http://www.verhoevenmarc.be/PDF/MacArthur_een-natuur.pdf
- <http://www.middletonbiblechurch.org/doctrine/1natjm00.htm>
- <http://www.middletonbiblechurch.org/sonship/sonjm00.htm>
- <http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/macarthur/>
- <http://www.wayoflife.org/files/3e4bcd36c2d50f2201fbffb85f5803d8-73.html> (dit artikel)

Lees over Lordship Salvation:

- <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/LordshipSalvation9.pdf>
- <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/LordshipSalvation-DCloud.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm