

John MacArthur citeert positief Dallas Willard

Waarom dit een slechte zaak is

<http://www.lighthouse Trailsresearch.com/newsletters/2013/newsletters20130826.htm#29>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV). Vertaling, inlassen en voetnoten door M.V.

Afgelopen weekend kreeg Lighthouse Trails de volgende brief van een van onze lezers:

“Aan Lighthouse Trails: Luister a.u.b. naar de preek van 21 augustus [op Grace to You]. Ik was geschokt toen John MacArthur Dallas Willard promoveerde. Heeft nog iemand anders jullie gecontacteerd betreffende deze onderschrijving?”

Na deze brief ontvangen te hebben, vonden we de August 21st 2013 Grace to You sermon broadcast¹ door John MacArthur, waar MacArthur contemplatieve pionier Dallas Willard citeert (die dit jaar overleed). Toen we deze situatie onderzochten, leerden we dat deze preek voor het eerst werd uitgezonden in 1989. Echter, Grace to You (MacArthur's bediening) heeft de preek vele jaren, tot op vandaag, gepubliceerd als onderdeel van een reeks onder de naam Faith Through the Fire².

Terwijl MacArthur's originele citaat van Willard in deze preek reeds vele jaren geleden plaatsvond, is het feit dat deze preek nog steeds aangeboden wordt op Grace to You² en zopas werd uitgezonden, een zaak van grote bezorgdheid en dat is de reden waarom wij dit rapport schrijven. Het is voor ons niet te begrijpen waarom Grace to You deze preek blijft gebruiken, wetend hoe alomtegenwoordig de Spiritual Formation³ (d.w.z. contemplatief gebed) beweging vandaag is in de evangelische/protestantse kerk; en zoals we verder zullen aantonen erkent zelfs John MacArthur dat Dallas Willard een sleutelfiguur is in die beweging.



Dallas Willard (1935 - mei 2013)

We zijn ons goed bewust dat vele christenen John MacArthur sterk zijn toegewijd en dat zij zijn opinies en leringen vertrouwen. Het is niet onze bedoeling hem in diskrediet te brengen, maar zoals we nu al 11 jaar consistent gedaan hebben, voelen wij ons verplicht een waarschuwing te brengen tot gelovigen en christelijke leiders. Suggesteren wij dat John MacArthur een verdediger van contemplatief gebed is of dat hij deel uitmaakt van de Emerging Church beweging? Zeker niet. Zeggen wij dat het verkeerd is een preek te gebruiken waarin Dallas Willard op een positieve manier wordt geciteerd, waardoor geloof wordt gehecht aan de man en de beweging? Ja, wij zeggen dat dit verkeerd is. Willard is op grote schaal verantwoordelijk, samen met Richard Foster, voor het brengen van de contemplatieve gebedsbeweging naar het voorfront van het evangelische christendom.

Zij die dit lezen en die MacArthur en Grace to You willen verdedigen, door te zeggen dat dit geen zaak is omdat de oorspronkelijke preek dateert van jaren geleden, moeten begrijpen dat, indien deze preek zich ergens in een duister archief zou bevinden, ver weg zodat niemand hem nog kan vinden, wij dit vandaag niet zouden schrijven. Maar dit is niet het geval. Grace to You blijft een preek gebruiken die jaren geleden moest afgedankt geweest zijn, en daarom moet deze behandeld worden alsof het nieuw materiaal is, want zo zal die preek beschouwd worden door hen die de recente uitzending hoorden en ook door hen die de Faith Through Fire reeks aankopen.

¹ <http://www.oneplace.com/ministries/grace-to-you/player/the-christians-duty-in-a-hostile-world-part-2-361746.html>

² <http://www.gty.org/products/audio-series/211/Faith-Through-the-Fire>

³ Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/spiritual_formation.pdf.

De bedoelde sectie van de preek van 21 augustus begint op de 17:35 markering van de uitzending. MacArthur begint te spreken over de “Spirituele Disciplines”⁴ en hoe belangrijk die zijn voor het leven van de gelovige om harde tijden en crisissen in onze levens te bestrijden. Hij citeert dan Willard en zegt dan dat het citaat komt uit Willards 1988-boek *The Spirit of the Disciplines*.

Richard Foster, Quaker, “Peetvader” van contemplatief gebed, auteur van “Celebration of discipline” (Het nieuwe leven) en andere boeken, beveelt contemplatief gebed aan, maar waarschuwt tegelijk dat dit gevaarlijk is:

“Ik wil ook een woord van waarschuwing geven. In de stille contemplatie van God komen we diep het geestelijke rijk binnen, en er bestaat zo iets als bovennatuurlijke leiding die geen goddelijke leiding is. Alhoewel de Bijbel ons niet veel informatie geeft over de natuur van de geestelijke wereld, weten we toch ... dat er verschillende rangen van geestelijke wezens bestaan, en sommigen van hen werken beslist niet samen met God en Zijn weg! ... Maar voor nu wil ik u aanmoedigen om gebeden van bescherming aan te leren en te praktiseren.... Alle duistere en boze geesten moeten nu weggaan”. *Prayer: Finding the Heart's True Home* - <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/kundalini2.pdf>

Alhoewel de sectie die MacArthur citeerde uit dat boek geen contemplatieve mystieke praktijken promoot, tracht MacArthur hetzelfde te vertellen wat contemplatieven doen, namelijk dat we niet echt Christusgelijkend kunnen worden zonder de spirituele disciplines⁴ in onze levens. Voor hen die niet in staat zijn toegang te hebben tot de preek van 21 augustus, is hier de sectie van *The Spirit of the Disciplines* die MacArthur citeerde [ik laat de citaten verder in het Engels staan, M.V.]:

The “on the spot” episodes [crises] are not the place where we can, even by the grace of God, redirect unchristlike but ingrained tendencies of action toward sudden Christlikeness. Our efforts to take control at that moment will fail so uniformly and so ingloriously that the whole project of following Christ will appear ridiculous to the watching world. We’ve all seen this happen.

Some decades ago there appeared a very successful Christian novel called *In His Steps*. The plot tells of a chain of tragic events that brings the minister of a prosperous church to realize how unlike Christ’s life his own life had become. The minister then leads his congregation in a vow not to do anything without first asking themselves the question, “What would Jesus do in this case?” As the content of the book makes clear, the author took this vow to be the same thing as intending to follow Jesus— to walk precisely “in his steps.” It is, of course, a novel, but even in real life we would count on significant changes in the lives of earnest Christians who took such a vow— just as it happens in that book. But there is a flaw in this thinking. . . [MacArthur skips a few paragraphs]

Asking ourselves “What would Jesus do?” when suddenly in the face of an important situation simply is not an adequate discipline or preparation to enable one to live as he lived. It no doubt will do some good and is certainly better than nothing at all, but that act alone is not sufficient to see us boldly and confidently through a crisis, and we could easily find ourselves driven to despair over the powerless tension it will put us through. (*The Spirit of the Disciplines*, p. 7-9)

MacArthur vertelt dan zijn publiek:

The secret of being ready for the crisis of having the yoke be easy and the burden be light is to learn how to live the Christian life all the time so that we have developed the habits, the resources, the responses, the timing, the strengths, the memory, the faith, the spiritual courage to handle it. That’s the issue. To behave like Jesus Christ is our goal. But to be able to do that is not the result of wishing. It’s the result of daily spiritual discipline.

⁴ Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/spirituele-vorming.pdf>.

In onderhavig artikel gaan we ons niet focussen op de hedendaagse Spiritual Formation theologie van “Christusgelijkend” te worden door de “Spirituele Disciplines”, behalve dan dat we willen wijzen op twee hoofdstukken in Kolossenzen

“En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals *bleek uit uw* slechte daden, nu ook verzoend, ²² in het lichaam van Zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor Zich te plaatsen, ²³ als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het Evangelie ... ²⁵ Daarvan ben ik een dienaar geworden, overeenkomstig de beheerstaak van God, die mij met het oog op u gegeven is om het Woord van God te vervullen, ²⁶ namelijk het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen ... [dat is] **Christus onder u**, de hoop op de heerlijkheid. ²⁸ Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terechtwijzen, en **ieder mens** onderwijzen in alle wijsheid, **opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus**” (Kolossenzen 1:21-23, 25-28).

“Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. ⁹ Want **in Hem** woont heel de volheid van de Godheid lichamenlijk. ¹⁰ En **u bent volmaakt geworden in Hem**, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht” (Kolossenzen 2:8-10).

Paulus besluit hoofdstuk 2 met een beschrijving van geestelijke disciplines die in die dagen gebruikt werden (verzen 20-22) enkel om te zeggen: “Deze dingen hebben wel een schijnreden van wijsheid, door eigenwillige godsdienst en nederigheid, en verachting van het lichaam, maar ze zijn zonder enige waarde en dienen tot verzadiging van het vlees” (Vers 23): ze dienden slechts om mensen trots te maken.

Thomas Merton, wijlen Rooms-katholieke monnik en mysticus, geloofde dat er vele wegen zijn naar God. Oosterse stijl meditatie, de godheid woont in alle dingen en in alle mensen. Citaten:

“Ik zie geen contradictie tussen boeddhisme en christendom ... ik neem me voor een zo goed mogelijke boeddhist te worden als ik kan”.

“Het is een heerlijke bestemming een lid te zijn van het menselijke ras ... Als zij [mensen] zich maar eens konden zien zoals zij werkelijk zijn ... Ik denk dat het grote probleem zou zijn dat we neer zouden vallen en elkaar zouden aanbidden ... In het centrum van ons wezen is er een punt van nietsheid dat niet geraakt is door zonde en illusies ... Dit kleine punt ... is de pure heerlijkheid van God in ons. Het is in iedereen”.

Conjectures of a Guilty Bystander - <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/heengaan.pdf>

Het is “Christus in ons” (1 Korinthiërs 1:30-31) - door wedergeboorte - dat ons volmaakt, ons vormt, en ons verandert, niet de spirituele disciplines van Dallas Willard, Thomas Merton, en Richard Foster! En hou in gedachten: wanneer Willard (zoals Foster en Merton) spreekt van de disciplines, hij daarbij “stilte” insluit. Deze stilte waar de contemplatieven over spreken betekent niet gewoon een uitwendige stilte of rust; het betekent de geest te stillen (in neutraal zetten zodat er geen gedachten zijn). Willard zegt in *The Spirit of the Disciplines*:

In silence we close off our souls from “sounds,” whether those sounds be noise, music, or **words**. . . . Many people have *never* experienced silence and do not even know that they do *not* know what it is. . . . It is a powerful and essential discipline. *Only silence* will allow us life-transforming concentration upon God. (bold added, 1991, First HarperCollins Paperback Edition, p. 163-164).

Het is duidelijk dat Willard niet spreekt van een stille omgeving, want hij zegt dat velen die “stilte” nog niet ervaren hebben.

Wegens het feit dat MacArthur’s preek spirituele disciplines en Christusgelijkenis ondersteunt met citaten van Dallas Willard (specifiek vanuit Willards meest problematische boek, *The Spirit of the*

Disciplines), voelen wij het als een plicht deze zaken aan de kaak te stellen. De premisse van de Spiritual Formation beweging is niet gefocust op de persoon van Jezus Christus, de ervaring van de wedergeboorte, of het leven van Jezus in de gelovige Die de kracht is achter Christusgelijkenis, maar ze is veeleer gefocust op de praktijk van de spirituele disciplines. Het is een erg op werken gebaseerd geloofssysteem dat zijn vizier instelt op mystieke praktijken.

Wat we vooral willen bespreken in onderhavig artikel is Dallas Willard en zijn boek, *The Spirit of the Disciplines*. We menen dat, wanneer u het bewijs ziet, dat u er dan mee zult instemmen dat Dallas Willard niet positief zou mogen geciteerd worden. Als u al een tijdje Lighthouse Trails leest dan zou u kunnen weten dat wij dit boek al een aantal keren besproken hebben. Het boek is gevuld met een aantal verwijzingen naar en citaten van talloze contemplatieve figuren, met inbegrip van universalisten en interspiritualisten (b.v. Nouwen, Merton, Meister Eckhart, George Fox) zowel als sommige namen die behoren tot het New Age/New Spirituality kamp (b.v. Agnes Sanford en M. Scott Peck). En in de bibliografie zien we *The Cloud of Unknowing*, de Woestijnvaders, verzoening-ontkenner Harry Fosdick, Ignatius van Loyola, Carl Jung, de mystieke filosoof Soren Kierkegaard (die MacArthur ook citeert in de preek, en behandeld wordt in *Faith Undone* [van Roger Oakland]), Evelyn Underhill, en Theresa van Avila. Al deze namen staan in Willard's boek om slechts één reden: omdat hij instemt met hun spirituele zienswijzen. En terwijl Willard's *The Spirit of the Disciplines* uitgegeven werd in de late jaren (19)80, heeft Willard zijn affiniteit onderhouden met de meeste van deze figuren. Op [Willard's website](#)⁵, beveelt hij hen aan als goede bronnen voor geestelijke groei. De lijst van aanbevolen lectuur heeft vele jaren op zijn website gestaan, en blijft daar staan tot op heden, zelfs na zijn dood.

In 2011 bracht Lighthouse Trails een artikel met de titel: [The "New" Emerging Theology Breeds Atheism in a Generation of Young People](#)⁶. Het artikel sprak van een jongeman die na 4 jaar aan de universiteit les van Dallas Willard gekregen te hebben, zichzelf een atheïst noemde. Wij stelden de vraag hoe dit kon gebeuren? Het gebeurt, en gebeurt met talloze jonge mensen die aan de voeten zitten van *bridgers* [bruggenbouwers] - mensen zoals Dallas Willard die hun protegés naar panentheïsten, universalisten en mystici verwijzen. Een andere jongeman, waarmee wij te maken kregen, keek uit naar antwoorden, vond die door zich te richten tot Dallas Willard en Richard Foster. Zie wat hij vond:

I bumped into the classic spiritual disciplines while taking a course called "Dynamics of Christian Life" in my second year of Bible school. One of our textbooks was *The Spirit of the Disciplines* by Dallas Willard. The course and textbook only touched on the actual disciplines, but the concept captivated me. The following spring, I found a copy of Richard Foster's spiritual classic *Celebration of Discipline* in a used bookstore. Opening it and discovering each discipline [including the contemplative] detailed chapter by chapter, I felt a profound sense of joy and excitement. I'd found a real treasure.

Later werd deze jongeman een freelance schrijver voor de emergent [church] organisatie Youth Specialties. Zie tot welke "spiritualiteit" van Dallas Willard en Richard Foster hij geleid werd:

I built myself a prayer room – a tiny sanctuary in a basement closet filled with books on spiritual disciplines, contemplative prayer, and Christian mysticism. In that space I lit candles, burned incense, hung rosaries, and listened to tapes of Benedictine monks. I meditated for hours on words, images, and sounds. I reached the point of being able to achieve alpha brain patterns, the state in which dreams occur, while still awake and meditating. – "[Disciplines, Mystics and the Contemplative Life](#)"⁷ by Mike Perschon.

Voor hen die niet vertrouwd zijn met wat de "[alpha brain patterns](#)"⁸ zijn, hier de beschrijvingen:

"Mystical states of consciousness happen in the alpha state ... The Alpha State also occurs voluntarily during light hypnosis, meditation, biofeedback, day dreaming, hypnogogic and hypnagogic states." Dr. Lee Warren, B.A., D.D. ([bron](#))⁹

⁵ <http://www.dwillard.org/resources/RecReading.asp>

⁶ <http://www.lighthouse trailsresearch.com/blog/?p=6970>

⁷ <http://youthspecialties.com/articles/topics/spirituality/desert.php>.

⁸ <http://www.lighthouse trailsresearch.com/alpha.htm>.

“Alpha is the springboard for all psychic and magical workings. It is the heart of witchcraft.”
Laurie Cabot, *Power Of The Witch* (p. 183).

En van Richard Foster zelf:

“If you feel we live in a purely physical universe, you will view meditation as a good way to obtain a consistent alpha brain wave pattern.” Richard Foster¹⁰ in *Celebration of Discipline* (1998 ed., p. 22).

Het punt hier is dat Dallas Willard als een “Rattenvanger van Hamelen” is geweest voor talloze mensen, waardoor zij in de armen geleid werden van de mystieke spiritualiteit. Wat gebeurde met Mike Perschon en anderen zoals hij is tragisch. En we kunnen niet het idee van ons afschuiven dat niet enkel Willards invloed zal doorgaan, lang nadat hij van deze planeet verdwenen is, maar christelijke leiders die de dynamiek van deze beweging zouden moeten beseffen zullen hem verder blijven promoten.

We moeten nog een laatste zaak naar boven brengen met betrekking tot Dallas Willard, namelijk die van Sue Monk Kidd¹¹ (besproken in *A Time of Departing* - NL, *Een tijd van heengaan*: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/heengaan.pdf>), wiens onderschrijving geplaatst is op de achterflap van Willard's boek, *The Spirit of the Disciplines*. Deze onderschrijving verklaart enthousiast:

A profound call to discipleship based on spiritual disciplines [that] awakens us to a forgotten truth, that the transformation to Christ-likeness is realized through taking on the ‘easy yoke’ of the disciplines.” — Sue Monk Kidd, author of *The Dance of the Dissident Daughter*

Het is in *The Dance of the Dissident Daughter* dat Sue Monk Kidd¹⁰ zegt dat God in alles is, inbegrepen uitwerpselen!:

Deity means that divinity will no longer be only heavenly . . . It will also be right here, right now, in me, in the earth, in this river, in excrement and roses alike. (p. 160)

Sue Monk Kidd was ooit een zondagsschoollerares in een conservatieve Southern Baptist kerk. Ze begon Thomas Merton te lezen, begon met contemplatief gebed, en vandaag is zij een godinaanbidster die het Evangelie van Jezus Christus afwijst. En hier ligt onze bezorgdheid. En het is nu al meer dan een decennium onze bezorgdheid. Als christelijke leiders mensen tot contemplatieve leraars zoals Dallas Willard leiden, dan leiden zij mensen onachtzaam tot Thomas Merton en talloze andere panentheïstische¹² figuren. Dat is de volle waarheid!

Eigenlijk zijn wij erover verwonderd dat de preek van John MacArthur die Dallas Willard promoot nog steeds in actieve circulatie is en dat Grace to You ze recent nog uitzond. Eigenaardig, zeker als je beschouwt wat MacArthur zei in een interview twee jaar geleden¹³. In dat interview werd MacArthur gevraagd wat hij dacht van de contemplatieve gebedsbeweging, waarop hij antwoordde:

“That’s just a lot of bunk. . . . I don’t even know what they’re doing, and I don’t know what they come up with but all of that mystic stuff, Dallas Willard¹⁴ and others like him, confuse people because they use the name of Jesus and they talk about God and they use Bible verses”.

Eigenaardig, hier ziet MacArthur Willard als deel uitmakend van deze ketterse beweging.

Nog een laatste bezorgdheid hier. In het interview hierboven stelt MacArthur dat hij “zelfs niet weet wat zij doen”, in verwijzing naar de contemplatieven. Wij vragen ons af of MacArthur deze beweging en zijn occulte natuur misschien niet goed begrijpt. Veel mensen zien de New Age, contempla-

⁹ <http://www.plim.org/alteredstate97.html>.

¹⁰ <http://www.lighthouse trailsresearch.com/richardfoster.htm>.

¹¹ Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Sue-Monk-Kidd.pdf>.

¹² Pantheïsme: Van het Gr. *pan* (geheel) + Gr. *en* (in) + Gr. *theos* (god). De filosofische opvatting dat God de eenheid is van al wat is, zonder dat God ondergaat in het Al, of het Al opgaat in God. (Van Dale). De zienswijze dat God immanent (= lett. “er in blijvend”) is in het gehele universum, dat het universum een deel is van God en dat God de drijvende kracht is in het universum. In tegenstelling tot pantheïsme, betekent pantheïsme niet dat het universum synoniem is met God. (Wiki).

¹³ <http://www.gty.org/resources/sermons/GTY135/Practical-Concerns-in-the-Local-Church-An-Interview-with-John-MacArthur>.

¹⁴ <http://www.lighthouse trailsresearch.com/dallaswillard.htm>.

tief mysticisme, enz., als iets waarover men zich geen al te grote zorgen moet maken, en dat ze dwaas en onzinnig is (met andere woorden: slechts het product van iemands verbeelding), maar ze is véél gevaarlijker dan dat. Zoals Laurie Cabot zegt: dit is de kern van hekserij. De Bijbel zegt dat er een geestenrijk is dat bestuurd wordt door Satan en zijn demonen.¹⁵ Maar, vele belijdende christenen geloven dat niet, en daarom is het erg moeilijk hen ervan te overtuigen dat yoga, reiki, meditatie en contemplatief gebed inderdaad erg gevaarlijk zijn. We worden in de Schrift vele malen gewaarschuwd voor dit boze geestelijke rijk. Ons wordt ook geleerd in Openbaring dat op een dag Satan de hele wereld zal misleiden, en de grote massa van de aardse bevolking bekeerde zich niet van hun “tovenarij” [of: hekserij, occulte bezigheden]¹⁵ (Openbaring 9:21).

Paulus zei: “En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken” (2 Timotheüs 3:1), en daar bevinden wij ons in, en christelijke leiders moeten aangemoedigd en vermaand worden om geen compromissen te sluiten wanneer het aankomt op het Evangelie.

Sommigen zouden ter verdediging kunnen zeggen dat wat John MacArthur deed door het citeren van Willard’s boek, onschadelijk en goedaardig was. Maar wanneer iemand, in het bijzonder iemand als John MacArthur, die door zovelen gevolgd wordt, positief citeert of refereert naar een figuur wiens belangrijkste lering en benadrukking onbijbels is, dan wordt de weerstand tegen bedrog negatief beïnvloed tot gebroken. De mensen beginnen dan andere gedachten te krijgen. Sommigen zouden kunnen zeggen: “als MacArthur uit dit boek citeert, dan is dat misschien niet zo slecht”.

“Als u de broeders deze dingen voorhoudt, zult u een goed dienaar van Jezus Christus zijn, gevoed door de woorden van het geloof en door de goede leer, die u nagevolgd hebt ...¹² Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. ¹³ Blijf bezig met het voorlezen, met het vermanen, met het onderwijzen, totdat ik kom. ...¹⁶ Geef acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin. Want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen” (1 Timotheüs 4: 6, 12-13, 16).

Over andere dwalingen van John MacArthur (NL):

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/MacArthur_ een-natuur.pdf

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/MacArthur-waarschuwing.pdf>

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/MacArthur_Zoonschap-Christus.pdf

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/MacArthur-cultureel-liberalisme.pdf>

In het Engels:

<http://www.middletonbiblechurch.org/doctrine/1natjm00.htm>

<http://www.middletonbiblechurch.org/sonship/sonjm00.htm>

<http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/macarthur/>

Over Dallas Willard (NL):

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dallasWillard.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dallasWillard2.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dallasWillard3.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/spirituele-vorming.pdf> (D.W. + Geestelijke Disciplines)

¹⁵ Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Occultisme.pdf>.