

Een bijbelse analyse van "Lordship Salvation"

Deel 9: Het verschil tussen rechtvaardiging en heiliging

<http://www.middletonbiblechurch.org/doctrine/sbgrace.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

Zie best vooraf : "Een verhelderende verklaring van moderne trends en posities", onder punt 15:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/trends-posities.pdf>

Is het niet onderscheiden van rechtvaardiging en heiliging gevaarlijk?

Een van de problemen van Lordship Salvation (Heerschapsredding) is dat deze positie er soms in faalt een onderscheid te maken tussen rechtvaardiging en heiliging. De geboden die betrekking hebben op rechtvaardiging zijn verschillend en te onderscheiden van de geboden die betrekking hebben op heiliging. Bijvoorbeeld: beschouw het gebod in Romeinen 12:1: "Ik roep u er dan toe op, broeders, op grond van de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend slachtoffer, heilig en voor God welgevallig, dat is uw redelijke godsdienst". Dit bevel heeft betrekking op heiliging - niet op rechtvaardiging.

De geboden die gaan over discipelschap behoren tot de heiliging en niet rechtvaardiging. Deze omvatten dingen zoals: "verloochen u zelf"¹, "verzaak aan bezittingen", "haat vader, moeder, zoon dochter"², "neem uw kruis op"³, "verlies uw leven ter wille van Christus"⁴, enz. Verwarring is het gevolg wanneer we de voorwaarden voor discipelschap gelijk stellen aan de voorwaarden voor rechtvaardiging.

WAT MOET EEN MENS DOEN OM GERED (GERECHTVAARDIGD) TE WORDEN? WAT MOET EEN MENS DOEN OM EEN DISCIPEL TE ZIJN? Lordship Salvation voorstanders geven hetzelfde antwoord op beide vragen, omdat zij leren dat de voorwaarden voor discipelschap equivalent zijn met de voorwaarden voor redding. De Bijbel geeft echter onderscheiden antwoorden op deze vragen.

Wat is de relatie tussen reddend geloof en heilige levenswandel (heiliging)?

Er zijn twee extreme leringen die vermeden moeten worden omdat de waarheid ergens tussenin ligt:

1. De extreme leer van de "Free Grace" (vrije genade) beweging

Deze groep leert dat er geen relatie is tussen reddend geloof en heiliging. Terwijl zij een onheilig leven veroordelen, wil deze groep zeggen dat het voor een ware gelovige mogelijk is om consistent in zonde te leven, en een ondeugende levensstijl te hebben, zelfs tot het punt van het ontkennen van Christus, het afwijzen van de waarheden van het Evangelie, en het volledig verlaten van het geloof.

Een goed begrip van DE NIEUWE NATUUR helpt ons deze extreme leer af te wijzen. Christus leeft in mij (Gal. 2:20). God werkt in mij (Fil. 2:13). God overtuigt mij van zonde. God tuchtigt mij in liefde en zal niet toestaan voort te gaan in zonde, net zoals een verantwoordelijke vader niet zal toestaan dat zijn kind zal volharden in verkeerd doen. Omdat ik een nieuwe natuur bezit en omdat Christus in mij leeft, zal dat LEVEN zich op een of andere manier manifesteren, en

¹ Matt. 16:24: "Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen".

² Lukas 14:26: "Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn". Ook Matt. 10:37.

³ Matt. 10:38; 16:24; Mark. 8:34; Luk. 9:23; 14:27.

⁴ Matt. 10:39: "Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verloren zal hebben omwille van Mij, zal het vinden".

zal het zich op een of andere manier bewijzen (zie 1 Joh. 2:3-4; 3:10, 14; enz.). Onze Heer zei: “Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort” (Matt. 7:17).

2. De extreme leer van de “Lordship Salvation” beweging

Deze groep leert **dat er een automatische relatie is tussen reddend geloof en heiliging.**

Deze zienswijze zegt dat waar geloof automatisch resulteert in een absoluut en totaal getransformeerd leven. John MacArthur heeft het zo gezegd: “Luister! Niemand die gered is zal nalaten berouw te hebben, zal nalaten zich te onderwerpen of nalaten te gehoorzamen ... Waar geloof resulteert in een absoluut en totaal getransformeerd leven”. “Reddend geloof is het zichzelf totaal en absoluut plaatsen in onderworpenheid aan de Heer Jezus Christus”. (Het eerste citaat is overgezet van John MacArthur’s audio cassette tape GC 90-21 over Lordship Salvation. Het tweede citaat komt uit John MacArthur’s boek, *Romeinen 1-8*, pag. 205).

Als een persoon zijn leven niet beantwoordt aan absolute en totale transformatie, welke Lordship-aanhangers verwachten, zijn zij er snel bij om de redding van die persoon in vraag te stellen. Zij zeggen dat hij nooit echt geloofde tot redding van zijn ziel, want als hij dat gedaan had, zou een geheiligd leven automatisch het gevolg geweest zijn.

Een goed begrip van DE OUDE NATUUR helpt ons deze extreme leer af te wijzen. Wegens het feit van de oude natuur en de realiteit van de inwonende zonde, bestaat de mogelijkheid van vleeselijkheid, van het wandelen naar het vlees, van niet te blijven in Christus⁵, van de Heer ongehoorzaam te zijn, enz.

Er bestaat zoiets als de droevige mogelijkheid van “Lordship failures” (Heerschapsfalingen), wat we eerder in de serie al besproken hebben [deel 8]. De tien voorbeelden van “Lordship failures” die we daar citeerden hebben allemaal hun traceerbare hoofdoorzaak bij de oude zondige natuur welke geredde personen nog steeds bezitten.

“Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede tot stand brengen, dat vind ik niet ... Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? (Romeinen 7:18, 24).

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

⁵ Vgl. Joh. 15:4.