

# Is Johannes 3:16 een liefdesverklaring gericht tot de zondige mens?

M.V. 20-06-2014. Update 12-4-2024 (HSV; uitbreiding)

## Johannes 3:16 (in zijn context)

<sup>14</sup> En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden,

<sup>15</sup> opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

<sup>16</sup> **Want zo lief [*agape*] heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.**

<sup>17</sup> Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.

## Geen liefdesverklaring jegens zondaars

Let goed op, Johannes 3:16 is geen liefdesverklaring aan het adres van de zondige mens. Hier wordt niet bedoeld: “God heeft de wereld lief zoals deze is” (zie 1 Johannes 2:15)<sup>1</sup>. Of: “God heeft u lief zoals u bent”. Of: “God heeft de zondaar lief”. Dit soort van liefdesverklaringen worden tijdens het evangeliseren vaak geuit, maar in het Nieuwe Testament niet geleerd, en ook niet hier in Johannes 3:16. Dit is geen God-houdt-van-u evangelie. Het gaat hier om een specifiek hogere graad van liefde.

God bedoelt in feite zoiets als dit:

“Ik voel een groot medeleven met u. Daarom heb ik Mijn Zoon als zoenoffer gegeven en daardoor kan ik u geloof in Hem en bekering aanbieden, tot verlossing van uw zonden en tot eeuwig herstel. Ik wil niet dat iemand verloren gaat (Johannes 3:15). Ik wil dat u door Christus behouden zou worden (Johannes 3:17). Dit is het soort liefde dat ik voor u voel”.

Maar: “Ik heb u niet lief zoals u bent, in uw zondige toestand, als zondaar!” God haat principieel zonde én zondaars: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/LoveSinner.pdf>

## Het Griekse grondwoord voor “liefde” leren begrijpen

De specifieke, bijzondere liefde in Johannes 3:16 betreft het Griekse grondwoord *agape*. Dit woord wordt in het Nederlands vertaald met “liefde” alhoewel dit een verarming is van het woord *agape* in zijn volledige betekenis. Dit woord moeten we goed begrijpen en onderscheiden van andere soorten van liefde die in het Nieuwe Testament voorkomen.

Het Grieks kent namelijk vier onderscheiden soorten van liefde:

1. **Agape**: een door *hogere* beginselen geleide of beheerste liefde. Deze liefde richt zich op de behoeften van de *ander*, zoekt wat het beste is voor de *ander*. Het is de liefde die God zijn volk toont door zijn Zoon, Jezus, te sturen om voor onze zonden te sterven! Dat is Goddelijke, zelfopofferende liefde! Zie bv. Mattheüs 5:44: “Heb uw vijanden lief” (*agape*). En Openbaring 3:19: “Ieder die Ik liefheb (*agape*) wijs Ik terecht en bestraf Ik” → hier een bestraffende, corrigerende liefde (zo ook in Hebreëen 12:6).
2. **Storge**: natuurlijke liefde, familiale liefde, zoals bijvoorbeeld tussen een ouder en zijn kind. Zie bv. Romeinen 1:31: “zonder natuurlijke liefde” (*astorgous*)\*.
3. **Filia**: vriendschap; de Bijbel spreekt van liefde tussen broeders en zusters onderling. Zie bv. Romeinen 12:10: “broederlijke liefde” (*filadelfia*); zo ook in Hebreëen 13:1. En Jakobus 4:4: “dat de vriendschap (*filia*) met de wereld vijandschap tegen God is”.

<sup>1</sup> “Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem” (Johannes 2:15).

4. **Eros**: geslachtelijke liefde. Eros, komt van de mythologische Griekse god, Eros, die de god was van liefde, seksueel verlangen en fysieke liefde. In de tijd van het Nieuwe Testament was dit woord erg verlaagd door de cultuur en komt misschien daardoor niet één keer voor in het hele Nieuwe Testament. Toch wordt erotische liefde wel uitgedrukt in het Oude Testament, zoals in Hooglied.

\* Romeinen 1:31 “asunetous, asunthetous, astorgous, aspondous, aneleèmonas”. (Textus Receptus)  
“onverstandigen, trouwelozen, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig”. (HSV)

In Johannes 3:16 betekent liefde dus een door hogere beginselen geleide liefde. Dat is niet *storge* of *filia*! Niet louter menselijke liefde. God heeft het allerbeste voor met de mens en daarom is Hij zo ver gegaan als dat Hij in Zijn Zoon heeft geleden, opdat zondige mensen op de grondslag van Christus' plaatsvervangende dood aan het kruis, zouden kunnen gereinigd en gered worden, wanneer zij hun Heer accepteren en zich bekeren.

## De apostelen brachten geen “God-houdt-van-u” evangelie

De apostelen brachten geen platvloers “God houdt van u” evangelie. Zij legden de nadruk op wat anders, namelijk: vergiffenis van zonden, schuld, de natuur van God en de realiteit van oordeel, de opstanding van Christus. Lees hiervoor het artikel: “God heeft de zondaar lief maar haat de zonde?”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/LoveSinner.pdf>; en vergelijk dit met “De haat van God”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/haat-van-God.pdf>.

Als men tot een ongelovige zou zeggen: “God heeft u lief”, of “God houdt van u”, dan zal hij denken “Wat leuk”. Veel mensen geloven dat zulke slogans zowat de beste samenvatting zijn van Gods positie tegenover elk lid van de gevallen mensheid. Gebaseerd op de woorden van 1 Johannes 4:8 (“God is liefde”) veronderstelt men dat alles wat God doet, elke gedachte die Hij over de mensen heeft, wel liefhebbend moet zijn.

Maar beschouw het idee en de woorden in die bekende slogans, die nergens in de Bijbel worden gevonden, in het licht van sommige woorden die wel in de Schrift staan:

“U haat allen die onrecht bedrijven” – Psalm 5:6.

“God is een rechtvaardige Rechter, een God Die iedere dag toornt. Als men zich niet bekeert, dan zal Hij Zijn zwaard scherp” – Psalm 7:12-13.

“Wie de Zoon ongehoorzaam is blijft onder de toorn van God” – Johannes 3:36.

“Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen” – Romeinen 1:18.

Deze vier verzen, en vele<sup>2</sup> andere, blijken het idee te bevestigen dat God de *zonde* én de *zondaar* principieel haat, in tegenstelling tot de populaire opinie. God bezit ook duidelijk sterke, negatieve gevoelens, en niet alleen tegen slecht *gedrag*, maar ook tegen elk *persoon* die het boze beoefent.

Het moet daarom duidelijk zijn dat de afgezaagde frase “God heeft de zondaar lief, maar haat de zonde” een ernstig ontoereikend begrip verraad over Gods liefde en Zijn globale kijk op de zondigende mensheid.<sup>3</sup>

### Lees in dit verband ook:

- “God heeft de zondaar lief maar haat de zonde?”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/LoveSinner.pdf>
- “De haat van God”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/haat-van-God.pdf>

<sup>2</sup> Exodus 32:10; Leviticus 26:30; Deuteronomium 28:63; Psalmen 5:6; 7:12-14; 11:5; 26:5; 31:7; 45:8; 97:10; 101:3; 119:104, 113, 128, 163. Spreuken 6:16-17; 8:13; 13:5; 15:9; 17:15; Amos 5:15; Lukas 16:15; Johannes 3:36; Romeinen 1:18; 12:9; Hebreeën 1:9; Judas 23; Openbaring 2:6; 2:15. Zie: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/haat-van-God.pdf>

<sup>3</sup> Met AL Gods eigenschappen rekening houden: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/AL-gods-eigenschappen3.pdf>

- Met AL Gods eigenschappen rekening houden:  
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/AL-gods-eigenschappen3.pdf>
- “Een vriend van zondaars, hoe?”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vriendZondaars.pdf>
- Rubriek over “Liefde”: <http://www.verhoevenmarc.be/liefde.htm>

**“God houdt van iedereen”?  
“God heeft de zondaar lief maar haat de zonde”?**

***Johannes 3:16:***

“Want **zo lief** heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”

***versus Johannes 3:36:***

“Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de **toorn** van God **blijft** op hem”

**Dit is de leugen van de emerging Church!**

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/LoveSinner.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Liefde-bedenkingen.pdf>