

Het leven van Christus

Hoofdstuk 16/16: De hemelvaart van Christus

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/>

NL-vertaling: <http://www.verhoevenmarc.be/levenchristus.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV of 1977)

Vertaling door M.V. Update 23-12-2015

“Hij (Jezus Christus) is aan de rechterhand van God, opgevaren naar de hemel, waarbij de engelen, machten en krachten Hem ondergeschikt gemaakt zijn” (1 Petrus 3:22).

Na Zijn opstanding werd de Heer Jezus Christus door bepaalde mannen en vrouwen gezien gedurende 40 dagen (Handelingen 1:3). Hij werd daarna opgenomen in de hemel om de dag van Zijn triomfantelijke wederkomst af te wachten wanneer Zijn vijanden tot een voetbank worden gemaakt (Psalm 110:1). Wat was het doel van deze veertigdaagse periode? De Bijbel geeft een viervoudige bedoeling:

1. Om mensen te overtuigen van Zijn opstanding

Het eerste doel van deze veertigdaagse periode was de discipelen te overtuigen van de realiteit van de opstanding. Hun Heer was inderdaad verrezen! Hoe wisten zij dat? “Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang” (Handelingen 1:3).

De noodzaak voor zo'n bewijsvoering was groot. Na de opstanding waren er veel discipelen die niet geloofden dat Jezus werkelijk in leven was. In feite maakt elk evangelieverslag melding van sommigen die twijfelden. Zoek in de volgende passages de verzen die ons vertellen over hen die twijfelden of die de opstanding niet geloofden:

1. Mattheüs 28:16-18
Vers/verzen die twijfel of ongelooftonen: 17
2. Markus 16:9-14
Vers/verzen die twijfel of ongelooftonen: 11, 13
3. Lukas 24:6-12, 18-27
Vers/verzen die twijfel of ongelooftonen: 11, 21
4. Johannes 20:24-29
Vers/verzen die twijfel of ongelooftonen: 25

Thomas was maar een van de velen die twijfelden. Van het moment dat Thomas de opgestane Heer zag, verdwenen alle twijfels! Onmiddellijk werd “twijfelende Thomas” een “overtuigde Thomas”! Anderen die de opgestane Redder zagen, waren eveneens ten volle overtuigd. Ja, deze veertigdaagse periode diende zijn doel perfect!

2. Om waarheid te onderwijzen over Zijn Koninkrijk

De tweede bedoeling van deze veertigdaagse periode was de apostelen te voorzien in een veelomvattende cursus over het Koninkrijk, onderwezen door de Koning Zelf! De Heer “heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij Hij door hen gezien werd en **over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen**” (Handelingen 1:3). Israëls beloofde Koninkrijk was het voornaamste onderwerp in de geesten van de discipelen, zoals aangegeven wordt door hun vraag: “Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer oprichten? (Handelingen 1:6). Hun Meester en Leraar voorzag hen in de nodige informatie over dit grote onderwerp van Gods regering op aarde.

3. Om de belofte van Zijn aanwezigheid te bevestigen

Vooraleer onze Heer terugging naar de hemel, beloofde Hij Zijn discipelen dat Hij hen niet zou alleen laten. Alhoewel Hij opgenomen werd in de hemel, was er een manier waarop Hij nog steeds aanwezig zou zijn en zou “werken” met Zijn gekozen apostelen (zie Markus 16:19-20).

In de periode van 40 dagen speelde Jezus eigenlijk een “kiekeboe” spelletje met Zijn discipelen. Hij zou verschijnen en daarna verdwijnen. Zij zouden Hem zien, en daarna was Hij weer weg. Een week later zou Hij opnieuw gezien worden (Johannes 20:19-26). Wanneer ouders “kiekeboe” spelen met hun baby, dan leren zij het kind een belangrijke waarheid: alhoewel je mama en papa niet kunt zien, zijn ze er nog steeds!

Daarom onderwees onze Heer, door zij frequente verschijningen, Zijn discipelen op bekwame wijze over Zijn blijvende aanwezigheid. Zij waren daardoor beter voorbereid om Zijn belofte te begrijpen: “En zie, **Ik ben met u** [alhoewel u Me niet zal zien] **al de dagen**, tot het einde van de wereld” (Mattheüs 28:20). Hun Heer zou hen niet verlaten, maar Hij zou komen in de Persoon van de Heilige Geest om bij hen aanwezig te zijn voor altijd (Johannes 14:16-18)!

4. Om Zijn verkozen apostelen opdrachten te geven

Tijdens de veertigdaagse periode na de opstanding, gaf de Heer Jezus Zijn marsorders aan Zijn uitverkoren discipelen. Lukas schrijft dat voordat Christus werd opgenomen Hij “opdrachten had gegeven” (Handelingen 1:2). Deze plechtige opdrachten worden gezien als wat algemeen genoemd wordt: “De Grote Opdracht”.

In de Grote Opdracht, gaf de Heer Jezus Christus Zijn afscheidstoespraak, Zijn finale instructies aan de mannen die spoedig de eerste leden zouden worden van Zijn Kerk. Wat is de echte missie van de Kerk vandaag? Wat is onze door God gegeven taak en verantwoordelijkheid? Waarom bestaat de Kerk van Jezus Christus? Wat precies heeft onze Heer en ons Hoofd ons verteld te doen? Deze cruciale vragen kunnen enkel beantwoord worden door een zorgvuldige studie van de Grote Opdracht passages. Zie onze studie met de titel, “Wat de Grote Opdracht NIET is”:

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/GroteOpdracht.pdf>

Alle vier de evangelieschrijvers dragen significant bij tot ons begrip van wat de Grote Opdracht werkelijk inhoudt. Ze geven een accuraat verslag van de woorden en bevelen van Christus die gegeven werden na Zijn opstanding en vóór Hij terugkeerde naar de hemel. Bestudeer de volgende passages die de Grote Opdracht van de Heer omvatten en stel uzelf deze belangrijke vraag: **WAT IS DE DOOR GOD GEGEVEN TAAK EN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KERK WAARVAN IK EEN LID BEN?**

1. The Grote Opdracht Volgens Mattheüs:

Mattheüs 28:16-20

Noot: Het woord “onderwijs” in vers 19 betekent “maak discipelen van”.

2. The Grote Opdracht Volgens Markus:

Markus 16:14-20

3. The Grote Opdracht Volgens Lukas:

Lukas 24:44-53 en Handelingen 1:1-8

Noot: Handelingen werd ook geschreven door Lukas.

4. The Grote Opdracht Volgens Johannes:

Johannes 20:19-23 (vergelijk Johannes 17:18)

De Heer kwam van en ging terug naar de hemel, maar ons heeft Hij hier op de aarde gelaten met een opdracht. Moge God ons in staat stellen precies te begrijpen wat Hij ons vertelde te doen en gehoorzaam te zijn aan die bevelen die de Verlosser heeft gegeven. Terwijl Hij ons vertegenwoordigt in de hemel, mogen wij Hem getrouw en consistent vertegenwoordigen op aarde.

De hemelvaart van Christus markeert de opdeling tussen de aardse en hemelse bediening van Christus. Het is de grote historische gebeurtenis die het Evangelie van Lukas scheidt van het boek Handelingen.

Meerdere verschillende Griekse woorden werden in het Nieuwe Testament gebruikt om deze belangrijke gebeurtenis te beschrijven:

1. **analambano** wat betekent “opgenomen worden; ontvangen worden”
Zie Markus 16:19, Handelingen 1:2,11,22; 1 Timotheüs 3:16.

2. **anabaino** wat betekent “naar boven gaan”
Zie Johannes 3:13; 6:62; 20:17; Efeziërs 4:8-10.

3. **anaphero** wat betekent “naar boven gevoerd worden”
Zie Lukas 24:51.

4. **harpazo** wat betekent “opgepikt worden; weggerukt worden”
Zie Openbaring 12:5

Noot: Dit is hetzelfde woord dat gebruikt wordt om de opname te beschrijven in 1 Thessalonicenzen 4:17. Net zoals Christus “weggerukt” werd naar de hemel (Openbaring 12:5), zo zullen wedergeboren gelovigen worden “weggerukt” om hun Heer te ontmoeten in de lucht. Dit woord werd ook gebruikt om Paulus’ unieke trip naar de hemel te beschrijven in 2 Korinthiërs 12:2, 4.

5. **aperchomai** wat betekent “weggaan”
Zie Johannes 16:7

6. **hupago** wat betekent “weggaan”
Zie Johannes 8:14, 21-22; in Johannes hoofdstukken 13, 14 en 16 wordt dit woord dikwijls gebruikt.

7. **poreuomai** wat betekent “gaan”
Zie 1 Petrus 3:22 (“gone into heaven”, KJV). Dit woord wordt ook verscheidene keren gebruikt in Johannes hoofdstukken 14 en 16.

Lees doorheen Johannes hoofdstukken 13, 14 en 16 en maak eens een lijstje op van elk vers dat spreekt over Christus’ terugkeer naar de Vader (en Zijn weggaan van de aarde).

Het is van enorm belang dat Jezus’ finale vertrek van de aarde niet een louter verdwijnen uit het zicht zou zijn, zoals Hij deed bij Emmaüs (zie Lukas 24:31). Dit zou geresulteerd hebben in de onzekerheid of Hij nog wel zou terugkomen. De hemelvaart van onze Heer vond plaats bij daglicht en in de aanwezigheid van vele ooggetuigen. De discipelen wisten dat zij niet konden verwachten hun Heer nog te zien dan bij Zijn tweede komst (Handelingen 1:11; vergelijk Psalm 110:1); zoals Jezus hen zei: “omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien” (Johannes 16:10).

Een denkvraag: Wat te zeggen van mensen die vandaag leven en beweren dat zij Christus of een visioen van Christus hebben gezien? Terwijl u hierover nadenkt, vergelijk 1 Petrus 1:8; Johannes 20:29 (zij hebben de zegen gemist!); en 2 Korinthiërs 5:7: “want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing”.

Omdat Christus naar boven ging, werd het voor Iemand anders mogelijk naar beneden te komen, om een wonderlijke en unieke bediening te beginnen in de harten van de kerkbedelinggelovigen. Wie was deze Persoon die Christus in de wereld zond nadat Hij wegging uit de wereld (zie Johannes 16:7-16; 7:37-39; Handelingen 2:33)? De Heilige Geest.

De hemelvaart van Christus was een gebeurtenis die voorzeggd was in de oudtestamentische geschriften (zie Psalm 16:10-11 en vergelijk Handelingen 2:25-36; Psalm 68:19 en vergelijk Efeziërs 4:8; en zie Psalm 110:1).

De zetel van Christus

Het laatste vers hierboven, Psalm 110:1, is een erg significante profetie betreffende Christus omdat ze direct wordt geciteerd in zeven nieuwtestamentische passages (Mattheüs 22:44; Markus 12:36; Lukas 20:42-43; Handelingen 2:34-35; 1 Korinthiërs 15:25; Hebreeënen 1:13; Hebreeënen 10:12-13). Het wordt ook *indirect* genoemd in verscheidene andere passages (zie bvb. Mattheüs 26:64). Nadat de Heer het eens-en-voor-altijd offer voor onze zonden had volbracht (Hebreeënen 10:10-12), gevolgd door Zijn overwinnende opstanding, vaarde Hij op naar de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit (God de Vader) in de hoge (Hebreeënen 1:3, en vergelijk Markus 16:19; Kolossenzen 3:1; Hebreeënen 8:1;12:2). Dat de God-Mens op zo'n verheven plaats zou zetelen is geen verrassing, maar het is verbazingwekkend te zien wie er met Hem is gezeten. Wie is in de hemel gezeten samen met de Redder (Efeziërs 2:6)? "ONS"! Geloof u dit? Geloof u echt dat dit waar is voor u? Hoe groot is Gods genade!

Er is geen verhevener positie mogelijk, in het hele universum en daarachter, dan te zitten aan de rechterhand van de Vader, **in** Christus Jezus. Dit brengt ons tot het volgende punt:

De verhoging van Christus

Om u te helpen een glimp te krijgen van Christus' huidige verheerlijkte positie in de hemel, kan u de volgende dingen overdenken:

Door de rechterhand van God verhoogd en heeft Hem tot een Heere en Christus gemaakt	Handelingen 2:33, 36
Uitermate verhoogd	Filippenzen 2:9a
Een Naam gegeven boven alle naam	Filippenzen 2:9b
Verheerlijkt	Johannes 7:39
Met heerlijkheid en eer gekroond	Hebreeënen 2:9
Ver boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en alle naam, die genaamd wordt	Efeziërs 1:21

Hebt u uw knie gebogen voor de opgestane en verhoogde HEER? Als dat niet gebeurt is, dan MOET u dat doen (zie Filippenzen 2:10)! Gezegend is elk persoon die dit NU doet!

Heel dikwijls denken we aan alles wat Christus voor ons HEEFT GEDAAN (in het verleden), maar soms vergeten we alles wat de opgevaren en verhoogde Christus NU DOET voor ons in de hemel! Beschouw de volgende feiten die waar zijn **indien** u een ware gelovige bent in Christus:

1. NU handelt Christus als **UW HOGEPRIESTER** (Hebreeënen 4:14-16).
Wat betekent dit voor u?
2. NU handelt Christus als **UW MIDDELAAR** (en trouwens ook de *Enige* Middelaar; 1 Timotheüs 2:5).
Wat betekent dit voor u?
3. NU handelt Christus als **UW PLEITER** (Romeinen 8:34; Heb. 7:25; vergelijk Lukas 22:32).
Wat betekent dit voor u?
4. NU handelt Christus als **UW VOORSPRAAK** (of "Advocaat"; 1 Johannes 2:1).
Wat betekent dit voor u?

Hoe belangrijk is het voor gelovigen hun geest op de juiste plaats te richten (Kolossenzen 3:1) en hun ogen op de juiste dingen (Hebreeënen 12:2)! Hem die wij liefhebben en dienen is niet de aardse Jezus zoals Hij was in de dagen van Zijn vernedering (zie Filippenzen 2:7-8). Nee, onze hoop ligt in de opgestane, verheven en verheerlijkte Koning der koningen en Heer der heren, Die ons nu een plaats in de hemelen voorbereidt (Johannes 14:1-3) en Die beloofd heeft terug te komen en ons tot

Zich te nemen! Dan zullen wij ook opgenomen worden in heerlijkheid (vergelijk 1 Timotheüs 3:16)! “En zo zullen wij **altijd** met de Heere zijn” (1 Thessalonicenzen 4:17)! Hem zij de eer en de glorie voor nu en voor altijd!

“Het leven van Christus”: <http://www.verhoevenmarc.be/levenchristus.htm>
verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm