

Het leven van Christus

Hoofdstuk 15/16: De opstanding van Christus

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/>

NL-vertaling: <http://www.verhoevenmarc.be/levenchristus.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV of 1977)

Vertaling door M.V. Update 23-12-2015



Als mensen echt de LIEFDE van God willen zien, waar moeten zij dan naar kijken? Welke grote historische gebeurtenis toont aan dat God een God van LIEFDE is (zie Johannes 3:16; Romeinen 5:8; 2 Korinthiërs 5:14; Galaten 2:20; Efeziërs 5:2, 25; 1 Johannes 3:16; 4:9-10)? “God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren” (Romeinen 5:8).

Als mensen echt de KRACHT van God willen zien, waar moeten zij dan naar kijken? Welke grote historische gebeurtenis toont aan dat God een God van KRACHT is (zie Romeinen 1:4; Efeziërs 1:19-20; Filippiëzen 3:10)? De opstanding uit de doden.

Wanneer God Zijn GENADE en BARMHARTIGHEID wil tonen, naar wat (of wie) wijst Hij dan (Efeziërs 2:7, vergelijk 1 Timotheüs 1:14-16)? “De allesovertreffende rijkdom van Zijn genade”.

Hoe wordt het Christendom vernietigd?

De opstanding van Jezus Christus uit de doden wordt in het Nieuwe Testament minstens 104 keer genoemd. Zonder de opstanding zou er geen evangelie, geen redding, geen Christendom of hoop zijn voor de mens. Als christenen moeten wij niet enkel geloven in de opstanding (Romeinen 10:9), maar we zouden ook moeten weten WAAROM wij erin geloven! Ons GELOOF is gebaseerd op FEITEN en het grootste FEIT van alle is: “GOD ... HEEFT JEZUS OPGEWEEKT” (Handelingen 5:30). Wanneer de vijanden van het Evangelie dit FEIT zouden kunnen vernietigen, zouden zij de basis voor ons GELOOF vernietigen. Veronderstel dat een atheïst of scepticus het christelijke geloof zou wensen te vernietigen, laat hem dan bewijzen dat Jezus Christus nooit opstond uit de doden. Wanneer dat gedaan is, heeft hij het Christendom vernietigd. Zijn werk is dan klaar.

De beweringen van Christus

Veronderstel dat een politiek leider vandaag over de media het volgende zou verklaren: “Ik wil dat iedereen weet dat wanneer ik naar Londen ga, mijn vijanden me zullen vermoorden, en mijn lichaam zal begraven worden, maar in minder dan een week tijd zal ik opstaan uit de doden, en honderden mensen zullen mij levend zien!” Wat een buitengewone voorspelling uit de mond van een mens!

Wij weten dat Jezus duidelijk beweerde de Messias te zijn, de Zoon van de levende God. In de volgende verzen zult u zien dat Jezus nog een andere verbazingwekkende bewering deed: Hij zou op-

staan uit de doden (zie Mattheüs 16:21; 17:9; 17:22-23; 20:18-19; 26:32; Markus 9:10; Lukas 9:22; Johannes 2:18-22; enz.). Was dat iets wat Jezus enkel aan Zijn discipelen vertelde, of wisten ook Zijn vijanden van deze bewering (Mattheüs 27:62-64)? Ook Zijn vijanden! Als de opstanding **BE-DROG** was (dat Jezus nooit echt uit de doden opstond), dan zouden we zeggen dat Jezus een **bedrieger** was (Mattheüs 27:63; KJV: “deceiver”). Jezus stond echt op uit de doden “**ZOALS HIJ GEZEGD HEEFT**” (Mattheüs 28:6; vergelijk Lukas 24:44-46).

Er gebeurde iets!

Zie **Petrus**. Hij verloochende Christus drie keer (Lukas 22:54-62), maar 53 dagen later beleed en verkondigde hij Christus op krachtige wijze voor duizenden mensen (Handelingen 2, zie in het bijzonder de verzen 22-24, 36, 40-41). Zelfs geen gevangenschappen en slechte behandelingen door de Joodse leiders konden deze onbevreesde prediker het zwijgen opleggen (Handelingen 4:1-21; 5:27-32,41-42)! **ER GEBEURDE IETS!**

Jakobus, de halfbroer van de Heer (de zoon van Maria en Jozef) geloofde niet in Christus (Johannes 7:5), maar later werd hij een van de leiders in de gemeente van Jeruzalem (Handelingen 12:17; 15:13; 21:17-18). Jakobus beschrijft zichzelf als “een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus” (Jakobus 1:1). Hoe kunnen wij deze verandering bij Jakobus verklaren (zie 1 Korinthiërs 15:7)? **ER GEBEURDE IETS!**

De twijfelende **Thomas** weigerde in de opstanding te geloven tenzij hij de opgestane Christus kon zien en aanraken (Johannes 20:24-25). Hij zag geen hoop achter het graf (Johannes 11:16). Niets minder dan profondervindelijk bewijs zou hem overtuigen. Maar de traditie zegt ons dat Thomas later een groot zendeling werd voor Perzië en India. Wat veranderde deze scepticus in een gelovige? Wat transformeerde de “twijfelende Thomas” in een “overtuigde Thomas”? (Johannes 20:26-29)? **ER GEBEURDE IETS!**

Saulus was een van de grootste vijanden die de kerk van Christus ooit had. Zijn leven was toegewijd aan het vervolgen van christenen (Handelingen 8:1-3; 9:1-2; 1 Korinthiërs 15:9; 1 Timotheüs 1:13). Op een dag reisde Saulus naar de stad Damascus en voor hij daar aankwam gebeurde er iets wat zijn leven drastisch veranderde (Handelingen 9:1-9; 1 Korinthiërs 15:8). De grootste verdrukker van de Kerk werd haar grootste apostel! **ER GEBEURDE IETS** op die weg naar Damascus!

Bij de arrestatie van Christus liepen de **elf discipelen** weg als bange wezels (Mattheüs 26:56)! Weken later werden deze zelfde mannen krachtige, moedige predikers die bereid waren de marteldood te sterven voor wat zij geloofden! In de eerste eeuw voelde het gehele Romeinse rijk de impact van het Evangelie dat deze mannen predikten (vergelijk Kolossenzen 1:5-6, 23)! Het Evangelie dat zij brachten was dat Christus “**begraven** is, en dat Hij **opgewekt** is op de **derde dag**, overeenkomstig de Schriften” (1 Korinthiërs 15:4). Leggen mensen hun leven af voor een leer die zij niet geloven? **ER GEBEURDE IETS** met deze mannen (zie 1 Korinthiërs 15:5)!

De **christelijke kerk** werd gesticht in de eerste eeuw, en is sindsdien blijven bestaan. Iemand (H.D.A. Major) zei ooit: “Indien het ervaren van Jezus Christus, door Zijn discipelen, zou geëindigd zijn bij het kruis, dan zou het moeilijk te begrijpen zijn dat de christelijke kerk ooit tot bestaan is gekomen”. Maar de christelijke kerk kwam tot bestaan! **ER moet IETS GEBEURD zijn!**

De Joodse dag van rust en aanbidding was de zaterdag, want in Genesis staat dat God Zijn schepping beëindigde en rustte op de zevende dag (Genesis 2:1-3). Deze dag werd opgenomen in de tien geboden (Exodus 20:8-11). De **sabbat** is een van de peilers van het Judaïsme. Van oudsher werd door de Joden de zevende dag van de week als hun dag van rust en aanbidding gezien, maar we vinden bij de vroege christenen (de meesten van hen waren Joden) in het boek Handelingen, en ook in vroege christelijke geschriften, dat zij samenkwamen op de *eerste* dag van de week (zondag). Weinig dingen zijn moeilijker te verwezenlijken dan het veranderen van een heilige dag die eeuwenlang gevierd werd en het meest gekoesterd werd door het volk. Deze christenen zijn er in geslaagd deze eeuwenoude en theologisch ondersteunde rustdag te veranderen, want zij begonnen God op de *eerste* dag van de week (zondag) te aanbidden. Maar vergeet niet: **ZIJ WAREN ZELF JODEN!** Dit was een van de moeilijkste beslissingen die enig religieus lichaam ooit heeft gemaakt! Iets indrukwekkends moet er gebeurd zijn dat leidde tot deze verandering. **ER moet IETS GE-**

BEURD zijn! Er moet iets spectaculairs gebeurd zijn op de eerste dag van de week, iets dat de vroege christenen zo sterk beïndrukt heeft dat zij hun dag van aanbidding veranderden.

Is uw leven veranderd door de opgestane Christus? Hebt u een wonderlijke verandering ervaren? Is er **IETS GEBEURD met U?**

De verschijningen van Christus

Ten minste zes boeken van het Nieuwe Testament (Mattheüs, Markus, Lukas, Johannes, Handelingen, en 1 Korinthiërs) werden geschreven door vijf verschillende mannen, die ons vertellen over de verschijningen van de opgestane Christus. Minstens drie van deze bijbelschrijvers hebben de *opgestane* Heer gezien: Mattheüs, Johannes en Paulus, en dus schreven zij vanuit eerste handse ervaring. Als we deze geïnspireerde documenten bestuderen, dan leren we dat Christus verscheen aan de volgende mensen, en in deze volgorde:

1. Christus werd het eerst gezien door Maria Magdalena (Markus 16:9; Johannes 20:1-18).
2. Christus werd gezien door de vrouwen die terugkeerden van het graf (Mattheüs 28:9-10).
3. Christus werd gezien door Petrus, vermoedelijk na de middag (1 Kor. 15:5; Lukas 24:34).
4. Christus werd gezien door Cleopas en een andere discipel op de weg naar Emmaüs, vermoedelijk in de late namiddag (Lukas 24:13-35; Markus 16:12).
5. Christus werd gezien door de tien discipelen (Thomas afwezig) en anderen die eerste zondagmorgen (Markus 16:14; Lukas 24:36-43; Johannes 20:19-24; 1 Korinthiërs 15:5).
6. Christus werd gezien door de elf discipelen (Thomas present) één week later (Joh. 20:26-29).
7. Christus werd gezien door de zeven discipelen bij het meer van Tiberias (dat is het meer van Galilea) (Johannes 21:1-22; zie in het bijzonder vers 14).
8. Christus werd gezien door “meer dan vijfhonderd broeders tegelijk” in Galilea (1 Korinthiërs 15:6; Mogelijk is dit dezelfde verschijning als die in Mattheüs 28:16-18). **Noot:** het boek van 1 Korinthiërs werd geschreven in ong. 55 n.C. (meer dan 20 jaar na de dood en opstanding van Christus). Maar zelfs in die tijd waren er meer dan 250 (en waarschijnlijk meer dan 300) mensen in leven die de opgestane Christus gezien hadden (1 Korinthiërs 15:6)!
9. Christus werd gezien door Jakobus, alhoewel hier weinig over gezegd wordt (1 Kor. 15:7).
10. Christus werd gezien door Zijn discipelen op de dag dat Hij opsteeg naar de hemel (Markus 16:19; Lukas 24:50-51; Handelingen 1:3-12).
11. Na de hemelvaart werd Christus ook gezien door Stefanus (Handelingen 7:55-56), door Saulus of Paulus (Hand. 9:1-7; 1 Kor.9:1; 15:8) en door Johannes (Openbaring 1:9-18).

Het is belangrijk op te merken dat Christus gezien werd door allerlei soorten van mensen op verschillende tijdstippen en onder verschillende omstandigheden. Verscheidene keren werd Christus gezien door zeven of meer mensen tegelijk. Soms was er enkel één persoon aanwezig. Bij één gelegenheid waren twee mensen aanwezig. En een andere keer waren er meer dan 500 aanwezig die de opgestane Christus zagen. Van hen die de opgestane Heer zagen, waren sommigen vrouwen en sommigen mannen. Eén was tollenaar, anderen waren vissers, één was een scepticus en een andere was een vijand van Christus (Saulus van Tarsus).

De opgestane Heer Jezus werd ook gezien onder allerlei omstandigheden. Sommigen zagen Hem in een tuin; anderen zagen Hem in een kamer; anderen spraken met Hem op een weg; anderen zagen Hem bij het meer van Galilea. Hij verscheen meer dan eens in Judea; Hij verscheen meer dan eens in Galilea; een keer verscheen Hij ten noorden van Galilea bij Damascus (Handelingen 9). Sommigen ontmoetten Hem op een berg; sommigen zagen Hem bij dageraad; anderen zagen Hem in het volle licht van de dag, en anderen 's nachts. Hij werd gezien in een tijdsspanne van 40 dagen (Hand. 1:3). In dit zelfde vers onderstreept de arts Lukas, de zorgvuldige historicus, de zekerheid van de

opstanding zoals bewezen door de post-opstandingsverschijningen van Christus: “Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, **met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen** lang, waarbij Hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen” (Handelingen 1:3).

Zij die de levende Christus echt zagen werden GETUIGEN van de opstanding. Zoek de volgende verzen op in het boek Handelingen, en zie hoe de term “GETUIGE” verbonden is aan het idee van de “OPSTANDING” van Christus:

Handelingen 1:22	Handelingen 5:30-32
Handelingen 2:32	Handelingen 10:39-42
Handelingen 3:15	Handelingen 13:30-31
Handelingen 4:33	Vergelijk Lukas 24:46-48 en 1 Korinthiërs 15:15

Geloofst u dat deze mannen WARE GETUIGEN of VALSE GETUIGEN waren (vergelijk Johannes 21:24)? Hou in gedachten dat deze mensen vervolgd, gestraft en zelfs ter dood gebracht werden omdat zij spraken over de opstanding van Christus en vreugdevol verklaarden dat Hij leeft (vergelijk Handelingen 4:2)! Geloofden deze mensen echt wat zij predikten?

Lichamelijke opstanding

Vele zogenaamde “christenen” geloven in de opstanding van Christus maar zij ontkennen dat het eigenlijke lichaam van Christus opstond uit de doden. Zij zouden u kunnen zeggen: “Zijn geest leeft verder” of “Zijn invloed leeft verder” of “Zijn gedachtenis leeft verder” maar zij geloven niet dat Jezus vandaag leeft in een verheerlijkt, opgestane lichaam.

Wat zegt de Schrift hier echt over? De levende Christus die bij één gelegenheid verscheen aan meer dan 500 mensen was niet louter een “geest” of “invloed” of “gedachtenis”. **Hij kon gegrepen worden bij Zijn voeten** (Mattheüs 28:9). Maria was in staat Hem vast te houden (Johannes 20:17). Hij kon wandelen door het land (Lukas 24:15). Hij nodigde de discipelen uit om Hem **aan te raken** (Lukas 24:39). Zijn discipelen konden zien en voelen dat Hij **vlees en beenderen** had (Lukas 24:39). Hij kon **vis bereiden** (Johannes 21:9) en Hij kon die **eten** (Lukas 24:42-43)! De littekens van Zijn lijden konden gezien en gevoeld worden (Johannes 20:25, 27). De Schrift ondersteunt een LICHAMELIJKE opstanding, niet louter een “geestelijke” opstanding!

Het belang van de opstanding

Veronderstel dat de opstanding niets anders zou zijn dan een leugen – de grootste hoax in de geschiedenis. Veronderstel dat de discipelen misleid en bedrogen waren (zij dachten dat Christus was opgestaan, maar zij vergisten zich). Of veronderstel dat de discipelen vrijwillig anderen trachtten te bedriegen (zij wisten dat Christus niet was opgestaan uit de doden, maar zij trachtten anderen om de tuin te leiden om hen te doen geloven dat Hij opstond). Wat zou dat betekenen? Lees 1 Korinthiërs 15:14-15, 17-19, en zie hieronder de zes dingen die waar zouden zijn indien Christus niet zou opgestaan zijn uit de doden:

1. Dan is onze prediking zonder inhoud en ook ons geloof.
2. Dan blijken wij valse getuigen van God te zijn.
3. Dan is ons geloof zinloos.
4. Dan zijn wij nog in onze zonden.
5. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren.
6. Dan zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen.

Wij **weten** echter dat Christus inderdaad is opgestaan! In 1 Korinthiërs 15:20 lezen we het heerlijke goede nieuws: “MAAR nu, Christus IS opgewekt uit de doden!” Hij is zeer zeker opgestaan! En omdat Hij opstond uit de doden, zijn de volgende zes dingen waar (bemerkt hoe deze zes dingen corresponderen met de zes dingen die u hierboven hebt ingevuld):

1. De apostelen legden **met grote kracht getuigenis** af van de opstanding van de Heere Jezus (Handelingen 4:33)!
2. Ons geloof is gelegen in een opgestane Redder Die LEEFT (Galaten 2:20)!
3. De christelijke apostelen waren geen valse getuigen maar echte getuigen van een inderdaad opgestane Christus (Johannes 21:24)!
4. Zij die hun geloof stelden op een opgestane Christus hebben volledige vergiffenis van zonden (Handelingen 10:40-43)!
5. De gelovigen die gestorven zijn, zijn nu in de tegenwoordigheid van hun opgestane Redder (Filippenzen 1:21, 23; 2 Korinthiërs 5:8)!
6. Zij die hun hoop op Christus gevestigd hebben zijn de meest gezegende mensen op aarde, niet louter in dit leven, maar in het leven hierna (1 Timotheüs 4:8-10; Psalm 146:5)!

Geloof u in uw hart dat GOD DE HEER JEZUS OPWEKTE UIT DE DOOD? De Bijbel leert duidelijk dat zij die de opstanding van Christus niet geloven en ontkennen **niet gered** zijn (Romeinen 10: 9; 1 Thessalonicenzen 4:14; 1 Korinthiërs 15:1-4)! Om gered te worden moet u het Evangelie geloven (1 Korinthiërs 15:1-4) en de opstanding is een van de fundamentele feiten van het Evangelie (1 Korinthiërs 15:4).

Valse theorieën

Zij die de opstanding ontkennen hebben getracht op te komen met bevredigende verklaringen voor het lege graf. Verschillende mensen hebben de volgende zwakke theorieën uitgedokterd (behalve voor #5 die ikzelf bedacht):

1) De discipelen stalen het lichaam van Jezus

Hoe zouden zij in de eerste plaats voorbij de Romeinse soldaten geraakt zijn die de tombe bewaakten, en hoe zouden zij de grote steen verplaatst hebben die tegen de ingang was gerold? Maar nog signifikanter is dit: indien de discipelen het lichaam zouden gestolen hebben, dan zouden zij geweten hebben dat Jezus nog steeds dood was – waarom zouden zij dan doorgezet hebben met onbevreesd te prediken dat Hij was opgestaan? De meesten van hen werden gedood wegens de boodschap die zij predikten. Mensen leggen hun levens zelden af voor een leugen.

2) De vrouwen gingen naar de verkeerde graftombe en vonden die leeg

Als zij zo'n vergissing zouden begaan hebben is het zeker dat de gezagsdragers dit snel zouden doorgehad hebben. Als de vijanden van het Christendom zouden geweten hebben waar het lichaam zich bevond, zouden zij het dan niet te voorschijn gebracht hebben? Dit zou eens en voor altijd bewezen hebben dat de opstanding vals was. Alles wat zij hoefden te doen was het lichaam te voorschijn brengen, maar dat hebben ze nooit gedaan.

3) De mensen die beweerden Jezus gezien te hebben hadden hallucinaties en visioenen

Dit had in een paar geïsoleerde gevallen kunnen geweest zijn, maar het is onmogelijk dat meer dan 500 mensen, bij één gelegenheid, en masse begonnen te hallucineren (1 Korinthiërs 15:6). En bovendien zou dit gemakkelijk beantwoord geweest zijn als men het dode lichaam van Jezus tevoorschijn bracht.

4) Jezus stierf niet echt aan het kruis, en toen Hij in het graf gelegd werd leefde Hij nog. Als mensen Hem later zagen kwam dat omdat Hij nooit stierf!

Ik las ooit het volgende krantenknipsel: Vraag: Onze predikant zei op Pasen dat Jezus aan het kruis gewoon flauwviel en dat de discipelen Hem verzorgden tot Hij terug gezond was. Wat denkt u?
Antwoord: Sla uw predikant 40 keer met een zware gesel; stomp hem regelmatig; nagel hem op een kruis en hang hem zes uur in de zon; steek een speer door zijn hart; balsem hem; leg hem vele uren in een zuurstofarme gesloten tombe, en zie wat er gebeurt!

5) Een UFO kwam en nam het lichaam weg uit de tombe middels een moleculaire transporter

Kan u nog andere theorieën of verklaringen bedenken die de ongelovigen kunnen fantaseren om de opstanding weg te redeneren?

Andere religieuze leiders

Abrahams graf	bezet
Mozes' graf	bezet
Confucius' graf	bezet
Boeddha's graf	bezet
Mohammeds graf	bezet
Jezus' graf	LEEG !

De beslissing ligt nu bij u; het bewijs spreekt voor zichzelf. Het zegt heel duidelijk:

Christus is inderdaad opgestaan !!!

Is uw leven veranderd door de opgestane Christus (2 Korinthiërs 5:14-17) ???

“Het leven van Christus”: <http://www.verhoevenmarc.be/levenchristus.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm