

Het leven van Christus

Hoofdstuk 12/16: De arrestatie van Christus

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/>

NL-vertaling: <http://www.verhoevenmarc.be/levenchristus.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV of 1977)

Vertaling en plaatjes door M.V. Update 21-12-2015

De kus van liefde uit een hart van haat

Volgend op Zijn agonie in de Hof van Gethsemane (zie Hoofdstuk 11), wist Jezus dat **het uur nabijgekomen** was (Mattheüs 26:45) en dat Hij spoedig moest **drinken** van de verschrikkelijke **drinkbeker** die de Vader Hem had gegeven (Johannes 18:11).

Toen Judas in de Hof verscheen met allen die bij hem waren (Markus 14:43; Johannes 18:3), denkt u dan dat dit als een verrassing kwam voor Jezus (zie Mattheüs 26:21-25; 26:46; Johannes 18:4)? Overdenk Lukas 22:22: “En de Zoon des mensen gaat wel heen zoals bepaald is, maar wee die mens door wie Hij verraden wordt”. Dit vers verklaart zowel **Gods soevereiniteit** (God heeft een volmaakt plan ter uitvoering) als **'s mensen verantwoordelijkheid** (de mens zal een rechtvaardige Rechter ontmoeten) in het geval van Judas. Vergelijk ook met Handelingen 2:23: “deze Jezus, Die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangengenomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood”.

Judas kwam niet alleen. Mattheüs zegt dat hij kwam met een **grote menigte** (Mattheüs 26:47). Johannes, een andere ooggetuige, geeft de meest complete beschrijving van hen die met Judas kwamen: “Judas dan, die de afdeling soldaten en dienaars van de overpriesters en Farizeeën meegenomen had ...” (Johannes 18:3). Het woord “afdeling” is een militaire term die verwijst naar een Romeins “cohort” dat bestaat uit één tiende van een legioen (een legioen bestond uit 6000 soldaten). Een cohort op volle sterkte zou daarom uit 600 soldaten bestaan. Vermits Jeruzalem volgepakt was met mensen voor het Paschafeest, hadden de Romeinse leiders talloze soldaten bij de hand om elke mogelijke revolutie de kop in te drukken. De Joodse leiders waren dus in staat beroep te doen op een Romeins cohort om Christus te arresteren. Of er werkelijk 600 Romeinse soldaten waren in de Hof kunnen we niet zeker weten, maar het was zeker een groot aantal.

De Joodse leiders hadden hun eigen dienaren (Johannes 18:3 – dit was de “tempelpolitie”; vergelijk Lukas 22:52). De Joodse leiders waren diep verwickeld in het proces van de arrestatie van de Heer Jezus (Markus 14:43; Mattheüs 26:47; Lukas 22:52). De gecombineerde macht van Joden en Romeinen werd dus op de been gebracht tegen één ongewapende Man! De kinderen van de duisternis droegen hun lantarens en tootsen (Johannes 18:3) opdat zij “**het Licht der wereld**” konden grijpen (Johannes 8:12)! Zij waren gewapend met zwaarden en stokken (Markus 14:43; Johannes 18:3) opdat zij de **Vredevorst** konden grijpen (Jesaja 9:5)!

Judas had eerder wat geregeld met de vijanden van Christus en hen een teken gegeven waardoor zij de Heer makkelijk konden identificeren. Wat was dit teken (Markus 14:44)? “Die ik kussen zal, Die is het”.

Het woord “kussen” komt van een werkwoord (phileo) dat ook “liefhebben, affectie tonen jegens een vriend of geliefde” betekent. Het zelfstandig naamwoord (philos) betekent “vriend”. Judas pleegde deze verraderskus onder het mom van vriendschap. Het woord “kuste” zoals gebruikt in Markus 14:45 en Mattheüs 26:49 geeft eigenlijk aan dat Judas Jezus fervent kuste (de show van affectie). Merk op wat de Heer zei tot Judas in Lukas 22:48. Het had meer in de lijn van Judas' karakter gelegen wanneer Hij een ander teken had gegeven: “Die ik **spuwen** zal, Die is het; grijp Hem” (vgl. Matt. 26:48). Als u in de plaats van de Heer was, zou u dan liever gehad hebben dat Judas u kuste dan dat hij spuwde op u? Spuwen zou tenminste niet hypocriet zijn geweest.

Voordat we teveel over Judas zeggen, laten we eerst onze eigen harten onderzoeken. Hou ik echt van de Heer Jezus of ben ik een valse komediant? Is mijn affectie voor Christus oprecht?

“Kus” ik de Heer op zondag in de kerk, maar “verraad” ik Hem de rest van de week door de manier waarop ik leef en de dingen die ik doe? Behoor ik echt wel bij de discipelen van Christus, of behoort ik bij de vijanden van Christus?

De Gevangene die de volledige leiding had

Lees zorgvuldig Johannes 18:4-6. Toen de Heer Zich identificeerde (“Ik Ben” – vergelijk Johannes 14:26; 6:20; 8:24, 28, 58), wat gebeurde er toen met de bende soldaten en Joden? Zij deinsden terug en **vielen op de grond**. Viel ook Judas met hen (Johannes 18:5-6)? Ja, want Judas stond bij hen.



<http://www.verhoevenmarc.be/cartoons.htm>

Het moet een verbazingwekkend zicht geweest zijn om honderden getrainde Romeinse soldaten en de groep Joden **op de grond** te zien liggen, en de elf discipelen en een ongewapende Jezus als enigen die op hun voeten stonden! Dit alles vond plaats omdat Jezus gewoon **twee woorden** zei: *ego eimi*, oftewel “Ik Ben”!

Toen de grote bende terug op hun voeten stond, was het alsof Jezus zei: “Mannen, Ik ga u permissie geven Mij te arresteren, maar voordat ik dat doe, wil Ik jullie eraan herinneren wie hier de werkelijke leiding heeft!” De Zoon van God had de volledige leiding over de situatie! Hij herinnerde Zijn arresteerders gewoon aan een waarheid die Hij reeds onderwees in Johannes 10:11, 17, 18. Jezus gaf gewild en vrijwillig Zijn leven, en daardoor waren zij in staat Hem te grijpen. Anders zou het **onmogelijk** geweest zijn om Hem gevangen te nemen (vergelijk Johannes 7:30; 8:20; Lukas 4:28-30; enz.)! Wat was de reden waarom de Heer Zichzelf opgaf (Galaten 2:20; Efeziërs 5:2, 25)? **Hij heeft Zich voor ons overgegeven.**

Als Hij dit wilde doen, wat voor reactie zou dat dan in mij moeten teweegbrengen (1 Johannes 3:16-18; 4:9-11; Johannes 13:34-35; 15:12-13)?

Het gebed dat Jezus nooit bad

Volgens Johannes 18:10-11, snelde Petrus toe om de Heer te bevrijden, en met grote gedrevenheid en weinig visie, sneed hij het rechteroor af van een man die Malchus heette! Wat deed volgens Lukas, de geneesheer, Jezus aan deze situatie (Lukas 22:51)? “Hij raakte zijn oor aan en genas hem”.

Noot: Met het verbazingwekkende spektakel van het neervallen op de grond (Johannes 18:6) en de bovennatuurlijke genezing van het oor van Malchus (Lukas 22:51) had het leger dat Jezus arresteerde geen excuus! Zij konden nooit zeggen: “Wij hadden geen reden te geloven dat Hij de Zoon van God was!”



De Heer moest Petrus informeren dat Hij echt geen hulp nodig had. Hij had kunnen bidden en de Vader zou, zonder een seconde vertraging, Hem meer dan twaalf legioenen engelen gegeven hebben (Mattheüs 26:53). Een **legioen**, op volle sterkte, bestond uit 6000 soldaten. Dus, als we even rekenen, dan zijn **twaalf legioenen** gelijk aan 72.000 soldaten. De Vader had zoveel engelen, en nog meer, kunnen gestuurd hebben! Zo'n immens engelenleger is moeilijk voor te stellen! De Romeinen hadden slechts één cohort (misschien wel 600 soldaten) in dienst om Christus te arresteren. Zeker, één engel alleen al kon gemakkelijk een heel Romeins cohort uitschakelen! Als Christus dit verzoek aan de Vader had gedaan, dan zou de Heer Zelf en elk van de elf discipelen een compleet legioen engelen hebben gehad om hen te beschermen!

Heeft Jezus zijn Vader hierom gebeden? Nee. Waarom niet (Johannes 18:11)? Hij zei: "De drinkbeker die de Vader Mij gegeven heeft, zal Ik die niet drinken?" Hij kon Zichzelf niet redden als Hij ons wilde redden! De Zoon des mensen moest verhoogd worden op het kruis van Golgotha (Johannes 3:14; vergelijk Mattheüs 16:21)! Wat een liefde!

Petrus en de andere discipelen verlieten Hem en vluchtten als hazen (Markus 14:50), zoals Jezus had voorgezegd (Mattheüs 26:31-35; **noot bij vers 35: "alle discipelen" zeiden dit!**).

Jezus werd verraden door één, en in de steek gelaten door de rest. Later was er een andere jonge man (waarschijnlijk Johannes Markus, die het Evangelie van Markus schreef) die wegvluchtte (Markus 14:51-52).

"Jezus alleen ziet zijn vijanden aan, alleen lijdt Hij, en alleen gaat Hij Zijn leven afleggen, opdat allen die Hem aannemen als hun Redder en Heer, niet meer alleen zouden zijn. Halleluja, wat een Verlosser!" - William Hendriksen.

Ongeveer 53 jaar later, trok Petrus andermaal een zwaard en gebruikte hij dat tegen de vijanden van Christus, en deze keer was hij succesvol! Zijn zwaard deed veel meer dan een oor afslaan; het priemde diep in de harten van duizenden mensen! Dit machtige zwaard was niet van ijzer gemaakt, maar wordt beschreven in Hebreeën 4:12 en Efeziërs 6:17.

Petrus gebruikte dit machtige zwaard openbaar in Handelingen hoofdstuk 2. Hoe goed drong dit zwaard door (Handelingen 2:37)? "En toen zij dit hoorden, werden zij **diep in het hart geraakt**".

In plaats van de dood te brengen bracht Petrus' zwaard leven voor duizenden (Handelingen 2:41 en vergelijk Hebreeën 4:12: "levend")! Bovendien is het zwaard dat Petrus gebruikte hetzelfde zwaard dat beschikbaar is voor uw gebruik vandaag (vergelijk 2 Korinthiërs 10:4)!

Bent u een onderdanige gelovige die Gods **zwaard** juist gebruikt in de kracht van Gods Geest? Als dat zo is, zullen de vijanden van God het geweten hebben!

"Het leven van Christus": <http://www.verhoevenmarc.be/levenchristus.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm