

Het leven van Christus

Hoofdstuk 10/16: De koninklijke intrede van Christus

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/> .

NL-vertaling: <http://www.verhoevenmarc.be/levenchristus.htm> .

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV of 1977)

Vertaling door M.V. Update 20-12-2015

De laatste week voor het kruis van onze Heer werd gekenmerkt door scherpe contrasten. De menigten riepen: “Hosanna! Gezegend Hij Die komt in de Naam van de Heere!” (Markus 11:9). Maar enkele dagen later riepen zij: “Kruisig Hem!” De stad Jeruzalem **verheugde** zich bij de triomfante lijke intrede van de Heer; kort daarna **weende** Jezus over de stad (Lukas 19:41). Het volk keek vurig uit naar de **kroon** maar zagen niet in dat zij behoefte hadden aan het **kruis**. Zij wilden een Koning die hen zou bevrijden van de bezetting door de Romeinen, maar zij verwierpen een Redder die hen zou bevrijden van de bezetting door de zonde. Zij riepen om politieke vrijheid, maar het deed hen weinig dat zij in slavernij verkeerden aan de zonde (Johannes 8:33). Zij zagen uit naar een wonderen verrichtende Koning (Lukas 19:37) die voedsel in hun magen zou stoppen (Johannes 6:26), maar weigerden Zijn persoonlijk bestuur over hun levens.

Het volk riep “HOSANNA” (Mattheüs 21:9), een Hebreeuwse uitdrukking die betekent: “Geef nu heil!” of “Redt nu!” (Psalm 118:25-26), maar we moeten ons afvragen: waar wilden zij **van** gered worden? Van de Romeinen? Van politieke onderdrukking? Van zonde en dood? Wil een persoon politieke bevrijding, financiële bevrijding, fysieke bevrijding of geestelijke bevrijding? Welk soort van bevrijding is het belangrijkste? Beschouw een soldaat op het slagveld met bommen, kogels en granaten die over zijn hoofd vliegen. In wanhoop roept hij uit: “God redt me!” Waar wil hij van gered worden? Beschouw een ziekenhuispatiënt die een hartoperatie moet ondergaan. Net voordat ze hem in slaap brengen, roept hij uit: “Heer, help me alstublieft!” Denkt u dat deze persoon zich zorgen maakte over bevrijding van Gods toorn, of was hij eerder bang van het mes van de chirurg? Van wat zouden wij volgens Mattheüs 10:28 veeleer bang moeten zijn? “Wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel”. Welk soort van bevrijding denkt u dat de Joden wilden in Mattheüs 21?

De gedetailleerde voorbereiding

Lees Mattheüs 21:1-3. Wist de Heer precies wat Hij wilde? Ja, Hij gaf expliciete en gedetailleerde instructies. Hebt u de indruk dat er een zorgvuldig plan werd uitgewerkt overeenkomstig Gods volmaakte programma? Ja. Waarom had de Heer deze twee dieren nodig (Mattheüs 21:3) en waarom werd dit alles gedaan (Mattheüs 21:4-5)? “Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, toen hij zei: Zeg tegen de dochter van Sion: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen dat een jong van een jukdragende ezelin is”.

Het was absoluut noodzakelijk voor Christus Jeruzalem binnen te komen op een ezel omdat honderden jaren eerder Zacharia dit had voorgezegd. Waar wordt deze belangrijke profetie gevonden? Zacharia 9, vers 9. In dit vers wordt het volk gezegd zich te verheugen en te juichen omdat: “Zie, uw Koning komt tot u”. Dus, in Mattheüs 21 lezen we over een bijzondere en unieke dag waarop **Christus de Koning officieel tot Jeruzalem kwam**. Dat Christus de volle betekenis van deze dag erkende wordt gezien in Lukas 19:42, 44.

Mattheüs was zo zorgvuldig om slechts Zacharia 9:9 (zie Mattheüs 21:5) te citeren en **niet** vers 10 dat het vredige Messiaanse Koninkrijk beschrijft en zijn universele bestuur. De Koning was aangekomen, maar Hij zat niet op de koninklijke troon. Zal God op een dag de profetie van Zacharia 9:10 volledig vervullen? Ja. Wanneer? Bij Zijn tweede komst. Toen de Heer Jezus Zich de eerste keer als Koning presenteerde, kwam Hij als iemand die **zachtmoedig** was (Mattheüs 21:5) en **arm** (Zacharia 9:9). Hoe zal de Koning de volgende keer komen? (Mattheüs 24:30)? “met grote kracht en heer-

lijkheid”. Als Zacharia 9:9 exact werd vervuld, in elk detail, wat zegt dit dan over de vervulling van Mattheüs 24:30? Dit zal zeker ook vervuld worden.

De openbare voorstelling

Als u Mattheüs hoofdstuk 21 leest kan u niet anders dan verwonderd zijn over de **openbare natuur** van deze gebeurtenis. Jezus kwam stoutmoedig, luidruchtig en uitdagend (Johannes 11:57 – er stond een prijs op Zijn hoofd!) de stad binnen. Als gevolg daarvan “raakte heel de stad in opschudding” (Mattheüs 21:10). De Heer wilde aandacht naar Zich toe trekken! De tijd was gekomen!

Deze openbare aanpak was helemaal anders dan de teneur van Jezus’ bediening hiervoor. Voordien meed Jezus erg zorgvuldig publiciteit, en schrok Hij soms terug van grote menigten (in het bijzonder wanneer zij Hem Koning wilden maken – Johannes 6:15). Vergelijk Mattheüs 8:4; 17:9; Markus 7:36; 8:26; Lukas 4:34-35; enz.

Toen Petrus en de andere discipelen begrepen dat Jezus de **Christus** was (Gods gezalfde **Koning**), zei de Heer de discipelen dan dit feit aan iedereen die zij tegenkwamen te verkondigen (Mattheüs 16:20)? Nee! Maar, in Mattheüs 21 werd hen gezegd niet langer het stilzwijgen te bewaren! Inderdaad, de aanpak van de Heer wordt erg duidelijk geïllustreerd in Lukas 19:37-40. Welke grote titel gaf het volk Jezus in vers 38? “Gezegend is de Koning, Die daar komt in de Naam van de Heere”.

Het protest van de Farizeeën wordt gezien in vers 39. Sommigen van deze leiders zeiden: “Meester, bestraf Uw discipelen”. Misschien wisten deze scherpziende religieuze leiders dat bij vorige gelegenheden de Heer strikte stilte verlangde van Zijn discipelen met betrekking tot wie Hij was. Maar **nu** Hij de stad binnenrijdt, horen zij de roep van het volk die Hem openlijk toejuichen als de **Koning**. Maar er kwam geen berisping van de lippen van Jezus! In feite, als de discipelen zouden zwijgen, wie zou dan de komst van de Koning verkondigen (Lukas 19:40)? De stenen!

Waarom wilde Jezus dat iedereen wist dat Israëls Messias-Koning de stad binnenkwam? Eén belangrijke reden is deze: In Handelingen 2:22-24, 36; 3:13-15; 4:10 (na Jezus’ dood en opstanding) predikte Petrus tot het Joodse volk en beschuldigde hen van het vermoorden van de Messias. Door de **openbare** intocht van Christus in Jeruzalem kon geen Jood meer zeggen: “Maar ik wist nooit dat Jezus van Nazareth claimde de Messias van Israël te zijn”. Nee, Jezus kwam op zo’n manier de stad binnen dat de menigten Hem toejuichten als Koning. Het was zo’n openbare gebeurtenis dat niemand ze kon missen!

Toen de Heer de stad binnenreed, waren daar niet zomaar enkele mensen aan de kant van de weg. Mattheüs 21:8 vertelt ons: “En het **grootste deel** van de menigte spreidde hun kleren uit op de weg...”. Waarom waren er zoveel mensen bij deze gelegenheid aanwezig? Beschouw de volgende factoren:

- 1) In Lukas 10:1 leren we dat Jezus 70 van Zijn discipelen zond (35 teams) naar de steden waar Hijzelf zou naartoe gaan. Wat was de boodschap die deze mannen verkondigden (Lukas 10:9)? “Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen” (De **Koning** is komende! Het **Koninkrijk** is zo nabij dat het bijna hier is!) Als gevolg van deze missie (gevolgd door een persoonlijk bezoek van de Heer Zelf) wisten velen van Jezus af en verwachtten zij het Koninkrijk van God.
- 2) Lees Johannes 12:9-18. Welk groot wonder had Jezus recent gedaan? Hij had Lazarus uit de doden opgewekt. Veel mensen hadden “gehoord dat Hij dat gedaan had gedaan” (Johannes 12:18) en het nieuws van deze geweldige gebeurtenis had zich her en der verspreid.
- 3) De viering van het Pascha was nabij (Johannes 12:1), en grote menigten Joden waren naar de heilige stad gekomen om dit groot feest te vieren. Josephus, de Joodse historicus, zegt dat gedurende één Pascha in de dagen van Nero (eerste eeuw n.C.) 256.500 Paaslammeren geofferd werden, en dit zou betekenen (als zijn cijfers correct zijn) dat er meer dan 2.700.200 (bijna 3 miljoen) Joden in Jeruzalem waren (*Joodse Oorlogen* 6, 9, 3)! Eén lam werd geofferd voor ongeveer elke 10 mensen.

Toen de Koning der Joden de hoofdstad Jeruzalem binnenkwam, was de stad **helemaal volzet!** Hetzelfde was waar enkele dagen later, wanneer het ware Paas-Lam werd geofferd (1 Korinthiërs 5:7).

De bewogen toejuicing

Terwijl de Koning op de ezel reed “spreidde het grootste deel van de menigte hun kleren uit op de weg” (Mattheüs 21:8). Waarom deden deze mensen zo iets? In 2 Koningen 9:13 namen de mensen hun kleren en legden ze onder Jehu en bliezen de bazuin, zeggend: “Jehu is koning”. Dus zeiden de Joden in Mattheüs 21, door hun handelingen, eigenlijk: “Jezus is koning”!

Het volk hakte ook takken van de bomen en spreidde die uit op de weg, voor de Koning wanneer Hij binnenkwam (Mattheüs 21:8). Wat voor takken waren dit (Johannes 12:13)? Van palmbomen. Volgens Alfred Edersheim (*The Life and Times of Jezus the Messiah*) was het een gewoonte van het volk in het Oosten om op die manier een Koning, een overwinnaar of een bevrijder te verwelkomen.

Niet enkel door hun handelingen erkenden de menigten Hem als Koning, maar ook door hun woorden! Welke titel gaf het volk aan Jezus in Mattheüs 21:9? “De Zoon van David” (zo’n titel is enkel gepast voor de Messias-Koning.

De Joden wisten dat hun beloofde Koning een afstammeling van David zou zijn. Vergelijk Mattheüs 12:23; 22:41-42; Jeremia 23:5; 33:15; etc.) Hoe noemde het volk Jezus in Lukas 19:38? “De Koning”. Hoe noemden zij Hem in Johannes 12:13? “De Koning van Israël”.

Wat waren de woorden die de menigte schreeuwde, zoals opgeschreven in alle vier de Evangelien (Mattheüs 21:9; Markus 11:9; Lukas 19:38; Johannes 12:13)? “Gezegend [Grieks *hosanna*] is Hij Die komt in de Naam van de Heere, de Koning van Israël!”

Deze woorden zijn genomen uit Psalm 118:25-26 (**Hosanna** = “Geef nu heil”, of “Redt nu”). Met deze passage was het Joodse volk erg vertrouwd. Tijdens het Pascha reciteerden en zongen de Joden Psalmen 113-118 (deze groep Psalmen werd Hallel genoemd). Elke Israëliet kende deze woorden met zijn hart, en de Joden erkenden Psalm 118 als een van de grootste van alle Messiaanse Psalmen – zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Messiaanse-Psalmen.pdf>.

Toen Jezus de stad binnenkwam, zeiden zij in feite: **“U bent Degene waar deze Psalm over spreekt! U bent de Messias-Koning die komt in de Naam van Jahweh!”**

Deze Psalm zat in de gedachten van onze Heer tijdens de finale dagen vóór het kruis. Lees Mattheüs 21:42 waar Jezus spreekt over Zijn verschrikkelijke afwijzing door de Joodse leiders. Welke verzen citeerde Jezus toen? Psalm 118, verzen 22-24.

Jezus citeerde deze Psalm nog eens in Mattheüs 23:37-39. Toen Jezus de stad binnenreed juichten de menigten Hem toe met hun lippen (vergelijk Mattheüs 15:8). Er zal een dag komen dat zij deze woorden zullen zeggen vanuit hun hart (Mattheüs 23:39). Dan zal de grote Koning tot Zijn volk komen, om hen te bevrijden, niet enkel politiek maar ook geestelijk (Romeinen 11:26)!

De profetische verwoesting

Zacharia was niet de enige profeet die sprak over de komst van Israëls Messias-Koning. Ook de profeet Daniël schreef over de komst van de “Messias, de Vorst” (Daniël 9:25).

Volgens Daniël 9:25 markeert deze grote gebeurtenis (de komst van de Messias de Vorst) het **einde** (voltooiing) van een periode van 69 (7 + 62) jaarweken (elke “week” of “heptad” is gelijk aan zeven jaren, waarbij elk “profetisch” jaar 360 dagen bevat – vergelijk Openbaring 12:6; 11:3; 11:2; 13:5 en Daniël 9:27).

Na deze periode van 69 weken (483 “profetische” jaren), zou een belangrijke gebeurtenis plaatsvinden, volgens Daniël 9:26; welke is die? De Messias zal “uitgeroeid” worden.

Volgens deze geprofeteerde gebeurtenis zouden de Romeinen de Messias uitroeien, en ook de Tempel (het “heilighdom”; Daniël 9:26; Lukas 19:41-44).

Dit wordt geïllustreerd in het volgende schema:



Zie ook <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/70-jaarweken-Daniel.pdf>

De koninklijke intrede van Christus was een gebeurtenis die God duidelijk had gemarkeerd op Zijn kalender, en toen Christus de stad binnenreed, was Hij geen dag vroeger of later! De tweede komst van Christus is een volgende gebeurtenis die duidelijk gemarkeerd is op Gods kalender! De Vader heeft echter Zijn agenda niet aan ons getoond (Mattheüs 24:36)! Maar we kunnen er zeker van zijn dat alles zal gebeuren zoals door Hem werd gepland!

Het vooruitzicht van het Millennium

Alhoewel de Koning werd verworpen en gekruisigd (“afgesneden” of “uitgeroeid”) na Zijn koninklijke intrede, gaf Hij het volk van Israël toch een voorsmaakje van wat het Koninkrijk zou zijn. Beschouw de volgende feiten:

- De Messiaanse Koning was persoonlijk aanwezig in Zijn eigen tempel (vergelijk Mattheüs 21:12,23 met Maleachi 3:1).
- De geldzuchtigen werden buiten geworpen (vergelijk Mattheüs 21:12-13 met Ezechiël 34:1-10).
- Het Woord van de Heer ging uit van Jeruzalem (vergelijk Lukas 19:47 met Jesaja 2:2-3).
- De helende hand van de Koning was op al degenen die leden aan fysieke aandoeningen (vgl. Mattheüs 21:14 met Jesaja 35:4-6).

Zo een voorsmaakje moet de gelovige doen verlangen naar de dag dat Christus werkelijk op Zijn troon te Jeruzalem zal zitten. Net zoals Christus de eerste keer kwam op een ezel (dat is **geschiedenis**: de Schriften **werden vervuld** – Mattheüs 21:7), zo zal Hij de tweede keer komen op een paard (dat is **profetie**: de Schriften **moeten vervuld worden** – Openbaring 19:11) om op aarde Zijn duizendjarig Koninkrijk op te richten. Wat een zekere en gezegende verwachting! **De Koning komt!**

De bedroefde weeklacht

Toen de Koning Jeruzalem naderde, Zag Hij de stad en weende over haar (Lukas 19:41). De menigten verheugden zich, maar de Redder weende, want Hij wist dat binnen een korte tijd de toejuiching van de grillige menigte zou omslaan in een barbaarse roep voor Zijn dood.

De treurnis van onze Heer over de stad Jeruzalem is opgetekend in Mattheüs 23:37. Wat zou de Heer gedaan hebben voor het Joodse volk als ze Hem gewoon hadden laten doen? “Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels ...”. Welke volgende vijf woorden in dit vers tonen Israëls verschrikkelijke weigering en onwilligheid om God Zijn genadig werk te laten uitvoeren? “... **maar u hebt niet geweld!** Vermits zij Gods zegen verwierpen, moest God wat doen (Mattheüs 23:38; 24:1-2)? Hun huis als een woestenij achterlaten! (Noot: **De verschrikkelijke verwoesting van Jeruzalem werd vervuld in 70 n.C. door de Romeinen onder generaal Titus**).

Omdat zij een ongehoorzaam en tegensprekend volk waren **weigerden** zij Gods genadige werk. Welk vers in Romeinen 10 leert dit? ver 21. Wat deed Jahweh God voor Zijn volk volgens 2 Kronieken 36:15? “De HEERE, de God van hun vaders, zond hun vroeg en laat waarschuwend woorden door de hand van Zijn boden”. Waarom deed Hij dat? “Hij wilde Zijn volk en Zijn woning sparen”. Wat deed het volk (36:16)? “Maar zij spotten met de boden van God”. Vermits zij Gods boodschap en Zijn genade weigerden, hoe moest God hen dan behandelen? “Jeruzalem en de Tempel zouden verwoest worden, en het volk werd verspreid over de wereld”.

Welke belofte gaf God in Psalm 81:11? “Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen”. Wat was het enige ding dat Israël moest doen (81:12)? Naar Gods stem luisteren. Hoe reageerde Israël op Gods goedgunstige belofte en voorziening (Psalm 81:12)? “Israël is tegenover Mij onwillig geweest”. Welk vers in deze Psalm toont Gods treurnis over Zijn volk? Vers 14. Wat zou God voor hen gedaan hebben als zij Hem gewoon hadden gehoorzaamd (Psalm 81:15-17)? “In korte tijd zou Ik hun vijanden onderworpen hebben en Mijn hand gekeerd hebben tegen hun tegenstanders. Wie de HEERE haten, zouden zich geveinsd aan Hem onderworpen hebben; maar hún tijd zou voor eeuwig geweest zijn: Hij zou van de beste tarwe te eten gegeven hebben, ja, Ik zou u verzadigd hebben met honing uit de rots”.

Wat deed God als gevolg van hun onverzettelijke rebellie (81:13)? “Daarom gaf Ik hen over aan hun verharde hart, zodat zij in hun eigen opvattingen voortgingen”

Wat belooft God Zijn volk in Jeremia 6:16? Rust voor hun ziel. Wat zei het volk? “Wij bewandelen die niet”. Vergelijk vers 17. Wat moest God dan doen (Jeremia 6:19)? Hij zei: “Ik breng onheil over dit volk”. Wat beloofde God in Jesaja 30:15? “In stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn”. Welk woord van het volk toont de tragische afwijzing van Gods genadige aanbod? Hun “Nee”!

In al deze passages hebben we gezien dat God erg **welwillend** is! De vraag is nu: **bent u dat ook?** De Heer Jezus Christus komt naar elke persoon in **welwillendheid** om Koning te zijn over zijn leven! Denk aan alles wat Christus zou willen doen in het leven van die persoon indien hij Hem enkel toelaat te besturen! Bent u **welwillend** om Hem uw Redder, Meester en Koning te laten zijn? Of wilt u **weigeren** en ervoor zorgen dat de Heer treurt over u en zegt: “Och, dat _____ (vul uw naam in) maar naar Mij gehoord had”. Alstublieft, beroof uzelf niet van alles wat God reeds gedaan heeft en nog zal doen voor u!

“Het leven van Christus”: <http://www.verhoevenmarc.be/levenchristus.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm