

# Welk Evangelie verkondigen wij in onze Kerkbedeling?

Samengesteld door M.V. 16-4-2025

## Aanleiding tot dit artikel

Er is in Nederland een site die foute leer propageert betreffende het “Evangelie van het Koninkrijk”. Hierna een uittreksel van hun pagina op <https://www.kingdomculture.nl/over-ons/>:

“De missie van Stichting Kingdom Culture Ministries is om de boodschap van **het Evangelie van het Koninkrijk** over de hele wereld te brengen. Ons hart brandt voor de Kerk van Jezus Christus en om bij te dragen aan opwekking en reformatie binnen kerken. We geloven in de lokale én wereldwijde kerk! Het is Gods voertuig voor **Zijn Koninkrijk hier op aarde**. Onze missie is om de Kerk op te bouwen en toe te rusten. ... Het gebed van Jezus was: ‘**Laat Uw Koninkrijk komen**, Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, also ook hier op aarde’. Dat is ons verlangen; het Koninkrijk van God te zien doorbreken in de levens van mensen, in steden en dorpen en het discipelen van natiën”.

Dit doet me nogal denken aan de onbijbelse Koninkrijk-Nu beweging, het Dominionisme of Transformatiebeweging – zie <http://www.verhoevenmarc.be/#dominionisme>.

Maar het probleem hier is dat “het Evangelie van het Koninkrijk” niet voor de Kerk is maar uitsluitend voor Israël.

## Eerst iets over het Koninkrijk van God/der hemelen<sup>1</sup>

In het OT is het koninkrijk van **God Zijn bestuur over de hele schepping** (Psalm 103:19),

Op aarde verwijst het naar **Zijn koninkrijk in Israël** (1 Kronieken 28:5; 2 Kronieken 13:8). Zie ook het “Onze Vader” (staat op oudtestamentische bodem): Mattheüs 6:10: “Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde”. Het is duidelijk dat het ‘Onze Vader’ het modelgebed is voor de discipelen in de tijd dat de Heer Jezus nog bij hen was. Niet voor de Kerk daarna. Maar ook zal het geldig zijn in de periode van de Verdrukking, wanneer er een gelovig overblijfsel zal gevonden worden; zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Onze-Vader.pdf>.

Het bestaat **in een verborgenheid-gedaante tijdens de huidige kerkbedeling** (Mattheüs 13:10-11). Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Gelijkenissen-Mt13.pdf>.

**Het koninkrijk van God zal in zijn geprofeteerde volheid op aarde komen bij de wederkomst van Christus**. Zie Handelingen 14:22; 1 Korinthiërs 6:9-10; 1 Thessalonicenzen 2:12; 2 Timotheüs 4:1; Jakobus 2:5; 2 Petrus 1:11; Openbaring 12:10.

## Het Evangelie van het koninkrijk: voor Israël

Het is het Evangelie dat verkondigd werd aan Israël bij de komst van Christus. Het was de aankondiging dat het Messiaanse koninkrijk op aarde in aantocht was, zoals gepredikt door Jezus en Johannes de Doper (Mattheüs 3:2; 4:17).

Het Evangelie van het Koninkrijk werd verkondigd samen met de bijzondere tekenen van het Koninkrijk (Mattheüs 4:23; 9:35). Dit was een vervulling van de Messiaanse profetieën (Jesaja 42:6-7; 35:5-6).

---

<sup>1</sup> Er is geen principieel verschil is tussen de uitdrukking “koninkrijk van God” en “koninkrijk der hemelen”. Gelijkenissen die in Mattheüs gelijkenissen van het koninkrijk der hemelen genoemd worden, heten bij Lukas gelijkenissen van het Koninkrijk Gods. (Fijnvandraat).

Het Evangelie werd door Israël afgewezen (Johannes 1:11). Als consequentie keerde Christus zich tijdelijk af van Israël om de Kerk te bouwen (Romeinen 11:25-27).

Er wordt in het Nieuwe Testament geen melding meer gemaakt van het Evangelie van het Koninkrijk na het ontstaan van de Kerk in Handelingen 2 omdat dit niet het Evangelie is voor de kerkbedeling (in Handelingen 2 ontstaat de Kerk). Wij verkondigen Jezus als Redder.

## Het Evangelie van Christus: in de kerkbedeling

**Wij verkondigen Jezus als Redder.** Wij verkondigen een lijdende Messias, niet een heersende Messias. Het Evangelie in de kerkbedeling is het “Evangelie van Zijn Zoon” (Romeinen 1:9), het “Evangelie van Christus” (Romeinen 1:16), het Evangelie van vrede (Romeinen 10:15), het “Evangelie van God” (Romeinen 15:16), het “Evangelie van Gods genade” (Handelingen 20:24). Het is de verkondiging van de dood, begrafenissen en opstanding van Christus voor de vergeving van zonden: 1 Korinthiërs 15:1-4:

“Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, <sup>2</sup> waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. <sup>3</sup> Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, <sup>4</sup> en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften”.

Merk op dat in Paulus' Evangelie hier geen melding wordt gemaakt van het aardse Koninkrijk!

### Zie verder:

- Het Evangelie van het Koninkrijk – Er zijn twee Evangeliën: [http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Evangelie\\_vh\\_Koninkrijk.pdf](http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Evangelie_vh_Koninkrijk.pdf)
- Het Koninkrijk van God: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/KoninkrijkVanGod.pdf>
- Niet NU een Koninkrijk: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/koninkrijk-NU.pdf>
- De Koninkrijk-NU beweging: <http://www.verhoevenmarc.be/#dominionisme>
- De Transformatiebeweging: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/transformatie.pdf>

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)