

# Jozef en Esther

## Les 3/13 - Jozef, een slaaf voor Egypte (Genesis 37, 39)

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/>  
NL: <http://www.verhoevenmarc.be/jozef-esther.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)  
Vertaling en bewerking door M.V.

Jozefs broers verkochten Jozef voor twintig zilverstukken (Genesis 37:18). Dit was de gewone prijs voor een jonge slaaf. Zie Leviticus 27:5 (een man tussen 5 en 20 jaar), Exodus 21:32 (de prijs van een volwassen slaaf). Zie ook Mattheüs 26:15 (de prijs aan Judas betaald voor het verraden van de Heer Jezus Christus).

De Ismaëlieten en de Midianieten waren de afstammelingen van Ismaël (Genesis 16:1-2, 11) en Midian (Genesis 25:1-2), die beiden de zonen waren van Abraham. (Vergelijk Rechters 8:22, 24 waar de twee termen, Ismaëlieten en Midianieten, door elkaar gebruikt worden).

Jozefs broers verkochten Jozef aan Egypte opdat zijn dromen nooit zouden vervuld worden (Genesis 37:20). Maar het draaide zo uit dat zij precies datgene deden wat naar de vervulling leidde van zijn dromen! De kinderen van Israël slaagden erin verlost te raken van Jozef – zij verkochten hem en hij werd naar Egypte gebracht – maar dat resulteerde precies in hun redding (Genesis 50:20).

Op gelijke wijze slaagden de kinderen van Israël erin verlost te raken van Christus – zij nagelden Hem aan een kruis – maar dat resulteerde precies in hun redding (Handelingen 2:22-24, 40; 3:13-15, 19, 26; 4:11-12)!

Jozef, een tiener, begreep niet wat er met hem gebeurde. In de put leed hij veel zielesmartten (intense mentale pijnen, verdriet en leed). Hij smeekte zijn oudere broers om genade, maar zij zouden niet horen (zie Genesis 42:21).

Jozefs dromen, over verhoogd te worden boven zijn broers, leken helemaal vervlogen te zijn! Hij faalde erin zich te realiseren, zoals ook wij soms doen, dat de weg omhoog dikwijls naar beneden voert (Lukas 18:14; 1 Petrus 5:6)! Voordat Jozef ooit het paleis kon bereiken, moest hij eerst in de put en daarna ook in de gevangenis! Toen Jozef op weg was naar Egypte, gebonden en verward, was er één ding zeker:

### **GOD WAS MET HEM**

(Handelingen 7:9)

Dromen en kleeft kunnen anderen verstoren,  
Maar wees niet droef, niets is verloren!  
Diep moet je gaan, totaal vergeten,  
Maar dit moet je wel goed weten,  
God ziet vooruit en is zo goed,  
Om je te zegenen in overvloed.

## **Jozef en Potifar (Genesis 39:1-6)**

Jozef kwam in Egypte en werd bij Potifar gebracht, als slaaf (Genesis 39:1). Als een slaaf begon hij zijn nieuwe meester en heer te dienen (Potifar).

Wat is een slaaf? Hoe is het om een slavenmeester te hebben? Kan men als slaaf doen wat u wilt, of zou u alles moeten doen wat uw meester ook vraagt om te doen? Kunt u uw eigen activiteiten voor

de dag plannen, of zal uw meester alles voor u plannen? Kunt u de baas zijn van uw eigen leven, of is iemand anders de baas? Sommige eigenaars van slaven (meesters) waren erg wreed en maakten het leven van hun slaven miserabel. Andere slavenmeesters echter waren erg vriendelijk en maakten het leven van hun slaven aangenaam. Sommige slaven wilden zelfs niet vrijkomen van hun meesters. Waarom niet? (Zie Exodus 21:5).

De Bijbel vertelt ons dat gelovigen slaven zijn van de Heer Jezus Christus. Wij hebben een “Heer in de hemelen” (Efeziërs 6:9). Bent u gekocht (1 Korinthiërs 6:19-20; 1 Petrus 1:18-19)? Wat betekent dit? Wie behoort u nu toe? Van wie is uw lichaam en geest? Wie is uw Heer en Meester? Wat voor een Meester is Hij? Is dit een verschrikkelijke slavernij of een aangename slavernij? Wilt u doen wat u wilt, of wilt u uw Meester dienen naar Zijn wil? Begint u elke dag met te zeggen: “Heer, wat wilt U dat ik doe vandaag?” (Psalm 116:16)

Hier zijn enkele dingen die we moeten onthouden over slaven:

1. Een slaaf werd gekocht door zijn meester. Hij behoorde helemaal zijn meester toe. De meester kon zeggen: “U bent van mij! Ik bezit u!”
2. Een slaaf was niet vrij te doen wat hij wilde. Hij kon enkel doen wat zijn meester verlangde dat hij zou doen. Hij moest zijn meester dienen en gehoorzamen. Hij moest de wil van zijn meester doen, ongeacht wat dit was.
3. Een slaaf was in fulltime dienst bij zijn meester. Hij werkte niet gewoon acht uur per dag. Hij behoorde 24 uur per dag zijn meester toe. De slaaf moest op elk tijdstip gereed zijn om zijn meester te dienen.

De Bijbel zegt dat wij vroeger slaven van de zonde waren (Romeinen 6:20) maar dat wij nu slaven zijn van God (Romeinen 6:22; 1:1). **Iedereen** is een slaaf! Ieder persoon is een slaaf van de zonde óf een slaaf van God. Hoe toont de zonde zijn macht over mensen?

Wat betekent het een slaaf van de Heer Jezus Christus te zijn? Wat soort van een Meester is Hij? Is Hij wreed en onredelijk, of is Hij liefhebbend en rechtvaardig? Bezit Hij u? Behoort u Hem toe? Bent u vrij te doen wat u wilt? Hoeveel uren per dag zou een christen de Heer Jezus moeten dienen? Moge God ons helpen om met vreugde getrouwe dienaren te zijn van onze gezegende Meester!

\* \* \* \* \*

Jozef was zeventien jaar oud, in een vreemd land, en ver weg van zijn familie en vrienden. Hij was weg van zijn thuishaven, weg van ieder die in zijn God geloofde. Jozef was in een totaal vreemd land, waar ze een vreemde taal spraken, en een vreemde cultuur hadden. Hij was alleen, maar eigenlijk niet alleen: **God was reeds daar!**

Ongeacht waar wij ons bevinden, mogen we weten dat God daar reeds is. Hij is nooit ver weg om ons te helpen als we Hem aanroepen in waarheid. Als we op Hem vertrouwen dan mogen we weten dat wat ook onze beproeving of probleem is, Hij daar onmiddellijk is om te helpen: “De HEERE is allen nabij die Hem aanroepen, allen die Hem in waarheid aanroepen” (Psalm 145:18).

De Farao was de machtige koning van Egypte. Potifar was een van Farao’s belangrijkste ambtenaren. Hij was kapitein van Farao’s lijfwacht. Hij was belast met de bescherming van de Farao, en ging over de mannen (bodyguards) die verantwoordelijk waren om de koning van Egypte te beschermen (Genesis 39:1).

En wie beschermde Jozef (39:2)? JaHWeH<sup>1</sup> (de HEERE). De Heer was met hem (Handelingen 7:9). Jozef daalde af naar Egypte en Zijn God was reeds daar (vergelijk Johannes 10:4)! Zou u liever bij Jozef zijn in Egypte, samen met God, of bij zijn broers in het beloofde land met een met bloed bevlekt kled in hun handen en een diepe schuld in hun zielen? “Overal met Jezus kan ik veilig gaan” (Jessie Pounds). Vergelijk Jozua 1:9.

---

<sup>1</sup> Hier staat in de grondtekst het Tetragrammaton (Gr. *tetra* = vier). Het bestaat uit vier tekens en is Gods oudtestamentische Verbondsnaam. In het Nederlands komt de transcriptie overeen met JHWH. De vocale uitspraak ervan werd niet overgeleverd. Toch menen kenners dat het tetragram het best gereconstrueerd wordt als JAHWEH. Het vervangen van de Verbondsnaam door het substituuut “de HEERE” is onschrijftuurlijk en klinkt gekunsteld.

Jozef had een uitstekend getuigenis voor zijn meester Potifar. Potifar kon zien “dat de HEERE met hem was” (Genesis 39:3)! Potifar kon God niet *zien* (1 Johannes 4:12), maar hij kon de bewijzen zien van Gods aanwezigheid in Jozefs leven.

De mensen kijken naar u. Is God met u? Kunnen uw vrienden dit zien? Weten uw leraars, klasgenoten of collega's dit? Kunnen uw ouders en broers en zussen dit zien? Wat is het bewijs dat God met u is, gesteld dat dit zo is?

Jozef was trouw aan JaHWeH en aan zijn meester (Genesis 39:4). Hij was niet al te zeer bezorgd over de toekomst, maar wel bezorgd over het weldoen van zijn werk, elke dag. Onze Heer zei: “Maar zoek **eerst** het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad” (Mattheüs 6:33–34).

Jozef kan gedacht hebben: “Als God **mij** naar Egypte **gezonden** heeft (zie Genesis 45:7) om een slaaf te zijn, dan wil ik de beste slaaf worden als maar kan ter ere van God!”

Als het Gods plan is voor u, hier en nu, om een leerling te zijn op uw school, dan kan u zeggen: “Met Gods hulp wil ik de beste leerling worden als maar kan ter ere van God!” Als God u in uw gezin heeft geplaatst om een zoon en broer, of een dochter en zus te zijn, dan kan u ernaar streven het beste gezinslid te zijn als maar kan ter ere van God. Wetend dat wij deel uitmaken van Gods plan maakt een enorm verschil in hoe wij onze situatie bekijken.

Potifar kon Jozef in alles vertrouwen. Hij kon compleet rekenen op zijn trouwe slaaf. Als hij alles wat hij had in Jozefs hand zou leggen (Genesis 39:4, 6), zou Potifar zich geen zorgen hoeven te maken over al zijn bezittingen! Zolang als Jozef verantwoordelijk was, kon Potifar gerust zijn. Potifar kon altijd rekenen op de betrouwbare Jozef, en Jozef liet hem nooit in de steek. Zelfs onder grote persoonlijke verleiding bleef Jozef loyaal aan zijn meester (Genesis 39:8-9).

Stel dat u werkt bij een werkgever. Kan hij u compleet vertrouwen? Als hij u opdrachten geeft, kan hij dan op zijn twee oren slapen? Wanneer uw baas zijn vertrouwen in u legt, wordt hij dan soms ontgoocheld? Onthoud dit: “Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig” (Lukas 16:10).

Jozef was niet enkel een slaaf, maar hij was een hofmeester of beheerder. Een beheerder is een man die zorgt voor het eigendom en de goederen van een ander (Genesis 39:4-6). Wat is de eerste vereiste voor een hofmeester (1 Korinthiërs 4:2; Lukas 16:10)?

**a. Goed uiterlijk**

**c. Aangename persoonlijkheid**

**b. Intelligent**

**d. Betrouwbaar**

Jozef voldeed aan deze belangrijkste vereiste!

Als christen (als u werkelijk gered bent) bent u een beheerder. Wat heeft God u gegeven om voor te zorgen en te beheren (1 Korinthiërs 6:19–20)? Voldoet u aan die eerste vereiste voor beheerders?

Potifar merkte “dat de HEERE alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen”. God maakte hem succesvol (Genesis 39:2-3). Alles wat Jozef deed werd een zegen! “De zegen van de HEERE rustte op alles wat hij [Potifar] bezat, zowel in het huis als op het land”, ter wille van Jozef (Genesis 39:5). Vergelijk dit met de zegen van de Heer op Jakob zoals gezien wordt in Genesis 30:27. Gods zegen op wat Jozef deed was zo groot dat niemand in Potifars huis meer aanzien had dan Jozef (Genesis 39:9).

Kan de Heer u voorspoedig doen zijn in uw werk? Kan Gods zegen in uw leven overslaan op anderen? Wat is Gods **geheim voor succes** in uw werk (Jozua 1:7–8; Psalm 1:1–3)? Niet afwijken van Gods geboden; niet wandelen in de raad van goddelozen.

Vanuit menselijk standpunt gebeurden er erge dingen met Jozef. Hij werd gehaat door zijn broers, in een put gegooid en verkocht als slaaf. Hij zag zichzelf in een vreemd land, ver van huis, zonder familie of vrienden. Dit waren erg moeilijke omstandigheden voor een tienerjongen, **maar God was met Hem!**

Verzeker u ervan dat de omstandigheden u niet controleren. Vrees de Heer en laat Hem besturen opdat u vrede hebt, ongeacht wat rondom u gebeurt. Personen, plaatsen en dingen veranderen om u heen, maar de God die in u is, is altijd dezelfde. Warm of koud, regen of zon, u kan dezelfde blijven ongeacht het weer. De “Zoon” kan altijd in uw hart schijnen!

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)