

Jozef en Esther

Les 12/13 - Hamans ondergang en de onomkeerbare wet (Esther 7-8)

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/>
NL: <http://www.verhoevenmarc.be/jozef-esther.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en bewerking door M.V. Update 15-01-2016

Hamans ondergang (Esther 7)

Hamans vrouw en vrienden hadden Haman reeds gewaarschuwd: “u zult **zeker** voor hem [Mordechaï, de Jood] **ten val** komen” (Esther 6:13). Vooraleer zij hun gesprek met Haman konden afmaken, werd hij door de hovelingen meegenomen naar Esthers tweede banket (Esther 6:14 - 7:1). Esthers eerste banket werd de vorige dag gehouden. Tussen deze twee banketten vonden enkele erg belangrijke gebeurtenissen plaats (Esther 5:9 - 6:13): de koning kreeg een droom en kwam te weten dat Mordechaï niet geëerd was voor zijn uitbrengen van een complot om de koning te doden. Daarom moest Mordechaï geëerd worden ... door Haman!

Opnieuw vroeg de koning Esther haar verzoek kenbaar te maken (Esther 7:2), zoals de vorige keer (Esther 5:6). Deze keer behield ze niet het stilzwijgen maar sprak ze moedig ten behoeve van zichzelf en ten behoeve van de Joden (Esther 7:3-4). Dit vergde veel moed want door zo te spreken ontulde zij haar etnische oorsprong (haar achtergrond), namelijk dat zij Joods was. Ook weerstreefde ze het decreet én de belangrijkste ambtenaar van de koning. Esther wist dat het stellen van dit verzoek een kwestie was van leven en dood (vergelijk Esther 4:16). De dingen draaiden echter zo uit dat het leven voor Esther was en de dood voor Haman!

Toen Haman het decreet uitvaardigde om alle Joden te doden, realiseerde men zich niet dat de koningin zélf Joods was en daardoor bestemd voor de ondergang. Esther gebruikte dezelfde drie woorden “weggevaagd, gedood en omgebracht” die gebruikt waren in het koninklijke decreet om het lot te beschrijven van haar volk (vergelijk Esther 7:4 met 3:13). Indien de Joden als slaven zouden verkocht worden, zou Esther dan gesproken hebben (Esther 7:4)? Nee, maar omdat echter hun levens in gevaar waren kon Esther niet blijven zwijgen.

Toen de Koning Esther hoorde vroeg hij wie verantwoordelijk was voor het doen van zoiets boos (“Wie is hij en waar is hij” – Esther 7:5). Wie noemde Esther de bron en oorzaak van het grote probleem dat zij en haar volk tegemoet zagen (Esther 7:6)? Haman. Alhoewel Satan probeerde Haman te gebruiken om zijn boze doeleinden te verwezenlijken, was wie of wat echt verantwoordelijk voor Hamans zonde tegen Gods volk (zie Esther 7:5 en Mattheüs 15:19)? Zijn eigen hart!

Hoe zou je de emotionele staat van de koning beschrijven toen hij de feestzaal verliet om in de tuin te gaan? (Zie Esther 7:7): Hij was woedend!

Hoe zou men de staat van Haman beschrijven (7:6)? Hij werd door angst overvallen. Terwijl de koning weg was uit de zaal begon Haman de koningin wanhopig te smeken voor zijn leven. Hij die de Joden plande te doden (Esther inbegrepen) stond nu te smeken bij Esther, de Jodin, om hem te redden!

Toen Haman smeekte om genade, viel hij neer op het rustbed (of bank, divan) waarop Esther lag. Niet lang daarvoor werden alle mensen bevolen zich neer te buigen voor Haman; nu moest hij zich neerbuigen voor een vrouw en smeken voor zijn leven. Toen de koning terugkeerde, zag hij Haman op Esthers rustbed en dacht hij dat Haman had getracht haar aan te randen (Esther 7:8). Toen de dienaren dit hoorden, bedekten zij Hamans gelaat, wat in oude tijden een teken was dat een persoon in ongenade was gevallen en niet waardig te koning te aanschouwen.

Was Haman het slachtoffer van tegenslag, of stond God toe dat hij juist kreeg wat hij verdiende? In onze vorige studie over het leven van Jozef, leerden we dat de zonden van de slechten vaak op hun

eigen hoofd terechtkomen – een boemerangeffect! Zie Spreuken 26:27; 28:10; Psalm 7:15-16; Prediker 10:8; Obadja 15; Joël 3:4; Galaten 6:7. Lees Esther 7:9-10 en zie hoe Hamans leven en dood dit boemerangeffect illustreren: Het door hem geplande kwaad zou op zijn hoofd terechtkomen!

Hij die wilde paraderen en vertoond worden in de stad (Esther 6:7-9) werd nu vertoond op een heel lange boom, door iedereen te zien (Esther 7:10)!

Het probleem van het onomkeerbare decreet (Esther 8)

Aan wie werd de **positie** (als eerste minister) en ook de **bezittingen** van Haman gegeven (Esther 8:1-2)? Aan Mordechai. Haman had zich willen verrijken met het bezit van de Joden (Esther 3:9, 13), maar het draaide uit dat Hamans bezit in handen viel van hem die hij haatte (Esther 8:2).

Alhoewel Haman stierf, waren de Joden nog steeds gedoemd uitgeroeid te worden door een **onomkeerbaar decreet** dat zelfs de koning niet kon veranderen (vergelijk Esther 1:19 en 8:8). Haman was wel dood, maar het koninklijke decreet leefde nog steeds! De vijand van de Joden was dood maar het **onheil** dat hij had aangericht (Esther 8:3) bleef bestaan omdat hij de auteur was van een decreet dat niet veranderd kon worden!

Vandaag kunnen we denken aan mannen die gestorven zijn maar wier misdaad nog steeds doorleeft. Twee voorbeelden zijn Charles Darwin (de vader van de goddeloze evolutieleer) en Karl Marx (de vader van het communisme). Kan u nog aan anderen denken? Alhoewel deze mannen gestorven zijn, hebben de dingen die zij schreven een blijvende invloed.

Andermaal deed Esther een verzoek bij de koning ten behoeve van de Joden (Esther 8:5). Zij vroeg de koning het decreet te herroepen dat Haman had geschreven (Esther 8:5). Alhoewel de koning een wet van Meden en Perzen niet kon herroepen (vergelijk Esther 1:19 en Daniël 6:8, 15), gaf hij Mordechai toestemming om een ander decreet te schrijven (een tegendecreet) dat zou helpen het eerste decreet te boven te komen. Het eerste decreet kon niet verwijderd worden maar het was mogelijk er een tweede bij te voegen.

Het tweede decreet, geschreven door Mordechai, is te lezen in Esther 8:9-14. Merk op dat het in veel opzichten gelijk is op het eerste decreet van Haman (zie Esther 3:12-15). Het tweede decreet stond de Joden toe zich te verdedigen tegen hun vijanden op die komende dag van verwoesting. Dit tegendecreet werd 2 maanden en 10 dagen na het eerste decreet uitgevaardigd, en meer dan 8 maanden vóór de eerder bepaalde dag van verwoesting (vergelijk Esther 8:9 met Esther 3:7, 13).

Wegens dit tweede decreet was er vreugde en blijdschap bij de Joden in het hele koninkrijk (Esther 8:15-17). De somberheid en duisternis die over de Joden hing werd plots veranderd in blijheid en licht (Esther 8:16). Het Joodse volk begon een van de grootste bevrijdingen sinds de Exodus te ervaren, en de heidense volkeren waren diep onder de indruk door de merkwaardige ommekeer in de gebeurtenissen. Wat deden vele mensen (Esther 8:17)? Velen werden Jood.

Een belangrijke les voor ons

Ook de Koning van het universum heeft een onomkeerbaar decreet uitgevaardigd, in deze verzen:

“De HEERE ... houdt de schuldige zeker niet onschuldig” (Nahum 1:3).

Dit betekent: de Heer zal de schuldige niet ongestraft laten. Hij moet de schuldigen straffen!

“De HEERE ... houdt de schuldige zeker niet voor onschuldig” (Numeri 14:18).

Dit betekent: de Heer zal de schuldige niet ongestraft laten. Hij moet de schuldigen straffen!

“Ik zal de schuldige niet rechtvaardig verklaren” (Exodus 23:7).

Dit betekent: de schuldige moet gestraft worden voor zijn zonden.

Beschouw ook Deuteronomium 25:1, Spreuken 17:15 en Spreuken 24:24.

Deze verzen onthullen dat God haat dat een onschuldig persoon wordt gestraft, en dat hij haat dat een schuldig persoon ongestraft blijft.

Dit is Gods eerste decreet. Het zegt dat de schuldige moet gestraft worden. De straf is de dood (Romeinen 1:32; 6:23). Hoevelen van ons zijn schuldig voor God (Romeinen 3:10, 19, 23)? Allen. Dus, volgens Gods eerste decreet, zijn alle mensen schuldig en moeten zij de doodstraf krijgen (vergelijk Esther 3:13). Dit is Gods wet!

Kan dit decreet veranderd of omgekeerd worden? Kan God, de Koning, van gedacht veranderen en zeggen: “Ach, negeer wat ik geschreven heb in Mijn Woord. Ik heb nu beslist dat schuldige mensen ongestraft blijven. Ik wil hun zonden voorbijzien en hun boze daden vergeten”? Kan God omkeren wat Hij heeft gezegd (Numeri 23:19-20)? Hij is geen mens, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Als Hij iets zegt dan moet Hij het gestand doen. Er is geen ommekeer.

Is er enige hoop voor de mensheid? Zijn wij gedoemd uitgeroeid te worden? Is er enige mogelijkheid dat God de ongoddelijken kan **rechtvaardigen** en hen niet straffen voor hun zonden (vergelijk Romeinen 3:26; 4:5)? Ja, Hij “**rechtvaardigt** diegene die **uit het geloof in Jezus is**”.

God, de Koning, kan Zijn eerste decreet niet wijzigen, maar Hij kan een tweede decreet uitvaardigen. **Het tweede decreet zegt dit:**

Gods Zoon, de Heer Jezus Christus, zal naar het kruis gaan, en Hij zal gestraft worden als een Plaatsvervanger voor de schuldigen (1 Petrus 3:18; 2 Korinthiërs 5:21). Zij die geloof stellen in Hem zullen compleet gerechtvaardigd worden (Romeinen 3:26; 4:5).

In plaats dat de straf op mij valt, de schuldige, viel ze op Christus, mijn Plaatsvervanger! Hij betaalde de doodstraf volledig. Hij stierf opdat ik mocht leven! Het eerste decreet zegt: **De schuldigen moeten sterven!** Het tweede decreet zegt: **De gelovigen mogen leven!**

Het goede nieuws van het tweede decreet zou grote vreugde moeten brengen in het hart van elke gelovige (Psalm 51:12; vergelijk Esther 8:15-17)! De wonderlijke boodschap van het tweede decreet zou wijd en zijd moeten gepubliceerd moeten worden (Markus 16:15; Mattheüs 28:19; vergelijk Esther 8:9, 13-14)! Als gevolg daarvan kunnen vele anderen gelovigen worden (vergelijk Esther 8:17).

Bent u God dankbaar voor dit tweede decreet?

Bent u verheugd over uw zo-grote redding?

Helpt u dit goede nieuws te verspreiden aan anderen?

Bid u dat anderen deze Verlosser en Plaatsvervanger zouden ontvangen en dezelfde vreugde zouden ervaren die u hebt?

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm