

Jozef en Esther

Les 11/13 - Haman eert de man die hij haat (Esther 6)

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/>
NL: <http://www.verhoevenmarc.be/jozef-esther.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, plaatje en bewerking door M.V. Update 13-1-2016

Hamans plan tegen Mordechai (Esther 5:9-14)

Waarom was Haman zo blij toen hij het banket verliet (Esther 5:9 en zie 5:12)? Omdat hij exclusief, samen met de koning, uitgenodigd was bij Esther, en ook voor de dag nadien. Wat zag Haman waardoor zijn blijde stemming omsloeg en hem vervulde met een brandende woede (Esther 5:9)? Mordechai stond niet op voor Haman. Haman wou zijn vijand maar al te graag ter plekke doden, maar hij beheerste zichzelf (Esther 5:10).

Toen Haman thuiskwam riep hij zijn vrienden en zijn vrouw samen en vertelde hen over zijn vele zegeningen (Esther 5:11-12):

1) Zijn heerlijke rijkdom

2) Zijn vele kinderen

Hoeveel zonen had Haman (Esther 9:10)? Tien. Voor een Jood was het een grote zegen veel kinderen te hebben (Psalm 127:3-5; denk aan een boogschutter met een pijlkoker vol pijlen). De Perzen dachten op dezelfde manier. Herodotus, de oude geschiedschrijver schreef over de Perzen: “Na dapperheid in oorlogvoering, werd gezien als grootste bewijs van mannelijke uitmuntendheid wanneer men vader was van vele zonen. Elk jaar zond de koning rijke giften aan de man die het grootste aantal kon tonen, want het aantal gold als zijn kracht”.

3) Zijn grote promotie

4) Zijn exclusieve uitnodiging

Hij was de enige die mocht aanwezig zijn op dit bijzondere koning/koningin banket, en morgen kreeg hij dezelfde eer toebedeeld. Wist Haman dat Esther Joods was (Esther 2:20)? “Esther had haar afkomst en haar volk niet verteld, zoals Mordechai haar had geboden”.

Zoals we in bovenstaande lijst kunnen zien, staat God soms toe dat boze mensen voorspoed hebben (Psalm 73:2-7,12; Jeremia 21:1; Psalm 37:1). Alhoewel hij in veel opzichten voorspoedig was kon Haman nooit gelukkig of tevreden zijn zolang Mordechai leefde (Esther 5:13). Net zoals een klein muntstukje voor een oog de hele zon kan blokkeren, zo blokkeerde Hamans wraakzucht het genot van zijn zegeningen!

Hamans vrouw en zijn vrienden wisten precies hoe zijn probleem opgelost kon worden. “Laat men een galg [letterlijk: boom, staak] maken, vijftig el hoog” (Esther 5:14). Hoe hoger de staak, hoe verder men de terechtgestelde kon zien! ‘s Morgens zou Haman de koning toestemming vragen om Mordechai te hangen (palen: doden door te bevestigen op een scherpe staak – zie plaatje). Haman vond dat dit idee geweldig was, en de terechtstellingsboom was klaar!

Er moesten dus twee dingen gebeuren die volgende dag:

- 1) Haman zou zijn verzoek doen aan de koning (Mordechai doden).
- 2) Esther zou haar verzoek doen aan de koning (Joden redden).



Terechtstellingswijze in de oudheid:
palen (Assyrische voorstelling)

Hoe zou God dit uitwerken? Die nacht zou de koning iets erg interessants overkomen.

Haman eert de man die hij haat (Esther 6)

Welk probleem had koning Ahasveros (6:1) in die nacht (de nacht tussen Esthers twee banketten – zie Esther 5:4, 8)? Hij kon de slaap niet vatten. In slaap vallen is niet altijd gemakkelijk. Er zijn tijden dat we gaan slapen, maar hoe hard we ook proberen kunnen we maar niet in slaap geraken.

Wat deed de koning om in slaap te vallen (6:1)? “Hij zei dat men het gedenboek, de kronieken, moest brengen”.

Het boek van de kronieken (zie Esther 2:23) was een nauwkeurig verslag van alle belangrijke gebeurtenissen die plaatsvonden in het koninkrijk. Men zou het enigszins kunnen vergelijken met het *parlementair verslag* dat nauwkeurig weergeeft wat in het *parlement* heeft plaatsgevonden. Dat is niet het meest opwindende boek om te lezen, maar je zou ervan in slaap kunnen vallen!

Het boek van de kronieken werd aan de koning voorgelezen, en plots trof een bepaalde zaak de aandacht van de koning. Wat was het? Ongeveer 4 jaar eerder had Mordechai het leven van de koning gered door een complot aan het licht te brengen (zie Esther 2:21-23).

In Esther 6:3 vroeg de koning zijn dienaren of aan Mordechai ooit een onderscheiding was verleend voor zijn reddende daad. Werd er ooit zoiets gedaan om Mordechai te belonen voor zijn heldhaftige daad (Esther 6:3)? De hovelingen zeiden: “Er is niets aan hem verleend”. Wat wist de koning dat hij die zijn leven had gered, precies degene was die gedood moest worden door het koninklijke decreet van de koning (Esther 3:13)!

Dikwijls kan een gelovige goede en prijzenswaardige dingen doen die onopgemerkt blijven bij mensen. Hij wordt niet erkend of beloond voor het goede dat hij deed. Zijn dienst voor Christus wordt dikwijls over het hoofd gezien en mensen neigen ertoe te vergeten, net zoals de koning zijn redder Mordechai vergat aan wie hij zijn leven te danken had. Wanneer de gelovige “in het geheim”, onzichtbaar voor mensen, dingen voor de Heer doet, wie ziet er dan wèl wat gedaan werd (Mattheüs 6:4, 6, 18)? De Vader. Wie zal nooit de liefdewerken van een gelovige vergeten (Hebreeën 6:10)? God.

Wat een grote verandering in de gebeurtenissen! Mordechai's leven zou gered worden, gewoon doordat een mens niet in slaap kon geraken! Haman wilde de man ophangen die de koning wenste te eren! Haman wilde Mordechai wreken; de koning wilde hem belonen. In plaats van publieke vijand nummer één te zijn, stond Mordechai op het punt geëerd te worden als de meest uitmuntende burger van het koninkrijk!

Iemand zou kunnen denken dat Mordechai een geluksvogel was! Het gebeurde “toevallig” zo dat de koning niet kon slapen op die belangrijke nacht. Het gebeurde “toevallig” zo dat de koning vroeg naar het boek van de kronieken om voorgelezen te worden. Het gebeurde “toevallig” zo dat uit de honderden opgeschreven gebeurtenissen Mordechai's heldhaftige daad werd gelezen! **Wat een boffer!** Wie was volgens u in werkelijkheid verantwoordelijk voor deze goede ommekeer van de zaken: goed geluk of de goede Heer? Mordechai had geen “goed geluk” maar een goede God “Die **alle dingen** werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil” (Efeziërs 1:11)!

“Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daardoor komt van de HEERE” (zie Spreuken 16:33). Kunt u Gods voorzienige hand zien in de volgende gebeurtenissen of verklaart u deze dingen op grond van blind toeval?:

1. Een man schoot een pijl in het wilde weg en de pijl trof “toevallig” Achab, de boze koning van Israël.	1 Koningen 22:34
2. Toen Jozefs broers op het punt stonden hem achter te laten in een put om daar sterven, kwam “toevallig” een groep Ismaëlieten langs.	Genesis 37:24-25
3. Toen Jona uit het schip in zee werd gegooid kwam er “toevallig” een grote vis langs zwemmen.	Jona 1:15,17
4. Petrus had “geluk” bij het vissen want de eerste vis die hij ving had “toevallig” een muntstuk in zijn bek!	F. Mattheüs 17:27

5. Toen Christus gekruisigd werd, wierpen Romeinse soldaten “toevallig” het lot voor Zijn kleren zoals de Schrift 2000 jaar eerder had voorgezegd!	Johannes 19:24 en Psalm 22:18
6. “Onze president heeft veel geluk gehad bij zijn verkiezing. Een paar stemmen meer voor zijn opponent en de kaarten lagen anders”.	Daniël 2:21; 4:17
7. Mordechai ontdekte “toevallig” een complot tegen de koning.	Esther 2:21-23

Bent u dankbaar dat een alwijze, almachtige, liefhebbende God de controle heeft over deze wereld en Hij succesvol zijn plannen uitwerkt tot Zijn eer en voor het goed van Zijn volk?

Vroeg in de morgen kwam Haman naar de buitenste voorhof, om toestemming te verkrijgen om de koning te zien. Waar wilde Haman de koning over spreken (Esther 5:14; 6:4)? “Om de koning te zeggen dat men Mordechai zou hangen aan de galg die hij voor hem had laten oprichten”. Haman wilde iets verschrikkelijks doen aan Mordechai. Maar hij wist niet dat er spoedig iets verschrikkelijks zou gebeuren met hem! Haman had een galg of terechtstellingsboom voor Mordechai laten maken (Esther 6:4), maar God had iets voorbereid voor Haman! Haman wilde Mordechai ophangen, maar de koning zou hem eren!

Kreeg Haman de toestemming om voor de koning te komen (Esther 6:5)? Hij mocht binnenkomen. U weet dat zij die de koning wilden spreken, uitgenodigd moesten zijn (Esther 4:11). Voordat Haman nog maar de gelegenheid kreeg iets te zeggen, sprak de koning en zei: “Wat moet worden gedaan voor de man aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen?” (6:6). Toen Haman dit hoorde vergat hij Mordechai en begon hij te denken aan zichzelf! Wie had de koning in gedachten (Esther 6:3)? Mordechai. Wie dacht Haman dat de koning in gedachten had (Esther 6:6)? “Toen dacht Haman bij zichzelf: aan wie behaagt het de koning meer eer te bewijzen dan aan **mij**?”

Vergelijk 2 Samuël 12:1-7. Wie dacht David dat deze “man” was (2 Samuël 12:5)? Maar wie was deze “man” volgens Nathan (2 Samuël 12:7)? David dacht dat Nathan over een andere man sprak, maar Nathan sprak werkelijk over David. Haman dacht dat de koning over Haman sprak, maar de koning sprak werkelijk over Mordechai.

In Esther 6:7-9 zien we dat Haman klaar was om de koning te antwoorden. Dit moet iets geweest zijn waarover Haman van tevoren had nagedacht. Hij stond zeker al te popelen om zijn vrouw en vrienden het goede nieuws te vertellen (vergelijk Esther 5:10-12). Hij dacht misschien: “Mijn grootste dromen zullen nu uitkomen!” Hij realiseerde zich niet dat al zijn dromen plotseling zouden omkeren in een verschrikkelijke nachtmerrie!



Merk nauwkeurig alle dingen op die Haman wilde dat ze hem zouden toekomen (Esther 6:7-9). Dit omvatte **koninklijke kleren** (die de koning had gedragen), een **koninklijk paard** (waar de koning mee reed) en een **koninklijke kroon**. Als de mensen hem over het plein zouden zien paraderen, moesten zij wel denken dat het de koning zelf was! Haman zou nu de schok van zijn leven krijgen!

In hoofdstuk 6:9 noemde Haman: “iemand uit de vorsten van de koning, de edelen”. Wie zou blijken deze man te zijn (6:10)? Plots realiseerde Haman zich dat de man die de koning wenste te eren niet hijzelf was, maar de man die hij meer haatte dan enige andere man. In plaats van hem op te kunnen hangen, moest hij hem nu eren! Precies dat wat hij voor zichzelf wilde, moest hij nu aan Mordechaï doen, en hij moest precies doen wat de koning hem vertelde te doen. In plaats van toestemming te krijgen om Mordechaï op te hangen kreeg hij een bevel van de koning om hem te eren!

Haman zat in de val. Hij kon niet zeggen: “Ik hou niet van dit idee!” Het was zijn eigen idee! Hij was het die de hele zaak bedacht had! Hij moest dit alles onder ogen zien.

De koning beval Haman: “Laat geen woord vallen van alles wat u hebt gezegd” (Esther 6:10). Haman moest precies doen wat hij zelf had gezegd! Zijn eigen woorden spookten nu door zijn kop. Al Hamans woorden moesten vervuld en volbracht worden!

Kunnen wij Gods woord vertrouwen dat God precies doet wat Hij zegt? Zullen al Gods woorden vervuld worden? Zal alles volbracht worden zoals Hij het heeft gezegd? Zie Jozua 21:45; 23:14; 1 Koningen 8:56; 2 Koningen 10:10.

Haman was gedwongen (tegen zijn wens) aan zijn vijand te doen wat hij wilde dat aan hem zou gedaan worden. Haman volbracht daarmee niet de “gouden regel” (Lukas 6:31).

Eén dag eerder, toen Haman het banket van de koningin verliet, was hij welgemoed (Esther 5:9). Na Mordechaï geholpen te hebben met zijn parade door de stad, had Haman toen nog een welgemoed hart (Esther 6:12)? “Haman haastte zich naar zijn huis, treurend en met het hoofd bedekt”. Misschien was er in het Perzische rijk nooit zo’n miserabele, vernederde persoon geweest! (Noot: het bedekken van het hoofd was een teken van groot verdriet en treurnis).

Hamans vrouw en vrienden wisten dat wat aan hem gebeurd was meer dan tegenslag was. Als het louter tegenslag was zou hij later misschien meer geluk hebben. Zij wisten echter dat Haman zeker ten val zou komen. Zij wisten dat het niet veilig was om een vijand te zijn van de Joden. Wat had God beloofd te doen aan hen die de Joden vervloeken (Genesis 12:3)? “Wie u vervloekt, zal Ik vervloeken”. Je kan niet tegen God strijden en verwachten te winnen! Alhoewel Haman gesteund werd door een machtige persoon (Satan), was er een veel groter Iemand Die achter de Joden stond (vergelijk 1 Johannes 4:4). Hamans vrouw en vrienden hebben correct zijn val voorspeld (Esther 6:13; vergelijk Esther 7:10).

Voordat Haman zijn gesprek met vrouw en vrienden beëindigd had, kwamen de hovelingen hem al halen om naar Esthers tweede banket te gaan (Esther 6:14). De Heer (niet tegenslag) had nog iets anders voorbereid voor deze boze man!

Hoe illustreert Hamans leven het geestelijke principe dat gevonden wordt in Lukas 18:14? “Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden”.

Het leven van Haman wordt geïllustreerd door volgende Spreuken:

Spreuken 16:18: “Trots komt vóór de ondergang, en hoogmoed komt vóór de val”.

Spreuken 29:23: “De hoogmoed van een mens zal hem vernederen”.

Spreuken 11:2: “Komt overmoed, dan komt ook schande”.

Spreuken 18:12: “Vóór de ondergang verheft zich het mensenhart”.

Kan dit dienen als een waarschuwing voor u?

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm