

Jozef en Esther

Les 10/13 - Esthers moedige missie en Hamans intrige (Esther 4-5)

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/>
NL: <http://www.verhoevenmarc.be/jozef-esther.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en bewerking door M.V. Update 11-1-2016

Esthers moedige missie - Esther 4:1-5:8

Wat zou u doen als u plotseling zou ontdekken dat u, uw ouders, broers, zussen, grootouders, nonkels en tantes, neven en nichten, en al uw geliefden over slechts 11 korte maanden zouden gedood worden? Wat deed Mordechai (Esther 4:1-2)? Hij hulde zich in rouwgewaad. Wie nog deed hetzelfde (Esther 4:3)? De Joden. Waarom waren Mordechai en het Joodse volk zo geschokt en veront-rust (Esther 3:13)? “Koninklijke brieven werden door ijlboden verzonden naar alle gewesten van de koning, met het bevel alle Joden weg te vagen, te doden en om te brengen, van jong tot oud, met de kleine kinderen en de vrouwen, op één dag, de dertiende van de twaalfde maand, dat is de maand Adar, en hun bezit te plunderen”.

In oudtestamentische tijden zouden mensen hun kleren scheuren om hun diepe droefheid en leed uit te drukken. Gewoonlijk werd dit gedaan door scheuren aan te brengen aan de onderzijde van hun kleed; niet door het hele kledingstuk aan flarden te scheuren. Zij zouden zich ook kleden in zakkengoed, een los kleed in ruwe stof van geiten- of kamelenhaar. Ze zouden ook in de as gaan zitten en as op hun hoofd strooien. Een voorbeeld: toen Jona het volk van Ninevé vertelde dat zij over 40 dagen zouden geoordeeld en vernietigd worden (Jona 3:5), wat deden toen de mensen en hun koning (Jona 3:5-6)? Men geloofde God, vastte en hulde zich in rouwgewaad.

In tijden van grote problemen en leed, zouden de Joden dikwijls ook vasten (Esther 4:3). Alhoewel voedsel noodzakelijk is, zijn er tijden dat andere dingen het hart en de geest bezig houden.

Esther hoorde van de koninklijke decreet

Toen Esther hoorde van de rouw bij de Joden en Mordechai, was ze erg bezorgd (Esther 4:4). Zij wist dat er iets ergs aan de hand was. Koningin Esther had nog niet gehoord van Hamans boze decreet.

Esther zond een van haar dienaren naar Mordechai om uit te vinden wat er scheelde (Esther 4:5). Wat was er aan de hand? Waarom bent u gekleed in zakkengoed? Dit zijn de vragen waar de koningin een antwoord op wilde.

Mordechai vertelde Esthers dienaar over het boze plan van Haman om de Joden **om te brengen** (Esther 4:7), en hij gaf hem zelfs een kopie van het koninklijke decreet (Esther 4:8). Welk ene ding wilde Mordechai dat Esther deed?:

- a. ~~Bidden tot God.~~
- b. ~~Vasten.~~
- c. ~~Kleed je in zakkengoed.~~
- d. ~~Dood Haman.~~
- e. Ga naar de koning en zoek zijn genade om de Joden te sparen.

Esthers moedige beslissing

Wanneer was het de laatste keer dat koningin Esther uitgenodigd was bij de koning in zijn binnenste voorhof (Esther 4:11)? Dertig dagen geleden. Onthoud dat in die tijd Esther bijna 5 jaar koningin was (vergelijk Esther 2:16 met Esther 3:7). Als een persoon zou binnengaan in de aanwezigheid

van de koning zonder uitgenodigd te zijn, wat zou dan waarschijnlijk met hem gedaan worden (Esther 4:11)? Gedood worden. Dit was waar voor alle mensen.

Zelfs vandaag is het dikwijls moeilijk toegang te krijgen tot heersers of belangrijke mensen. Stel u voor dat u bij het koninklijke paleis aan de wacht zou vragen om de koning te spreken, dan zou aan uw verzoek niet beslist voldaan worden.

De allerbelangrijkste Persoon is de levende God! In oudtestamentische tijden woonde God in de tabernakel en in de tempel. Binnen de tabernakel (of tempel) waren er twee kamers: 1) de heilige plaats, waarin de lampenstandaard stond en de tafel met toonbroden (Hebreeën 9:2) en 2) de allerheiligste plaats, ook genoemd “het heilige der heiligen” (Hebreeën 9:3), waar God Zelf woonde. Wie was de enige persoon die uitgenodigd werd in de binnenkamer waar God aanwezig was (Hebreeën 9:7)? De hogepriester. Hoe vaak nodigde God deze persoon uit om binnen te komen (Hebreeën 9:7)? Eenmaal per jaar. Als de verkeerde persoon daar zou binnengaan, of de juiste persoon zou binnengaan op het verkeerde tijdstip, wat denkt u dan dat er zou gebeuren?

De gelovige heeft vandaag toegang tot de aanwezigheid van de Koning der Koningen (Efeziërs 2:18). Wij kunnen met **vrijmoedigheid** (met vertrouwen, zonder vrees) binnengaan in de allerheiligste plaats (Hebreeën 10:19-20). Wij kunnen zonder vrees naderen tot de Koning van het universum en wij hoeven geen afstand te houden of ons terugtrekken (Hebreeën 10:22). De Koning nodigt ons uit om in Zijn troonzaal te komen (Hebreeën 4:16). Hoe dikwijls doet u beroep op dit privilege? Hoe vaak hebt u een privéaudiëntie bij de Almachtige God?

Als een persoon bij de koning van Perzië zou komen zonder uitnodiging, zou hij zeker ter dood gebracht worden, tenzij de koning hem de gouden scepter toereikte (Esther 4:11). Dit zou het teken zijn dat de persoon geaccepteerd werd bij de koning. Een scepter is een staf die door een heerser wordt gedragen als een symbool van koninklijke macht en gezag.

Esther zag zich voor een quasi onmogelijke missie staan. Er waren drie grote problemen die overwonnen moesten worden: 1) het probleem om de koning te zien zonder gedood te worden (Esther 4:11); 2) het probleem om een onveranderlijk decreet te wijzigen; 3) het probleem om Haman tegen te staan die bij de koning zo hoog in aanzien was (zie Esther 3:1-2). Voor Esther leek dit onmogelijk, maar wat moest Esther zich realiseren (Mattheüs 19:26)? “Bij God zijn alle dingen mogelijk”. God houdt ervan dingen te doen die onmogelijk schijnen!

Mordechaï zond een boodschap terug naar Esther wat haar hielp te beslissen deze missie te ondernemen ondanks de moeilijkheden en gevaren (Esther 4:13-14). Mordechaï noemde drie belangrijke punten die de koningin overtuigden dat zij naar de koning moest gaan:

1) Alhoewel het risico groot leek zou Ester, als zij nu faalde om voor de Joden te pleiten, later omkomen (Esther 4:13-14). Als zij haar leven nu zou willen redden, zou ze later toch sterven.

2) Als Esther zou falen om voor de Joden te pleiten, zou er verlichting en verlossing komen vanuit een andere plaats (Esther 4:14). Mordechaï wist dat de Joden niet konden verloren gaan omdat de continuïteit van het Joodse volk door Gods beloften **gegarandeerd** was, en God niet kan liegen (Numeri 23:19).

Jeremia was een profeet die 100 jaren vóór Mordechaï's tijd schreef. Lees Jeremia 31:35-37. Als Haman en de Perzen Israël zouden doen ophouden een volk te zijn, zouden zij de volgende dingen moeten doen: 1) de zon doen ophouden te schijnen; 2) uitvissen hoeveel sterren er in het universum zijn; 3) een gat moeten graven naar het centrum van de aarde. Als deze dingen niet kunnen gedaan worden, zal Israël blijven voortbestaan als volk voor God! Dit is maar een van de vele beloften die God aan de natie Israël gaf (zie ook Genesis 12:1-3; 15:18-21; 17:6-8; Deuteronomium 30:1-10; 2 Samuël 7:12-16; enz.). Mordechaï wist dat God Zijn volk zou bevrijden omdat Hij wist dat het voor God onmogelijk is dat Hij zijn beloften zou breken!

3) Mordechaï voelde dat er een grote reden en een doel was voor Esther dat zij koningin was in deze cruciale tijd (Esther 4:14). God had in Zijn wijsheid ervoor gezorgd dat Esther koningin werd en God werkte Zijn wonderlijk plan uit voor Zijn heerlijkheid en ten goede voor Zijn volk. God had een reden om Jozef gouverneur te maken over het hele land Egypte (vergelijk Genesis 50:20): om

“een groot volk in leven te houden”. God had dezelfde reden om Esther koningin te maken in die bepaalde tijd.

In Esther 4:16 leren we dat Esther een beslissing nam. Wat besliste ze?: “Ik zal naar de koning gaan”.

Zij wilde dit doen, zelfs al kon dat haar leven kosten (Esther 4:16; vergelijk Daniëls drie vrienden die Gods wil wilden doen, zelfs al dat voor hen de dood betekende - Daniël 3:17-18).

Esther staat voor de koning

Toen de koning Esther zag, accepteerde hij haar dan of niet (5:1-2)? Hij accepteerde haar. Wat deed de koning om te tonen dat hij haar geaccepteerd had (Esther 5:2; vergelijk Esther 4:11). Hij reikte haar de scepter toe. Iemand zou kunnen denken: “Koningin Esther had gewoon veel geluk. Zij vond de koning toevallig in een goede bui! Anders was zij ter dood gebracht”. Maar God werkte Zijn plan uit: “Het hart van een koning is in de hand van de HEERE als waterbeken, Hij neigt het tot alles wat Hem behaagt” (Spreuken 21:1). God had de volledige controle over de situatie.

Veronderstel dat u in de aanwezigheid van de Koning der Koningen zou komen te staan, Hij die heilig en rechtvaardig is en zonde haat. Stel ook dat God tot u zou zeggen: “Waarom zou ik u accepteren? Waarom zou ik u toestaan in Mijn aanwezigheid? Waarom zou ik u niet verwoesten in de hel?” ... wat zou dan uw antwoord zijn?:

- a. Omdat ik een goed leven trachtte te leven
- b. Omdat ik meer goede daden deed dan slechte
- c. Omdat ik naar de kerk ging, elke dag bad en mijn Bijbel las
- d. Omdat ik een getrouw christen was
- e. Omdat (vul een antwoord in) _____.

Esthers verzoek

De koning wist dat Esther een erg dringend verzoek had vermits zij haar leven riskeerde door tot hem te komen zonder uitgenodigd te zijn. Maar de koning bleek haar alles te willen geven wat zij vroeg (Esther 5:3; vergelijk Esther 5:6 en Markus 6:22-23).

In plaats van onmiddellijk haar verzoek bekend te maken, nodigde zij de koning en Haman uit voor een **banket** (Esther 5:6) dat op diezelfde dag gehouden zou worden. Tijdens dit banket vroeg de koning nogmaals hem te vertellen wat haar verzoek was. Zij begint zo: “Mijn vraag en mijn verzoek is:” (5:7) maar dan stopt ze. Om een bepaalde reden voelde Esther aan dat dit niet het juiste tijdstip was om te spreken. Als zij zich nu zou uitspreken tegen Haman, zoals ze later wel deed (Esther 7:6), zou dat het foute moment kunnen zijn, en haar poging om de Joden te redden zou falen. Soms stuurt God er bij ons op aan onze mond te openen, maar op een andere moment houdt Hij onze mond gesloten! God wilde dat Esther sprak, maar nu nog niet! Dit was de tweede keer dat de koningin talmde om haar verzoek kenbaar te maken bij de koning (Esther 5:3-4 en 5:6-8). In plaats daarvan nodigde zij de koning en Haman uit op een ander feestmaal, de volgende dag.

In de volgende les zullen we zien hoe God een onmogelijke situatie kan aanpakken om een verrassende oplossing voort te brengen

“Ach, Heer JHWH! Zie, Ú hebt de hemel en de aarde gemaakt door Uw grote kracht en door Uw uitgestrekte arm. Niets is voor U te wonderlijk” (Jeremia 32:17).