

Joseph Prince – Valse Leraar

Bron: <https://www.so4j.com/joseph-prince-false-teacher/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.



JOSEPH PRINCE is een charismatische (pinksterbeweging) valse leraar van wat “Radicale Genade” (Radical Grace) wordt genoemd, en is een valse profeet die helaas betrokken is bij het welvaartsevangelie¹. Zijn echte naam voordat hij die veranderde is: Xenonamander Jegahusiee Singh. Hij werd geboren in 1963 en hij en zijn vrouw WENDY PRINCE zijn de Senior Pastors van: New Creation Church in Singapore. Hij werd een van de oprichters van deze kerk in 1983 toen hij slechts 20 jaar oud was, en op dat moment hadden ze ongeveer 25 aanwezigen ... nu vanaf 2015-2016 heeft die kerk meer dan 31.000 aanwezigen. Joseph Prince heeft een boek en een televisieprogramma genaamd “Destined to Reign” (NL-uitgave van het boek: *Bestemd voor Overwinning*) dat in 2007 begon met uitzenden ... en een ander boek genaamd “Unmerited Favor” (NL-uitgave: *Onverdiende Gunst*). Zijn theologische achtergrond is de Word of Faith Prosperity Gospel Movement. Hij geeft hier toe dat hij een Word of Faith Welvaartsprediker is:

Citaat van Joseph Prince: “Nu, ik ben in de kring van de Word of Faith geweest en ik merk dat predikers van de Word of Faith afweten van gunst (favour). Wat ik zou willen dat velen van hen zouden zeggen, zou dit zijn – om die frase te gebruiken – “onverdiende gunst”. Gunst is goed en de leer van gunst heeft enorme getuigenissen opgeleverd, maar ik heb liever dat de **Predikers van de Word of Faith zoals ikzelf** de term **onverdiende gunst** zouden gebruiken, omdat dit de ware definitie van genade is. Nu heb ik geen verbazingwekkende genade (amazing grace) geleerd van de Word of Faith, **hoewel ik een Word of Faith prediker ben**. Dat echt worstelen heb ik in mijn een-tje moeten leren”. [Einde citaat]

Hij heeft een praktische kennis van Grieks en Hebreeuws, waardoor hij overkomt alsof hij weet waar hij het over heeft, maar als we de Schriften (d.w.z. Handelingen 17:11) doorzoeken met wat hij leert, dan zien we dat hij helaas veel Schriftgedeelten uit de juiste context heeft gehaald. Hij mengt WAARHEID met DWALING. Hij heeft het ook over GENADE als MOEDER!? Citaat van

¹ <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/welvaartspredikers.pdf>

Joseph Prince: “Dezelfde MOEDER hebben. We hebben dezelfde hemelse Vader en dezelfde MOEDER GENADE. En onze moeder is GEEN WET”. (Moeder Genade?).

Enkele van de vele Bijbelse RODE VLAGGEN en het Onbijbelse Word of Faith Welvaartsevangelie met betrekking tot Joseph Prince is het volgende:

1 – Hij beweert de stem van God buiten de Schrift te horen – d.w.z. de zogenaamde “WOORDEN VAN KENNIS”. Joseph Prince zegt in 1997 toen hij op vakantie was met zijn vrouw (citaat): “Ik hoorde duidelijk de stem van de Heer vanbinnen. Het was geen getuigenis van de Geest. Het was een stem en ik hoorde God duidelijk tegen mij zeggen: “Zoon, u predikt geen genade (grace)”. Ik zei: “Wat bedoelt U, Heer? Dat is een “low blow” (= een oneerlijke persoonlijke aanval). Dat is echt een low blow!” Ik voegde eraan toe: “Ik ben een prediker van genade. Ik ben al jaren een genadeprediker en zoals de meeste predikers predik ik dat we gered zijn door genade!” Hij (d.w.z. de HEER) zei: “Nee. Elke keer dat je genade predikt, predik je het met een mengeling van wetten. Je probeert genade in evenwicht te brengen met de wet, zoals veel andere predikers, en op het moment dat je genade in evenwicht brengt, neutraliseer je het. Je kunt geen nieuwe wijn in oude zakken stoppen. Je kunt genade en wet niet bij elkaar brengen”. Hij ging verder met te zeggen: “Zoon, veel predikers prediken geen genade zoals apostel Paulus genade predikte”. Hij eindigde toen nadrukkelijk met deze uitspraak die een revolutie teweegbracht in mijn bediening: “Als je genade niet radicaal predikt, zal het leven van de mensen nooit radicaal gezegend en radicaal veranderd worden”. Dat krachtige woord van de Heer schokte me en ik besepte voor het eerst dat ik inderdaad een genadeboodschap had gepredikt die getemperd was met de wet. Ik keerde terug naar mijn kerk met een sterk mandaat van de Heer en ik begon radicaal genade te prediken”. (Joseph Prince, *Destined to Reign*). DIT IS BUITENBIJBELS EN VALS ONDERWIJS!

2 – Zijn theologie zit diep in het welvaartsevangelie van de “Word of Faith” beweging. Citaat van Joseph Prince: “Ik dank God voor mijn wortels in de leringen van de Word of Faith. Het is echt op de schouders van grote mannen van God zoals broeder KENNETH E. HAGIN² (BELANGRIJKE VALSE LERAAR) dat we vandaag in staat zijn om verder in het Woord van God te kijken”. — *Destined to Reign* (NL-uitgave: *Bestemd voor Overwinning*) boek door Joseph Prince Pagina 271 (Jaar: 2007).



Lees verder:

- Ketterijen van de Word of Faith: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Word-Faith.pdf>
- <http://www.rejoicenow.nl/rejoicenow.nljoseph-prince-new-creation-church/>
- <http://www.rejoicenow.nl/rejoicenow.nljong-en-vrij/> (tag: Joseph Prince)

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

² Zie in <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Word-Faith.pdf>