

# Open Brief aan John Hagee: Heeft Israël Jezus nodig?

Prof. Johan S. Malan

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)  
Vertaling, plaatje, inlas en voetnoten door M.V. - Update 8-11-2007



John C. Hagee

[Het Andere Evangelie van John Hagee](#) door G. Richard Fisher (inlas M.V.)

“De meeste mensen die Rev. John C. Hagee zien en horen zijn onder de indruk. Hij heeft een gezet figuur, een krachtige stem en straalt gezag uit. Zijn toespraken geven de indruk van iemand die weet waar hij over praat. Maar een zorgvuldige evaluatie van de leringen van Hagee, onthullen de valse leer en manke zienswijze met betrekking tot de redding en het Evangelie. **Hagee predikt een andere weg van redding voor de Joden**, in strijd met Paulus’ waarschuwingen in Galaten 1:6-9”.

Geachte pastor Hagee,

Evangelische christenen in vele landen hebben ernstige problemen met de manier waarop u de Messias, Jezus, vermijdt in uw pogingen om Israël te zegenen en te ondersteunen. U doet sterke bijbelse oproepen aan gelovigen om Israël op verschillende manieren materieel te ondersteunen, zonder enige verwijzing naar Jezus als de enige ware bron van alle zegeningen voor Israël en de naties. Zou de Messias werkelijk niet-Joden motiveren om Israël te ondersteunen zonder enige verwijzing naar het Evangelie van verlossing dat “zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde” moet verkondigd worden? (Hand. 1:8).

Hoe kan u Jeruzalem en Judea in de Grote Opdracht betrekken en tegelijk de zienswijze huldigen dat de Joden in nieuwtestamentische tijden gered kunnen worden door slechts de wet te onderhouden? Johannes heeft gezegd: “de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus geworden” (Joh. 1:17). Paulus heeft aan mede-joodse gelovigen gezegd: “Wij, van nature Joden en geen zondaars uit heidenen, weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof van Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd” (Gal. 2:15-16).

De werken van de wet, zoals b.v. de herhalende offers van het Oude Verbond, waren slechts schaduwen die naar het eenmalige offer van de Messias heenwezen als het vlekkeloze Lam van God. Johannes de Doper heeft Hem voorgesteld als “het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt” (Joh. 1:29; vgl. 1 Pet. 1:18-19). “Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een ieder, die gelooft” (Rom. 10:4). Na Zijn komst en kruisiging komt het op grof ongeloof neer wanneer mensen zouden “terugkeren naar de zwakke en arme grondbeginselen” van de wet (Gal. 4:9).

Pastor Hagee, u bent voor de Messias zelf aansprakelijk voor de onbijbelse ideeën die u aangaande de redding van Israël huldigt en bevordert. De Heer Jezus heeft aan de geestelijke leiders van Israël rechtuit gezegd: “want als u niet gelooft dat Ik het ben, zult u in uw zonden sterven ... Wanneer u de Zoon des mensen verhoogd zult hebben, dan zult u inzien dat Ik het ben ... Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Vóór Abraham geboren was, ben Ik” (Joh. 8:24,28,58). Israël zal in haar zonden sterven als zij niet tot bekering komen en de Heer Jezus als hun Verlosser aannemen. Hij is de vervulling van de wet (Matt. 5:17). “Als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven” (Gal. 2:21). De Messias is ook voor Israël de sterke God en Vrededorst die vanaf de troon van David zal regeren (Jes. 9:5-6).

Ik ben het met u eens dat u zich niet populair zult maken bij de Joden wanneer u Jezus als Messias verkondigt. Ik wil echter liever met Christus verworpen worden dan door louter humanitaire hulp

een vriend van Israël genoemd te worden. Humanisme zal hun geestelijke blindheid niet genezen, en hen ook niet naar de Messias toe trekken. Slechts compromisloze hulp die aan het Evangelie gekoppeld is reikt een oplossing aan voor de diep geestelijke problemen van dit volk. Wij moeten hen jaloers maken door de manier waarop wij de God van Abraham, Izaäk en Jakob door de Messias, Jezus Christus dienen.

U hebt aan een verslaggever van de *Houston Chronicle* gezegd dat Paulus het idee verwierp dat Joden op grond van geloof in Jezus gered kunnen worden, en dat hij zichzelf toen tot de heidenen heeft gericht. Dit klopt helemaal niet. Hoewel de meerderheid van hen hardnekkig en onbekeerlijk is, was er altijd een gelovig overblijfsel onder hen (vgl. Rom. 11:2-5). Paulus heeft gezegd dat het “Evangelie van Christus ... een kracht Gods [is] tot zaligheid een ieder, die gelooft, eerst de Jood, en ook de Griek” (Rom. 1:16). Hij heeft altijd eerst voor de Joden gepredikt voordat hij zich tot de heidenen wendde, en hij heeft gezegd: “Of ik zo mogelijk mijn vlees tot jaloersheid verwekken, en enigen uit hen behouden mocht” (Rom. 11:14).

## Historische argumenten

Israëls geschiedenis kan slechts goed verstaan worden in hun verhouding tot de Messias. Hoe kunnen wij de bijna 2000 jaar van Israëls verstrooiing, en hun onbeschrijflijke ellende, verklaren als wij dit niet koppelen aan hun verwerping van de Messias? Hij heeft tot de Joden in de eerste eeuw gezegd: “Jeruzalem, Jeruzalem! ... hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen ... en gij hebt niet gewild. Ziet, uw huis wordt u woest gelaten. Want Ik zeg u: Gij zult Mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult: Gezegend is Hij, Die komt in de Naam des Heeren!” (Matt. 23:37-39).

De vertreding van Jeruzalem<sup>1</sup> heeft tot op vandaag voortgeduurd. De Heer Jezus heeft gezegd dat de inwoners van Jeruzalem “zullen vallen door de scherpste des zwaards, en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken; en Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn” (Luk. 21:24).

Hoe kunnen aan de huidige Joden, die met uitzondering van een minderheid nog steeds Jezus als hun Messias verwerpen, grote zegeningen beloofd worden zonder dat zij zich met Hem verzoenen? Zij bevinden zich in dezelfde situatie als hun eerste-eeuwse voorvaders, die Gods zegeningen kwijtspelden als gevolg van ongeloof en leerstellingen van mensen (Matt. 15:8-9).

Israël is door haar goddelijke roeping een Messiaans volk. Mozes heeft tot hen gezegd: “Een Profeet, uit het midden van u, uit uw broeders, als mij, zal u de HEERE, uw God, verwekken; naar Hem zult gij horen” (Deut. 18:15). Het was Gods plan dat Zijn Zoon, de Verlosser van Israël en de naties, uit dit volk zou geboren worden. De wet van Mozes (de *Torah*) moest slechts in de voorbereidende fase vóór de komst van het Lam nagekomen worden. De offers waren slechts een middel tot een doel: om de grote betekenis te beklemtonen van de uitstorting van het bloed van de Messias voor de vergiffenis van zonden (Hebr. 9:14, 22). “En daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe verbond. Hij onderging de dood tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren. En dat alles opdat de geroepen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen zouden” (Heb. 9:15).

De belofte aan Israël dat de Messias in hun midden zal verwekt worden, heeft van hen vijand nummer één gemaakt in Satans strijd tegen het koninkrijk van God. Er werden heidense volken ingezet om Israël door afgodendienst te misleiden, om hen tot een materialistische levenswijze te verleiden, en hen bij tijden ook hevig te vervolgen. Al deze methoden zijn er gekomen om te trachten de belofte van de Messias te verijdelen. De belofte van de komende Messias eiste van Israël een toewijding met heel hun hart, en ook de bereidwilligheid om voor Zijn naam te lijden: “Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te

---

<sup>1</sup> Dit zijn “de tijden der heidenen (of volken)” (Dn 2:36-45; Lk 21:24; Rm 11:25) die bij de eerste verwoesting van Jeruzalem in 586 vC. zijn begonnen en voortduren tot en met de zevenjarige Verdrukkingstijd. Zie op mijn site onder [Chronologie & Bedelingen](#), en [Eschatologie & Profetie](#). Vandaag staat de Moskee van Omar (Rotskoepel) op de plaats waar eens de Tempel stond, en de Al-Aksamoskee ernaast op de zuidzijde van de tempelberg. Ook “christelijke” heiligdommen bezetten een deel van de heilige plaatsen, terwijl de Joden slechts bij de westelijke Klaagmuur mogen komen.

worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een tijd het genot van de zonde te hebben. Hij achtte de smaad van Christus voor grotere rijkdom dan de schatten in Egypte. Want hij had het loon voor ogen” (Hebr. 11:24-26).

Hoeveel te meer behoren de Joden ná de komst van Christus bereid te zijn om ter wille van Hem te lijden. Dat is precies wat de vroegere discipelen gedaan hebben! Paulus zei: “Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen” (Hebr. 13:13). De legerplaats van het Joudaïsme moet verlaten worden ten einde een volgeling van de Messias te worden, want alleen Hij kan ons heiligen. “Want het is onmogelijk, dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt” (Hebr. 10:4).

Het is tragisch dat orthodoxe Joden deze grote waarheid verloochenen door te verkiezen de voorbereidende gebruiken van de wet voort te zetten, en daarvan een doel op zichzelf te maken. Zij kunnen niet de vervulling daarvan in Jezus Christus zien, en bijgevolg kijken zij uit naar een andere Messias die hen zal toelaten de derde tempel te bouwen en terug te keren naar de dierenoffers. Deze onbijbelse houding zal door de duivel uitgebuit worden zodat Israël een “Messias” zal aangeboden krijgen naar hun eigen begeerten.

## **De valse messias**

Indien wij als christenen niet op een overtuigende wijze de Messias aan hen verkondigen, en in tegendeel hun wettische spiritualiteit goedpraten, zullen de Israëlieten ten prooi vallen van de valse messias. Deze vervalser zal hun toewijding aan de wet uitbuiten, hen toelaten de tempel te herbouwen en hen ook aanmoedigen de dierenoffering in te stellen (Dan. 9:27). Hij zal weten dat door zo op te treden de Joden ervan weerhouden zullen worden om het eenmalige offer van Christus voor hun zonden te aanvaarden. Jezus heeft hen tegen dit noodlottige besluit om een valse messias te aanvaarden gewaarschuwd (Joh. 5:43).

Een van de ernstige implicaties van Israëls voortgezette verwerping van de Messias is dat zij doorheen “de tijd van benauwdheid van Jakob” zullen moeten gaan: een verdrukking van zeven jaar (Jer. 30:7). Jezus heeft ook een komende “grote verdrukking” voorspeld zoals er van het begin af aan nooit geweest is (Matt. 24:21). Tweederden van alle Joden zal in de grote verdrukking omkomen en slechts eenderde zal overblijven en de Heer Jezus als Messias aannemen (Zach. 13:8-9). Het overblijfsel dat naar Hem Die zij doorboord hebben zal opzien, en bitter over Hem zal wenen, zal gered worden (Zach. 12:10).

Indien wij nalaten om Christus aan Israël te verkondigen, moedigen wij niet alleen een levenloze vorm van wetticisme aan, maar leveren wij hen ook aan de Antichrist uit. Pastor Hagee, wat voor nut heeft het om u op TV met orthodoxe Joden te onderhouden en hun eerbetoon te aanvaarden voor uw hulppakketten, maar tevens te zwijgen over Jezus Die hun enige hoop is? Bij één gelegenheid heeft een orthodoxe Jood in een onderhoud op TV tegenover u opgemerkt dat de huidige gebeurtenissen in Israël zekere tekenen zijn van de spoedige komst van de Messias. **U moet er beslist van bewust geweest zijn dat hij een andere messias dan Jezus bedoeld heeft.**

Dit was de ideale gelegenheid om uw geloof met hem te delen door hem te vertellen dat de Messias 2000 jaar geleden als de lijdende Dienstknecht gekomen is om voor onze zonden geofferd te worden, en dat Hij weer in macht en majesteit als de Koning der koningen zal komen om vanaf de troon van David af in Jeruzalem te regeren (Hand. 15:16-17; Jer. 3:17). U hebt echter hierover niets gezegd, omdat u aan de Joden geen aanstoot wou geven door hun orthodoxe beschouwingen in twijfel te trekken. Wat zou de Heer Jezus aan zulke schijnheiligen gezegd hebben die mensen afraden Zijn volgelingen te worden? Hij heeft gezegd: “En zalig is hij, die aan Mij niet zal geërgerd worden” (Luk. 7:23).

Wij kunnen voor Israël geen blijvende zegen zijn als wij onze hulp aan hen niet op een duidelijke wijze aan ons geloof in de Heer Jezus koppelen en aan Zijn liefde voor Zijn volk Israël. Het is hoogst misleidend om slechts de vijanden van Israël ervoor te waarschuwen dat de Heer hen op de bergen van Israël zal verslaan, zoals wat u tijdens Israëls inval in Libanon gedaan hebt, zonder ook voor Israël te waarschuwen dat de Heer als gevolg van hun verharde harten een grote benauwdheid over hen zal toelaten. “Die van het huis Israëls zijn Mij tot schuim geworden” zegt God, en om die

reden zal Hij hen binnenin Jeruzalem vergaderen om het vuur van Zijn toorn tegen hen te blazen (Ezech. 22:18-22).

## **De redding van Israël**

In de Messiaanse profetieën wordt duidelijk gesteld dat Israël pas in hun benauwdheid hun overtredingen zullen erkennen en de Messias zullen zoeken (vgl. Hos. 5:14-15; Jer. 30:7). Het is onze plicht om hen tegen de gevolgen van de verwerping van de Messias te waarschuwen. De vrede van God zal enkel op hen neerdalen wanneer zij zullen wenen over Hem die de wonden in zijn lichaam draagt, en wanneer zij Hem zullen zeggen: “Gezegend Hij Die komt in de Naam van de Heere!”

De Joden hebben de Heer Jezus net zo nodig als u en ik. Zij moeten vermaand worden om hun geloof in de Messias te stellen en niet in de wet. Paulus heeft gezegd: “Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere; om Wie ik dat alles schade gerekend heb, en beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen, en in Hem bevonden wordt, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof” (Fil. 3:8-9).

In Christus “woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk” (Kol. 2:9). Na Zijn eerste komst bestond er geen mogelijkheid dat enig persoon op aarde, Jood of niet-Jood, tot God kon naderen, en Hem eren en dienen, zonder Christus. Niemand kan tot de Vader komen behalve door Hem (Joh. 14:6). Israël zal slechts voorspoedig zijn nadat zij zich van ganser harte aan Hem overgeven.

Wij zijn er als christenen toe verplicht om de Messiaanse beweging in Israël te steunen want dit is het kleine begin van een nationaal geestelijk ontwaken waarbij uiteindelijk het hele overblijfsel van Israël zal betrokken worden. Met de komst van de valse messias zal de meerderheid van het volk wel een verbond met hem sluiten, maar onder de werking van de Heilige Geest zal de Messiaanse groep door de redding van de 144.000 Joden uit de twaalf stammen Israëls uitgebreid worden (Op. 7:1-8). Nadat de misleide meerderheid hun verbond met de valse messias verbroken heeft, zullen zij door hem erg vervolgd worden en voor overleving naar een plaats in de woestijn moeten vluchten (Matt. 24:15-22). Een overblijfsel van hen zal gered worden wanneer de ware Messias komt.

Dit overblijfsel zal niet gered worden omdat zij de derde tempel gebouwd en weer de oudtestamentische offerdienst ingesteld hebben, maar omdat zij zullen drinken uit de bron van heil die door de ware Messias op Golgotha geopend werd, toen Zijn handen, voeten en zijde aan het kruis doorboord werden en Hij Zijn leven aflegde voor de zonden van de hele wereld. De engel van de Heer heeft aan Jezus' aardse vader, Jozef, gezegd: “En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam noemen JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden” (Matt. 1:21). Dat wat de wet voor Israël niet kon doen, is de Messias voor hen komen doen.

Het is goed om de orthodoxe en ongelovige (niet-praktiserende) Joden te zegenen hun goddelijk mandaat over hun land te erkennen, en de immigratie naar Israël te ondersteunen. Onthoud echter dat de rijke beloften van God slechts door de Messias aan Israël kunnen vervuld worden. Hun huis (Jeruzalem) en hun hele land is woest gelaten omdat zij de Messias 2000 jaar geleden verworpen hebben. Deze erfenis zal slechts in al zijn heerlijkheid hersteld worden als het volk zijn geestelijk leven op de Rots, Jezus Christus, bouwen. Totdat zij dit doen is grote benauwdheid en onbeschrijflijke ellende hun vooruitzicht.

Zelfs grootschalige Amerikaanse hulp zal Israël er niet van kunnen weerhouden dat de Heer alle naties tegen Jeruzalem zal verzamelen (Zach. 12:3). Hij zal dit niet enkel beslissen om de naties voor hun Jodenhaat te straffen, maar ook om Israël in een ongekende benauwdheid te brengen, zodat zij bij hun verworpen Messias om genade zullen smeken. De Heer zegt dat in de komende benauwdheid, net voordat de Messias Zijn voeten op de Olijfberg zet, Jeruzalem weer zal geplunderd worden en de helft van haar bewoners zal verdreven worden (Zach. 14:2).

Al deze ellende kan voorkomen worden indien Joden en niet-Joden naar Hem toekomen op Wie de straf werd gelegd voor onze overtredingen (Jes. 53:5). Indien zij dat niet doen, staan hun grote strafgerichten van de Heer te wachten. Dit zal niet tot hun verdelging uitlopen, maar het overblijfsel zal door vuur gelouterd worden totdat zij in diep berouw voor de Messias neerbuigen. Indien zij dit

doen, zullen zij waardig wezen om al deze dingen te ontvluchten en in hemelse heerlijkheid voor de Zoon des mensen te staan (Luk. 21:36).

De Joodse leiders van de 21<sup>ste</sup> eeuw moeten dezelfde boodschap horen als die welke in de eerste eeuw werd gebracht: “Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Oversten van het volk en oudsten van Israël! Wanneer wij vandaag gerechtelijk verhoord worden over de weldaad aan een zieke man, waardoor hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt, maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze hier gezond voor u staat. Deze Jezus is de Steen Die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de Hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden” (Hand. 4:8-12).

Er bestaat duidelijk geen andere grondslag voor verloren zielen in Israël én de heidense naties om gered te worden. Mogen wij dan uit vrees dat mensen met een andere geloofsovertuiging aanstoot nemen, deze grote waarheid verzwijgen of zelfs ontkennen? Jezus heeft gezegd: “Maar zo wie Mij verloochend zal hebben voor de mensen, die zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is” (Matt. 10:33). Er bestaat geen uitzondering op deze realiteit: “Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; en worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is” (Rom. 3:23-24). En dit geldt zeker ook voor Israël!

Shalom

Prof. Johan Malan

## PS

Deze brief werd aan John Hagee Ministries gepost, en de volgende reactie werd op 24 september 2006 van hen ontvangen. Ik waardeer de opmerkingen van Edward Martinez, maar het is nog steeds niet duidelijk of John Hagee zelf de verschillende stellingen ter harte zal nemen. Het is jammer dat hij niet de tijd kon vinden om, al is het maar kort, op deze brief te reageren.

September 24, 2006

Dear Professor Malan,

Greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. On behalf of John Hagee Ministries we thank you for your support and the confidence you have in some of Pastor Hagee's teachings.

We acknowledge receipt of your e-mail letter to Pastor Hagee entitled, “Open Letter to John Hagee: Does Israel need Jesus”. You want Pastor Hagee to review and respond to the various points addressed in your letter. The Lord has blessed our ministry and Pastor Hagee's time is stretched to the limit. Please understand why he is unable to personally contact you with a response to your message.

It is obvious that the interpretations and conclusions you address in your letter were well researched and well documented. It is apparent you have researched this matter regarding the Jews and believe you are correct in your conclusions.

Please understand that your concerns are important to us but we just do not have the resources to respond to the specific points you present in your analysis.

We thank you for sharing these thought provoking conclusions with Pastor Hagee.

We at John Hagee Ministries pray for you in the name of our Lord. May God bless you and guide you in all your ways. Isaiah 26:3 reminds us, “And He will keep him in perfect peace whose mind is stayed on Thee”.

God bless you!

Sincerely,

Edward Martinez

John Hagee Ministries