

Johannes 7

DE BRENGER VAN VERDEELDHEID

<http://www.middletonbiblechurch.org/gospjohn/john.htm>

Indien niet anders vermeld komen alle Schriftaanhalingen uit de Herziene Statenvertaling (HSV) Vertaling, bewerking, plaatjes en voetnoten door M.V. Update 14-11-2015 (versie zonder vragen)

Het sleutelvers in Johannes hoofdstuk 7 is vers 43: “Er ontstond dan verdeeldheid onder de menigte vanwege Hem (Jezus Christus)”.

Jezus Christus verdeelt mensen! Alle mensen kunnen opgedeeld worden in twee groepen:

1) zij die geloven in de Zoon van God; 2) zij die niet geloven in de Zoon van God (zie Johannes 3:18, 36). Er zijn mensen die vóór Christus zijn, en er zijn er die tegen Christus zijn. Uiteindelijk, wanneer mensen sterven en de eeuwigheid ingaan, zal nog steeds deze opdeling van mensen bestaan: 1) zij die gered en in Gods koninkrijk zijn; 2) zij die verloren en in de hel zijn. En het verschil tussen hemel en hel hangt helemaal af van wat een persoon gelooft omtrent Jezus Christus!

Doorheen Johannes 7 leren we over een VERDEELDE OPINIE over wie Jezus Christus werkelijk was. Er waren er die in Hem wilden geloven, en er waren er die Hem wilden doden! Het hoofdstuk kan opgedeeld worden zoals volgende schets:

Schets van Johannes Hoofdstuk 7

1. Showman of Heer? (Johannes 7:1-9)
2. Goede Man of bedrieger? (Johannes 7:10-13)
3. Gezonden door God of gezonden door zichzelf? (Johannes 7:14-18)
4. Weten of niet weten? (Johannes 7:17)
5. Doden of niet doden? (Johannes 7:19-31)
6. Geloven of niet geloven? (Johannes 7:32-44)
7. Vóór Hem of tegen Hem? (Johannes 7:45-53)



Israël in de tijd van Jezus Christus

1. SHOWMAN OF HEER?

In Johannes 7:1 wordt gesproken over JUDEA. Zie op de kaart hierboven waar Judea en Galilea liggen. Waarom trok Jezus naar Galilea in plaats van tijd door te brengen in Judea? “Omdat de Joden Hem probeerden te doden” (Johannes 7:1). De tijd van de gebeurtenissen waarover we zullen lezen in Johannes 7 is opgegeven in Johannes 7:2: “Het feest van de Joden, het Loofhuttenfeest, was aanstaande” (Johannes 7:2). Vele Joden zouden naar Jeruzalem (in Judea) reizen voor dit grote feest. Ongeveer zes maanden later zou Jezus gekruisigd worden (het Loofhuttenfeest was 6 maanden vóór het Paschafeest).

Het woord “broers” betekent echte bloedverwanten. Wist u dat Jezus broers had? Eigenlijk waren dit halfbroers van Jezus. Zij hadden dezelfde moeder maar niet dezelfde vader. Deze halfbroers waren de kinderen van Jozef en Maria. Hierna de namen van Jezus’ vier broers: Jakobus, Joses, Judas en Simon (Markus 6:3).

Wat wilden Jezus' broers dat Hij deed?: "Zijn broers dan zeiden tegen Hem: Vertrek van hier en **ga weg naar Judea**, zodat ook Uw discipelen de werken die U doet kunnen zien" (Johannes 7:3-4).

Deze broers wilden Jezus in de schijnwerper hebben. Zij wilden Hem publiek aanzien doen krijgen. Zij wilden Hem laten werken als "SHOWMAN", met grote werken voor mensen.

Geloofden deze broers echt in Jezus als hun HEER en REDDER?: "Zijn broers geloofden niet in Hem" (Johannes 7:5). Misschien waren zij zoals de Joden waarover we lezen in hoofdstuk 6 die Jezus als Koning wilden opdat zij hun magen konden vullen, hun ziekten zouden genezen worden en zij bevrijd zouden worden van het Romeinse juk. Maar Jezus kwam in de wereld om bij mensen iets BINNENIN te doen (zie Johannes 7:39). De broers van Jezus hadden nood aan wedergeboorte. Zij hadden een **nieuw hart** en een **nieuw leven** nodig!

Hebt u geliefden die niet in de Heer geloven en die geestelijke dingen niet begrijpen? Hebt u gezinsleden die zouden moeten gered worden? De Heer Jezus ervoer dezelfde dingen (vergelijk Hebreëën 4:15). Zijn eigen broers geloofden niet in Hem en begrepen niet waarom Hij in de wereld was gekomen. Zij zochten een "showman" die dingen kon verbeteren aan de BUITENKANT. Zij wilden geen HEER en REDDER die iets kon repareren aan de BINNENKANT.

Er gebeurde iets wonderlijks met de halfbroers van Jezus. Voordat Jezus naar het kruis ging waren zij nog ongelovigen, maar zij werden later gelovigen. Wat bracht deze verandering teweeg? In Johannes 7:5 lezen we nog dat zij niet geloofden, maar later in Handelingen 1:14 lezen we dat deze zelfde halfbroers gelovigen waren en samen baden met de andere discipelen. Eén van Jezus broers was Jakobus. Wat gebeurde er met Jakobus dat zo'n groot verschil maakte in zijn leven (zie 1 Korinthiërs 15:4, 5, 7)? Jezus verscheen hem na Zijn opstanding! God gebruikte twee van deze broers op een bijzondere manier. Jakobus en Judas (Markus 6:3) werden beiden door God gebruikt om brieven te schrijven en hun geschriften gingen deel uitmaken van het Nieuwe Testament (de brieven van Jakobus en Judas).

Jezus wist dat er Joden waren die Hem wilden doden (Johannes 7:1). Hij wist ook dat het nog niet de tijd was dat Hij zou sterven: "Mijn tijd is nog niet aangebroken" (Johannes 7:6). Jezus was niet geliefd maar gehaat door de wereld: "De wereld kan u niet haten, maar Mij haat zij, **omdat Ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn**" (Johannes 7:7).

Jezus vertelde hen de waarheid en de waarheid was precies wat zij niet wilden horen! In plaats daarvan wilden zij verlost worden van de Persoon die hen de waarheid zei!

2. GOEDE MAN OF BEDRIEGER?

Jezus kwam uiteindelijk toch op het feest (Johannes 7:10). Hij ging echter **in het verborgen** (Johannes 7:10). Ongeveer 6 maanden later zou Jezus de stad Jeruzalem **openbaar** binnengaan (zie Johannes 12:12-19) en het volk en de wereld zouden Hem ter dood brengen. Maar in Johannes hoofdstuk 7 wist Jezus dat het daarvoor nog niet de tijd was en ging Hij de stad zo verborgen binnen dat de mensen Hem niet konden vinden (zie Johannes 7:11)!

In Johannes 7:12 leren we dat het volk een VERDEELDE MENING had over wie Jezus Christus eigenlijk was. Sommigen dachten dat Hij **goed** was, maar anderen zeiden: Hij **misleidt** de menigte. Was Hij goed, of was Hij een misleider?

In onze studie over het Evangelie naar Johannes hebben we reeds gezien dat Jezus Christus een aantal bijzondere beweringen deed:

| | |
|---|-------------------|
| Hij beweerde in staat te zijn eeuwig leven te geven aan mensen. | Johannes 4:14 |
| Hij beweerde de Christus te zijn, de Messias. | Johannes 4:25, 26 |
| Hij beweerde woorden van leven te spreken. | Johannes 6:63 |
| Hij beweerde de Zoon van God te zijn en de Koning van Israël. | Johannes 1:49-50 |
| Hij beweerde het Brood des Levens te zijn, Degene die uit de hemel was gekomen. | Johannes 6:51 |

| | |
|---|-----------------------|
| Hij beweerde dat Hij uit de doden zou opstaan. | Johannes 2:19, 21 |
| Hij beweerde de finale Rechter te zijn van alle mensen. | Johannes 5:22, 27, 28 |
| Hij beweerde gelijk te zijn aan God. | Johannes 5:18 |

Elk persoon moet beslissen WIE Jezus Christus werkelijk is. Niets is belangrijker dan uit te vissen wie Hij is. Als we denken aan de beweringen die Jezus deed, realiseren we dat er slechts drie keuzes zijn die een persoon kan maken: Jezus was ofwel een **LEUGENAAR**, ofwel een **GEESTESGESTOORDE**, ofwel **HEER**! Het volgende schema toont dit:



Was Hij een **LEUGENAAR**?

Was Hij een **GEESTESGESTOORDE**?

Of was Hij hetgeen Hij beweerde te zijn: de **HEER** van allen?

Dit zijn belangrijke vragen die iedereen moet overdenken. Hebt u al beslist WIE Jezus Christus werkelijk is? Denk eraan: als Zijn beweringen juist zijn, dan heeft ieder persoon twee alternatieven:

1. U kan **GELOVEN** en leven.
2. U kan **WEIGEREN TE GELOVEN** en verloren gaan.

Zie Johannes 3:16, 18, 36.

3. GEZONDEN DOOR GOD OF GEZONDEN DOOR ZICHZELF?

Toen het feest al half voorbij was kwam Jezus in de tempel te Jeruzalem en gaf onderwijs (Johannes 7:14). De Joden **verwonderden** zich over de manier waarop Hij onderwees (Johannes 7:15). Waar haalde deze Man Zijn kennis en opleiding vandaan? Denk eraan dat Jezus opgroeide als een timmerman (Markus 6:3) en Hij had nooit enige formele vorm van onderwijs gekregen en nooit enige soort van rabbijnse school doorlopen. Waar kwam Jezus' leer vandaan? "Jezus antwoordde hun en zei: Mijn onderricht is niet van Mij, maar van Hem Die Mij gezonden heeft" (Johannes 7:16).

Jezus leerde in de beste school: God Zelf! Laat u God uw Leraar zijn? Laat u Gods Woord, de Bijbel, uw belangrijkste leerboek zijn om te leren hoe te leven en wat te geloven? De wereld is altijd verbaasd geweest over hen **die naar Gods school zijn geweest**. Zie Handelingen 4:13: “Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij **ongeleerde en eenvoudige** mensen waren, verwonderden zij zich”.

4. WETEN OF NIET WETEN?

Wat is het geheim van kennis? Hoe kan een persoon echt weten wat waar is en wat niet waar is? Er zijn veel mensen vandaag die ons veel dingen willen laten geloven. Hoe kunnen wij dan weten wat waar is en wat vals?

In Johannes 7:17 geeft Jezus ons het geheim hoe een persoon echt kan weten: “**Als iemand de wil heeft om Zijn wil te doen**, zal hij van dit onderricht **weten** of het uit God is, of dat Ik vanuit Mijzelf spreek”. **Indien iemand werkelijk Gods wil wenst te doen, DAN zal hij weten!** Het probleem is dat de meeste mensen Gods wil niet willen doen. De meeste mensen trekken zich weinig aan van wat God wil. Zij die werkelijk Gods wil willen doen, die zullen weten! God zal hen niet in het duister laten zitten! Het is Gods verlangen Zijn wil bekend te maken aan hen die Zijn wil willen doen! Hoe **wisten** Filippus en Nathanaël en Petrus dat Jezus werkelijk de Zoon van God was? Deze mannen wilden werkelijk Gods wil doen! Zij waren dit soort mensen die in hun hart beslisten dat zij wilden gaan in Gods richting, en God zorgde ervoor dat zij de waarheid wisten!

5. DODEN OF NIET DODEN?

In Johannes 7:18 sprak Jezus over Zichzelf en toen Hij zei: “Die is **waarachtig** en geen **ongerechtigheid** is in Hem”. In Johannes 7:19 sprak Hij tot de Joden en zei: “En **niemand** van u doet de wet”. Jezus zei hiermee dit:

1. Ik ben volmaakt RECHTSCHAPEN (Johannes 7:18).
2. Jullie allen zijn schuldige WETSOVERTREDERS (Johannes 7:19).

Daarna zei Jezus iets wat deze mensen nog meer veroordeelde. Hij zei: “Waarom probeert u Mij te doden?” (Johannes 7:19). Deze zondige wetsovertreders zochten de zondeloze Zoon van God te doden! Trachtten zij werkelijk Jezus te doden? “En daarom vervolgden de Joden Jezus en probeerden zij Hem te doden ... Daarom dan probeerden de Joden des te meer Hem te doden” (zie Johannes 5:16, 18). Om de dingen nog erger te maken beschuldigden zij Jezus van demonische bezetenheid (Johannes 7:20)!

Waarom waren deze mensen boos op Jezus (Johannes 7:23)? Omdat Hij een mens gezond maakte op de sabbat. We leerden over deze genezen man in Johannes 5:1-16. Jezus maakte een lamme man helemaal gezond! Dit is geen misdaad die de doodstraf verdient! Zou een rechter rechtvaardig zijn als hij een man ter dood zou veroordelen voor het doen van zo'n goede daad? Jezus wilde deze Joden leren *rechtvaardig* te oordelen (Johannes 7:24).

Sommigen van het volk die naar Jezus luisterden vroegen zich af of Hij werkelijk de Christus (Messias) kon zijn waarvan zij wisten dat Hij op een dag in de wereld zou komen (zie Johannes 7:26-27). In Johannes 7:28-29 maakte Jezus duidelijk VANWAAR HIJ KWAM!: “Ik ken Hem [God], want Ik ben van Hem [God] afkomstig, en Hij [God] heeft Mij gezonden” (Johannes 7:29).

“Zij probeerden Hem dan te grijpen, maar **niemand sloeg de hand aan Hem, want Zijn uur was nog niet gekomen**” (Johannes 7:30).

Geen enkel mens kon Jezus' leven afnemen (Johannes 10:17-18). Jezus' tijd was nog niet gekomen om Zijn leven af te leggen!

“En **velen** uit de menigte **kwamen tot geloof** in Hem en zeiden: Wanneer de Christus komt, zal Hij toch **niet meer tekenen doen dan Hij gedaan heeft?**” (Johannes 7:31). De tekenen overtuigden hen.

6. GELOVEN OF NIET GELOVEN?

De Joodse leiders zetten hun inspanningen verder om Jezus te arresteren. Zij “stuurden dienaars om Hem te grijpen” (Johannes 7:32). Maar hun inspanningen waren niet succesvol: “sommigen van hen wilden Hem grijpen, maar niemand sloeg de hand aan Hem” (Johannes 7:44).

In Johannes 7:33-34 zei Jezus iets wat Zijn vijanden erg in de war bracht. Zij konden niet uitzoeken wat Hij bedoelde (zie Johannes 7:35-36). Eigenlijk was wat Hij zei niet zo moeilijk te begrijpen. Laten we eens zien of wij het kunnen uitzoeken:

Johannes 7:33a: “Nog een korte tijd ben Ik bij u”. Jezus zou niet lang meer op de aarde zijn. Binnen ongeveer 6 maanden zou Hij sterven en weer opstaan en naar de hemel terugkeren.

Johannes 7:33b: “en dan ga Ik heen naar Hem Die Mij gezonden heeft”. Degene die Jezus zond was de Vader (Johannes 5:23, 30). Jezus zou spoedig teruggaan naar de hemel om bij de Vader te zijn.

Johannes 7:34a: “U zult Mij zoeken maar niet vinden”. Zijn vijanden zullen niet in staat zijn Jezus te vinden. Alles wat zij zullen vinden is een LEGE GRAFTOMBE!

Johannes 7:34b: “en waar Ik ben, kunt u niet komen”. Jezus zal in de hemel zijn, een plaats waar Zijn vijanden niet in staat zullen zijn naartoe te gaan! Er is slechts één manier om in de hemel te komen: Ingaan door de Deur, Die de Heer Jezus is! Niemand komt tot de Vader dan door de Heer Jezus (Johannes 10:9; 14:6).

Uiteindelijk, op de laatste dag van het feest stond Jezus daar en gaf de volgende UITNODIGING aan alle mensen: “Als iemand **dorst** heeft, laat hij tot **Mij** komen en **drinken**” (Johannes 7:37). Andermaal beloofde Jezus LEVEND WATER voor hen die waarlijk dorstig zijn, net zoals Hij had beloofd aan de Samaritaanse vrouw in Johannes hoofdstuk 4.

In Johannes 7:38 verwijst het woord “binnenste” naar een mens zijn BINNENSTE WEZEN of zijn HART. Wat moet een persoon doen om dit LEVEND WATER te ontvangen (Johannes 7:38)? Geloven in de Heer Jezus Christus. Levend water, gegeven aan gelovigen, wordt tot een BRON waardoor stromen van levend water uit hun binnenste zullen vloeien naar anderen. In het volgende vers (Johannes 7:39) wordt ons precies gezegd waar Jezus over sprak. Tien dagen nadat Jezus terugkeerde naar de Hemel zond Hij de Heilige Geest om in Zijn gelovigen te wonen (de Heilige Geest kwam op de dag van Pinksteren – Handelingen hoofdstuk 2). Wie zou de Heilige Geest ontvangen (Johannes 7:39)? Zij die in Jezus **geloven**. **ZIJ DIE GELOVEN ZULLEN ONTVANGEN!** Vandaag ontvangt elke ware gelovige de gave van de Heilige Geest (vergelijk Romeinen 8:9). We zullen meer leren over de komst van de Heilige Geest wanneer we Johannes hoofdstukken 14-16 bestuderen.

Nadat Jezus deze woorden sprak moesten de mensen er nog steeds over beslissen wie Jezus nu echt was:

LEUGENAAR, GEESTESGESTOORDE, of HEER

Sommigen geloofden dat Hij de **Profeet** was waarvan Mozes had gezegd dat Hij in de wereld zou komen (zie Johannes 7:40 en vergelijk Deuteronomium 18:15-19). Anderen zeiden: “Hij is de **Christus** (Johannes 7:41). Het woord Christus betekent hetzelfde als **Messias** (Johannes 1:42). Anderen waren verward omdat zij wisten dat Jezus van Galilea was en zij wisten dat Micha 5:2 zei dat de Messias moest komen uit **Bethlehem** (zie Johannes 7:42). Weer anderen wilden van Hem verlost worden, eens en voor altijd (Johannes 7:44)!

Hebben mensen vandaag nog steeds verschillende opinies over wie Jezus Christus werkelijk is? Wie denkt **u** dat Jezus Christus is – vergelijk met Mattheüs 16:13-16: “Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben? ¹⁴ Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten. ¹⁵ Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? ¹⁶ Simon **Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God**”?

7. VOOR HEM OF TEGEN HEM?

Als Jezus geen LEUGENAAR is, en als Hij geen GEESTESGESTOORDE is, dan moet Hij **HEER** zijn! En als Jezus werkelijk de HEER is, dan moet ieder persoon beslissen of hij **VÓÓR HEM** is of **TEGEN HEM**. Jezus zei: “Wie niet met Mij is, die is tegen Mij” (Mattheüs 12:30). Een mens kan niet neutraal zijn. Elke persoon is ofwel **VOOR** Hem ofwel **TEGEN** Hem. Neutraal zijn is uitgesloten!

In Johannes 7:45 leren we dat de dienaars die gezonden waren om Jezus te arresteren terugkwamen met lege handen! Zij waren werkelijk onder de indruk van wat Jezus onderwees: “Nooit heeft een mens zo gesproken als deze Mens” (Johannes 7:46).

De meeste Joodse leiders waren **TEGEN** Jezus (Johannes 7:47-49). Maar er was tenminste één man onder de Joodse leiders die niet tegen Jezus was. Zijn naam was Nicodemus (Johannes 7:50). Wij hebben deze man al eerder ontmoet. We leerden over deze man in Johannes Hoofdstuk drie. Nicodemus geloofde dat Jezus een eerlijk verhoor verdiende voordat Hij ter dood veroordeeld werd (Johannes 7:51). In hun ongeloof hadden de Joodse leiders zichzelf overtuigd dat Jezus Christus niet de ware Messias kon zijn (Johannes 7:52). Wat zei bedoelden was eigenlijk zoets als dit: “**MIJN MENING STAAT VAST, DUS VAL ME NU NIET LASTIG MET DE FEITEN!**” Mensen van dit soort zullen nooit de waarheid kennen!

De ware zoekende mens zegt: “**IK WIL HET WETEN, EN IK VERLANG ERNAAR GODS WIL TE DOEN, ONGEACHT WAT DIT INHOUDT** (Johannes 7:17)! **HEER, HELP ME DE WAARHEID TE KENNEN!**”

Bent u een ware zoekende?

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm