

# Johannes 3

## DE 'VERHOOGDE' REDDER

<http://www.middletonbiblechurch.org/gospjohn/john.htm>

Indien niet anders vermeld komen alle Schriftaanhalingen uit de Herziene Statenvertaling (HSV) Vertaling, bewerking en voetnoten door M.V. Update 11-11-2015 (versie zonder invulvragen)

### Een eenvoudige schets van Johannes hoofdstuk 3

1. U **MOET** WEDERGEBOREN WORDEN (Johannes 3:1-12). (Zie vers 7)
2. JEZUS **MOEST** VERHOOGD WORDEN (Johannes 3:13-21). (Zie vers 14)
3. DE HEER JEZUS **MOEST** TOENEMEN EN JOHANNES DE DOPER **MOEST** AFNEMEN (Johannes 3:22-36). (Zie vers 30)

### Velen geloofden maar Jezus geloofde niet in hen

Aan het eind van Johannes Hoofdstuk 2 leren we over een interessante groep mensen. Ons wordt gezegd: “velen geloofden in Zijn Naam” (Johannes 2:23). Waarom geloofden deze mensen (zie Johannes 2:23)?:

- ☞ Niet omdat zij wisten dat op een dag Christus voor hen zou sterven aan het kruis en opnieuw zou opstaan.
- ☞ Niet omdat zij wisten dat zij verloren zondaars waren en dat Jezus de enige Persoon was die hen kon redden.
- ☞ Niet omdat zij Jezus liefhadden en Hem wilden volgen met hun gehele hart
- ☞ **Maar omdat zij de tekenen zagen die Jezus deed!**

Hun geloof was gebaseerd op de wonderen die zij zagen! Was Jezus erg opgetogen over deze groep van “gelovigen”? Zei Hij: “Dit is fantastisch! Zie eens hoeveel volgelingen ik nu heb!”? Nee, het tegendeel was waar: “Maar Jezus Zelf **vertrouwde** Zichzelf aan hen niet toe” (Johannes 2:24).

Het woord “geloofden” in Johannes 2:23 is hetzelfde Griekse woord<sup>1</sup> als het woord “vertrouwde” in Johannes 2:24. Wij zouden het op deze manier kunnen zeggen: “Velen **geloofden** in Jezus, maar Jezus **geloofde** niet in hen”. Zij hadden geloof in Hem (wegens de wonderen die zij zagen) maar Hij had niet veel geloof in hen! Jezus wist dat zij niet te vertrouwen waren omdat “Hij **hen allen kende**” (Johannes 2:24). Dezelfde Jezus die alles wist van Nathanaël (Johannes 1:47-48) is dezelfde Persoon die alles wist van deze mensen. Jezus wist dat deze mensen geen echte gelovigen waren. Hij ontving deze schijnbare gelovigen niet met open armen want “Hij **wist Zelf** wat in de mens was” (Johannes 2:25). Hij kende deze mensen door en door en wist dat hun harten niet juist waren in Gods aanzien. Alhoewel zij geloof hadden, hadden zij niet het soort geloof dat Jezus wilde dat zij zouden hebben. Zij moesten wedergeboren worden!

In Johannes Hoofdstuk 3 worden we voorgesteld aan een van deze mannen. We worden voorgesteld aan een man die in Christus geloofde vanwege de wonderen die hij zag: “wij weten dat U van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze **tekenen** doen die U doet, als **God niet met hem is**” (Johannes 3:2). Nicodemus was een “gelovige in wonderen” maar Jezus vertelde Nicodemus: “U moet **opnieuw geboren** worden” (Johannes 3:7).

<sup>1</sup> Pisteuo: geloven, vertrouwen stellen, toevertrouwen.

## Religieus maar niet gered

Wat soort van man was Nicodemus? Hij is beschreven in Johannes 3:1.

Hij was een **farizeeër**. Dit betekent dat hij een religieus persoon was. Hij bad. Hij las de Bijbel (het Oude Testament). Hij ging naar de synagoge en de tempel. Hij trachtte de 10 Geboden te houden.

Hij was een **leider** (Johannes 3:1). Hij was niet zomaar een gewone Jood, hij was een leider van de Joden. Hij was een lid van het hoogste besturende lichaam binnen de natie (zie Johannes 7:45-50) dat het Sanhedrin genoemd werd. Hij had dus een hoge positie.

Hij was een **leraar** (Johannes 3:10). Als iemand de antwoorden zou gekend hebben, dan moest hij dat wel zijn! En toch, niettegenstaande Nicodemus anderen onderwees, moest hijzelf onderwezen worden. Hij moest een les leren over “opnieuw geboren worden”, onderwezen door de grootste Leraar van allen (Johannes 3:2)!

Alhoewel Nicodemus een **farizeeër**, een **leider** en een **leraar** was, liep hij op de weg die recht naar de hel voerde. Nicodemus was niet gered. Nicodemus bezat geen eeuwig leven. Hij had vele dingen maar had niet het allerbelangrijkste ding. Jezus' boodschap aan Nicodemus was erg duidelijk: “Als iemand niet **opnieuw geboren** wordt, kan hij het **Koninkrijk** van God niet zien” (Johannes 3:3). Er is slechts één manier om het koninkrijk binnen te gaan: WEDERGEBOORTE!

## Wat betekent het wedergeboren te zijn?

Een persoon moet geen geld hebben om in de hemel te komen. Een persoon moet niet geschoold zijn om in de hemel te komen. Een persoon moet geen hoge positie hebben om in de hemel te komen. Maar er is één ding nodig, voor iedereen, om in de hemel te komen: EEN NIEUWE GEBOORTE! Al wie niet WEDERGEBOREN is zal nooit Gods koninkrijk zien (Johannes 3:3).

Nicodemus begreep niet wat Jezus bedoelde met de woorden “OPNIEUW GEBOREN” (zie Johannes 3:4). Hij vroeg: “Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden?” (Johannes 3:4). Hij wist dat een persoon niet terug kon gaan in de moederbuik om een tweede keer geboren te worden op een fysieke manier. Dat zou onmogelijk zijn. Maar wat bedoelde Jezus eigenlijk?

Kijk naar het antwoord dat Jezus aan Nicodemus gaf in Johannes 3:5-6. Jezus maakte erg duidelijk dat Hij over een geestelijke geboorte sprak (“geboren uit de Geest”), niet over een fysieke geboorte. De eerste geboorte van een mens is fysisch (“geboren uit het vlees”) en zijn tweede geboorte is geestelijk (“geboren uit de Geest”). Het is iets wat de Geest van God moet doen!

## “Geboren uit Water en Geest”

Wat bedoelde Jezus wanneer Hij zei dat een persoon moet geboren worden uit water en Geest?:

“Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan” (Johannes 3:5).

Dit is een vers dat vaak verkeerd begrepen wordt. Er zijn er velen die geloven dat het “water” verwijst naar de WATERDOOP. Zij zouden zoiets als dit zeggen: Tenzij u gedoopt bent in water kunt u niet het koninkrijk van God binnengaan en niet gered worden. Dit is niet waar. De waterdoop is belangrijk, maar de waterdoop op zich redt niemand. De waterdoop is iets wat een gered mens doet!

Jezus sprak niet over fysisch water, dat een mens slechts aan de buitenkant kan reinigen. In Johannes 3:5 spreekt Jezus over GEESTELIJKE REINIGING (iets wat moet gebeuren aan de binnenkant van een persoon). Om rein te zijn aan de buitenkant moet een persoon een bad nemen en zeep en water gebruiken! Om rein te zijn aan de binnenkant is er een ander soort van bad nodig. Zeep en water kunnen nooit de vuiligheid van zonde wegwassen, maar God moet iets doen aan de binnenkant van een persoon. Laten we eens zien wat de Bijbel zegt over geboren worden uit water en Geest:

Johannes 3:3 zegt dat als iemand niet **opnieuw**

Johannes 3:5 zegt dat als iemand niet **geboren**

**geboren** wordt, hij het Koninkrijk van God niet kan zien.

wordt uit **water** en **Geest**, hij het Koninkrijk van God niet kan binnengaan.

Daarom betekent **opnieuw geboren** hetzelfde als **geboren uit water en Geest**. Als een persoon wedergeboren is, dan is deze persoon geboren uit water en Geest.

**Water** is wat we gebruiken wanneer we iets reinigen. **Water is het universele reinigingsmiddel**. Het is niet moeilijk om te zien hoe WATER symbool kan staan voor REINIGING (iets schoon maken)!

Zondaars moeten **gewassen** en **schoongemaakt** worden. Jezus wilde dat Nicodemus iets erg belangrijks zou weten: **GEEN ONREIN PERSOON KAN GODS KONINKRIJK BINNENGAAN!** God zegt dat **GEEN ONREIN PERSOON** enig erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en van God (Efeziërs 5:5 en zie ook Galaten 5:21 en Openbaring 21:27). Om het koninkrijk binnen te gaan moet een persoon **REIN** en **GEWASSEN** zijn aan de binnenkant: de zonden vergeven! Enkel zondaars die **gereinigd** werden<sup>2</sup> zullen toegelaten worden in de hemel!

Lees 1 Korinthiërs 6:9-10: “Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknappen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven”.

Zulke niet gerechtvaardigde of onreine mensen zullen het koninkrijk niet beërven.

Lees 1 Korinthiërs 6:11: “Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God”.

Zondaars die gerechtvaardigd en schoongewassen zijn zullen het koninkrijk binnengaan.

Wanneer u denkt aan Johannes 3:5 zou u ook aan Titus 3:5 moeten denken. Beide verzen worden gevonden in hoofdstuk 3:5, en zijn dus gemakkelijk te onthouden! Beide verzen spreken over **WEDERGEBOORTE** of **OPNIEUW GEBOREN** worden. Beide verzen spreken over **WATER** en **GEEST**.

Kijk naar Titus 3:5: “niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het **bad** [dat is het **water**] van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige **Geest**”. De wedergeboren persoon is de persoon die grondig gereinigd en vernieuwd werd door de Geest van God!

Laten we eens kijken naar drie verzen die spreken over het **WATER** en de **GEEST**:

**Johannes 3:5** “geboren uit (1) water en (2) Geest”

**1 Korinthiërs 6:11** “u bent schoongewassen [water] ... door de (2) Geest”

**Titus 3:5** “(1) bad [water] van de wedergeboorte en (2) de vernieuwing door de Heilige Geest”

Al deze verzen spreken over dat wonderlijke werk dat God doet aan de binnenkant van een persoon, waardoor het mogelijk wordt om Gods koninkrijk binnen te gaan!

Merk het water op in Johannes 13:5, 9-10: “<sup>5</sup> Daarna goot Hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die Hij om Zijn middel had ... <sup>9</sup> Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. <sup>10</sup> Jezus zei tegen hem: Wie gebaad heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet allen”

Jezus gebruikte dit water als beeld van een belangrijke geestelijke waarheid. Petrus was een “gewassen” discipel. Petrus was **REIN** aan de binnenkant (Johannes 13:9-10). De discipel die nooit uit water wedergeboren werd is Judas (Johannes 13:10-11 en vergelijk Johannes 13:2). Deze man zou nooit het koninkrijk binnengaan.

<sup>2</sup> Zondaars die gereinigd werden worden geen zondaars meer genoemd, zie maar: Romeinen 5:8; 1 Johannes 3:6-9.

Het **water** wordt ook genoemd in Efeziërs 5:25-26: “zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te **reinigen** met het **waterbad** door het **Woord**”. Hoe wordt een persoon gewassen? Door het **Woord**!

Het WOORD VAN GOD is een essentieel deel van het reinigingsproces. Het Woord van God is de spiegel die ons toont hoe vuil wij in werkelijkheid zijn (wegens de zonde). Niet enkel toont de Bijbel ons onze zondigheid, hij wijst ook naar de enige Redder en Zijn beloften om hen te redden die waarlijk in Hem geloven. Zonder het Woord van God kan een persoon nooit gered worden en nooit wedergeboren worden. De volgende verzen tonen hoe belangrijk Gods Woord is:

- 1) **Psalm 119:9** – “Waarmee houdt een jongeman zijn pad **zuiver**? Als hij dat bewaart overeenkomstig Uw **Woord**”.
- 2) **Johannes 15:3** – “U bent al **rein** vanwege het **woord** dat Ik tot u gesproken heb”.
- 3) **1 Petrus 1:23-25** – “u, die **opnieuw geboren** bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende **Woord van God**”.
- 4) **Jakobus 1:18** – “Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het **Woord** van de waarheid”.

Gods Woord doet twee dingen: 1° Het toont een mens hoe een grote zondaar hij is (Romeinen 3:10-23), en 2° Het toont een mens hoe een grote Redder Christus is (Romeinen 3:24-26)!

Nicodemus was een Jood die vertrouwd had moeten zijn met het Oude Testament. In Johannes 3:9 zien we dat Nicodemus nog steeds niet begreep waar Jezus over sprak. In Johannes 3:10 vertelde Jezus Nicodemus dat hij deze dingen had moeten weten! Toen Jezus sprak over WATER en GEEST had hij dat moeten begrijpen! Hij had vertrouwd moeten zijn met EZECHIËL 36:25-29:

“<sup>25</sup> Ik zal rein **water** op u sprenkelen en u zult **rein** worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u **reinigen**. <sup>26</sup> Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. <sup>27</sup> Ik zal **Mijn Geest in uw binnenste geven**. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. <sup>28</sup> U zult wonen in het land dat Ik uw vaders gegeven heb, u zult een volk voor Mij zijn en Ik zal een God voor u zijn. <sup>29</sup> Ik zal u verlossen van al uw onreinheden. Ik zal roepen tegen het koren en Ik zal het veel doen worden: Ik zal u geen hongersnood opleggen”.

Deze passage spreekt van **water**, over **rein worden** en **reinigen**, over de **Geest**, en dat God een werk zal doen in het **binnenste** van Zijn volk! Zie ook Jeremia 4:14 en Jesaja 1:16.

## Hoe een persoon NIET wordt wedergeboren

Toen u de eerste keer geboren werd, werd u een lid van uw menselijke familie. u werd een kind van uw ouders. Wanneer een mens is wedergeboren, wordt hij een lid van Gods familie: EEN KIND VAN GOD (Johannes 1:12). In Johannes 1:13 leren we van drie manieren waarop een persoon NIET wordt wedergeboren:

### 1. “Niet uit bloed”

Er is een “bloedlijn” tussen ouder en kind, en er zijn vele dingen die ouders kunnen doorgeven aan hun kinderen: kleur van de ogen, haarkleur, gelaatstrekken, lichamelijke kenmerken, enz. Maar er is één ding dat ouders nooit aan hun kinderen kunnen geven: DE NIEUWE GEBOORTE! Uw ouders kunnen u de eerste geboorte geven, maar zij kunnen u nooit de tweede geboorte geven! Christelijke ouders kunnen geen christelijke baby's doen geboren worden! Wedergeboren ouders hebben geen wedergeboren baby's! Als u geboren bent uit een christen dan maakt dit u niet tot christen! Redding wordt niet doorgegeven van ouder op kind. Iemand heeft eens gezegd: “God heeft vele kinderen maar Hij heeft geen kleinkinderen”. Dit betekent dat de enige manier waarop een persoon een kind van God kan worden het aannemen is van Christus door geloof (Johannes 1:12). Het geloof van een ouder kan niets doen om een kind in Gods familie te brengen. Elk persoon moet persoonlijk geloven. Christelijke ouders wensen wel dat zij zouden kunnen geloven voor hun kinderen, maar zo gaat dat niet.

Velen van de Joden dachten dat zij gered waren omdat zij afstamden van Abraham (Mattheüs 3:9; Johannes 8:39). Maar zij hadden ongelijk (vergelijk Johannes 8:44). Ouders kunnen bidden voor hun kinderen, maar ouders kunnen hen geen nieuw hart en een nieuwe geboorte geven.

## 2. “Niet uit de wil van vlees”

Alle pogingen en inspanningen van de mens zullen hem nooit tot een kind van God maken. Jezus zei: “Wat uit het vlees geboren is, is **vlees**” (Johannes 3:6). Ongeacht hoe sterk een mens mag verlangen te veranderen, kan hij zichzelf niet veranderen. Net zomin een luipaard zijn vlekken kan veranderen en een Ethiopiër (Afrikaan) de kleur van zijn huid kan veranderen, zo kan evenmin een mens met een zondig hart zijn boze natuur veranderen (zie Jeremia 13:23). Enkel God kan zo'n verandering teweegbrengen.

## 3. “Niet uit de wil van een man”

Vele jaren geleden werden de vroege christenen vervolgd door Romeinse keizers en velen werden gedood. Uiteindelijk kwam keizer Constantijn aan de macht (ongeveer 300 nC). Deze man wilde het Christendom tot de officiële religie maken van het keizerrijk. Hij wilde dat alle mensen in zijn rijk christenen werden, maar maakte dit hen tot christenen? Nee, geen koning of president, priester of paus of pastor kan een mens tot een kind van God maken! De machtigste mens op aarde is niet in staat een mens een zuiver hart en een nieuw leven te geven. Enkel God kan dit doen!

## Het werk van God

Wedergeboren worden is “UIT GOD” (Johannes 1:13)! Het is het bovennatuurlijke werk van God waardoor een persoon een kind van God wordt (Johannes 1:12). Bij zijn eerste geboorte werd hij een lid van Adams gevallen ras; bij de tweede geboorte wordt hij een lid van Gods familie. Wanneer een persoon wordt wedergeboren ontvangt hij een NIEUW LEVEN (Johannes 3:15), een NIEUW HART (Ezechiël 36:25-27) en een NIEUWE NATUUR (2 Petrus 1:4). De opnieuw geborene is een “NIEUWE SCHEPPING” (2 Korinthiërs 5:17)! Wat moet een persoon doen om opnieuw geboren en een kind van God te worden? “Maar allen die **Hem aangenomen** hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk **die in Zijn Naam geloven**” (Johannes 1:12).

## De Geest en de wind

In Johannes 3:8 vergelijkt Jezus het werk van Gods Geest met de wind. De wind is onzichtbaar. Men kan de wind **niet zien** maar wel zien wat de wind doet. Men kan de bladeren van de bomen zien bewegen, een zeilboot zien voortbewegen over het meer, een vlag zien wapperen.

Hetzelfde is waar voor de Geest van God. U kan de Geest van God niet zien wanneer u naar een christen kijkt, maar u zou moeten kunnen zien wat de Heilige Geest in hem doet! Mensen, alhoewel zij niet kunnen zien dat de Heilige Geest in ons woont, zijn toch in staat de **vrucht** van de Geest te zien (Galaten 5:22-23; Efeziërs 5:9). Mensen kunnen zeker zien hoe wij leven, handelen en spreken, en zij kunnen het bewijs van de werkzame Geest zien in onze levens!

## De slang in de wildernis

In Johannes 3:14 wordt een vergelijking gemaakt tussen de slang die verhoogd werd op een staak en Christus die verhoogd werd om te sterven aan een kruis: “En zoals Mozes de **slang** in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de **Zoon des mensen** verhoogd worden” (Johannes 3:14). De slang die Mozes omhoog stak was bedoeld als een beeld van Christus op het kruis.

De oudtestamentische passage die spreekt over “de slang in de woestijn” wordt gevonden in Numeri 21:4-9. De kinderen van Israël werden ontmoedigd omdat zij een lange omweg moesten maken (Numeri 21:4). In plaats van God te vertrouwen in deze zaak klaagden zij en zondigden tegen God (Numeri 21:5). Wegens hun grote zonde, zond God “**gifslangen** onder het volk; die **beten** het volk, en er **stierf** veel volk uit Israël (Numeri 21:6). Maar het volk gaf toe dat zij gezondigd hadden (Numeri 21:7). Zij riepen om hulp (Numeri 21:7).

Als we lezen over de slang in de wildernis worden 4 feiten duidelijk:

1. Zij hadden gezondigd tegen God.
2. Zij waren verloren (ze zouden sterven).
3. Er was niets wat zij konden doen om zichzelf te redden.
4. Zij wisten dat enkel God hen kon helpen.

Zijn deze vier feiten ook waar VOOR U?

God had een oplossing, een remedie, een behandeling! God gaf Mozes een eigenaardige opdracht:

“En de HEERE zei tegen Mozes: Maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is, in leven zal blijven, als hij daarnaar kijkt” (Numeri 21:8).

God zei hem een bronzen replica te maken van een slang en deze op een staak te plaatsen opdat iedereen deze kon zien. Als u een van deze gebeten Israëlieten zou geweest zijn, dan zou u dus naar die slang op de staak moeten kijken om in leven te blijven.

De persoon die gebeten was moest kijken naar de bronzen slang die opgeheven was op een staak. Hij moest niet naar zichzelf zien. Hij moest niet kijken naar zijn wonden. Hij moest niet kijken naar de giftige slang die hem gebeten had. Hij moest niet kijken naar anderen rond hem die gebeten waren en stierven. Hij moest ook niet naar Mozes kijken.

**HIJ MOEST ALLEEN EN DIRECT KIJKEN NAAR GODS REMEDIE.** Naar iets anders kijken betekende de ondergang! Naar de slang op de staak kijken betekende leven! **Er was niets wat zij konden doen om zichzelf te genezen.** Hun enige hoop was te kijken naar het object dat compleet buiten henzelf stond.<sup>3</sup>



Nu zijn we klaar om Johannes 3:14-16 te lezen. Iedereen van ons is gebeten door de slang van de zonde.

Adam werd gebeten door de slang en het gif heeft zich verspreid tot alle leden van het menselijke ras (Romeinen 5:12). Als wij onze verloren toestand erkennen moeten we tot God roepen: “IK HEB GEZONDIGD!” Gods antwoord is dan erg duidelijk: “Ik heb een OPLOSSING, een REMEDIE! KIJK naar Degene die verhoogd werd om te sterven op de staak van Golgotha’s kruis. Hij is Gods enige REMEDIE voor het zondeprobleem! Als u ergens anders naar kijkt zal u verloren gaan! KIJK NAAR JEZUS EN LEEF!”

Zij die kijken naar Gods Zoon, verhoogd aan het kruis, en Hem geloven, zullen niet **verloren gaan** maar zullen eeuwig **hebben** (Johannes 3:15-16)!

Het leven is kort,  
De dood is zeker!  
De zonde is de oorzaak,  
**CHRISTUS IS DE REMEDIE!**

## Het Evangelie in een notendop

Johannes’ Evangelie bevat een van de meest geliefde verzen in de hele Bijbel: JOHANNES 3:16. Kent u dit vers uit het hoofd? Hebt u de waarheid van dit vers in uw hart laten spreken?

**JOHANNES 3:16 –**

<sup>3</sup> Lees hierover meer: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/koperenslang.pdf>



“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”:

**GOD** - de grootste Liefdesbron  
**HEEFT ZO LIEF** - de hoogste graad  
**DE WERELD** - het grootste bereik  
**DAT HIJ GAF** - de grootste daad  
**ZIJN ENIGGEBOREN ZOON** - de grootste gave  
**OPDAT IEDER** - de grootste uitnodiging  
**DIE GELOOFT** - de grootste eenvoud  
**IN HEM** - de grootste Persoon  
**NIET VERLOREN GAAT** - de grootste bevrijding  
**MAAR** - het grootste verschil  
**EEUWIG LEVEN** - het grootste bezit  
**HEEFT** - de grootste zekerheid

Johannes 3:16 is een wonderlijk vers, maar het zal u niets doen tenzij u het op u **PERSOONLIJK** kan toepassen. Kan u **uw naam** zetten in de volgende spaties?: “Want zo lief heeft God \_\_\_\_\_ gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat \_\_\_\_\_ die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”. Laat Johannes 3:16 op u persoonlijk slaan!

## De God van reddingszaken

Christus kwam niet in de wereld om de wereld te veroordelen, maar om deze te redden:

“Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem **behouden** zou worden. <sup>18</sup>Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God” (Johannes 3:17-18).

Hij kwam met een **REDDINGSMISSIE**, niet met een **OORDELINGSMISSIE**! Hij kwam om te **REDDEN**, te **BEHOUDEN**, niet om te veroordelen!

Welk soort van persoon wordt niet veroordeeld?: “Wie in Hem gelooft”.

Welk soort van persoon **is reeds** veroordeeld?: “Wie niet gelooft”.

Sommige mensen geloven dat goede mensen naar de hemel gaan, en slechte mensen naar de hel. In Johannes 3:18 ontdekken we dat dit niet echt zo is. **GELOVIGEN** (zelfs zij die erg zondig en slecht waren) **GAAN NAAR DE HEMEL** en **ONGELOVIGEN** (zelfs zij die getracht hebben een goed leven te leiden) **GAAN NAAR DE HEL**. De sleutelvraag die elke persoon moet beantwoorden is deze: **WAT ZAL IK DOEN MET JEZUS CHRISTUS?** Zal ik Hem aannemen of Hem afwijzen?

Als een matroos overboord gaat en dreigt te verdrinken in de golven en zijn maat werpt hem een reddingsboei, maar de drenkeling weigert die te grijpen, gaat verloren omdat hij weigerde zich vast te houden aan dat ene ding dat hem kon redden! **Jezus Christus is de enige reddingsboei** die mensen hebben. Hem vastgrijpen betekent gered worden. Hem afwijzen betekent verloren gaan. In Johannes 3:19-20 lezen we over mensen die weigeren de reddingsboei te grijpen. In plaats van naar het licht te komen blijven zij zich hechten aan de duisternis!

## Christus moest toenemen

De volgelingen van Johannes de Doper hadden een probleem. Zij wisten dat Jezus alsmaar meer populair werd. Meer en meer mensen kwamen naar Jezus toe en minder mensen kwamen naar Johannes toe (vergelijk Johannes 4:1). Uiteindelijk spraken zij Johannes over hun bezorgdheid: “Hij doopt en **ALLEN KOMEN BIJ HEM** (Jezus)” (Johannes 3:26).

Johannes' antwoord staat in Johannes 3:27-30:

“<sup>27</sup>Johannes antwoordde en zei: Een mens kan niets aannemen, als het hem niet uit de hemel gegeven is. <sup>28</sup>U bent zelf mijn getuigen dat ik gezegd heb: Ik ben de Christus niet, maar ik ben voor

Hem heen uitgezonden. <sup>29</sup> Wie de bruid heeft, is de bruidegom, maar de vriend van de bruidegom, die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de bruidegom. Deze blijdschap van mij nu is volkomen geworden. <sup>30</sup> Hij moet meer worden, ik echter minder”

Johannes de Doper was niet jaloers op Jezus' populariteit. Hij wist dat er geen rivaliteit was tussen Jezus en hemzelf! Johannes wist dat alles wat er gebeurde louter een hemelse zaak was (3:27). Hij was slechts een aanwijzende PIJL die op Christus wees. Hij was niet de Christus (3:28) maar wees op Christus!

Johannes wilde dat Christus alle aandacht kreeg: “Hij moet **meer** worden, ik echter **minder**” (3:30). Als de zon opkomt vervagen de sterren! Johannes beschouwde zichzelf als een vervagende ster. Hij wilde dat de Zoon van God meer en meer zou toenemen. Johannes wist dat ZIJN REDDER alles was!

- 1) **Hij is boven allen (Johannes 3:31);**
- 2) **Hij was het Woord van God die de Geest zonder maat geeft (Johannes 3:34);**
- 3) **Alle dingen zijn in Zijn hand gegeven (Johannes 3:35);**
- 4) **Hij is het verschil tussen LEVEN en DOOD (Johannes 3:36).**

Hebt u geloofd in de Zoon van God? Indien ja, dan hebt u **eeuwig leven** (Johannes 3:36). Als u niet in Hem geloofd hebt, maar de Zoon ongehoorzaam bent, dan zal u het leven niet zien, maar **de toorn van God blijft op u** (Johannes 3:36). Het is erg gevaarlijk in ongelof te blijven leven! Leg nog vandaag uw vertrouwen in de Heer Jezus Christus! Gods toorn rust op elke ongelovige:



[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)