

Johannes 14-16

HIJ DIE WEGGAAT

<http://www.middletonbiblechurch.org/gospjohn/john.htm>

Indien niet anders vermeld komen alle Schriftaanhalingen uit de Herziene Statenvertaling (HSV)
Vertaling, bewerking, plaatjes en voetnoten door M.V. Update 21-11-2015 (versie zonder invulvragen)

In Johannes hoofdstukken 14-16 vinden we Jezus' afscheidswaarden aan Zijn discipelen. Steeds weer opnieuw vertelde Hij hen dat Hij zou weggaan (zie Johannes 14:2, 3, 18, 28, 29; 16:5, 7, 16, 28). In feite, in diezelfde nacht zou Jezus gearresteerd en weggenomen worden van Zijn discipelen (zie Johannes 18). De volgende ochtend zou Hij naar het kruis gevoerd worden. Daarom lezen we in Johannes hoofdstukken 14-16 de LAATSTE WOORDEN die Jezus sprak tot Zijn discipelen voordat Hij naar het kruis ging. Hierna enkele onderwerpen waarover Jezus sprak tot de discipelen:

Schema van Johannes hoofdstukken 14-16

1. Weggaan maar terugkomen (Johannes 14:1-4).
2. De weg naar God (Johannes 14:5-14).
3. Hoe God liefhebben (Johannes 14:15-24).
4. De komende Trooster (Johannes 14:25-31).
5. De Wijnstok en de ranken (Johannes 15:1-11).
6. De grootste liefde (Johannes 15:12-17).
7. De gelovige en de wereld (Johannes 15:18-27).
8. Komende verdrukking (Johannes 16:1-4).
9. Jezus gaat maar de Trooster komt (Johannes 16:5-15).
10. Afscheidswaarden (Johannes 16:16-33).

1. WEGGAAN MAAR TERUGKOMEN!

Lees Johannes 13:33. Jezus had de discipelen al verteld dat Hij nog maar een korte tijd bij hen zou zijn. De discipelen waren in beroering bij de gedachte dat Jezus hen zou verlaten (vergelijk Johannes 14:1). Deze mannen waren ongeveer 3½ jaar bij de Heer geweest (vergelijk Johannes 14:9). Zij wisten dat de vijanden van de Heer Hem zochten te doden en ze waren erover bezorgd dat hun eigen levens in gevaar konden komen (zie Johannes 11:7-8, 16; 13:37). Ze begrepen niet alles van wat stond te gebeuren, maar ze begrepen dat zij spoedig gescheiden zouden worden van hun Meester en zij niet langer bij Hem zouden zijn. Daarom waren hun harten in beroering.

Jezus vertelde Zijn discipelen dat Hij zou weggaan. Hij vertelde hen ook waar Hij naartoe ging! Hij ging naar het **huis** van Zijn **Vader** (Johannes 14:2). In dit vers leren we over het eeuwige huis dat God in de hemel heeft voorbereid voor degenen die Hem liefhebben. Jezus beschrijft de hemel als een echte plaats (Johannes 14:2). Jezus ging daar naartoe "om een plaats voor u gereed te maken" (Johannes 14:2).

Denk eraan: op Zijn weg naar de hemel stopte Jezus eerst aan het kruis! Als Jezus niet was gestorven aan het kruis, dan zou het voor ons onmogelijk geweest zijn een plaats te krijgen in de hemel (vergelijk 1 Petrus 3:18; 2 Korinthiërs 5:21).

Het is erg moeilijk afscheid te nemen van een geliefde wanneer u weet dat u die persoon nooit meer zult terugzien. Maar als u weet dat die persoon op een dag zal terugkeren is het gemakkelijker die persoon te zien vertrekken! Jezus beloofde dat Hij zou terugkeren: "En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, **kom Ik terug** en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben" (Johannes 14:3). Alhoewel Hij zou weggaan waren de discipelen getroost te horen dat Hij zou **terugkomen** (Johannes 14:3)! Jezus beloofde terug te komen en hen mee te nemen naar de hemel! Hij zei hen NIET WANNEER Hij zou terugkomen. Zijn wederkomst is ZEKER omdat Hij

zei: “Ik kom terug” (Johannes 14:3). De *tijd* van Zijn wederkomst is ONZEKER omdat Hij ons dat niet openbaarde.

De komst van Jezus Christus voor Zijn gelovigen om hen mee te nemen naar het Vaderhuis in de hemel is een erg belangrijke gebeurtenis. Ze wordt meestal de OPNAME genoemd en we leren hierover meer in 1 Thessalonicenzen 4:13-18 en 1 Korinthiërs 15:51-53. Zie uitgebreid hierover: <http://www.verhoevenmarc.be/opname.htm>

Het is belangrijk u te realiseren dat Jezus niet beloofde terug te komen om ALLE mensen mee te nemen naar de hemel. De belofte van Zijn wederkomst geldt enkel voor **gelovigen** (Johannes 14:1)! Geldt die belofte ook voor **u**?

2. DE WEG NAAR GOD

Jezus vertelde Zijn discipelen over de hemel en de weg naar de hemel. Thomas begreep niet wat Jezus zei: “Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten?” (Johannes 14: 4-5). Jezus beantwoordde deze vraag met volgende grote uitspraak die begint met de woorden IK BEN:

IK BEN ↓	Zie Johannes 14:6
De Weg	Jezus is de Weg naar de hemel! Als een mens naar God wil gaan op enige andere manier, zal hij niet succesvol zijn. Jezus is de ENIGE WEG. Alle andere wegen zijn valse wegen. Alle andere wegen zijn doodlopende wegen!
De Waarheid	Jezus is de Waarheid! Hij is absolute realiteit! Hij zal niemand misleiden of bedriegen. Als iemand Jezus Christus negeert of afwijst zal hij nooit de waarheid kennen.
Het Leven	In Hem is Leven (Johannes 1:4). “Wie de Zoon heeft, heeft het leven ” (1 Johannes 5:12). Eeuwig leven wordt gevonden in Jezus Christus en in niemand anders. Jezus maakte het voor ons mogelijk God te kennen en voor eeuwig bij Hem te zijn!

Er zijn vandaag veel mensen die zeggen dat er vele wegen naar God zijn. Zij zeggen dat als mensen oprecht zijn, het dan niet uitmaakt welke weg zij bewandelen – op het eind zullen zij allen dezelfde bestemming bereiken, namelijk de hemel. Dit kan best wel mooi klinken, maar dit is niet de ware weg naar God.

Jezus zei: “Niemand komt tot de **Vader** dan door **Mij**” (Johannes 14:6)!

Jezus is de ENIGE weg tot God! Er zijn in feite twee wegen waar de mensen op wandelen: een verkeerde weg en een juiste weg (zie Mattheüs 7:13-14, en zie ook het plaatje rechts). Op welke weg loopt u?

Als een persoon waarlijk Christus kent, dan kent hij ook **de Vader** (Johannes 14:7).

De beste manier om de Vader te kennen is de Zoon te kennen! Filippus begreep niet echt wat Jezus zei. Hij zei: “Heere, laat ons **de Vader zien** en het is ons genoeg” (Johannes 14:8). Zie het antwoord dat het best omschrijft wat Jezus Filippus vertelde in Johannes 14:9:

1. Niet: “Filippus, Ik ga u de Vader **niet** tonen!”



2. Niet: “Filippus, morgen zal u een groot hemels **visioen** gegeven worden en dan zal u de Vader zien!”
3. Niet: “Filippus, u kan de Vader niet zien omdat Hij **onzichtbaar** is!”
4. Maar: “Filippus, u hebt **reeds** de Vader gezien!”

Jezus Christus is Degene die de Vader OPENBAART en BEKEND MAAKT. Jezus zei: “Wie Mij **gezien** heeft, heeft de **Vader** gezien” (Johannes 14:9). Louter een mens zou nooit zo iets kunnen zeggen! Jezus zei eigenlijk dit: “Als u echt God wil zien, zie dan naar Mij en leer Mij kennen! IK ben Degene die de onzichtbare God zichtbaar maakt” (vergelijk Johannes 1:18). In Kolossenzen 1:15 leren we dat Jezus Christus “het **Beeld** van de onzichtbare God” is.

“Grotere werken dan deze”?

Lees de verbazingwekkende woorden die Jezus gaf aan Zijn discipelen in Johannes 14:12. Wat bedoelde Jezus met deze woorden?

De werken die Jezus deed tijdens Zijn openbare dienst waren fantastisch groot. Ziekten werden uitgeschakeld; demonen werden uitgeworpen; doden herrezen; wijn, brood en vissen werden gecreëerd, en machtige stormen werden bedaard. Maar erkend moet worden dat elk van deze wonderen opzettelijk bovennatuurlijk en tijdelijk in kwaliteit waren! Met andere woorden: niemand werd permanent geholpen door een van deze, noch werd door deze machtige werken tegemoet gekomen aan ’s mensen diepste noden! Het creëren van voedsel bij één gelegenheid voorziet niet automatisch in de behoefte van alle latere gelegenheden. En met het oog op lichamelijke kwalen, zou elke persoon die door Jezus genezen werd van alle ziekte, kreupelheid of melaatsheid, uiteindelijk toch sterven. En dat gold voor eenieder van hen! Ook voor Lazarus! Het is waar dat Jezus hem opwekte uit de doden, onmiddellijk en compleet, zonder benodigde herstelperiode. Maar later zou hij opnieuw sterven! Zou u twee keer willen sterven? (Dr. Johannes C. Whitcomb, *Does God Want Christians to Perform Miracles Today?*, p. 11)

Jezus zei: “Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader” (Johannes 14:12). Wat kan groter zijn dan de wonderen van Christus? Nadat de Heer terugkeerde naar de hemel, predikte Petrus Gods krachtige Woord (over een gekruisigde en opgestane Redder) aan duizenden Joden. God deed een groot werk en ongeveer 3000 mensen werden op die dag aan de gelovigen toegevoegd en gedoopt (Handelingen 2:41). Een geweldig wonder had plaatsgevonden in het onzichtbare rijk – het wonder van wedergeboorte. Dit wonder kwam **permanent** en **eeuwig** tegemoet aan de fundamentele nood van de mens!

Wat is groter?

De wonderen van genezing, menigten voden, demonen uitwerpen, opwekken van doden, enz.	De wonderen van redding, vergiffenis van zonden, de nieuwe geboorte, bevrijding van zonde, enz.
1. Vereiste Gods werking & kracht.	1. Vereist Gods werking & kracht.
2. Vond plaats in het fysische domein.	2. Vindt plaats in het geestelijke domein.
3. Gods werk in ’s mensen lichaam.	3. Gods werk in ’s mensen hart.
4. Hielp mensen tijdelijk.	4. Helpt mensen permanent.
5. FINAAL RESULTAAT: Fysische dood	5. FINAAL RESULTAAT: Eeuwig leven.

Al bijna 2000 jaar is het geestelijke wonder van redding talloze malen herhaald toen God dagelijks mensen toevoegde aan Zijn Kerk (Handelingen 2:47). Heeft dit “grotere” wonder ook in uw leven plaatsgehad? Indien zo, hebt u dan anderen gesproken over de gekruisigde en opgestane Redder zodat anderen Hem zouden vertrouwen en ook dit wonder mochten ervaren?

Jezus Christus is de weg naar God! Het is door Hem dat een persoon in de hemel kan komen (Johannes 14:6). Het is enkel door Hem dat een persoon kan te weten komen Wie de Vader werkelijk

is (Johannes 14:9). En het is enkel door Hem dat een *gelovige* HIER en NU tot de Vader kan komen! Dit wordt mogelijk gemaakt door GEBED, en Jezus sprak hiervan in Johannes 14:13-14.

Merk op dat in Johannes 14:13-14 Jezus zegt dat zij die tot de Vader bidden Hem moeten vragen IN MIJN [= Jezus'] NAAM. Dit betekent dat de enige reden dat wij God kunnen bidden ligt in wie Jezus is en wat Hij heeft gedaan. Dat is de betekenis van bidden tot de Vader in Jezus' Naam. Als wij bidden "in Jezus' Naam" is dit niet een soort van magische formule die we aan het eind van onze gebeden vastkleven. Deze woorden zouden ons er moeten aan herinneren dat wij enkel tot de Vader kunnen komen door Jezus Christus en Zijn werk, en dat wij verwachten dat God onze gebeden beantwoordt wegens Zijn Zoon en niet wegens iets van onszelf! De houding van de gelovige moet zijn: "Ik verwacht dat God mijn gebed verhoort, niet omdat ik iets ben, maar om wat Jezus deed voor mij aan het kruis. En als wat ik vroeg niet is wat Christus wil, dan wil ik het evenmin".

Het is een groot voorrecht om door Jezus in gebed tot God te komen. Een gewoon persoon zal gewoonlijk niet in staat zijn te spreken met de President of Koning(in) van zijn land. Ze zouden hem niet door de paleispoort laten binnenkomen! Maar de gelovige is in staat in de tegenwoordigheid te komen van Iemand die veel groter is dan een President of Koning! En we kunnen op elk moment komen!

3. HOE GOD LIEFHEBBEN

Jezus zei "Als u Mij liefhebt . . ." (Johannes 14:15); dan is dit het juiste antwoord:

1. Niet: zing dan vaak lofliederen.
2. Niet: verkondig dan aan anderen dat u Mij liefhebt.
3. Niet: wees dan vrij te doen wat uzelf best lijkt.
4. Maar: **houd dan Mijn geboden!**

GEHOORZAAMHEID is de enige echte manier waarop wij onze liefde kunnen tonen voor de Redder. Stel dat een meisje zegt: "Mama, ik hou van jou!" maar zij ruimt haar kamer niet op, maakt haar bed niet op, en veegt de vloer niet zoals moeder haar had gevraagd te doen, dan stellen die lieve woorden van dit meisje niets voor! Zij toont dan geen werkelijke liefde voor haar moeder! Gehoorzaamheid is LIEFDE IN ACTIE! Als we Jezus werkelijk liefhebben dan zullen we doen wat Jezus ons zegt te doen!

Wie is volgens Johannes 14:21 de persoon die werkelijk liefde bezit voor Jezus? "Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft". Als een persoon echt van Jezus houdt, wat zal hij dan doen (Johannes 14:23)? "Als iemand Mij liefheeft, zal hij **Mijn woord in acht nemen**". In Johannes 14:24 spreekt Jezus over een persoon die Hem niet liefheeft: "Wie Mij niet liefheeft, neemt **Mijn woorden** niet in acht". Er is slechts één manier om te tonen dat we Jezus werkelijk liefhebben. Wij moeten Zijn **Woord** gehoorzamen en doen wat Hij ons daarin leert te doen!

In het Oude Testament vinden we dezelfde boodschap. GOD LIEFHEBBEN en GODS GEBODEN HOUDEN zijn als tweelingen. Ze worden altijd samen gevonden. Zie bijvoorbeeld Exodus 20:6: "Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij **liefhebben** en Mijn **geboden** in acht nemen". Zie ook Deuteronomium 5:10; 7:9; 10:12; 11:1; 13:3-4; 30:16; 30:20; enz. Het is beslist niet genoeg **te zeggen** "IK HOU VAN U". Het is niet genoeg **te zingen**: "MIJN JEZUS, IK HEB U LIEF". Wij moeten **tonen** dat we God liefhebben door onze GEHOORZAAMHEID.

4. DE KOMENDE TROOSTER

Jezus zou weggaan. Daarom werden de discipelen vervuld met droefheid (Johannes 16:6), maar de Heer had goed nieuws voor hen! Alhoewel Hij wegging zou een ander Persoon komen, die voor altijd bij hen zou zijn. Jezus noemde deze Persoon een **andere Trooster** (Johannes 14:16). De Ene gaat maar de Andere komt!

Het woord Trooster (Gr. *parakletos*) betekent Iemand die u bijstaat, een Trooster, Iemand die helpt, bemiddelt en bemoedigt. In Johannes 14:26 leren we WIE deze Trooster is: "Maar de Trooster, de

Heilige Geest ...” Verscheidene jaren was Jezus de constante Metgezel van de discipelen. Hij was vlakbij hen om te helpen, te bemoedigen, te troosten en te leren. Uiteindelijk echter vertelde Jezus Zijn discipelen dat Hij hen zou verlaten. De discipelen moeten gedacht hebben: “Onze Metgezel, onze Vriend en onze Helper zal niet langer bij ons zijn. We zullen alleen gelaten worden!” Maar Jezus had goed nieuws voor hen. Een andere Metgezel en een andere Trooster zou komen! Jezus zou vertrekken, maar Iemand zoals Jezus zou komen om bij hen te zijn! Hoelang zou de Trooster bij de discipelen blijven (Johannes 14:16)? **“Tot in eeuwigheid”!**

Doorheen deze drie hoofdstukken (Johannes 14-16) spreekt Jezus van de **komende Trooster**. Hier na de verzen waar de Trooster wordt vermeld:

Johannes 14, vers 16

Johannes 14, vers 26

Johannes 15, vers 26

Johannes 16, vers 7

Wanneer de Trooster (Heilige Geest) komt, waar zou Hij Zich dan ophouden (Johannes 14:17)? “Hij blijft **bij u** en zal **in u** zijn”. De wereld (ongeredde mensen) zal de Heilige Geest niet kunnen ontvangen (Johannes 14:17). De enigen die de Heilige Geest ontvangen zijn dezen die **geloven** in Jezus Christus (Johannes 7:37-39)!

Wanneer zou de Heilige Geest gegeven worden? Wanneer zou de Trooster komen? Wanneer zou de Vader de Geest zenden (Johannes 14:26)? Jezus zei: “OP DIE DAG zult u inzien dat Ik in Mijn Vader ben, en u **in** Mij, en Ik **in** u” (Johannes 14:20). Wanneer zou DIE DAG komen?

Jezus sprak deze woorden op de avond voordat Hij naar het kruis ging. Na Zijn kruisiging stond Hij op de derde dag op. Na Zijn opstanding werd Hij door Zijn volgelingen gezien in een periode van **40** dagen (Handelingen 1:3) en daarna werd Hij **opgenomen** in de hemel (zie Handelingen 1:9). Voordat Hij terugkeerde naar de hemel vertelde Jezus Zijn discipelen te **WACHTEN** op de belofte van de Vader (Handelingen 1:4 en Lukas 24:49). Dit was de belofte dat de Vader de Heilige Geest zou zenden. Uiteindelijk, **10** dagen nadat Jezus was opgevaren naar de hemel, en **50** dagen na Zijn opstanding, kwam de Heilige Geest! U kan hierover lezen in Handelingen hoofdstuk 2. De Heilige Geest **kwam op de dag van Pinksteren**. De TROOSTER kwam om **VOOR ALTIJD** bij de discipelen te zijn! De Heilige Geest woont in de harten van elke gelovige (1 Korinthiërs 6:19 and Romeinen 8:9)!

5. DE WIJNSTOK EN DE RANKEN

In Johannes hoofdstuk 15 vinden we een ander belangrijk vers dat begint met de woorden “IK BEN”. In Johannes 15:1 zei Jezus: “IK BEN de **ware Wijnstok** en Mijn Vader is de Wijngaardener”. Jezus sprak deze woorden tot Zijn discipelen. Hij wilde dat zij wisten dat Hij de WIJNSTOK is. Wie zei Jezus dat de ranken zijn (Johannes 15:5)? Jezus’ discipelen! Jezus wilde Zijn discipelen het belang leren van **kort bij Hem** te blijven. Een rank moet verbonden blijven met zijn wijnstok want anders “**VERDORT**” hij (Johannes 15:6). Alle levenssappen vloeien van de wijnstok naar de ranken, maar dat gebeurt enkel wanneer de ranken verbonden blijven met de wijnstok. Als een rank loskomt van de wijnstok, zal hij afgesloten worden van de bron van **LEVEN** en zal er geen vrucht ontstaan.



Een wijnstok met vruchtbare ranken!

Denk aan een appelboom in onze streken. As iemand een tak van een appelboom afsnijdt in de lente, zullen er in het appelseizoen (augustus-september) geen appels meer aan deze tak komen. Maar als deze tak verbonden was gebleven met de boom zou hij leven ontvangen hebben van die boom en er zouden vele appels kunnen geoogst worden van die tak. Het zou dan een vruchtbare tak geweest zijn!

Jezus is de Wijnstok (of de stam van de druivelaar) en de gelovigen zijn de ranken! Zie het plaatje hierboven. Als wij VRUCHT willen voortbrengen, wat moeten we dan doen? “**Wie in Mij blijft**, en Ik in hem, die draagt veel vrucht” (Johannes 15:4-5). Een rank kan geen druiven voortbrengen als hij niet in de wijnstok **gehecht** blijft. Een gelovige kan **niets** voortbrengen zonder in Christus te blijven (Johannes 15:5). Wij moeten NAUW VERBONDEN blijven met Jezus Christus voor groei en vruchtbaarheid! Dat is de sleutel voor alle groei en vruchtbaarheid. **Dat is ook het enige wat wij moeten “doen”**. Het is al geloof en genade!

God wil dat Zijn gelovigen VRUCHTBAAR zijn! Hij wil **veel** vrucht (Johannes 15:5, 8). Over welk soort vrucht sprak de Heer? Sprak Hij over druiven, appels of peren? In Galaten 5:22 wordt ons gezegd wat de **vrucht** van de Geest is: 1) **liefde** 2) **blijdschap** 3) **vrede** (de eerste drie). Welk soort van vrucht wordt bedoeld in Johannes 15:9-10? **liefde**. Welk soort van vrucht wordt bedoeld in Johannes 15:11 en Johannes 16:20, 22? **blijdschap**. Welk soort van vrucht wordt bedoeld in Johannes 14:27 en 16:33? **vrede**. Dit is dezelfde soort van vrucht als waarover we lezen in Galaten 5:22. De Trooster werd gezonden om dit soort van vrucht in gelovigen te produceren! Laten we nu de vrucht van de Geest die LIEFDE is beschouwen:

6. DE GROOTSTE LIEFDE

Jezus gaf Zijn discipelen een erg belangrijk gebod in Johannes 15:12: “Dit is Mijn **gebod**: dat u elkaar **lieft**, zoals Ik u liefgehad heb”. We hebben dit gebod reeds bestudeerd in Johannes 13:34-35 (zie “De nederige Dienaar” in deze reeks). In Johannes 15:13 beschrijft Jezus de grootste soort van menselijke liefde: “Niemand heeft een grotere **liefde** dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn **vrienden**”.

Niemand heeft een grotere liefde dan deze.

De GROOTSTE liefde werd betoond toen Jezus bereidwillig naar het kruis ging. De grootste liefde die een mens kan betonen is zijn leven af te leggen voor zijn vriend (vergelijk Romeinen 5:7), maar Christus deed iets veel groters dan dit. Jezus legde Zijn leven af voor Zijn VIJANDEN!

In Romeinen hoofdstuk 5 leren we wat wij eens waren:

Romeinen 5:6 zegt dat wij **krachteloos** waren.

Romeinen 5:8 zegt dat wij **zondaars** waren.

Romeinen 5:10 zegt dat wij **vijanden** (van God) waren.

Jezus legde Zijn leven niet af voor Zijn vrienden, Hij legde Zijn leven af voor ZONDAARS die Zijn vijanden waren! Zie Romeinen 5:8: “God echter bevestigt [= toonde] Zijn **liefde voor ons** daarin dat Christus voor **ons gestorven is toen wij nog zondaars waren**”. We zouden dit GOLGOTHA-LIEFDE kunnen noemen, en dat is de grootste liefde van alle!

En omdat Jezus voor ons stierf en zorg droeg voor het probleem ZONDE, noemt Jezus ons niet langer Zijn vijanden, en zelfs niet Zijn slaven, maar Hij noemt ons Zijn **vrienden** (Johannes 15:15)! Zij die eens in vijandschap met God leefden, kunnen nu in vrede met God leven (Romeinen 5:1, 10-11)!

Jezus vertelt Zijn discipelen anderen lief te hebben met dezelfde soort van liefde (Johannes 15:12, 17)! Hoe kunnen wij anderen liefhebben op deze manier? Dit is onmogelijk los van de Heilige Geest! Maar onthoud: de vrucht van de Geest is **liefde** (Galaten 5:22). Zonder Christus kunnen wij dat niet (Johannes 15:5), met welke goede voornemens en pogingen ook, maar wel als we **in Hem blijven**, stil, zoals een rank in een wijnstok niet werkt maar louter verbonden is!

7. DE GELOVIGE EN DE WERELD

Jezus Christus was nooit populair in de wereld. In vorige afleveringen van deze reeks zagen we dat Jezus telkens weer afgewezen werd. Zij wezen Hem en Zijn leer af en weigerden tot Hem te komen en in Hem te geloven (zie Johannes 3:19-20; 5:40). Hij had vele vijanden overal waar Hij ging. Uiteindelijk toonde de wereld zijn haat voor Christus door Hem te arresteren en Hem aan een kruis te nagelen. Dat is wat de wereld denkt over Degene die kwam om hen te redden!

Zolang Jezus in de wereld was, was Hij het doelwit van de haat van de wereld. Alhoewel de discipelen met Jezus waren, moesten zij zich niet teveel zorgen maken, want de pijlen werden gericht op Jezus en niet zozeer op hen. De duivel en zij die bij de duivel behoren (Johannes 8:44) waren erop uit de Zoon van God te grijpen!

Maar toen Jezus terug naar de hemel ging veranderde de situatie. Jezus was nu weg! De wereld kon haar pijlen niet langer op Jezus richten. De duivel kon de Zoon van God niet langer direct aanvallen. Nu Jezus weg was, werden de schoten gericht op Jezus' volgelingen die nog steeds in de wereld waren. Jezus wilde Zijn discipelen waarschuwen over hoe de wereld hen zou behandelen!

Hoe zou de wereld de discipelen behandelen (Johannes 15:18-19)? De wereld **haat** hen! Als zij Jezus vervolgden, zouden zij ook Jezus' volgelingen vervolgen (Johannes 15:20). Zij die de Heer werkelijk liefhebben moeten niet verrast zijn als ze op dezelfde manier behandeld worden als Jezus werd behandeld! In 1 Johannes 3:13 lezen we: "Verwonder u niet, mijn broeders, als de **wereld u haat**". Als zij Jezus haatten, waarom zouden zij dan u liefhebben? Als zij Jezus slecht behandelden, waarom zouden zij dan u goed behandelen!

8. KOMENDE VERVOLGING

De haat van de wereld tegen Christus' discipelen zou zich uitdrukken in verdrukking. Jezus wilde Zijn discipelen inlichten over de moeilijkheden die zij zouden tegemoet zien. Hij wilde hen deze dingen vertellen voordat ze zouden gebeuren (zie Johannes 16:4). Jezus misleidde nooit mensen tot het denken dat het christelijke leven een comfortabel leven zou zijn. Ook wij zouden daar voorzichtig mee moeten zijn. Wij zouden nooit tot iemand mogen zeggen: "Als u christen wordt zal u welvarend zijn en u zal nauwelijks problemen of moeilijkheden kennen". De Heer zei zoiets nooit! Welke twee dingen, zo zei Jezus, zouden gebeuren aan Zijn volgelingen? "De tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen" (Johannes 16:2). Waarom zouden mensen zulke dingen doen (Johannes 16:3)? "Omdat zij de Vader niet gekend hebben en Mij ook niet".

9. JEZUS GAAT MAAR DE TROOSTER KOMT

Toen Jezus aankondigde dat Hij zou weggaan (Johannes 16:5), waren Zijn discipelen **BEDROEFD** (Johannes 16:6). Ze waren vervuld met droefheid, maar dat kwam omdat zij het niet begrepen. Zij begrepen niet dat het in hun **VOORDEEL** was dat Jezus wegging (Johannes 16:7). Jezus **MOET** weggaan opdat de **Trooster** kan komen (Johannes 16:7). Dit vers zegt ons ook dat Jezus Christus de Heilige Geest zou **ZENDEN**. Wie ook zendt de Trooster (Johannes 14:26)? **De Vader** (Noot: doorheen de kerkgeschiedenis is er veel dispuut geweest over de kwestie of de Vader dan wel de Zoon de Heilige Geest zendt. Het antwoord is simpel: **BEIDEN**).

Wanneer de Heilige Geest komt zal Hij een bediening hebben voor niet enkel de gelovigen, maar ook voor de wereld: "En als Die gekomen is [op de dag van Pinksteren], zal Hij de wereld overtuigen [Gr. *elegcho*: berispemd overtuigen]¹ van [1] **zonde**, [2] van **gerechtigheid** en [3] van **oordeel**" (Johannes 16:8). De Heilige Geest kwam naar de aarde op de dag van Pinksteren (Handelingen hoofdstuk 2), leeft sindsdien in de harten van de gelovigen, én levert aan de wereld het overtuigend bewijs van drie dingen: zonde, gerechtigheid en oordeel. Dit alles in verband met wat aan Jezus Christus is gebeurd.

1) **ZONDE** – "van zonde, omdat zij niet in Mij geloven" (Johannes 16:9). De grote zonde hier genoemd is ongeloof. Mensen hebben Jezus uitgeworpen, de Heer gekruisigd, niet in Hem geloofd! Dat is hun bewezen zonde van ongeloof. De aanwezigheid en werkzaamheid van de Heilige Geest verschaft getuigenis van dit gebeuren.

2) **GERECHTIGHEID** – "van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien" (Johannes 16:10). De mensen kunnen de Christus niet zien vandaag. Jezus Christus is nu weg, **gedood, opgestaan uit de doden en aan de rechterhand van God geplaatst**, en de Heilige Geest is nu hier bij ons als bewijs van Gods gerechtigheid en ook om van dit gebeuren te getuigen.

¹ De KJV vertaalt dit woord beter met "reprove": afkeuren, berispen, terechtwijzen, berispemd overtuigen.

3) **ORDEEL** – “en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is” (Johannes 16:11). Wie werd geoordeeld volgens Johannes 16:11, toen Jezus stierf aan het kruis? “De vorst van deze wereld”, dat is Satan! De aanwezigheid en het getuigenis van de Heilige Geest leveren het bewijs van het komende oordeel over de goddeloze wereld. Dat kan Hij omdat de “vorst van de wereld” vóór de komst van de Heilige Geest **al geoordeeld werd aan het kruis**. De **uitvoering** van de straf zal in de toekomst dan ook zeker gebeuren (Mattheüs 25:41).

Jezus had veel dingen te zeggen aan Zijn discipelen, maar zij waren op dat moment niet klaar om deze dingen te horen: “U kunt het nu niet dragen” (Johannes 16:12). Ze begrepen zelfs niets van de dood en opstanding van Christus! Er waren veel belangrijke waarheden die zij later zouden ontvangen. Wie zou hen dan leiden in de waarheden die zij moesten kennen (Johannes 16:13)? “**De Geest van de waarheid**, zal Hij u de weg wijzen in **heel** de waarheid”! Het was door de bediening van de Heilige Geest dat de 27 boeken van het Nieuwe Testament uitgeschreven werden en deze boeken bevatten alle waarheden die de Kerk moet kennen!

Wat is de belangrijkste bediening van de Heilige Geest (Johannes 16:13-14)?

1. Niet de aandacht op Zichzelf richten
2. Niet de mensen in tongen laten spreken
3. Niet de mensen genezen van hun ziekten en kwalen
4. Maar **de aandacht op Christus richten**

De Heilige Geest wil dat Jezus Christus alle aandacht krijgt!

10. AFSCHEIDSWOORDEN

Jezus sprak dan opnieuw over Zijn spoedig vertrek (Johannes 16:16), maar de discipelen begrepen Zijn woorden niet (Johannes 16:17-18). Andermaal moest Jezus Zijn discipelen troosten. Hij vertelde hen dat er een tijd zou komen van wenen en weeklagen, maar die zou gevolgd worden door een tijd van grote vreugde (Johannes 16:20-22). Bij de kruisiging en begraving van Jezus zouden de discipelen wenen en weeklagen, maar de wereld zou **zich verblijden** (Johannes 16:20). De wereld zou denken eindelijk verlost te zijn van Jezus Christus! Maar hun vreugde zou niet lang duren! Spoedig zouden de discipelen zich verheugen bij de **OPSTANDING** van Christus! Spoedig daarna zou de hele wereld het nieuws horen dat de Verlosser leeft (vergelijk Handelingen 4:1-2)! De droefheid van de discipelen zou niet lang duren, maar zou de **VREUGDE** lang duren (Johannes 16:22)? “Uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen”.

Jezus had reeds voorzeggd dat Judas Hem zou verraden en dat Petrus Hem zou verloochenen (Johannes 13). In Johannes 16:32 voorzei Jezus dat alle discipelen Hem zouden verlaten en **uiteengedreven** zouden worden. Dit gebeurde werkelijk (Mattheüs 26:31, 56).

In Johannes 16:33 vertelde Jezus Zijn discipelen exact wat ze te verwachten hadden in de wereld: “In de wereld zult u **verdrukking** [pressie, problemen, moeilijkheden] hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen”. Gelovigen bevinden zich in vijandelijk gebied, en Jezus heeft nooit gezegd dat dit comfortabel zou zijn! Maar gelovigen zijn niet alleen in de wereld. Zij zijn **IN CHRISTUS**, en Jezus zei: “in Mij zult u **vrede** hebben” (Johannes 16:33). **VREDE** te midden van **ONGEMAK**! **VREDE** te midden van heftige stormen! De discipelen kunnen vrede hebben te midden van een problematische wereld! Jezus heeft de overwinning behaald! Hij heeft de wereld overwonnen!

Bent u een overwinnaar? Zie 1 Johannes 5:4-5: “Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?”