

Had Jezus lang haar en dronk Hij geen wijn? Was Hij een Nazireeër?

M.V. 24-8-2021

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)



In bv. de serie “The Chosen” wordt Jezus afgebeeld met lang haar (links). De katholieke Jezus wordt vanouds met lang haar afgebeeld (rechts). De paus ontving de acteur die Jezus speelde – het was zijn droom de paus te ontmoeten.¹

Haardracht voor mannen in het Oude Testament

Het haar van de mannen werd door schaar of scheermes gemodelleerd – zie bv. 2 Samuël 14:26. De priesters mochten hun haar niet afscheren, maar ook niet vrij laten groeien – zie Ezechiël 44:20.

Lev 19:27: “U mag de zijkanten van uw hoofd niet afscheren en de randen van uw baard mag u niet weghalen”.

Het hoofdhaar moest bijgeknipt maar niet afgeschoren worden of ongemoeid lang gelaten, de baard mocht niet ingekort worden, en ook het haar dat groeide op de slapen (bakkebaarden) mocht niet afgesneden worden.

Mannelijk lang, niet ingekort haar, betrof een voorschrift voor enkel nazireeërs

De wet voor het nazireeërschap vinden we in Numeri 6:

“De HEERE sprak tot Mozes: ² Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: Wanneer een man of een vrouw een gelofte aflegt door de gelofte van een nazireeër te doen, om zich aan de HEERE te wijden, ³ dan moet hij zich **van wijn en sterkedrank onthouden**; azijn uit wijn of azijn uit sterkedrank mag hij niet drinken; verder mag hij helemaal geen druivensap drinken en geen verse of gedroogde druiven eten. ⁴ Alle dagen van zijn nazireeërschap mag hij niets eten wat van de wijnstok afkomstig is, van de pitten tot en met de velletjes. ⁵ Alle dagen van de gelofte van zijn nazireeërschap **mag geen scheermes over zijn hoofd gaan**. Totdat de dagen waarvoor hij zich aan de HEERE gewijd had, voorbij zijn, moet hij heilig zijn en de haarlokken van zijn hoofd lang laten groeien”.

¹ Zie <https://www.ncronline.org/news/film-series-chosen-explores-its-catholic-side-eternal-city>. De katholieke kant van “The Chosen” is duidelijk.

Zie ook Rechters 13:5, 7; 16:17 en Amos 2:11-12.

Was de Heer Jezus een nazireeër?

Nazireeërs mochten hun haar niet knippen en geen wijn drinken. Maar Jezus was **geen Nazireeër**, Hij had daarom geen lang haar en Hij dronk ook wijn². Hij was een **Nazarener**, of met andere woorden: Hij was van Nazareth. Hij legde nooit een Nazireeër-eed af. Hij was gekend als Jezus van Nazareth en werd “Jezus de Nazarener” genoemd - zie Mattheüs 2:23; 21:11; 26:71; Markus 1:24; 10:47; 14:67; 15:6; Lukas 4:34; 18:37; 24:19; Johannes 1:46; 18:5, 7, 19; Handelingen 2:22; 3:6; 4:10; 6:14; 10:38; 22:8; 26:9.

De Heer Jezus had daarom bijgeknipt haar en een niet-bijgeknipte baard.

Haardracht voor mannen in het Nieuwe Testament

Lang haar is een oneer voor de man leert Paulus.

1 Korinthiërs 11:14: “Of leert ook de natuur zelf u niet dat als een man lang haar draagt, het een oneer voor hem is?”

Men mag het haar niet lang dragen, zoals dat bij een oudtestamentische nazireeër het geval was.

Bewijs dat Jezus echte wijn dronk

Stukjes uit “De christen en alcohol”, <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/alcohol.pdf>:

“Alhoewel veel “religieuze” types van christenen voortdurend in verlegenheid gebracht worden door het veranderen van water in wijn door Jezus op het huwelijksfeest in Kana, kan er geen twijfel over bestaan dat deze wijn normale alcoholische wijn was (Grieks: oinos; Grieks woord nummer 3631 in Strong’s Concordance). Jezus vond het duidelijk niet verkeerd om te genieten van wijn op dat huwelijksfeest”.

“Jezus was ook helemaal niet verlegen wanneer Hij de metafoor gebruikte van “nieuwe wijn in nieuwe leren zakken” in Lukas 5:37-39. Dit was trouwens een verwijzing naar echte, alcoholische jonge wijn, die oude leren zakken kan doen barsten!”

“Ik hoorde eens iemand zeggen: ‘Wij kunnen er zeker van zijn dat Jezus nooit een druppel alcohol aanraakte!’ - is dat echt zo? Maar wijn, soms met wat water toegevoegd, maakte helemaal deel uit van het normale leven in de wereld die Jezus bewoonde, net zoals thee en koffie in onze westerse landen vandaag. Maar voor wie nog steeds denkt dat Jezus’ lippen zeker niet “besmet” waren door wijn, moet Lukas 7:33-34 eens lezen:

‘Want Johannes de Doper is gekomen, hij at geen brood en hij dronk geen wijn, en u zegt: Hij heeft een demon. ³⁴ De Zoon des mensen is gekomen, Die wel at en dronk, en u zegt: Ziedaar, een vraatzuchtig mens en drinker ...’ (Lukas 7:33-34)

Ik denk dat dit alle twijfel doet wegnemen: Jezus genoot occasioneel van een beker wijn!”

Lees verder bovengenoemd artikel over alcohol.

Slot

Jezus was duidelijk geen nazireeër, had bijgeknipt haar maar geen bijgeknipte baard, en Hij dronk bij wijlen echte, alcoholische wijn.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

² Nazireeërs mochten zelfs geen druivensap drinken (Numeri 6). Zelfs al zou Jezus druivensap gedronken hebben in plaats van wijn (wat een aantal onwetenden beweren) kon Hij nooit een nazireeër geweest zijn.