

# De Heer Jezus verwees naar Genesis

## *En wat wij daarvan moeten leren*

Samengesteld door M.V., 18-12-2020. Update 25-5-2023

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)

### Reden voor dit artikel

Er zijn zeer respectabele creationisten, die heel veel gedaan hebben, en doen, voor de zaak van Genesis, maar die toch dingen zeggen waarbij ik me mijn voorhoofd frons. Neem bv. Ken Ham, die het volgende schrijft:

“Kan iemand geloven in een oude aarde en een oud universum (miljoenen of miljarden jaren oud) en een christen zijn? ...

Veel grote mannen van God die nu bij de Heer zijn, hebben in een oude aarde geloofd. Sommigen hiervan verklaarden de duidelijke leer van de Bijbel over een jonge aarde weg door de klassieke gap-theorie<sup>1</sup> over te nemen. Anderen accepteerden een day-age theorie of standpunten zoals theïstische evolutie, de framework hypothese, en progressieve schepping.

De Schrift leert duidelijk dat verlossing afhankelijk is van geloof in Christus, zonder dat er een vereiste is voor wat men gelooft over de ouderdom van de aarde of het universum”.

Uit: <https://answersingenesis.org/age-of-the-earth/does-the-gospel-depend-on-a-young-earth/>

Kan u zich daarin vinden? Wel, ik niet. Hierna zal duidelijk worden wat ik bedoel.

### I. De Heer Jezus verwees naar Genesis en achtte het gezaghebbend

#### 1. Jezus verwees in Mattheüs 19:4-5 naar Genesis:

<sup>4</sup> En Hij antwoordde en zei tegen hen: Hebt u niet gelezen dat Hij Die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft (→ Genesis 1:27; 9:6),  
<sup>5</sup> en gezegd heeft: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn (→ Genesis 2:24).

(Zie ook de parallelle tekst in Markus 10:6-8).

Hieruit volgt:

- 1) Het Genesisverslag is letterlijk waar, volgens normale lezing (verzen 4-5).
- 2) De mens evolueerde niet uit lagere schepselen (vers 4).
- 3) Er waren geen miljoenen jaren van voormenselijke geschiedenis (vers 4).
- 4) Bij God is er geen verwarring van geslacht: “mannelijk en vrouwelijk” (vers 4).
- 5) Het huwelijk is een eenheid tussen een man en een vrouw (vers 5).
- 6) De gezinseenheid bestaat uit een vader, zijn vrouw en hun nakomelingen (vers 5).
- 7) Het huwelijk resulteert in een nieuwe, onafhankelijke gezinseenheid (vers 5).

Uit: [http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Mattheus19\\_4-5.pdf](http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Mattheus19_4-5.pdf)

#### 2. Jezus verwees in Johannes 1:52 naar Genesis 28:12:

---

<sup>1</sup> Gap-theorie: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Gap-theorie.pdf>. Dit vernietigt de boodschap van het kruis!  
Zie ook <http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm#gaptheory>

<sup>52</sup> En Hij zei tegen hem [Nathanaël]: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u allen: Van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des mensen.

Genesis 28:12:

<sup>12</sup> Toen droomde hij [Jakob], en zie, op de aarde was een ladder geplaatst, waarvan de top de hemel raakte, en zie, de engelen van God klommen daarlangs omhoog en omlaag.

3. Jezus verwees in Mattheüs 23:35 naar Genesis 4, betreffende Abel, als een historisch, rechtvaardig persoon en de eerste martelaar:

<sup>35</sup> Opdat over u al het rechtvaardige bloed zal komen dat vergoten is op de aarde, vanaf het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharia, de zoon van Berechja, die u gedood hebt tussen de tempel en het altaar.

(Zie ook de parallelle tekst in Lukas 11:51).

4. Jezus verwees in Mattheüs 24:37-39 naar Genesis 7 om Zijn komst te vergelijken met de dagen van Noach's Vloed.

<sup>37</sup> Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. <sup>38</sup> Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, <sup>39</sup> en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

(Zie ook de parallelle tekst in Lukas 17:26-27).

5. Jezus verwees in Lukas 17:28-32 naar Genesis 19 om Zijn plotse komst te vergelijken met de dagen van Lot.

<sup>28</sup> Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. <sup>29</sup> Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. <sup>30</sup> Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden. <sup>31</sup> Wie op die dag op het dak zal zijn, met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet. <sup>32</sup> Denk aan de vrouw van Lot.

6. Jezus zinspeelt in Mattheüs 26:52 op Genesis 9:6 met betrekking tot "het zwaard":

<sup>52</sup> Toen zei Jezus tegen hem: Doe uw zwaard terug op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen.

<sup>6</sup> Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden; want naar het beeld van God heeft Hij de mens gemaakt.

Hier wordt het ambt van de overheid bevestigd, en het zwaard dat haar gegeven is tot straf van de boosdoeners. Zie Romeinen 13:4.

7. Jezus verwijst in Markus 13:19 naar "het begin van de schepping die God geschapen heeft". Uiteraard bedoelde Hij het Genesisverslag:

<sup>19</sup> Want die dagen zullen dagen van zo'n verdrukking zijn als er niet geweest is vanaf het begin van de schepping, die God geschapen heeft, tot nu toe, en er ook nooit meer zijn zal.

8. Jezus geeft in Lukas 10:19 de discipelen het gezag om op slangen te trappen:

<sup>19</sup> Zie, Ik geef u de macht om op slangen en scorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen.

Dit wijst op de "slang" die we kennen vanaf Genesis 3, en haar medewerkers: "alle kracht van de vijand". De "slang" gaf ook aanleiding tot de eerste profetie in Genesis 3:15.

9. Jezus verwijst in Johannes 8:44 naar de duivel, die een leugenaar van het begin af is. Met dit “begin” wordt Genesis 3 bedoeld.

<sup>44</sup>U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.

## II. Geloven in de Heer Jezus betekent te geloven wat Jezus geloofde!

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: **Wie Mijn woord hoort** en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven (Johannes 5:24; zie ook Johannes 8:51):

Redeneer nu met mij mee:

- o Als iemand bewust van Jezus' woord afdoet, door te zeggen dat Genesis niet zegt wat het zegt, alhoewel de Heer duidelijk alles in Genesis letterlijk accepteerde en leerde – zal zo iemand dan gered zijn? Zal het niet veeleer zo zijn dat zo iemand een “andere Jezus” aanhangt (2 Korinthiers 11:4)? En kan iemand die een andere Jezus aanhangt dan gered zijn? Wat denkt u?
- o Hoe kan iemand in Jezus geloven als hij niet correct weet of gelooft hoe de zondeschuld en de vloek in Eden (Genesis) ontstond en door Jezus' bloed werd vereffend, als vervulling van de eerste profetie in Genesis 3:15? Wat denkt u?
- o Hoe kan iemand het Evangelie kennen als hij niet in waarheid stilstaat bij het uiterste begin, toen alles mis ging door de zonde van de mens (Genesis 3)? Zie de cartoon hieronder. Hoe zullen mensen het Evangelie correct onderscheiden als zij niet teruggaan naar Genesis en daar het slechte nieuws correct horen, om daarna verder te gaan naar het goede nieuws van het Kruis. Zonder correcte lezing van Genesis is er geen kennis van het Evangelie. Zal iemand die het Evangelie niet kent gered worden? Wat denkt u?

### Het fundament van het Evangelie ligt in Genesis



Schepping **ZONDEVAL** Zondvloed Verspreiding Christus **KRUIS** Eindoordelen

In onze toenemende seculiere maatschappij onderscheiden de mensen het goede nieuws van Jezus Christus niet, tenzij u eerst het slechte nieuws verklaart. Dit vereist dat u teruggaat naar het uiterste begin en u hen het hele verhaal vertelt, zoals God het heeft verteld vanaf Genesis.

Deze vragen heb ik gesteld omdat vandaag de dag veel leraars zeggen dat je ook een christen kan zijn als je gelooft in een oude aarde en/of bepaalde kenmerken van de evolutieleer, of dat Genesis allegorische, zinnebeeldige taal bevat, waardoor in feite het Genesisverslag niet zegt wat het zegt maar wordt verdraaid. Laten we ervoor oppassen dat de Schrift niet verdraaid wordt!



[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)

Rubriek “Schepping vs. Evolutie”: <http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm>