

Het "Jesus Seminar"

<http://www.wayoflife.org/database/jesusseminar.html>, 24-9-2009

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V., 25-12-2012

Voor meer info over het *Jesus Seminar*:

In een artikel van Johan Malan: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/postmoderne-ontmanteling-2.pdf> (NL)

In een artikel van Don McGee: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/geloofssysteem.pdf> (NL)

CRI: <http://www.rim.org/muslim/jesusseminar.htm>

RAE: <http://www.rae.org/pdf/jseminar.pdf>

LUR: <http://www.letusreason.org/Apolo18.htm>

TBC: <http://www.thebereancall.org/content/jesus-seminar-finds-new-credible-jesus>

TWE: <http://www.watchman.org/re/top/slipslop.htm>

CA: <http://christiananswers.net/q-eden/edn-t016.html>

CA: <http://www.christiananswers.net/q-eden/edn-t017.html>

TROUW: <http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1202395/2008/09/13/Wiskundige-Paul-Verhoeven-is-eeen-buitenbeen-in-Jesus-Seminar.dhtml>

M.V.

Het Jesus Seminar, een ernstig fout benoemde organisatie die samengesteld is uit 75 "experten in religie en nieuwtestamentische studies", begon samen te komen in maart 1985 met het misleidende objectief om na te gaan welke woorden in de Evangeliën authentiek zijn.

In het Jesus Seminar kan men de valse vraag horen van de slang: "Is het echt zo dat God gezegd heeft ...?" (Genesis 3:1).

In de jaren (19)80 wierpen de leden van het Jesus Seminar kleurige kralen om te stemmen over de uitspraken van Christus in de evangeliën¹. Na een passage besproken te hebben wierpen de "experten" hun stemmen. Rood wees op een sterke waarschijnlijkheid op authenticiteit; roze een goede waarschijnlijkheid; grijs een zwakke mogelijkheid en zwart weinig of geen mogelijkheid. De kleuren gaven dus de verschillende graden van twijfel aan met betrekking tot Gods Woord.

In 1993 publiceerde het Jesus Seminar *The Five Gospels: The Search for the Authentic Words of Jesus*. Dit bevatte ook een nieuwe vertaling, genaamd: "The Scholar's Translation". De kleurencode was samengevoegd met de tekst om de graad te bepalen waarmee de verschillende delen van het Evangelie als authentiek konden beschouwd worden.

Het Seminar concludeerde dat Christus slechts 18% had gesproken van de aan Hem toegewezen uitspraken in de Bijbel.

Volgens deze groep modernistische theologen sprak Jezus niet de meeste zaligsprekingen in de Bergrede. Hij zei niets over het aanbieden van de andere wang. Hij zei niets met betrekking tot de parabel van de zaaier, of de parabel van de tien maagden, de parabel van de tien ponden of de parabel van de talenten. Hij zei niet "op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen". Hij bad niet in de hof van Gethsemane. Hij zei niet "Neem, eet, dit is Mijn Lichaam" en de andere uitspraken die geassocieerd zijn met het Avondmaal van de Heer. Hij zei niet: "Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen", of: "Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?" toen Hij aan het kruis hing. Het Jesus Seminar besliste dat Christus niet op het water wandelde, niet de duizenden voedde met enkele broden en vissen, niet profeteerde

¹ De vier Evangeliën + het valse evangelie van Thomas.

over Zijn dood of opstanding of tweede komst, niet het Laatste Avondmaal leidde zoals opgetekend is in de Schrift, niet voor de Joodse hogepriester verscheen of voor Pilatus, en dat Hij niet lichame-lijk opstond op de derde dag en niet ten hemel opvoer.

Volgens het Jesus Seminar:

“HET VERHAAL VAN DE HISTORISCHE JEZUS EINDIGDE MET ZIJN DOOD AAN HET KRUIS EN HET BEDERF VAN ZIJN LICHAAM” (Religious News Service, 6 maart 1995).

Volgens deze modernistische “experten” was Jezus louter een mens die vervuld was met zinsbe-goochelingen en bevangen door een soort van politieke intrige. Op de Redlands, Californië, meeting in 1986, zei Jesus Seminar expert Ron Cameron:

“DE DOOD VAN JEZUS WAS ZOALS EEN AUTO-ONGEVAL; HET IS EEN ACCIDENT VAN DE GESCHIEDENIS. ... Ik weet niet goed waarom de Romeinen Jezus doodden, maar de evangelieverhalen zijn niet historisch in de moderne zin van het woord. Ik denk niet dat Jezus de bekendheid had die de evangeliën hem toebedelen. Zijn uitspraken geven nergens een bewijs dat Hij een kerk trachtte te stichten of een hervormingsbeweging” (*Christian News*, 7 april 1986).

Een van de Jesus Seminar leden, Marcus Borg, gaf de volgende verklaring aan de religieuze pers in 1992:

“Ik zou willen zeggen dat de waarheid van Pasen niet afhangt van een lege graftombe, of van wat er gebeurde met het lichaam van Christus. ... IK AANZIE DE CHRISTELIJKE TRADITIE NIET ALS EXCLUSIEF WAAR, OF DE BIJBEL ALS DE UNIEKE EN ONFEILBARE OPENBA-RING VAN GOD. ... Het houdt historisch geen steek te zeggen: ‘Jezus werd gedood voor de zon-den van de wereld’. ... Ik ben een van die christenen die niet gelooft in de maagdelijke geboorte, noch in de ster van Bethlehem, noch in de reis van de wijzen, noch in de herders die naar de kribbe gingen, als feiten van de geschiedenis” (*Bible Review*, december 1992).

Het Jesus Seminar werd in recente dagen nieuwe kracht gegeven. Na de dood van stichter Robert Funk in 2005, raakte de organisatie bijna uitgeblust. Maar sinds 2009 is de organisatie verhuisd naar Willamette University in Salem, Oregon, en krijgt ze een instroom van geld om hun satanische werk, het verwoesten van mensen hun geloof in Gods Woord, verder te zetten.

Het Jesus Seminar is slechts één stem in een luide chorus van eindtijds ongeloof, iets wat bovenna-tuurlijk werd geprofeteerd door precies die Bijbel die zij zo blind afkraken.

“Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan: zij misleiden en worden mis-leid” (2 Timotheüs 3:13).

“Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoe-ken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels” (2 Timotheüs 4:3-4).

“Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf” (2 Petrus 2:1).

“Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun ei-gen begeerten zullen wandelen” (2 Petrus 3:3).