

# Jen Hatmaker viert de homoseksuele identiteit van dochter voor de 'Pride Month'

Auteur: Ken Ham, 6-7-2020,

<https://answersingenesis.org/culture/jen-hatmaker-celebrates-daughters-gay-identity-for-pride-month/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)  
Vertaling (ingekort), intro en voetnoten door M.V.



Video: [https://www.youtube.com/watch?time\\_continue=1439&v=tdMrnHR7kKU&feature=emb\\_logo](https://www.youtube.com/watch?time_continue=1439&v=tdMrnHR7kKU&feature=emb_logo)

## Intro:

“Jen Hatmaker is een Amerikaanse christelijke auteur, spreker, blogger en Tv-presentator” -

[https://en.wikipedia.org/wiki/Jen\\_Hatmaker](https://en.wikipedia.org/wiki/Jen_Hatmaker).

Hier werken van Jen Hatmaker: <https://www.bol.com/nl/c/jen-hatmaker/2199611/>.

Ter ere van de zogenaamde ‘Pride Month’ publiceerde de ‘progressieve’ christelijke auteur Jen Hatmaker een aflevering van haar podcast met haar dochter, Sydney, waarin ze aankondigde<sup>1</sup> dat Sydney homoseksueel is. Haar familie weet het blijkbaar al langer en besloot dat het tijd was om dit met deze wereld te vieren.

**EEN DERGELIJKE AANKONDIGING ZOU HET HART VAN CHRISTENEN MOETEN BREKEN.**

Een dergelijke aankondiging zou het hart van christenen moeten breken. De erkenning dat deze jonge vrouw een zondige identiteit heeft omhelsd, zal alleen maar pijn, gebrokenheid en pijn veroorzaken gezien ze in opstand komt tegen haar Schepper en zijn Woord, maar ook verontrustend is het dat haar moeder - een belijdende gelovige - heeft besloten dat dit iets goeds is, om trots op te zijn en om het te vieren. (Dit is echt Romeinen 1:32<sup>2</sup> die tot leven komt).

<sup>1</sup> <https://www.christiantoday.com/article/jen.hatmaker.reveals.her.daughter.is.gay/135119.htm>

<sup>2</sup> “Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen de dood verdienen, en toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook in met hen die ze doen” (Romeinen 1:32).

Ouders zijn geroepen om hun kinderen het Woord van God te leren en hen op te leiden in de weg die ze moeten gaan (Spreuken 22:6). Bovendien zegt Deuteronomium 6:6-7:

“Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat”.

Dit betekent natuurlijk niet dat onze kinderen de Heer altijd zullen volgen en gehoorzamen. Ze moeten zelf de keuze maken om de Heer te dienen, te gehoorzamen en lief te hebben. Maar we moeten zorgen voor een omgeving waarin ze de waarheid van Gods Woord en het Evangelie kennen - niet een omgeving waarin hun zondige rebellie tegen de Schepper wordt gevierd en bevestigd als zijnde “goed” terwijl dat volgens Zijn Woord duidelijk niet het geval is.

### IN PLAATS VAN HAAR KIND OP TE LEIDEN IN DE WEGEN VAN DE HEER, VERGOELIJKT ZE HAAR DOCHTER OM TE DOEN WAT ZE WIL MET HAAR SEKSUALITEIT, IN DIRECT CONFLICT MET WAT GODS WOORD LEERT.

Hatmaker heeft afstand gedaan van haar rol als christelijke ouder. In plaats van haar kind op te leiden in de wegen van de Heer, vergoelijkt ze haar dochter om te doen wat ze wil met haar seksualiteit, in direct conflict met wat Gods Woord leert in plaatsen als Genesis 2:24, Mattheüs 19:4-5 en Romeinen 1:24-27. Ze vergoelijkt uiteindelijk de zonde. Zeker, Hatmaker moet van haar dochter houden, maar haar zonde vergoelijken is geen liefde. Liefde betekent ook dat je de waarheid van Gods Woord deelt door op zonde te wijzen.

Jen Hatmaker wordt door velen ook beschouwd als een christelijke leraar<sup>3</sup> - dus ze moet acht slaan op deze waarschuwing uit Gods Woord:

“U moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders. U weet immers dat wij dan een strenger oordeel zullen ontvangen” (Jakobus 3:1).<sup>4</sup>

Een artikel over deze “coming out”-podcast besprak de jongere jaren en homoseksuele verlangens van Sydney op deze manier:

Ze zei dat het een “pijnlijke en verwarrende” tijd was toen ze begon te beseffen dat ze homo was, want ze was “zo’n Jezus freak”.

“Mijn eerste gedachte was, oh, ga ik naar de hel? . . . En dan was mijn tweede gedachte: wat gaat er met mijn familie gebeuren? . . .

Het is moeilijk om terug te kijken op deze tijd en om terug te kijken op die tijdschriften omdat ik 12 en 13 was, het was zoals heel hard vechten voor mijn eigen geloof omdat ik echt bang was, en die keer had ik geen enkele stem in mijn leven die me vertelde dat het ok was.

Sydney herinnerde zich een keer dat ze zich “vernietigd” voelde toen ze een boek las van een voorganger die vers voor vers door de Bijbel ging om te laten zien dat homo-beoefening een zonde is.

Nadat ze het hele boek op een dag had gelezen, kreeg ze een “volledige inzinking” nadat ze op dat moment het gevoel had “dat God niet van me hield”.

### WELKE WAARHEID HAD SYDNEY OP DAT MOMENT NODIG? . . . ZE HAD DE BIJBELSE WAARHEID EN HET EVANGELIE NODIG.

Welke waarheid had Sydney op dat moment nodig? Ze had geen moeder mogen hebben die haar vertelde dat het oké was om homoseksualiteit te beoefenen en een “homoseksuele identiteit” te omarmen. Ze had de bijbelse waarheid en het Evangelie nodig. Het is duidelijk dat we niet weten hoeveel het Evangelie - het ware Evangelie - werd onderwezen tijdens de beginjaren van Sydney in haar huis, kerk en in de christelijke bronnen die ze las. Maar die waarheid had ze nodig.

<sup>3</sup> Vrouwen horen evenwel geen openbare leraren of sprekers te zijn tegenover mannen. Zij gaan daardoor hun positie te buiten. Zie uitvoerig: <http://www.verhoevenmarc.be/vrouwen.htm>.

<sup>4</sup> Ibid. Jakobus 3:1 is niet de enige Schriftplaats waardoor zij moet terecht gewezen worden!

Ze moest weten dat, ja, onze zonde (elke zonde) ons veroordeelt tot een leven in eeuwigheid zonder Christus. We zijn allemaal zondaars - ieder van ons - in een wanhopige behoefte aan een Heiland omdat we onszelf niet kunnen redden (Romeinen 3:10). Ze moest weten dat, ja, homoseksueel gedrag een zonde is tegen onze Schepper (Romeinen 1:24-27) Die seksualiteit zo heeft ontworpen dat deze uitsluitend tot uitdrukking komt in een huwelijksrelatie tussen één man en één vrouw (Genesis 1:27; Genesis 2: 24; Mattheüs 19:4-5). Maar daar blijft het niet bij.

Ze moest weten dat Christus kwam en stierf aan het kruis in onze plaats en de doodstraf aannam die wij verdienen vanwege onze zonde (2 Korintiërs 5:21). Als we ons bekeren en geloven, worden we verwelkomd in de familie van God en bekleed met de gerechtigheid van Christus. Als gelovigen werd onze zonde aan het kruis van Christus genageld, en God denkt er niet meer aan (Hebreeën 8:12). Als we echt in Christus zijn, is er geen veroordeling meer (Romeinen 8:1) - zelfs als we nog steeds worstelen met de zonde en eraan werken om deze te verslaan door de kracht van de Heilige Geest die in ons werkt.

Ze moest weten dat de genade en barmhartigheid die onze Heer ons zo rijkelijk schenkt, maar ons geen vergunning geeft om te zondigen (Romeinen 6:1-2). God “knipoogt” niet naar onze zonde; in plaats daarvan disciplineert hij degenen van wie hij houdt (Hebreeën 12:6)! Ze moest weten dat het Evangelie en de inwoning van de Geest in elke gelovige ons nieuwe kracht en verlangen geven om de zonde te verslaan, voor Christus te leven en naar heiligheid te streven.

Sydney moest worden gewezen op andere gelovigen (bijvoorbeeld Emily Thomes)<sup>5</sup>, die met dezelfde verlangens worstelden, maar niet hebben toegestaan dat zonde meesterschap in hun leven had. In plaats daarvan hebben ze volhard in de strijd tegen de zonde tot eer van de God Die hen heeft geschapen, gered, gerechtvaardigd, geheiligd en Die hen liefheeft (1 Korintiërs 6:9-11).

**ONZE VERLANGENS BEPALEN NIET DE WAARHEID. ONZE ZONDIGE AARD BEPAALT NIET DE WAARHEID. ONZE CULTUUR BEPAALT NIET DE WAARHEID.**

Ze moest worden gewezen op het Woord van God, wat onze autoriteit is. Onze gevoelens bepalen de waarheid niet. Onze verlangens bepalen de waarheid niet. Onze zondige aard bepaalt niet de waarheid. Onze cultuur bepaalt niet de waarheid. God bepaalt de waarheid en Hij heeft de waarheid aan ons geopenbaard in zijn Woord. We kijken naar Gods Woord voor waarheid. En Gods Woord leert:

“Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde ... Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn” (Johannes 8:34-36).

---

## Zie verder:

- o Rubriek Homoseksualiteit: <http://www.verhoevenmarc.be/cartoons13.htm>

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)

---

<sup>5</sup> <https://answersingenesis.org/store/product/defined-grace/?sku=30-9-835&>