

# Pas op voor de Sekte van William Irvine (of 2 x 2's)

<http://www.bible.ca/cr-2x2.htm> (geschreven door G.O.S.)

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)  
Vertaling, voorwoord en links door M.V.. Update 16-10-2024

## Voorwoord:

De sekte van **William Irvine**<sup>1</sup> blijkt ook in Nederland van deur tot deur te gaan; vandaar dat ik wat onderzoek heb gedaan. Zij stellen zich charmant op, maar het gaat om een misleidende sekte die zich de enige ware Kerk waant. In Engelstalige landen dragen zij in de volksmond verscheidene namen:

**Two by Twos, 2x2's, Cooneyites, The Church Without a Name, No-Name Church, Irvinites, The Black Stockings, the Damnation Army, Dippers, Go Preachers, The Jesus-Way, Nameless House Church, The New Testament Church, The No-Secters, The Non-Denominational Church, Pilgrims, The Reidites, The Secret Sect, Tramp Preachers, The Testimony, The Truth, The Way.**

Homepage van deze sekte: <http://www.tellingthetruth.info/home/>; en zie ook hier: <http://www.tellingthetruth.info/home/links.php>

Zie de lijst met **links ter studie** achteraan in dit artikel.

---

## Two by Twos of 2x2's

### Noot:

Dit is geen officieel document maar werd samengesteld uit gegevens van voormalige leden van de groep. Als de hier verstrekte informatie ergens niet accuraat is, gelieve dan contact met ons op te nemen op Interactive Bible: <http://www.bible.ca/>

### WAT ZIJ BEWEREN TE GELOVEN OVER REDDING

- Dat redding enkel door genade verkregen wordt.
- Dat redding nooit kan verdiend worden (dat niemand het verdient).
- Dat redding mogelijk is door bijbels onderricht, Geloof *in* en gehoorzaamheid *aan* God, en ware christelijke gemeenschap -- gebaseerd op het woord van God -- door genade. (Rom:10:14).
- Dat redding niet voorwaardelijk is maar dat een gered persoon werken weerspiegelt.
- Dat redding door geloof gebeurt en door het vergoten bloed van Jezus Christus.

### WAT ZIJ BEWEREN TE GELOVEN OVER JEZUS

- Dat Jezus, de Zoon van God, inderdaad kwam om de weg te tonen; om het enige volmaakte voorbeeld te zijn; om de modelbedienaar te zijn. Wie anders kon dat geweest zijn; wie anders dan de goddelijke Zoon van God kon immers "de weg tonen".

---

<sup>1</sup> William Irvine, 1863-1947) was een Schotse 'evangelist', stichter van de Two by Twos sekte.

- Dat Jezus' dood het allerbelangrijkste gegeven is in de redding.
- Zijn leven toonde mensen hoe te leven.
- Dat Jezus de Weg is naar de hemel; Hij is de Deur van de hemel -- er is geen andere deur. Hij moest sterven -- Hij zei dit Zelf -- maar Hij zou de gelovigen niet alleen laten.
- Dat Jezus toonde *hoe* een godvruchtig leven te leven en *hoe* te aanbidden; hoe te leven in broederschap onder de geredden. Zij *volgen* gewoon het patroon dat Christus ons heeft nagelaten.

### **WAT ZIJ BEWEREN TE GELOVEN OVER BEDIENAARS**

- Dat enkel 2x2 werkers de Bijbel geestelijk kunnen vertolken.
- Dat hun bedienaars het voorbeeld volgen van Jezus en de apostelen (ieder leest de Bijbel dagelijks en moet kennis hebben), en volgen dezen na in *wat* zij predikten en onderwezen, en *hoe* zij predikten en onderwezen.
- Dat Jezus Christus de enige middelaar is tussen de mens en God.
- Dat hun bedienaars de Bijbel constant bestuderen (gelijk met de kerk) om hen voor te bereiden en te behouden in deze arbeid van liefde. Alles wat verklaard wordt door hun bedienaars wordt duidelijk ondersteund door talloze schriftplaatsen. De mensen zijn zich goed bewust van de bezigheden van de bedenaar, als full-time werker. De bedienaars worden door velen goed in het oog gehouden.
- Dat mensen die studeren om zichzelf beproefd te tonen, een bepaald gezag waard zijn, zolang het overeenkomt met de Bijbelse leer en het ultieme gezag van God.
- Dat hun bedienaars enkel aanvaardbaar zijn zolang hun woorden overeenstemmen met deze van de Heer Jezus Christus -- opgeschreven in de Bijbel.
- Dat traditie (buiten wat is geschreven in de Bijbel) *niet* deel uitmaakt van hun geloof. In alle materies is de Bijbel het finale, aardse gezag voor zowel de bedenaar als de priester (het volk).

### **WAT ZIJ VERDER NOG BEWEREN TE GELOVEN**

- Dat men God niet moet "ontleden".
- Dat de Heilige Geest goddelijk is, maar of de Heilige Geest God is, of Jezus God is, of beide, daar zijn zij niet zeker van. Is de Heilige Geest geheel afgescheiden van de Vader? Van Christus? Dat wordt niet uitgesproken.
- Dat Jezus goddelijk is en was -- de *Zoon* van God.
- Dat de Heilige Geest in de geredden woont.
- Dat Christus' werk *niet* beëindigd is -- dat zal het *nooit* zijn -- maar...
- Dat Zijn verlossingswerk wél beëindigd is.
- Dat Jezus' dood plaatsvervangend is voor alle gelovigen.
- Dat alle mensen gezondigd hebben.
- Dat als een persoon blijft geloven, hij gered is, door Christus' vergoten bloed.
- Dat redding voor de getrouwen verzekerd is (Joh. 15:5).
- Dat de Kerk (de geredden) het priesterschap is; de "werkers" zijn haar dienaren.
- Dat de redding vrij is, maar werken verwerven beloning, niet redding.
- Dat genade vrij is, onafhankelijk van enige werken.

## **MAAR ZIE WAT ZIJ IN FEITE *NIET* GELOVEN**

- Zij geloven NIET in een Drie-enige God .
  - Zij geloven NIET in de volle Godheid van Jezus.
  - Zij geloven NIET in de volle Godheid van de Heilige Geest.
  - Zij geloven NIET dat de Heilige Geest *permanent* in elke gelovige woont.
  - Zij geloven NIET in het volbrachte werk van Christus.
  - Zij geloven niet dat Jezus kwam om onze plaatsvervanger te zijn in Zijn leven en dood.
  - Zij geloven NIET dat de mens in zonde geboren is (erfzonde).
  - Zij geloven NIET in eeuwige zekerheid.
  - Zij geloven NIET in het priesterschap van alle gelovigen.
  - Zij geloven NIET dat bekering kan plaatsvinden door het geschreven Woord zonder menselijke bemiddeling.
  - Zij geloven NIET dat men in dit leven kan weten of men gered is.
  - Zij geloven NIET dat redding kan verkregen worden zonder te gaan via hun bedienaars (de “werkers”).
  - Zij vertrouwen NIET totaal op Jezus’ vergoten bloed voor redding.
  - Zij geloven NIET dat redding een onvoorwaardelijke gave van God is.
  - Zij geloven NIET in redding door genade alleen, door geloof in Jezus alleen, en niet uit werken. (Efeziërs 2:8, 9)
- 

### **Links die informatie kunnen bieden:**

<http://www.apologeticsindex.org/t17.html>

<http://www.workersect.org/2x204.html>

<http://www.workersect.org/2x205u.html>

<https://www.workersect.org/2x205cn.html>

[http://en.wikipedia.org/wiki/William\\_Irvine\\_\(Scottish\\_evangelist\)](http://en.wikipedia.org/wiki/William_Irvine_(Scottish_evangelist))

<https://en.wikipedia.org/wiki/Cooneyites>

<https://www.gotquestions.org/Two-by-Twos-Cooneyites.html>

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)