

# Ignatius van Loyola

Bron: [http://wayoflife.org/index\\_files/ignatius\\_of\\_loyola.html](http://wayoflife.org/index_files/ignatius_of_loyola.html), 30-4-2013

Uittreksel uit het boek *CONTEMPLATIVE MYSTICISM: A POWERFUL ECUMENICAL BOND*

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)  
Vertaling (ingekort), plaatjes en voetnoten door M.V.

Dit rapport geeft wat achtergrondinformatie over de stichting en invloed van de Jezuïeten, met in gedachten dat de pas verkozen paus Franciscus de eerste Jezuïetische paus is

Ignatius van Loyola (1491-1556) was de stichter van de Jezuïeten. Hij werd heilig verklaard in 1622 door paus Gregorius XV.

Ignatius werd “bekeerd” door het lezen van de legendarische levens van katholieke heiligen (in *Het leven van Christus* door Ludolfus van Saksen, en *Legenda aurea* door Jacopo da Varazze<sup>1</sup>) en zogenoemd door een visioen van de baby Jezus in Maria’s armen. Ignatius zwoer “enkel God en de Roomse pontifex, Zijn plaatsvervanger op aarde” te zullen dienen.

Hij wijdde zich toe aan Maria. In het bedevaardsoord van Onze-Lieve-Vrouw van Arantzazu in Spanje legde hij tegenover haar een eed af van kuisheid en vertrouwde zichzelf aan haar bescherming en minzame bejegening toe. Hij spendeerde een hele nacht aan het vereren van de Zwarte Maagd in de Abdij van Montserrat nabij Barcelona, en gaf zijn zwaard en dolk aan haar af(<http://www.ignatiushistory.info/conversion.html>).

Loyola’s asceticisme was extreem. Hij leefde gedurende een jaar in een grot, droeg lompen, baadde nooit en bedelde voor zijn voedsel. Dit alles was een inspanning om penitentie<sup>2</sup> te doen voor zijn zonden. Hij geselde zichzelf, hongerde en sliep erg weinig. Hij onderwees dat “penitentie” voor zonden “het tuchtigen van het lichaam met veel pijn” vereist, door middel van “het dragen van een haren boetekleed, koorden of ijzeren ketenen op het lichaam, of door geselen of verwonden van zichzelf, en door andere vormen van gestrengheid” (*The Spiritual Exercises of St. Ignatius*, First Week, Vintage Spiritual Classics, p. 31).

De Sociëteit van Jezus werd in 1540 erkend door paus Paulus III middels de pauselijke bul “Regimini Militantis Ecclesiae” (“voor het bestuur van de strijdbare kerk”) en had een belangrijk aandeel in de brutale, bedrieglijke Contrareformatie. De Jezuïeten werden de “stoottroepen” van de paus genoemd. Tegen 1650 waren er 15.000 van hen die over de hele wereld opereerden. Paus Paulus was een sterk voorstander van de Inquisitie en de oprichter van het Concilie van Trente<sup>3</sup>, dat vele banvloeken uitsprak tegen hen die weigerden de katholieke doctrine te accepteren.

De Jezuïeten van Ignatius zwoeren complete onderwerping aan de paus, de superieuren van hun eigen orde, en de katholieke kerk. Zij waren vastbesloten “om zonder vragen te gaan waar ook de paus hen naartoe kon zenden”, en werden onderricht als volgt: “Moge iedereen zichzelf ervan overtuigen dat hij die leeft onder gehoorzaamheid, door zijn overste moet kunnen bewogen en gestuurd worden onder Goddelijke Voorzienigheid, NET ALSOF HIJ EEN DOOD LICHAAM ZOU ZIJN dat zich in elke richting laat bewegen en sturen”.

In zijn *Geestelijke Oefeningen*, leerde Ignatius absolute gehoorzaamheid aan Rome:

“WIJ MOETEN ELK OORDEEL VAN ONSZELF OPZIJ SCHUIVEN, en onze geest altijd toespitsen op gehoorzaamheid in alle dingen aan de ware Bruid van Christus onze Heer, onze heilige Moeder, de hiërarchische Kerk. Wij moeten de sacramentele biecht prijzen ... het frequent horen van de Mis ... religieuze geloften ... relikwieën van heiligen vereren ... de voorschriften van de

<sup>1</sup> Of: *Jacobus de Voragine*. [http://nl.wikipedia.org/wiki/Legenda\\_aurea](http://nl.wikipedia.org/wiki/Legenda_aurea)

<sup>2</sup> Penitentie: boetedoening.

<sup>3</sup> Downloadbaar (NL) op mijn site: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/trente.pdf>

Kerk ... beelden vereren. ... Tenslotte moeten we alle geboden van de Kerk huldigen, en alert zijn om redenen te vinden om ze te verdedigen en ze geenszins te bekritisieren. ... Als we in alle dingen veilig willen voortgaan moeten we vasthouden aan het volgende principe: **WAT MIJ WIT LIJKT ZAL ZWART ZIJN INDIEN DE HIËRARCHISCHE KERK DAT ZO DEFINIEERT**” (*The Spiritual Exercises of St. Ignatius*, Vintage Books edition, Rules, 352-362, 365, pp. 124-124).

De leden van Ignatius' Sociëteit waren bereid te liegen, te stelen en te doden voor de paus en voor hun Jezuïetische superieuren. De Jezuïeten beraamden en slaagden er dikwijls in overheden ten val te brengen en niet-katholieke leiders te vermoorden. Zij waren de aanzetters tot het zgn. Buskruitverraad<sup>4</sup> (Gunpowder Plot) dat op 5 november 1605 een poging deed om koning Jakobus (King James) en de leden van het Britse parlement te doden. Zes maanden eerder had Guy Fawkes een plechtige eed gezworen met zijn mede-samenzweerders, welke eed “werd geheiligd door het uitvoeren van een mis en de toediening van de sacramenten door de Jezuïetische priester John Gerard in een aangrenzende kamer” (David Herber, “Guy Fawkes”:

<http://www.britannia.com/history/g-fawkes.html> ).

Ignatius is erg invloedrijk in de moderne contemplatieve gebedsbeweging wegens zijn **Geestelijke Oefeningen**. Deze leggen de nadruk op het zuiveren van zichzelf door ascetisme en de gebruikmaking van verbeelding in gebed. *Geestelijke Oefeningen* is als handboek voor retraiteleiders bedoeld en het duurt ongeveer een maand om door de hele cursus te gaan.

De eerste drie weken corresponderen met het drievoudige pad van het katholiek mysticisme. Week één is een tijd van “ontlediging” en zuivering door biecht en ascetisme. Week twee is een tijd van “verlichting” door te mediteren op Christus. Week drie is “vereniging”, gekarakteriseerd door intieme en habituele eenheid met God.

**Visualisatiegebed** is een centraal deel van Ignatius' oefeningen. De beoefenaar moet elke dag vier of vijf uur spenderen aan deze praktijk. Hij moet door verbeelding in bijbelse en buitenbijbelse historische scènes wandelen en de scène tot leven brengen door toepassing van de vijf zintuigen: de gebeurtenissen zien, horen wat mensen zeggen, ruiken, smaken en dingen aanraken -- dit allemaal in het rijk van zuivere verbeelding. Hij moet zich zelfs in de scène plaatsen, spreken tot de mensen en hen dienen. Ignatius moedigt beoefenaars aan om, bijvoorbeeld, zichzelf in te beelden aanwezig te zijn bij Jezus' geboorte en kruisiging.

Beschouw enkele uittreksels:

“Stel u voor dat Christus onze Heer aanwezig is vóór u op het kruis, en begin met hem te spreken ...” (Eerste week, 53).

“Zie in verbeelding de lengte, breedte en diepte van de hel. ... zie in verbeelding de reusachtige vuren, en de ingesloten zielen ... om het weeklagen te horen ... om met de reukzin de rook te ruiken ... om de bitterheid te proeven ... de vlammen aan te raken” (Eerste week, 5<sup>de</sup> oefening, 65-70)

“Ik zal de Drie Goddelijke Personen zien en overdenken, gezeten op de koninklijke troon van de Goddelijke Majesteit ... Ik zal Onze-Lieve-Vrouw en de engelen zien die haar groeten. ... Ik zal Onze-Lieve-Vrouw zien, St. Jozef ... en het Kind Jezus na Zijn geboorte. Ik zal mezelf tot een arme kleine onwaardige slaaf stellen, en als aanwezig naar hen kijken, hen overpeinzen, en hen dienen ...” (Tweede week, 106, 114).

“Laat hem terwijl hij aan het eten is, zich dan Christus onze Heer en Zijn discipelen aan de tafel inbeelden, en beschouw hoe Hij eet en drinkt, hoe Hij eruit ziet, hoe Hij spreekt, en probeer Hem dan te imiteren” (Derde week, 214).

Visualisatiegebed is erg populair en wijdverspreid geworden binnen de moderne contemplatieve beweging, maar het is ketters.

**Eerst en vooral: visualisatie is ongehoorzaamheid.** De Bijbel bevat alles wat wij nodig hebben voor geloof en praktijk. “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust” (2 Timotheüs 3:16-17). De

---

<sup>4</sup> Zie: <http://nl.wikipedia.org/wiki/Buskruitverraad>

Bijbel bevat alles wat we nodig hebben om te leren hoe correct te bidden, en het zegt helemaal niets over verbeeldend gebed. Dat is niet het type van gebed dat Jezus ons leerde (Mattheüs 6:9-15).

**Ten tweede: visualisatie is leeg en dwaas omdat het pure fantasie is.** Wij kunnen Jezus' geboorte niet voorstellen buiten de simpele feiten die beschreven zijn in de Schrift. Wij weten niet hoe Maria of Jozef of baby Jezus of de kamer of de kribbe of de engelen of de herders of de wijze mannen eruit zagen. Wij weten niet wat zij tot elkaar zeiden. We kennen niet de temperatuur of de exacte geuren en smaken. Als ik zulke dingen tracht te verbeelden dan kom ik binnen in het domein van pure fantasie.

**Ten derde: visualisatiegebed is geen geloof.** Geloof is niet gebaseerd op verbeelding; het is gebaseerd op de Schrift. "Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God" (Romeinen 10:17). God heeft ons in de Schrift alles gegeven wat wij nodig hebben, en onze taak is te geloven wat God zegt. "maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam" (Johannes 20:31).

**Ten vierde: visualisatiegebed is aanmatigend omdat het verder gaat dan goddelijke openbaring.** Deuteronomium 29:29 zegt: "De verborgen dingen zijn voor de HEERE, onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen, tot in eeuwigheid, om al de woorden van deze wet te doen". Door verder te gaan dan wat de Bijbel zegt, en trachten te delven in de bijbelse geschiedenis door middel van verbeelding, verlaat ik de geopenbaarde dingen en kom ik bij de geheime dingen.<sup>5</sup>

**Ten vijfde: visualisatiegebed is gevaarlijk.** Het is gevaarlijk omdat het toevoegt aan de Schrift. Als ik mij het visualiseren van bijbelse scènes gewoon ga maken, dan kan ik gemakkelijk denken dat mijn visualisaties gezaghebbend zijn. Ik kan in de dwaling van Rome vallen door het accepteren van buitenbijbelse openbaringen. Het is ook gevaarlijk omdat demonische entiteiten zich kunnen verwickelen in mijn ijdele verbeeldingen. Satan beïnvloedde Petrus' denken (Mattheüs 16:22-23), en hij kan zeker mijn denken beïnvloeden wanneer ik me begeef op verboden terreinen.

Ignatius' *Geestelijke Oefeningen* zijn gevuld met **Mariaverering**. De beoefenaar wordt gezegd om het *Weesgegroet*<sup>6</sup> gebed vele malen te bidden, en Maria om genade te vragen.

"Tot Onze-Lieve-Vrouw zou een colloquium moeten gericht worden, om haar voor mij de genade te vragen van haar Zoon en Heer..." (Tweede week, 147).

Ignatius heeft ook aangeprezen het *Salve Regina* te bidden ("Three Methods of Prayer", p. 258). Dit godlasterlijke gebed spreekt Maria aan als "koningin", "moeder van barmhartigheid", "ons leven", "onze hoop", "onze voorspreekster", "moeder van God":

"Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid;  
ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet.  
Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva;  
tot u smeken wij, zuchtend en wenend,  
in dit dal van tranen.  
Daarom dan, onze voorspreekster,  
sla op ons uw barmhartige ogen;  
en toon ons, na deze ballingschap,  
Jezus de gezegende vrucht van uw schoot.  
O goedertieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria.  
Bid voor ons heilige moeder van God  
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden"<sup>7</sup>

Ignatius leerde een werken-evangelie, wat door God vervloekt is volgens Galaten 1:6-8.

<sup>5</sup> Dat is het domein van het occulte.

<sup>6</sup> Het Weesgegroet (Latijn: *Ave Maria*) is een gebed gericht aan de zgn. "Heilige Maagd Maria". <http://nl.wikipedia.org/wiki/Weesgegroet>

<sup>7</sup> Zie [http://nl.wikipedia.org/wiki/Salve\\_Regina](http://nl.wikipedia.org/wiki/Salve_Regina)

Hij zegt dat sommigen in de hel zijn “omdat hoewel zij geloofden zij niet de Geboden hielden” (Eerste week, vijfde oefening, 71).

Ignatius promootte het gebruik van “**geestelijke leidsmannen**”<sup>8</sup>. Een van zijn praktijken, “Onthulling van Gedachten” genoemd, houdt in dat men zijn ziel onderzoekt en de inhoud ervan aan een leidsman voorlegt. Het is gebaseerd op de ketterij van de katholieke biecht.

Ignatius promootte het repetitieve “**ademend gebed**”, wat hij noemde “een gelijkmatige ritmische recitatie”. Hij beschrijft dit als volgt:

“Met elke ademhaling moet men mentaal bidden terwijl men één enkel woord zegt van het *Onze Vader*, of een ander gebed dat gereciteerd wordt, op zo’n wijze dat van de ene ademhaling naar de andere één enkel woord wordt gezegd” (*The Spiritual Exercises*, “Three Methods of Prayer,” p. 258).

De Heer Jezus verbood “ijdele herhalingen”<sup>9</sup> in gebed (Mattheüs 6:6-7; KJV).



Naast de tombe van Ignatius in de kerk Chiesa del Gesù, het jezuïetische hoofdkwartier in Rome, is een 16<sup>de</sup> eeuwse sculptuurgroep te zien (plaatje links hierboven) waarbij Maria<sup>10</sup> gewelddadig de protestantse hervormers Maarten Luther en Johannes Hus verjaagt vanwege hun doctrines “Schrift alleen” en “genade alleen”. De naam van de groep is “De Triomf van het Geloof over Ketterij”, en het werd gemaakt door Pierre Le Gros. Het beeldt de officiële katholieke doctrine af die vervat is in de proclamaties van het Concilie van Trente, dat een banvloek uitspreekt tegen elk persoon die gelooft dat de Bijbel *alleen* de standaard voor geloof is, of dat er redding is door genade van Christus *alleen*. Niettegenstaande de oecumenische onderneming van de Katholieke Kerk in recente decennia, werd het Concilie van Trente nooit herroepen en werd het gezaghebbend geciteerd door het Tweede Vaticaans Concilie<sup>11</sup> van 1965. Hetzelfde monument in de jezuïetische kerk toont links onder een engel die ijverig een boek verscheurt dat model staat voor ofwel “ketterse” protestantse boeken, ofwel bijbelvertalingen in de landstaal, die veroordeeld werden door Rome (plaatje rechts hierboven).

Het contemplatieve mysticisme, dat ontstond in de Rooms-katholieke kerk en het Grieks-orthodoxe kloosterwezen, doordringt vandaag elke tak van het Christendom, inbegrepen de Southern Baptist Convention!

---

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)

---

<sup>8</sup> Zie [http://nl.wikipedia.org/wiki/Geestelijke\\_leidsman](http://nl.wikipedia.org/wiki/Geestelijke_leidsman)

<sup>9</sup> Hier staat het grondwoord *battologeo* = to stutter, i.e. (by implication) to prate tediously:--use vain repetitions (Strong's Concordance).

<sup>10</sup> Persoonlijk geloof ik dat die vrouw eerder “Fides” voorstelt. Vgl. <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Zon.pdf>

<sup>11</sup> Downloadbaar (NL) op mijn site: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vcII.pdf>