

Het Evangelie: Goed nieuws voor ALLE mensen

Alle Schriftaanhalingen komen, tenzij anders vermeld, uit de Herziene Statenvertaling

Bronnen: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/uitverkorenen.pdf> &
<http://www.verhoevenmarc.be/voor-wie-stierf-christus.htm>

Update 30-3-2020

Bezitten wij echt wel een Evangelie van goed nieuws voor alle mensen? (vgl. Lukas 2:10-11)¹. Als wij het Evangelie prediken, wat kunnen we dan zeggen tot een niet gered mens? Kunnen wij zeggen: “Mijn vriend, de Heer Jezus Christus stierf voor u, Hij betaalde de straf voor uw zonden, Hij stierf als uw Plaatsvervanger”?

Extreme Calvinisten moeten niet weten van een wereldwijd Evangelie. Zoals C.H. Mackintosh het heeft gezegd:

“Een discipel van de hogeschool van de doctrine [extreme Calvinisten] wil niet horen van een wereldomvattend Evangelie, van Gods liefde voor de wereld, van goed nieuws voor elk scep-sel onder de hemel. Hij heeft enkel een evangelie voor de uitverkorenen”.

Als een Calvinistisch prediker echt eerlijk is, dan moet hij een prediking brengen zoals deze: “Indien u een van Gods uitverkorenen bent, dan stierf Hij voor u, maar indien niet, dan hebt u geen Redder. Ik kan u niet zeggen dat Christus voor u aan het kruis stierf, omdat ik dat niet met zekerheid kan weten”.

De ware doctrine van de verzoening zou als volgt kunnen gesteld worden: De Schrift spreekt van “het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt” (Johannes 1:29), en dat het werk van verlossing (1 Timotheüs 2:6; 2 Petrus 2:1) en verzoening (2 Korinthiërs 5:19; 1 Johannes 2:2) voor alle mensen is (1 Timotheüs 4:10; Romeinen 5:18), maar dat werk van Christus aan het kruis is enkel efficiënt, effectief en toepasbaar voor hen die geloven (1 Timotheüs 4:10; Johannes 3:16). We zouden het ook eenvoudiger kunnen zeggen: “Christus’ dood was VOLDOENDE of TOEREIKEND VOOR ALLEN maar slechts EFFICIËNT voor hen die geloven”. Het kruisoffer is niet gelimiteerd maar de toepassing van dat kruisoffer is gelimiteerd tot mensen die geloven.

1. Hij stierf voor **ALLEN** (1 Timotheüs 2:6; Hebreëen 2:9).

“Hij heeft Zich gegeven [als] een losprijs voor allen”.

“Opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven”.

2. Hij stierf voor **ALLE MENSEN** (1 Timotheüs 4:10; Romeinen 5:18).

“Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, Die een Behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen”.

“Zoals dus door één overtreding [de schuld gekomen is] over alle mensen tot verdoemenis, zo [komt] ook door één rechtvaardigheid [de genade] over alle mensen tot rechtvaardiging van [het] leven”.

3. Hij stierf voor **ONS ALLEN** (Jesaja 53:6).

“Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen”.

4. Hij stierf voor de **GODDELOZEN** (Romeinen 5:6).

¹ Lukas 2:10 SV: “En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke [Gr. *panti tó laó*; KJV: *to all people*] wezen zal”. Vgl. Markus 16:15 “predikt het Evangelie aan alle creaturen”. Vgl. Galaten 3:8: “In u zullen al de volken gezegend worden”.

“Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven”.

5. Hij stierf voor **CHRISTUS-LOOCHENAARS** (2 Petrus 2:1).

“Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf”.

6. Hij stierf voor **ZONDAARS** (Romeinen 5:8).

“God echter bevestigt Zijn liefde voor ons [daarin] dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren”.

7. Hij stierf voor **VELEN** (Mattheüs 20:28).

“zoals [ook] de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen”.

8. Hij stierf voor de **WERELD** (Johannes 1:29; 3:16; 6:33, 51).

“De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!”.

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”.

“Want het brood van God is Hij Die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft”.

“Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld”.

9. Hij stierf **NIET ALLEEN VOOR ONS** maar ook voor de **HELE WERELD** (1 Johannes 2:2).

“En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor [de zonden] van de hele wereld”.

10. stierf voor **HET VOLK VAN ISRAËL** (Johannes 11:50-51).

“En u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk, en niet heel het volk verloren gaat. Dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als hogepriester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk”.

11. Hij stierf voor de **GEMEENTE** (Efeziërs 5:25).

“Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven”.

12. Hij stierf voor Zijn **SCHAPEN** (Johannes 10:11).

“Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen”.

13. Hij stierf voor **MIJ** (Galaten 2:20).

“Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven”.

Samengevat:

Hij stierf voor **ALLEN** (1 Timotheüs 2:6; Hebrëëñ 2:9).
Hij stierf voor **ALLE MENSEN** (Romeinen 5:18; 1 Timotheüs 4:10).
Hij stierf voor **ONS ALLEN** (Jesaja 53:6).
Hij stierf voor **GODDELOZEN** (Romeinen 5:6).
Hij stierf voor **CHRISTUS-LOOCHENAARS** (2 Petrus 2:1).
Hij stierf voor **ZONDAARS** (Romeinen 5:8).
Hij stierf voor **VELEN** (Mattheüs 20:28).
Hij stierf voor de **WERELD** (Johannes 6:33, 51; Johannes 1:29 en Johannes 3:16).
Hij stierf voor de **HELE WERELD** (1 Johannes 2:2).
Hij stierf voor het **VOLK** van Israël (Johannes 11:50-51).
Hij stierf voor de **GEMEENTE** (Efeziërs 5:25).
Hij stierf voor Zijn **SCHAPEN** (Johannes 10:11).
Hij stierf voor **MIJ** (Galaten 2:20).

Lees verder uitgebreid hier:

- “Voor wie stierf Christus?": <http://www.verhoevenmarc.be/voor-wie-stierf-christus.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm