

Het lege graf is nog steeds leeg

http://www.wayoflife.org/index_files/the_empty_tomb_is_still_empty.html, 24-3-2016

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en inlas door M.V.



Deze foto, genomen op mijn [David Cloud] recente trip naar Israël, geeft een goed perspectief van Jeruzalem in de tijd van Christus' dood. Het is een uitzicht op Oud Jeruzalem vanaf de Toren van David of Jeruzalem Citadel. Deze toren heeft historisch niets van doen met Koning David, maar dateert uit de Byzantijnse en Islamitische bezetting van Jeruzalem, maar biedt een goed uitkijkplatform.

De gouden Rotskoepel (rechts) staat op de Tempelberg waar Herodes' Tempel stond. De grijze koepels (links) behoren bij de Kerk van het Heilig Graf. Deze werd voor het eerst gebouwd in 335 nC door keizer Constantijn op de site waar keizer Hadrianus een tempel had opgericht voor Artemis of Venus, na de Bar Kochba revolte van 135 nC. Hadrianus bouwde deze over de plaats die vereerd werd door christenen als zijnde Christus' grafombe. Gezien dit slechts 40 jaar na de dood van de apostel Johannes gebeurde, en binnen de levenstijd van degenen die de apostelen persoonlijk kenden, lijkt het zeker te zijn dat zij de exacte plaats van de tombe gekend hebben. Dus geloof ik dat de Katholieke kerk het hier juist heeft, en het is inderdaad de locatie waar Christus werd gekruisigd en begraven werd in een tombe in de nabijheid (Johannes 19:41-42). Buitenmuren van de Venustempel werden gevonden samen met de archeologische overblijfselen beneden de kerk (Virgilio Carbo, *The Holy Sepulchre of Jerusalem*, 1981).

De tombe bevond zich slechts op een steenworp van de Tempel waar het voorhangsel in tweeën scheurde bij Jezus' dood, met als betekenis het openen van de weg naar God voor gelovige zondaars door Christus' verzoening.

“En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden; de aarde beefde en de rotsen scheurden” (Mattheüs 27:51).

“Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees” (Hebreeën 10:19-20).

Er is geen logische verklaring voor het lege graf anders dan opstanding.

De *Joden* stalen het lichaam niet, want zij vroegen aan Pilatus om een wacht en om verzegeling van het graf, opdat het niet gestolen zou worden door de discipelen. Zij moesten de leugen creëren die zei dat de discipelen het lichaam stalen (Mattheüs 28:11-15)

De *Romeinse overheid* stal het lichaam niet omdat zij de Tombe verzegelden en bewaakten, en ze hadden helemaal geen reden om christenen toe te laten het lichaam te stelen en te zeggen dat Hij was opgestaan.

De *apostelen* konden het lichaam niet gestolen hebben:

Ten eerste, zij verborgen zich uit vrees voor hun levens.

Ten tweede, zij hadden geen gelegenheid want de tombe was verzegeld en bewaakt.

Ten derde, zij zouden wel dwazen geweest zijn om te moeten lijden en gedood te worden voor een leugen! De discipelen leden niet voor wat anderen hadden gezien, maar zij stierven voor wat zij getuigd hadden zelf gezien te hebben (Handelingen 4:18-20). We mogen niet vergeten wat de vroege christenen leden voor hun getuigenis dat Christus opstond uit de doden. Zij werden aangeklaagd door familie en vrienden, gehaat en als vijanden beschouwd door de maatschappij, gemarteld, jaren gevangen gezet in erbarmelijke cellen. Hun eigendommen werden geconfisqueerd. Ze werden gekruisigd, levend verbrand, verscheurd door wilde beesten, in stukken gehakt, geroosterd. Hun tongen uitgetrokken en hun ogen uitgestoken. Zij moesten ook de marteling en dood verdragen van geliefde gezinsleden.

ten vierde, het zou onmogelijk geweest zijn voor zo'n groot aantal mensen om het geheim verborgen te houden. "Zelfs als het zou mogelijk geweest zijn, en de discipelen de mannen waren die in staat waren om het te doen, dan zou als gevolg daarvan de geschiedenis van het Christendom anders geweest zijn. Vroeg of laat zou iemand die de feiten kende niet meer in staat zijn de dingen geheim te houden" (Frank Morison, *Who Moved the Stone?*).

Ten vijfde, een grote moreel hoogstaande godsdienst, zoals we die vinden in het Nieuwe Testament, welke waarheid en eerlijkheid verheft, zou nooit kunnen gesticht zijn op basis van een verachtelijke misleiding.

Slechts weken na Christus' kruisiging, enkel een steenworp van het lege graf, verkondigde Petrus de opstanding en 3.000 geloofden, wat later gevolgd door "een grote menigte priesters" en "een groot aantal" meer (Handelingen 2:37-42; 6:7; 11:21). Al deze mensen wisten van Christus' graf!

Veel advocaten hebben het bewijsmateriaal geanalyseerd vanuit een wettelijk standpunt en hebben geconcludeerd dat het bewijs voor de opstanding overweldigend is. We geven [een van de] acht voorbeelden uit het gratis eBook *Questions Answered on the Bible and Christianity*:

http://www.wayoflife.org/free_ebooks/questions_answered.php

Bijvoorbeeld, Simon Greenleaf, Royall Professor of Law aan de Harvard University, was een van de meest gevierde wetgeleerden van Amerika. In 1846 publiceerde hij *An Examination of the Testimony of the Four Evangelists by the Rules of Evidence Administered in the Courts of Justice*.

"Al wat het Christendom van mensen vraagt is, dat zij consistent zouden zijn met zichzelf; dat zij haar bewijzen behandelen zoals zij bewijzen van andere dingen behandelen; en dat zij haar actoren en getuigen zouden beoordelen zoals zij met hun eigen mensen handelen, wanneer ze getuigen over menselijke zaken en handelingen in menselijke gerechtshoven. Laat de getuigen [van de Opstanding] vergeleken worden met henzelf, met elkaar, en met de omringende feiten en omstandigheden; en laat hun getuigenis onderzocht worden, zoals in een gerechtshof, van de kant van de tegenpartij, het gebrachte getuigenis onderworpen aan nauwgezet kruisverhoor. Het resultaat, zo wordt vol vertrouwen geloofd, zal een ongetwijfelde overtuiging zijn van hun integriteit, talent en waarheid" (*An Examination of the Testimony of the Four Evangelists*).

"Israëlitische mannen, luister naar deze woorden: Jezus de Nazarener, een Man Die u van Godswege aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door Hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet, 23 deze Jezus, Die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangengenomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. 24 God heeft Hem echter doen opstaan door de weëen

van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat Hij daardoor vastgehouden zou worden. 25 Want David zegt over Hem: Ik zag de Heere altijd voor mij, want Hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen. 26 Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich; ja, ook zal mijn vlees rusten in hoop, 27 want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten en Uw Heilige niet overgeven om ontbinding te zien. 28 U hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde door Uw aangezicht. 29 Mannenbroeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat hij én gestorven én begraven is, en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. 30 Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed gezworen had dat Hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om Hem op zijn troon te zetten, 31 daarom voorzag hij dit en zei hij over de opstanding van Christus dat Zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat Zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. 32 Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. 33 Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. 34 David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt: De Heere heeft gesproken tot Mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand, 35 totdat Ik Uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor Uw voeten. 36 Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt” (Uit de toespraak van Petrus op Pinksterdag, Handelingen 2:22-36).

Josephus Flavius, eigenlijk Joseph ben Mathitjahoe ha-Kohen (Jeruzalem ca. 37 – Rome na 100), Joods geschiedschrijver uit een priesterfamilie, was bij het begin van de Joodse Opstand als gezant in Rome (66). Hij werd geboren in 36 nC, leefde kort bij de gebeurtenissen en heeft veel geschreven over Bijbelse figuren en plaatsen, zoals de kleurrijke groep van Herodes en zijn familieleden; de Romeinse keizers Augustus, Tiberius, Claudius en Nero; Quirinius, de landvoogd van Syrië; Pilatus, Felix en Festus, procurators van Judea; de families van de hogepriesters - Annas, Kajafas, Ananias en de rest; de Farizeeën en de Sadduceeën; maar ook Christus en christenen, Johannes de Doper, Jakobus (halfbroer van Jezus); de Ark van Noach, enz.

Hier een uittreksel* uit De Oude Geschiedenis van de Joden, Boek XVIII, Hoofdstuk 3, Par. 3 [63-64] waar hij spreekt over Christus en de christenen (en zelfs Pilatus, Mattheüs 27:2):

[63] In die tijd leefde **Jezus**, een wijs man, *voorzover het geoorloofd is hem een man te noemen*. Hij verrichtte namelijk daden die onmogelijk geacht werden, en hij was leermeester van mensen die met vreugde de waarheid tot zich namen. En veel Joden alsook velen van de Grieken bracht hij tot zich. *Hij was de Christus*. [64] Ook nadat Pilatus hem op aanwijzing van de eerste mannen bij ons de straf van het kruis had opgelegd, gaven zij die het eerst in liefde waren gaan leven, niet op. **Hij was namelijk aan hen verschenen op de derde dag, opnieuw levend**. De goddelijke profeten hadden die dingen en ontelbare andere wonderbaarlijke dingen over hem gezegd. Tot op de dag van heden is de naar hem genoemde groep van de christenen niet verdwenen.

Flavius' gehele werk is hier online (Engels): <http://www.sounddoctrine.net/history/WorksofFlaviusJosephus.pdf> .

*Uit Flavius Josephus, De Oude Geschiedenis van de Joden [*Antiquitates Judaicae*] Deel III - Boek XIV-XX, Uitgeverijen Ambo Amsterdam en Kritak Leuven, 1998. In mijn bezit. (M.V.)

Eerder verscheen:

“Christus’ lichamelijke opstanding”:

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/opstanding-Christus-lichamelijk.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm