

Zoals men Hem (meestal) niet wil kennen

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV). Update 9-4-2024. (M.V.)

DE VAL VAN DE MENS

De mens werd geschapen naar Gods beeld (Genesis 1:26). Hij was perfect gemaakt en had een vrije wil, maar pleegde opstand. Het kwam erop neer dat hij zijn eigen gang wilde gaan, en God niet langer als heerser koos.

Dit komt neer op het volgende:

Mens: Wij willen vrij zijn, en wij willen niet dat God ons zegt hoe wij moeten leven.

God: Goed, doe maar uw eigen ding.

Maar na ontelbare moorden, genocides en andere verschrikkingen, horen we dit:

Mens: Ik kan niet geloven in een God die al dit kwaad toelaat, zonder in te grijpen of te voorkomen.

God: Waarom niet? U wilde leven zonder Mijn wetten, en u hebt nu gekregen naar wat u zelf gewild hebt. Ik ZAL het kwaad wel doen stoppen, maar op Mijn tijd. En intussen: zit maar in die vuile poel van uw eigen maaksel, en stop met te klagen dat het er stinkt. Tenslotte, u hebt nu precies geogst wat u hebt gezaaid.¹

GODS HERSTELPLAN

Direct na de zondeval, in Genesis 3:15, liet God weten dat Hij de gevolgen van de zondeval ooit zou herstellen: door “het zaad van de vrouw”, en dat is Christus, die zou voortkomen uit Israël, de “vrouw”.

Op de gezette tijd kwam de Heer Jezus Christus naar de aarde. Hij kwam in een dode wereld, met sterfelijke maar vooral geestelijk dode mensen: los van God en het eeuwige leven.

Tussen deze “doden” zocht Hij er uit om Hem te geloven, te volgen en hen eeuwig leven te geven (Johannes 3:16). Werkelijk iedereen kwam in aanmerking, zowel de laagsten als de hoogsten, zonder onderscheid. De Heer begaf zich onder hoeren, tollenaars en ook de aanzienlijken, opdat zowel slechten als goeden zouden geloven en voor eeuwig zouden leven. Hij verleende geen “respect” aan hun zondige wandel, maar Hij probeerde de mensen radicaal om te keren - bekeren dus. Hij had er zelfs zijn leven, ja de marteldood voor over.

GOD KWAM ZELF NAAR DE MENSEN OM HEN TE REDDEN

Hij zocht dus mensen die Hem wilden aannemen, om ze eeuwig leven te geven. Hij predikte hen zo:

Johannes 5:24-25: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, **die heeft eeuwig leven** en komt niet in de verdoemenis, maar **is uit de dood overgegaan in het leven**.²⁵ Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en dat wie hem horen, zullen leven

Maar Hij kon niets aanrichten met “aardklitters”, zij die gehecht bleven aan de waarden, de dingen, en de gebruiken van deze wereld. Wereldgelijkvormige mensen. Die bleven daarom “dood”, ook al hadden ze misschien een vrij keurige wandel.

Op een keer gaf de Heer krachtig te verstaan waar het om gaat:

Mattheüs 8:21-22: Een ander uit Zijn discipelen zei tegen Hem: Heere, sta mij toe dat ik eerst wegga en mijn vader begraaf.²² Maar Jezus zei tegen hem: **Volg Mij, en laat de doden hun doden begraven**. Zie ook Lukas 9:59-60.

¹ Galaten 6:7: “God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten”.

Het komt erop aan de Levende te volgen, en niet de geestelijk dode mensenmassa met hun dode werken. Een radicale ommekeer. Zo ziet God het. U ook? Of wilt ook u Hem opnieuw kruisigen omdat Hij zulke harde dingen zei over de mensen?

Toen iemand de Heer eens wees op de verlangens van Zijn bloedverwanten, zei Hij onverbloemd waar het in het Christendom om gaat: radicaal de wil doen van God en Hem te dienen, en enkel omgaan met hen die dat ook willen doen:

Mattheüs 12:46-50: En terwijl Hij nog tot de menigte sprak, zie, **Zijn moeder en broers²** stonden buiten en zochten Hem om met Hem te spreken. ⁴⁷ Iemand zei tegen Hem: Zie, Uw moeder en Uw broers staan buiten en zoeken U om met U te spreken. ⁴⁸ Maar Hij antwoordde hem die dat tegen Hem zei: Wie is Mijn moeder en wie zijn Mijn broers? ⁴⁹ En **Hij strekte Zijn hand uit over Zijn discipelen en zei: Zie, Mijn moeder en Mijn broeders.** ⁵⁰ Want **wie de wil van Mijn Vader doet, Die in de hemelen is, die is Mijn broeder en zuster en moeder.** Zie ook Lukas 8:19-21.

Nogmaals: zo ziet God het. Zegt u dat Hij geen respect voor Zijn familie toonde? Wilt ook u Hem verwerpen omdat Hij zulke radicale dingen zei?

GERED OM GEEN DEEL MEER TE ZIJN VAN DE WERELD

Het is overduidelijk beschreven in het Nieuwe Testament: christenen dienen part nog deel te hebben aan het denken en doen van deze wereld. Christenen zijn geestelijk uit de wereld gegaan. Daarom worden zij ook vervolgd, terwijl wereldlijke naamchristenen in de wereld gerespecteerd worden.

Jakobus 1:27: De zuivere en onbevleete godsdienst voor God en de Vader is deze: wezen en wederbezoeken in hun verdrukking, en **zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.**

Jakobus 4:4: Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een **viend van de wereld** wil zijn, wordt als **vijand van God** aangemerkt.

1 Johannes 2:15: **Heb de wereld niet lief** en ook niet wat in de wereld is. **Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem.**

Johannes 15:18-19: Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. ¹⁹ Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben; maar **omdat u niet van de wereld bent**, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, **daarom haat de wereld u.**

CHRISTENEN ZIJN BIJWONERS EN VREEMDELINGEN

Christus zei tot Pilatus: “Mijn koninkrijk is niet van deze wereld” (Johannes 18:36). Evenzo geldt dit voor Christenen (Efeziërs 2).

Hebreeënen 11:13: Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet, en zij hebben beleeden **dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren.**

1 Petrus 2:11: Geliefden, ik roep u op als **bijwoners en vreemdelingen** u te onthouden van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel.

DEZE WERELD IS BEZET GEBIED

Christenen wensen niet “van deze tijd” te zijn. Wat “tegenwoordig” als norm, trend of mode geldt, is waardeloos. Waarom? Omdat de tijdsgeest, de koers of gedragslijn van deze wereld uit de duivel en zijn gevallen engelen voortkomt. De wereld is bezet door een bezetter:

Efeziërs 2:1-2: Ook u [heeft Hij met Hem levend gemaakt], u die dood was door de overtredingen en de zonden, ² waarin u voorheen gewandeld hebt, **overeenkomstig het tijdperk van deze we-**

² Dit zijn Zijn natuurlijke (half)broers, de zonen van Maria en Jozef.

reld³, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid.

Tegen deze geest(en) ingaan bezorgt de christen veel strijd en moeite:

Efeziërs 6:12: Want wij hebben de strijd **niet tegen vlees en bloed**, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen **de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk**, tegen **de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten**.

Hebt u ook deze strijd te voeren? Of bent u meegaand met het gros van de mensen?

1 Johannes 5:19: Wij weten dat wij uit God zijn en dat **de gehele wereld in het [of: de] boze ligt**.

Niet de halve wereld maar de héle onchristelijke wereld dient de Satan.

2 Korinthiërs 4:3-4: Maar in het geval dat ons Evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. ⁴ Van hen, de ongelovigen, geldt dat de **god van deze eeuw⁴** hun gedachten heeft **verblind**, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen

Wie is “de god van deze eeuw” (SV/HSV) of “de god van deze wereld” (KJV) die de gedachten van ongelovigen verblindt? Juist ja, de Satan. Van bij zijn ontstaan heeft de mens Satan verkozen in de plaats van God. Satan blijft daarom zijn baas, tot zolang er geen ernstige bekering is, en dus blijft de verblindings.

CHRISTUS WEGREDENEREN OF AANPASSEN?

Omdat velen niet van een bijbelse, radicale Christus houden, trachten ze Hem weg te redeneren door te zeggen: “iedereen kan zalig worden in zijn eigen geloof”.

De Heer Jezus zegt echter het tegenovergestelde:

Johannes 14:6: Jezus zei tot hem: **Ik** ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. **Niemand** komt tot de Vader, dan door **Mij**.

Of zij kneden Hem graag naar hun hand. Zij trachten Gods liefde om te buigen of door te trekken tot tolerantie. Die tolerantie is er echter niet, kijk maar:

Mattheüs 7:21-23: **Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere**, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, **maar wie de wil doet van Mijn Vader**, Die in de hemelen is. ²² Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? ²³ Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; **ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!**

Degenen die graag hun éigen wetten maken, willen Christus niet als Meester, en zij zullen dan ook van Hem verwijderd worden. Zij zijn wetteloos voor God.

Velen wensen Christus wel graag in hun boot, als passagier, maar niet als bevelvoerend Kapitein. Zij moeten krachtig gewaarschuwd worden voor de storm die beslist zal komen:

Mattheüs 24:37-39: Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. ³⁸ Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, ³⁹ en het niet merkten, tot dat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

WAT ZULT U NU DOEN MET JEZUS CHRISTUS?

Toen de Heer Jezus stierf waren er nog twee andere kruisen waarop twee schuldige mannen hingen: één aan Zijn linker- en één aan Zijn rechterkant (Markus 15:27). De Heer Jezus trekt alle mensen naar dat centrale Kruis, waar zij moeten kiezen om de Gekruisigde aan te nemen of af te wijzen. Er zijn slechts twee keuzes, zoals gesymboliseerd door de andere twee kruisen:

³ KJV: “according to the course of this world” – volgens de loop, koers, gedragslijn van deze wereld.

⁴ KJV: “the god of this world” – de god van deze wereld.

Wanneer u deze vraag overdenkt, zou het goed zijn zorgvuldig Lukas 23:39-43 te lezen. Er was een tijd waarin beide criminelen (rovers) de gekruisigde Christus afwezen (zie Mattheüs 27:42-44)! Maar één van hen kreeg berouw en veranderde zijn geest! Hij veranderde van een vervloekte toestand van afwijzing naar een gezegende toestand van aanvaarding! Hoe staat het met u?



Lees verder:

- “De ‘Arm van JahWeH’ verworpen”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/arm-van-JHWH.pdf>
- “Zij wilden Hem dood”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/zij-wilden-Hem-dood.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm