

De Persoon en het Werk van de Heilige Geest

Les 9/16: De vrucht van de Heilige Geest - Deel 3: Liefde

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/holyspir/index.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, ingekort, door M.V.

De karakteristieken van liefde zoals gezien in 1 Korinthiërs 13

“De vrucht van de Geest is echter: liefde [Grieks: *agape*] ...” (Galaten 5:22). Wanneer de Geest het leven van de gelovige beheerst, dan wordt liefde voortgebracht. Moge de Heer ons helpen te begrijpen wat dit betekent.

Het woord voor “liefde” is hier het Griekse woord “agape”. De beste definitie van liefde wordt niet gevonden door een woordenboek te raadplegen, maar door te kijken naar het kruis: “... Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven” (Galaten 2:20). Als we denken aan de liefde van Christus, getoond aan het kruis, dan komen we tot deze bijbelse definitie:

Liefde is mezelf geven voor het belang van een ander. Het is zoeken tegemoet te komen aan de echte nood van deze persoon, ongeacht de persoonlijke kost of opoffering die erbij betrokken kan zijn, enkel verlangend naar het hoogste en beste van God voor die persoon.

Dit is golgotha-liefde!

Een andere manier om de betekenis te leren van het woord “liefde” is de karakteristieken van liefde te bestuderen in 1 Korinthiërs 13:4-7:

- ⁴ De liefde is geduldig [SV1977: is lankmoedig],
zij is vriendelijk [SV1977: is goedertieren],
de liefde is niet jaloers [SV1977: is niet afgunstig],
de liefde pronkt niet,
zij doet niet gewichtig [SV1977: is niet opgeblazen],
- ⁵ zij handelt niet ongepast,
zij zoekt niet haar eigen belang [SV1977: zoekt zichzelf niet],
zij wordt niet verbitterd,
zij denkt geen kwaad,
- ⁶ zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid,
maar verheugt zich over de waarheid,
- ⁷ zij bedekt alle dingen,
zij gelooft alle dingen,
zij hoopt alle dingen,
zij verdraagt alle dingen.

Als we kijken naar deze karakteristieken van liefde, dan zouden we onze eigen levens eens moeten onderzoeken. Laten we onszelf deze vraag stellen: “Brengt God deze vrucht voort in mijn leven? Als dat zo is, dan zouden deze karakteristieken evident moeten zijn. Dit is de vrucht die God kan voortbrengen.

Wat zou ik doen als ik ontdek dat deze vrucht ontbreekt in mijn leven? Zou ik mijn mouwen oprollen en zeggen: “Van nu af aan zal ik mij ernstig inspannen om lief te hebben! Ik ga me tot het uiterste inspannen om lief te hebben, geduldig en vriendelijk te zijn, enz.” Nee, dit zal nooit werken. Als deze vrucht gemist wordt dan moet ik me realiseren dat er iets fout is met mijn relatie met God. Ben ik wel gered? Heb ik echt de Heilige Geest? En als ik gered ben, hinder of bedroef ik dan de Heilige Geest? Op een of andere manier staat er iets in de weg door Christus niet toe te staan Zijn leven in

mij uit te leven. Als er iets fout is met de vrucht, dan moet er iets fout zijn met de wortel. De vrucht is liefde; de wortel is mijn relatie met de levende God. Met andere woorden: ik moet me geen zorgen maken over liefde, want God zorgt daar voor, veeleer moet ik bezorgd zijn over mijn persoonlijke relatie met Jezus Christus.

In onze volgende les (Les 10) zullen we leren hoe we kunnen vervuld worden met de Heilige Geest zodat de vrucht van de Geest zich zal manifesteren in ons leven.

In deze les zullen we de karakteristieken van liefde bestuderen, zoals gevonden in 1 Korinthiërs 13:4-7. Het Griekse grondwoord dat voor liefde gebruikt wordt in deze passage is *agape*, en dat laat zich het best vertalen door ons woord "liefde".

In 1 Korinthiërs 13:4-7 wordt liefde gepersonifieerd. Ze wordt beschreven als ware het een persoon. In plaats van "de liefde is geduldig", zou kunnen gezegd worden "de persoon die geleid wordt door de Heilige Geest is geduldig ...", of "de persoon die in een juiste relatie staat met Christus is geduldig", of "Christus in mij is geduldig".

Liefde is geduldig [SV1977: is lankmoedig]

Geduld is de 4^{de} vrucht van de Geest in Galaten 5:22. Het woord betekent "traag tot woede, het duurt lang voordat men zijn humeur verliest of kwaad wordt, men is geduldig met de mensen die beledigen, kwetsen en uitdagen met hun acties of woorden". De gelovige moet traag zijn tot het verliezen van zijn kalmte. Onderzoek uzelf: als iemand naar u uithaalt, bent u dan snel om te vergelden? Verliest u snel uw geduld wanneer u geprovoceerd wordt door anderen? Bent u snel uit uw humeur?

Een voorbeeld van geduld vinden we bij koning David in 2 Samuël 16:5-10, 13.

En van Gods geduld lezen we in 2 Petrus 3:9 en Psalm 103:8.

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen" (2 Petrus 3:9).

"Barmhartig en genadig is de HEERE, geduldig en rijk aan goedertierenheid" (Psalm 103:8).

Liefde is vriendelijk [SV1977: is goedertieren]

Niet snel boos worden wanneer iemand u provoceert (geduld) is één ding; vriendelijkheid tonen aan de persoon die geen vriendelijkheid verdient is een heel andere zaak! Het woord betekent "genadige vriendelijkheid", dat betekent vriendelijkheid die niet verdiend werd. Zie Lukas 6:35: "Maar heb uw vijanden lief en doe goed, en leen zonder te hopen iets terug te krijgen". De Heer vraagt ons onze vijanden op die manier lief te hebben. Lees Efeziërs 4:32: "maar wees ten opzichte van elkaar **vriendelijk** [SV1977: goedertieren] en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft". Hier worden we bevolen om vriendelijk te zijn jegens dezen die ons kwaad gedaan hebben en die vergeven moeten worden.

In Efeziërs 2:7 leren we over Gods verbluffende vriendelijkheid jegens hen die dat niet verdienen: "opdat Hij in de komende eeuwen de alles-overtreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de **goedertierenheid** over ons in Christus Jezus". Waarom verdienen we geen goedertierenheid? Omdat we dood in zonden waren, kinderen van de toorn en kinderen van de ongehoorzaamheid (Efeziërs 2:1-3). Maar niettegenstaande dit was God goedertieren/vriendelijk voor ons en voorzag Hij redding in Christus. Eigenlijk voorziet Efeziërs 2:7 in een wonderlijke definitie van Gods genade: Zijn onverdiende vriendelijkheid/goedertierenheid jegens ons door Christus Jezus! Titus 3:4 zegt: "Maar toen de **goedertierenheid** van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is". Hoe kon God zo vriendelijk zijn voor degenen die beschreven zijn in Titus 3:3? "Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend" (Titus 3:3). Waarlijk dit is een vriendelijkheid die helemaal niet verdiend was! Lees 1 Petrus 2:3: "indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere **goedertieren** is". Hebt u geproefd dat de Heer genadig en goedertieren is voor u? Wij verdienen van nature Gods toorn, niet Zijn vriendelijkheid.

Als God zo vriendelijk kan zijn voor dit soort mens dat ik ben, dan kan Hij zeker in mijn leven werken en de vrucht van vriendelijkheid/goedertierenheid in mij voortbrengen.

Liefde is niet jaloers [SV1977: is niet afgunstig]

Jaloersheid is benijden wat iemand anders heeft en daarom gepikeerd zijn op die persoon. We zien bij anderen welvaart, succes, promotie en daar houden wij niet van. Zie Handelingen 7:9: “En de aartsvaders, **die jaloers waren**, verkochten Jozef zodat hij naar Egypte gebracht werd. Maar God was met hem”. Zij haatten Jozef wegens zijn veelkleurig gewaad (een teken van het favoritisme van zijn vader), en hun afgunst leidde tot haat. Zij wierpen hem in een put en zouden hem verlaten hebben om te sterven, maar uiteindelijk werd hij verkocht als slaaf aan een groep koopmannen. **Jaloersheid en liefde gaan niet samen!**

Liefde pronkt niet

Pronken betekent een ijdele vertoning maken met iemands eigen waarden of verworvenheden, bluffen, opscheppen, u gedragen als een bluffer. Men tracht anderen onder de indruk te brengen, men zoekt erkenning en applaus van anderen, men pronkt en laat eigen lofspraak klinken. De Bijbel zegt: “Laat een vreemde u prijzen en **niet uw eigen mond**, een onbekende en niet uw eigen lippen” (Spreuken 27:2).

In 3 Johannes 9-10 hebben we een voorbeeld van een man die met zichzelf pronkte: “Ik heb aan de gemeente geschreven; maar **Diotrefes**, die steeds onder hen de eerste wil zijn, erkent ons niet”. Diotrefes was een bluffer die met “kwaadaardige praatjes” lasterde. Hij had geen liefde voor de broeders. Zijn enige verlangen was de eerste plaats te bekleden, zichzelf te verheffen.

Moge de Heer ons helpen te roemen in de wonderlijke Redder, Hem constant te verheffen door onze woorden en onze daden!

Liefde doet niet gewichtig [SV1977: is niet opgeblazen]

Het woord hier betekent gewichtig doen, zich opblazen met trots. Het gaat om verwaandheid. Paulus gebruikte dit woord voor de Korinthiërs omdat zij een hoogmoedprobleem hadden: zie 1 Korinthiërs 4:6-7; 4:18-19; 5:2; 8:1-2. Liefde is niet opgeblazen maar “liefde bouwt op” (1 Korinthiërs 8:1). Moge God ons nederig maken. God wil dat we kleiner en kleiner worden. “Hij moet meer worden, ik echter minder” (Johannes 3:30).

Liefde handelt niet ongepast

Het grondwoord voor ongepast betekent niet te handelen overeenkomstig gevestigde waarden van goed gedrag en goede smaak. Iemand die zich ongepast gedraagt is hij die zich onbetamelijk, misplaatst, schandelijk, oneerbaar, onfatsoenlijk gedraagt. Het is het gedrag van iemand die lomp handelt, zonder goede manieren, die iets doet waarover hij beschaamd zou moeten zijn. Het is een gedrag met gebrek aan goede smaak, hoffelijkheid en goede manieren.

Als iemand een gentleman zou moeten zijn, dan zou dat de gelovige wel moeten zijn. Als iemand goede smaak en hoffelijkheid en gepast gedrag zou moeten vertonen, dan zou dat het kind van God wel moeten zijn. Hebt u ooit de verfijnde en reinigende invloed van de Heer Jezus Christus opgemerkt? Wanneer een mens wordt gered door genade dan komt hij uit de riool van zonde vandaan, en de Geest van God is in staat hem vrede te geven, hem te veranderen, zijn mond te reinigen, hem te verfijnen, totdat zijn hele karakter gaandeweg anders wordt.

De mens die vervuld wordt met de Heilige Geest gedraagt zich niet ongepast.

Liefde zoekt niet haar eigenbelang [SV1977: zoekt zichzelf niet]

Liefde is niet zelfzuchtig. Een zelfzuchtig mens zoekt zijn eigenbelang; hij ziet zichzelf als nummer één. Hij zoekt zijn eigen voordelen. De Geest van God stelt ons in staat om uit onszelf te komen, en God te eren en weldadig te zijn voor onze naaste, ongeacht persoonlijke kost en opoffering

“Laat niemand zijn **eigen** voordeel zoeken, maar ieder **dat van de ander**” (1 Korinthiërs 10:24). Paulus zocht zijn eigen voordeel niet: “zoals ik ook in alles probeer allen te behagen, door niet mijn eigen voordeel te zoeken, maar dat van velen, opdat zij behouden worden”.

“Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is” (Filippenzen 2:4).

Maar de meesten zoeken echter hun eigenbelang: “Want zij zoeken allen hun eigen belangen, niet die van Christus Jezus” (Filippenzen 2:21). Zij zoeken daarom niet de belangen van de Heer Jezus Christus!

Moge God ons in staat stellen bezorgd te zijn met betrekking tot Zijn wil en het welzijn van anderen.

Liefde wordt niet verbitterd

Het grondwoord betekent hier ook geïrriteerd zijn, geprikkeld tot woede en toorn. De Geest-gevulde persoon zegt: “Ik weiger toe te staan dat anderen mij prikkelen tot woede. Ik weiger hen toe te staan dat ik mijn kalmte en rust verlies”. De Geest van God bestuurt de gelovige, en hij kan kalm, rustig en bedaard blijven.

In het licht van Hebreëën 10:24 kan de gelovige zeggen: “Ik wil enkel aangevuurd worden tot liefde en goede werken, maar ik weiger toe te staan dat een medegelovige me aanvuurt in de verkeerde zin”.

Liefde denkt geen kwaad

Het grondwoord hier betekent eigenlijk: “rekenen, ten laste leggen”. De Geest-gevulde gelovige rekent het kwade niet aan dat hem wordt aangedaan. Hij houdt geen register bij van kwade dingen.

Stel u iemand voor met een notaboek die zegt: “Dat is de vijfde keer deze maand dat u een onvriendelijk woord tegen me sprak. Ik hou er nota van”. Liefde houdt geen schuldenverslag bij. Liefde zegt niet: “Ik zal u daarvoor terug betaald zetten! Ik zal het blijven onthouden. Ik vergeet het niet en ik vergeef het niet!”

Hebt u zo’n mentaal notaboek van de kwade dingen die tegen u begaan zijn?

Waar zouden we staan moest God een notaboek bijhouden van de verkeerde dingen die we hebben gedaan en ze aan ons ten laste zou leggen? “Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal bestaan?” (Psalm 130:3). Als Hij op al onze ongerechtigheden let, ze ons aanrekent, dan zouden we niet bestaan. Het goede nieuws is daarom: “Maar **bij U is vergeving**, opdat U gevreesd wordt” (Psalm 130:4).

Bent u bereid uw notaboek weg te werpen en anderen te vergeven, zoals ook God omwille van Christus u vergeven heeft?

Liefde verblijdt zich niet over de ongerechtigheid

Ongerechtigheid is datgene wat verkeerd is, tegengesteld aan wat juist is, alles wat niet overeenkomt met de standaard van het juiste, rechtvaardige, rechtmatige.

Wat is uw houding wanneer een ander persoon doet wat verkeerd is? Of als er iets fouts is in uw eigen leven? Hoe reageert u dan? Verblijdt u zich daarover?

Een Geest-gevulde mens vindt geen vreugde in de handelingen van kwaaddoen die hij ziet in anderen en in zijn eigen leven.

Als we ons niet horen te verblijden over ongerechtigheid, wat moeten we dan doen? Het tegengestelde van “verblijden” is treuren, bedroefd zijn, klagen, wenen, berouwvol zijn. Hoe bezorgd zijn wij over kwaaddoen? Wanneer was het de laatste keer dat u in het hart bedroefd was over zonde en het verkeerde?

In 1 Korinthiërs 5:1 lezen we over een grote ongerechtigheid: “Men hoort algemeen dat er hoererij onder u voorkomt, en wel zo’n vorm van hoererij waarvan zelfs onder de heidenen geen sprake is,

namelijk dat iemand de vrouw van zijn vader heeft”. De reactie van de Korinthiërs had de volgende moeten zijn: “En u doet zich zo gewichtig voor. **Kunt u niet beter treuren**, om dan hem die deze daad begaan heeft, **uit uw midden weg te doen?** (1 Korinthiërs 5:2).

Zie Jakobus 4:8-9 voor een juiste reactie van de gelovige op zonde: “Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen! 9 Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid”.

Liefde verheugt zich over de waarheid

De persoon in een juiste verhouding met Christus verheugt zich niet over ongerechtigheid maar wel over de waarheid.

Johannes verblijdde zich uitermate over de waarheid:

“Ik heb mij er zeer over **verblijd** dat ik er onder uw kinderen gevonden heb die **in de waarheid wandelen**, in overeenstemming met het gebod dat wij van de Vader ontvangen hebben” (2 Johannes 4).

“Want ik was **zeer verblijd**, toen er broeders kwamen die van uw **waarheid** getuigden, hoe u in de **waarheid wandelt**” (3 Johannes 3).

Lees verder:

- Over Liefde en Waarheid: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/liefde-waarheid.pdf>
- Waarheid spreken in Liefde: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/waarheid-in-liefde.pdf>
- Hebt u de Waarheid lief?: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/waarheidsliefde.pdf>
- Wat is Waarheid?: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/watiswaarheid.pdf>

Liefde bedekt alle dingen

Het grondwoord woord hier heeft de betekenis van “verdragen”, het tolereren van bepaalde toestanden. Het is niet een gewoon woord; het wordt slechts 4 keer gebruikt in het Nieuwe Testament.

1 Korinthiërs 9:12: “wij verdragen alles, opdat wij geen enkele hindernis opwerpen voor het Evangelie van Christus”

Met de context erbij bedoelt Paulus dit: “Wij hebben het recht om stoffelijk gesteund te worden door gelovigen (vers 12). Maar we hebben dit recht niet gebruikt”. In plaats daarvan ondersteunde Paulus zichzelf, met zijn eigen handen, door tenten te maken. Hij hoefde dat niet te doen. De gelovigen zouden hem moeten helpen, maar Paulus wilde niet dat iemand het foute idee zou krijgen dat hij hen enkel voor het geld diende. Dus wilde Paulus alles verdragen (vers 12). Hij wilde zijn rechten niet opnemen, geen enkele hindernis opwerpen voor de zaak van Christus.

Hoe staat het met ons? Willen wij sommige rechten en vrijheden afstaan ter wille van de broeders? Willen wij bepaalde dingen opgeven als dat nodig is om geen struikelblok te vormen voor anderen?

Dit grondwoord dat “verdragen” betekent, heeft ook de betekenis van “bedekken”. Liefde zal niet onnodig de fouten van anderen publiek maken, “want de liefde zal een menigte van zonden bedekken” (1 Petrus 4:8).

Liefde gelooft alle dingen

Uiteraard betekent dit vers niet dat wij goedgegelovig, onnozel moeten zijn. De ware betekenis van deze uitdrukking is dat wij niet achterdochtig zouden zijn. Denk ook aan “kwaadaardige verdachtmakingen” in 1 Timotheüs 6:4. De achterdochtige persoon zegt: “ik verdenk iemand ervan schuldig te zijn aan iets”. De gelovige moet weigeren zijn oor te lenen aan kwaadsprekerij: “Ik weiger te luisteren naar uw geroddel. Ik weiger deze slechte dingen te geloven die u me vertelt over die persoon omdat u niet de feiten kent en de bewijzen niet hebt om ze te ondersteunen”. De persoon die de liefde van Christus manifesteert is bereid te geloven dat iemand onschuldig is totdat bewezen is dat hij schuldig is, en hij wil geloven en accepteren wat mensen zeggen in hun eigen verdediging, tenzij er gegrond bewijs is van het tegendeel. Liefde gelooft alle dingen: ze tracht de best mogelijke constructie te plaatsen op handelingen en gebeurtenissen.

Liefde hoopt alle dingen

Als de gelovige naar de toekomst kijkt, hoort hij een optimistische verwachting te hebben. Onze God heeft alles onder controle wat de toekomst betreft, en Hij werkt alle dingen samen ten goede voor ons en voor Zijn heerlijkheid. Als we wandelen door deze zonde-ervloekte wereld, die de vernietiging tegemoet gaat, kunnen we optimistisch zijn, wetend dat God Zijn plan en programma uitwerkt, en dat Zijn komst naderbij komt. We kunnen van God het hoogste en beste verwachten! Wij hebben de Bijbel gelezen en wij weten dat de Heer Jezus zal overwinnen! Wij staan aan de kant van de overwinning, niet van de nederlaag. Wij zijn **meer dan overwinnaars** door Hem Die ons heeft liefgehad (Romeinen 8:37).

Liefde verdraagt alle dingen

Als wij vervuld zijn met de Geest, stelt God ons in staat het hoofd te bieden aan de ongunstige omstandigheden van het leven, om moedig de moeilijkheden van het leven te verdragen, en te volharden in de moeilijkste beproevingen. Gelovigen kunnen zelfs grote vervolgingen doorstaan, en dan blij zijn.

Handelingen 5:41: “Zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de Raad en waren **verblijd** dat zij waardig geacht waren, omwille van Zijn Naam smaadheid te lijden”. Liefde verdraagt moeilijkheden en vervolgingen.

* * * * *

“Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u **liefde** onder elkaar hebt” (Johannes 13:35).

“De vrucht van de Geest is echter: **liefde**” (Galaten 5:22).

Lees ook:

- o “De Liefde in 1 Korinthiërs 13”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/1Korinthiers13.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm