

De Persoon en het Werk van de Heilige Geest

Les 7/16: De vrucht van de Heilige Geest - Deel 1

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/holyspir/index.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling (ingekort) en voetnoot door M.V.

Gods plan voor elke gelovige is een leven van vruchtbaarheid

Lees Johannes 15:1-17.

De sleutelwoorden in deze passage (woorden die dikwijls herhaald worden) zijn:

Johannes 15:2, 4, 5, 8, 16: "Vrucht".

Johannes 15:4, 5, 6, 7, 9, 10: "Blijf" (in Mij, Mijn, Zijn)

Merk Gods verlangen op voor de gelovige. Hij wenst **vrucht** en Hij wenst **meer vrucht** (vers 2) en Hij wenst **veel vrucht** (vers 8). Het grootste verlangen van een gelovige zou moeten zijn dat God verheerlijkt wordt, en Hij wordt verheerlijkt doordat "u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent" (vers 8).

Galaten spreekt over de "vrucht van de Geest" - zie Galaten 5:20: "De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing". De gelovige moet door "de Geest geleid" worden (Efeziërs 5:18). Als dit waar is zal God de vrucht van de Geest produceren. Dat is niet iets dat de gelovige kan doen; het is iets dat enkel God kan doen.

Wij horen zorgvuldig na te denken over wat **vrucht** is. Beschouw het volgende:

1) Vrucht is de uitdrukking van leven

Vrucht is wat geproduceerd wordt door een **levend** organisme. Vrucht is het resultaat van leven. Enkel een levende plant, wijnstok of boom kan vrucht voortbrengen. De vrucht van de Geest is het resultaat van Gods leven. Niemand kan Gods vrucht hebben tenzij hij Gods leven bezit. Hoe kan iemand Gods leven ontvangen? Lees 1 Johannes 5:11-12: "En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. **12 Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet**"

Vrucht is een uitwendige en zichtbare expressie van inwendig leven. Bijvoorbeeld: er kunnen geen appels zijn tenzij er inwendig leven, kracht, voedsel en sap in de appelboom aanwezig zijn. De druiventros is een zichtbare en uitwendige expressie van het innerlijke leven in de wijnstok. Merk het innerlijke leven en de kracht op in Galaten 2:20: "Christus leeft in mij". Herinner u dat de Geest van God vol leven en vitaliteit is, en dit levert de "vrucht van de Geest" (Galaten 5:22) op. In Romeinen 8:2 wordt Hij "de Geest van het leven" genoemd.

2) Goede vrucht komt van een gezonde boom

Het geheim van vrucht voortbrengen is gezond blijven. Waarom produceren sommige bomen of wijnstokken geen goede vrucht? Er zijn verschillende oorzaken mogelijk: vrieskou, ziekte, rupsen andere schadelijke insecten, enz. Een gezonde boom brengt goede vruchten voort. Zie Mattheüs 7:17-18. De gelovige moet geestelijk gezond en in een juiste relatie met de Heer blijven. Hij moet bepaalde ziekten vermijden, zoals bv. **legalisme** (denken dat hij God kan behagen met zijn eigen werken -- Galaten 3:1-3) of **formalisme** (denken dat uitwendige handelingen van religiositeit een gebrek aan innerlijke kracht en realiteit kan toedekken -- 2 Timotheüs 3:5). Deze ziekten blussen het leven van Christus uit en dimmen iemands kijk op het kruis. De gelovige moet in Christus blij-

ven en verbonden zijn met Hem (Johannes 15:1-5) want verbonden blijven met de ware Wijnstok is de enige gezonde plaats die er is.

3) In de natuur wordt vrucht vrij natuurlijk voortgebracht

De perenboom zwoegt niet en spant zich niet tot het uiterste in om peren voort te brengen, en evenmin maakt hij zich zorgen en piekert niet over de kwestie of er al dan niet peren zullen verschijnen. Integendeel. De perenboom blijft gewoon gezond en de peren groeien op natuurlijke wijzen aan de takken.

Denk aan uw tomatenplanten. Moeten zij erg zwoegen en worstelen en zeggen: “O, op een of andere manier moeten wij ervoor zorgen dat er tomaten verschijnen”? Nee, God brengt tomaten voort op vrij natuurlijke wijze.

Evenzo komt de vrucht van de Geest niet als gevolg van ’s mensen vermoeiende inspanningen of vleselijk streven. **Vrucht is Gods werk**, en Hij is een Expert in het produceren van de beste vrucht.

4) Vrucht helpt te identificeren

Onze Heer zei: “Zo zult u hen dus aan hun **vruchten herkennen**” (Mattheüs 7:20).

Als u appels ziet hangen aan een boom, dan bent u zeker dat het een appelboom is. Als u de echte vrucht van de Geest waarneemt, dan kan u er zeker van zijn dat de Geest van God werkzaam is in die persoon. Soms wordt de vraag gesteld: “Hoe kan iemand bewijs leveren van het feit dat de Heilige Geest in hem woont?” Het grootste bewijs is niet dat deze persoon in talen spreekt (zoals sommigen geloven), of bepaalde emoties ervaart, of tekenen en wonderen verricht (zoals sommigen geloven); het grootste bewijs is de vrucht van de Geest. De vrucht van de Geest is het uitwendige en zichtbare bewijs van het innerlijk leven en de Persoon die in hem leeft, namelijk de Heilige Geest:

“De **vrucht van de Geest** is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. ²³Daartegen richt de wet zich niet” (Galaten 5:22-23)¹.

In Galaten 5:22 is het woord “vrucht” enkelvoud. Er staat **niet**: “De **vruchten** van de Geest”, alhoewel in die verzen negen deugden worden genoemd. Het enkelvoudige “vrucht” spreekt van eenheid. Alhoewel er negen deugden worden genoemd, is er slechts één groep, zoals een tros druiven.



Wie produceerde deze vrucht? Waar kwam de tros vandaan? Het is “de vrucht van de **Geest**” (Galaten 5:22). Deze vrucht komt van de Heilige Geest van God. Het is de vrucht welke Hij produceert in de gelovige. Er is geen sprake van “de vrucht van de christen”. Het is niet iets wat **wij** produceren. Als u wilt weten welke vrucht **wij** produceren, lees dan Galaten 5:19-21: de werken van het vlees!

¹ Merk op dat bij de vrucht van de Geest geen melding wordt gemaakt van de teken- en wondergevallen! De Korinthiërs kampten met vleselijkheid, maar toch hadden zij volop de wondergevallen!

U zou kunnen zeggen: “Wacht even, ik heb een ongeredde buur die erg liefdevol, vriendelijk en ook attent is jegens anderen. Ik heb ook een ongeredde familielid die beter lijkt te voldoen aan de beschrijving van Galaten 5:22-23 dan sommige christenen die ik ken”. Dit kan allemaal waar zijn, maar het feit blijft dat enkel de Geest de vrucht van de Geest kan voortbrengen. Enkel de Geest van God kan echte, zuivere liefde voortbrengen. Al het andere is besmet, menselijk namaaksel. Enkel de Geest kan echte vreugde produceren, en al het andere is valse vreugde geproduceerd door mensen. We moeten een onderscheid maken tussen wat de echte, waardevolle zaak van God is, en wat slechts een product van de mens-in-het-vlees is.

Maak een verschil tussen de vrucht van de mens en de vrucht van God. De vleeselijke mens kan vrienden, familie en zij die vriendelijk zijn **liefhebben**. De geestelijke mens kan **liefhebben** in de aanwezigheid van haat, afkeer of zelfs vervolging. Het vlees kan **vreugde** vinden op verlofdagen, weekends en evenementen van het leven. De *geestelijke* mens kan **vreugde** hebben te midden van ziekte, aan het graf van een geliefde, en te midden van een monotone dagelijkse job. Het *vlees* kan **vrede** hebben in een stille kamer, of in een zeilboot op een meer, of als gevolg van een “happy-ending” verhaal. De *geestelijke* persoon kan **vrede** vinden te midden van problemen, druk en pijn.

Enkel Gods Geest kan de vrucht van de Geest produceren en uitstralen, en de Geest van God woont enkel in het hart van iemand die geloof gesteld heeft in Christus. De ongeredde mens heeft niet de Geest (Judas 19) en kan nooit de vrucht van de Geest voortbrengen.

Merk in Galaten 5:22 het woordje “echter” op. Dit is een woord van contrast. De vrucht van de Geest wordt gecontrasteerd met iets anders dat we al eerder vernoemden, namelijk “de werken van het vlees” (verzen 19-21). De werken van het vlees zijn deze die de mens voortbrengt, zijn eigen gedrag. Ze zijn het product van ’s mensen zondige natuur. Zonde is de wortel; de werken van het vlees zijn de vruchten van de oude natuur.

Lees nu Galaten 5:17 zorgvuldig: “Want het **vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in**; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen”.

Hier gaat het over twee tegengestelden. Men wandelt in de Geest (en manifesteert de vrucht van de Geest) OF men vervult de begeerten van het vlees (en manifesteert de werken van het vlees). Het is het ene of het andere. Er vindt een strijd plaats binnenin het hart van de gelovige (zie hierboven Galaten 5:17). Het is een strijd om de macht: wilt u bestuurd worden door het vlees of door de Geest? Zal het vlees iets voortbrengen of zal God iets voortbrengen? Een andere “het-ene-of-het-andere situatie” wordt genoemd in Galaten 2:20: “Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij”. Het zelf-leven is niet het Christus-leven, en het Christus-leven is niet het zelf-leven. De twee zijn absoluut niet verenigbaar.

“Het is **bekend** wat de werken van het vlees zijn” (Galaten 5:19). Paulus somt de verschrikkelijke werken van het vlees op (verzen 19-21). Het grondwoord dat vertaald werd met “bekend” betekent “zichtbaar, duidelijk gezien, openbaar, evident, blijkbaar, voor de hand liggend”. Dit is het tegengestelde van “verborgen, geheim”. De werken van het vlees zijn geen geheim. Deze werken zijn bekend, duidelijk en openlijk. Met andere woorden, als u wandelt in het vlees en u weet dat niet, dan bent u zonder excuus! Als u wandelt in het vlees en u weet dat niet, dan hebt u het vanzelfsprekende gemist en u bent erin gefaald te zien wat duidelijk is voor allen. God heeft ons een hele lijst gegeven zodat we deze gebreken kunnen herkennen. Hij heeft ons gezegd waar voor uit te kijken. Elke gelovige hoort in staat te zijn duidelijk te onderscheiden of hij wandelt naar het vlees of wandelt naar de Geest. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn en niet moeilijk te beslissen of wij wandelen in het vlees of geleid worden door de Geest.

Er zijn tijden dat de gelovige moet stilstaan en eerlijk voor God zou moeten zeggen: “Dat is een verrot werk van het vlees. God bracht dat niet voort. Ik deed het. Er loopt iets fout. Ik ben de Geest aan het uitdoven, aan het bedroeven. Er moet iets zijn dat de uitstroom van Gods leven verhindert. Mijn relatie met God is op dit tijdstip niet gezond, en ik zal niet tevreden zijn totdat ik de dingen terug heb hersteld”.

Hoe tragisch is het dat gelovigen vaak uren en dagen werken van het vlees voortbrengen. Zij weten dat zij niet wandelen zoals het zou moeten zijn, maar zij lijken zich daar weinig van aan te trekken en doen niets om het probleem te verhelpen.

Als de kraan in uw badkamer begint de druppelen met smerig, stinkend, vuil water, dan ben ik zeker dat u daar iets aan zult willen doen, en u zal trachten het probleem zo snel mogelijk te fixen. Jezus zei: “Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: **Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien**. En dit zei Hij over **de Geest**, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden” (Johannes 7:38-39). Dit is dezelfde levende stroom als deze die beschreven is in Galaten 5:22-23. Dit is de levende stroom die voortgebracht wordt door de Geest van God, en hij stroomt door het leven van God. Wij horen niet tevreden te zijn met enige andere stroom!

Merk hierna de modderige, vuile, ziek makende stroom op die voortgebracht wordt door het vlees (Galaten 5:19-21):

“Het is bekend wat de **werken van het vlees** zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, ²⁰afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, ²¹jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpacten, en dergelijke; waarvan ik u voorzegg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, **dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven**” (Galaten 5:19-21).

De laatste frase in vers 21 heeft veel mensen verontrust en werd dikwijls verkeerd begrepen: “dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven”. Als we eerlijk kijken naar deze lijst van vleselijke, zondige werken, dan kunnen wij onszelf schuldig vinden aan enige van deze dingen, zelfs als gelovigen. Wie van ons kan eerlijk zeggen: “Sinds ik gered ben, ben ik nooit jaloers geweest”? Wie van ons kan zeggen: “Ik heb me altijd op mijn hoede geweest voor de afgoden (1 Johannes 5:21)? Ik liet nooit iets de plaats van God innemen in mijn leven, want ik heb altijd de Heer eerst geplaatst!” Deze lijst van verdorvenheden veroordeelt ieder van ons. Zelfs als christenen hebben we de werken van het vlees gewerkt. Alhoewel we deze dingen haten, toch moeten we onze schuld bekennen: “Ik heb me schuldig gemaakt aan het wandelen in het vlees. Sommige werken van het vlees zijn duidelijk geweest in mijn leven”.

“Wie zulke dingen doen zullen het Koninkrijk van God niet beërven”. Betekent dit dan dat niemand van ons het koninkrijk zal binnengaan?

Beschouw 1 Korinthiërs 6:9-11:

“Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? ¹⁰Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknappen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven. ¹¹Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God”.

Als u de verzen 9-10 leest dan zou u kunnen concluderen dat er geen hoop is voor ieder van ons! Het goede nieuws echter wordt gevonden in vers 11. Hoe kan God toestaan dat schuldige zondaars Zijn koninkrijk beërven. Beërven wij het koninkrijk op basis van hoe goed we hebben geleefd, of op basis van wat Christus voor ons heeft gedaan? Uiteraard dat laatste.

De sleutel om Galaten 5:21 te begrijpen is het woordje “doen”. Dit werkwoord staat in de tegenwoordige tijd en suggereert gewoontegedrag: “wie zulke dingen doen” of “wie zulke dingen blijven doen”. Zij die zich overgeven aan zulke vleselijke werken (beschreven in Galaten 5:19-21) en die daarmee doorgaan, zulke mensen zullen het koninkrijk niet beërven. Als iemands leven gekarakteriseerd wordt door werken van het vlees, en hij erdoor gedomineerd wordt, dan is dat een indicatie dat deze persoon niet gered zou zijn.

Het is een droevige waarheid dat gelovigen in sommige zonden in de lijst vallen, maar deze zonden vormen niet het algemene patroon van hun leven. Het is één ding in een sloot te vallen; het is een ander ding in een sloot te leven. Het is één ding een schaap te zijn dat af en toe vuil wordt door modder; het is een ander ding een varken te zijn dat in de modder leeft als een manier van leven, en daarin ook vreugde schept! Een ware gelovige kan in zonde vallen maar hij haat dit; een ongered persoon leeft in zonde en houdt daarvan.

Noach raakte dronken, maar hij was geen dronkaard. In het algemeen was zijn leven gekarakteriseerd door rechtschapenheid. Abraham loog over zijn vrouw, maar, alhoewel hij in deze zonde viel, bleef hij niet continu in deze zonde. David pleegde overspel en vermoordde de man van een vrouw om zijn zonde toe te dekken. Maar David ging niet verder in deze zonden te leven. Zijn hart was bedroefd en hij beled zijn zonden en keerde terug op het pad van de rechtschapenheid (Psalm 51 en 32). Petrus verloochende de Heer drie keer, en zo ernstig dat deze zonde ook was, ze karakteriseerde Petrus' leven niet. Op de dag van Pinksteren beled hij moedig Christus voor duizenden mensen (Handelingen 2:36). Als je een foto zou maken van Petrus die de Heer verloochent, dan zou je kunnen zeggen dat hij iemand was die Christus ontkende; maar als je een video zou maken van zijn hele leven, dan zou je moeten concluderen dat hij een man was die moedig was en herhaaldelijk Christus beled, ook al kostte hem dat zijn leven. De verloochening van Christus was niet iets dat zijn leven karakteriseerde, ook al was dat een lelijk hoofdstuk in zijn leven.

Het kruis heeft een verschil gemaakt tussen het leven dat we eens leefden en het leven dat we nu leven (zie Galaten 2:20). Is er enige hoop voor de mensen beschreven in 1 Korinthiërs 6:9-10? In vers 11 leren we dat het kruis het verschil kan maken!



Ik ben de Wijnstok, gij de ranken ... Johannes 15:5

Heeft het kruis een verschil gemaakt in uw leven? Als u zou gearresteerd worden wegens het feit dat u christen bent, zouden zij dan genoeg bewijzen hebben om u schuldig te verklaren? Zouden verscheidene ooggetuigen kunnen getuigen dat u hen sprak over de Heer? Als een boom beweert een appelboom te zijn, dan zouden we moeten zeggen: "waar zijn uw appels?". Denk eraan: vrucht identificeert de boom van de vrucht (zie Mattheüs 7:17-19).

Beschouw Mattheüs 12:33: "Stel dat de boom goed is, dan is ook zijn vrucht goed; of dat de boom slecht is, dan is ook zijn vrucht slecht. Want aan de vrucht wordt de boom gekend". Het eerste wat een persoon moet doen is de boom gezond maken. De boom moet goed in orde zijn opdat zijn vrucht goed zou zijn. Als u geen christen bent, dan is het voor u onmogelijk het christelijke leven te leven. Dat zou hetzelfde zijn als auto rijden zonder brandstof. Dat werkt niet. Als u niet de Geest van God hebt (Romeinen 8:9), tracht dan niet de vrucht van de Geest voort te brengen. Dat is niet mogelijk. Maak eerst de boom goed, wat betekent dat u eerst moet geloven in de Heer Jezus Christus (Handelingen 16:31) en God toestaan van u een nieuw schepsel te maken (2 Korinthiërs 5:17).

U kan het christelijke leven niet leven los van Christus. U kan niet heilig leven los van de Heilige Geest.

In Mattheüs 12:34-35 spreekt de Heer Jezus van een ander soort vrucht, de vrucht van onze lippen: “uit de overvloed van het hart spreekt de mond ...” (vers 34). Zoals de vrucht de boom onthult, zo onthult onze taal ons hart. Als iemand vloekt of vuile taal gebruikt, dan wordt zijn hart onthuld. Vuile woorden onthullen een vuil, onwedergeboren hart. Reine woorden onthullen een zuiver hart, want: “De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart, en de slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat” (vers 35).

God wil dat Zijn gelovigen **vrucht voortbrengen!** Hij wil “**meer vrucht**” (Johannes 15:2) en Hij wil “**veel vrucht**” (Johannes 15:8).

In Galaten 5:22 vinden we negen vruchten van de Geest, zoals we reeds zagen: “De vrucht van de Geest is echter: **liefde, blijdschap, vrede, ...**”

In Johannes 15:9-10 vinden we de vrucht “liefde”: “Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn **liefde**.¹⁰ Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn **liefde** blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf”.

In Johannes 15:11 en 16:20, 22 vinden we de vrucht “blijdschap”: “Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn **blijdschap** in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden ...”

In Johannes 14:27 en 16:33 wordt de vrucht “vrede” genoemd: “Vrede laat Ik u, Mijn **vrede** geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden ...”

Dit is precies dezelfde vrucht als in Galaten 5:22! Het gaat om “Mijn” (Christus’) liefde, blijdschap en vrede ... niet deze van het vlees! Daarom moeten wij voortdurend in Hem blijven (Johannes 15).

De Heer wil dat we “in elk goed werk **vrucht** dragen” (Kolossenzen 1:10). Hij wil niet dat we “onvruchtbaar zijn” (Titus 3:14).



Blijf in de Wijnstok.

Blijf verbonden met Christus Die uw Leven is!

(Johannes 15:1-8; Kolossenzen 3:4)