

# De Persoon en het Werk van de Heilige Geest

## Les 5/16: Het verzegelende werk van de Heilige Geest

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/holyspir/index.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)  
Vertaling (ingekort) en voetnoten door M.V.

De verzegelende bediening van de Heilige Geest is een grote bemoedigende waarheid. Vele passages in het Nieuwe Testament helpen ons deze vitale bediening te begrijpen:

1 Korinthiërs 6:19-20: “Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? <sup>20</sup> U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn”.

Paulus beschrijft het lichaam van de gelovige als een “tempel van de Heilige Geest”. Paulus verwachtte van de Korinthiërs dat zij deze waarheid zouden kennen, want hij zegt: “weet u niet?” De Heilige Geest is “in u”. En nu u gered bent, bent u “niet van uzelf” en niet vrij om te leven voor uzelf -- 2 Korinthiërs 5:15 zegt: “Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is”. Gelovigen zijn immers “van God”. Wij werden voor een bijzonder hoge prijs gekocht -- 1 Petrus 1:18-19 zegt: “in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, <sup>19</sup> maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam”. Redding is kosteloos maar zeker niet goedkoop!

Samenvatting:

- o God de Heilige Geest leeft en woont in elke gelovige.
- o Elke gelovige werd gekocht met een prijs en behoort geheel en compleet toe aan de Heer.
- o Elke persoon die de Heilige Geest heeft behoort geheel en compleet toe aan de Heer.

Zie Romeinen 8:9: “Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem”. Dit betekent dat als een persoon de Heilige Geest niet heeft, hij dan Christus niet toebehoort. Daarom: ieder die waarlijk Christus toebehoort heeft de Geest van God in hem wonen.

Samenvatting:

- o Elk persoon die Christus toebehoort heeft de Heilige Geest.
- o Elke ware gelovige heeft de Heilige Geest.
- o Als een persoon de Heilige Geest niet heeft, dan is hij geen waar christen.

Efeziërs 1:13 leert drie dingen die gebeurd zijn bij elke persoon die waarlijk gered is:

“In Hem bent ook u, (1) nadat u het **Woord van de waarheid**, namelijk het **Evangelie van uw zaligheid**, gehoord hebt; in Hem bent u ook, (2) toen u **tot geloof kwam**, (3) **verzegeld met de Heilige Geest** van de belofte”.

We zullen nu deze drie onderdelen van de redding bespreken

- (1) Opdat een persoon gered kan worden moet hij eerst het Woord van de Waarheid horen, en dat is het Evangelie (= goed nieuws) van zijn zaligheid (= redding). Zonder geloof kan een persoon echter niet gered worden (Efeziërs 2:8). Geloof is het correct reageren op het Woord van God. Maar het is niet mogelijk correct te reageren als u Gods Woord, het Evangelie, niet gehoord hebt. Een mens kan niet geloven in de Heer Jezus Christus als hij nooit correct van Hem gehoord heeft (Romeinen 10:14). “Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God” (Romeinen 10:17).

- (2) Veel mensen horen Gods Woord, maar, droevig genoeg, ze worden nooit gered. Want naast het horen moet men correct reageren op Gods Woord door te geloven in de Heer Jezus Christus (Efeziërs 1:13; Handelingen 16:31). Er is maar één manier om gered te worden: door geloof (Efeziërs 2:8), niet door werken (Efeziërs 2:9).
- (3) Als iemand het Evangelie hoort, en daarop correct reageert door zijn vertrouwen te stellen in Christus, en Hem alleen als zijn persoonlijke Redder aanneemt, dan doet God iets wonderlijks met hem: hij wordt verzegeld met de Heilige Geest van de belofte.

2 Korinthiërs 1:21-22: “En Hij Die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God, <sup>22</sup>Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand<sup>1</sup> van de Geest in onze harten gegeven heeft”.

Hier zien we dat het God is Die ons verzegelt, en we worden verzegeld met de Geest van God. God is de Verzegelaar en de Heilige Geest is het Zegel. En het Zegel wordt in onze harten geplaatst. Dit zegel is een teken van **eigenaarschap!**

De Heer weet welke mensen de Heilige Geest in hun hart hebben - Vergelijk 1 Samuël 16:7 met 2 Korinthiërs 1:22.

God weet wie Hem toebehoren, maar hoe kunnen andere mensen weten dat wij de Heer toebehooren? Het antwoord op deze vraag wordt gevonden in het laatste deel van 2 Timotheüs 2:19: “Toch blijft het vaste fundament van God staan, met dit zegel: De Heere kent wie van Hem zijn, en: Ieder die de Naam van Christus noemt, moet zich **ver houden van de ongerechtigheid**”. Een waar christen kan herkend worden aan zijn doen en laten.

Alhoewel mensen **niet zien** dat de Heilige Geest in ons woont, zijn zij wel in staat **de vruchten van de Geest** te zien (Galaten 5:22-23; Efeziërs 5:9). En de Heer Jezus zei: “Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u **liefde onder elkaar** hebt” (Johannes 13:35).

Samenvatting:

- De wereld kan de Heilige Geest in de gelovige niet zien.
- De wereld kan zien hoe wij leven en ons gedragen zodat zij kunnen opmerken dat de Heilige Geest werkzaam is in ons leven.
- De persoon die waarlijk de Heilige Geest heeft, zal willen afwijken van onrechtvaardigheid en zonde. Het is zijn verlangen de Heer te behagen en te gehoorzamen.
- Als een persoon constant in zonde en ongerechtigheid leeft, dan toont dat aan dat hij de Heer niet toebehoort (vergelijk 1 Johannes 2:29; 3:10).
- Als iemand **beweert** een christen te zijn, dan wil dat nog niet automatisch zeggen dat hij een ware gelovige is.

Efeziërs 1:14 zegt over de Heilige Geest: “Die het **onderpand** is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid”. Dit vers spreekt over de **finale** verlossing van de gelovige, wanneer de gelovige voor altijd bij de Heer zal zijn en hij nooit meer zal zondigen. Christus heeft ons beloofd dat Hij op een dag zal wederkomen voor Zijn gelovigen (zie Johannes 14:2-3; Romeinen 8:23). Als een garantie dat Christus’ belofte waar is, heeft God ons Zijn Heilige Geest gegeven als een onderpand waardoor op een dag onze redding zal gecompleteerd worden (vergelijk Filippenzen 1:6). “Die ons ook verzegeld heeft en het **onderpand** van de Geest in onze harten gegeven heeft” (2 Korinthiërs 1:22). “Hij nu Die ons hiervoor heeft toegerust, is God, Die ons ook het **onderpand** van de Geest gegeven heeft” (2 Korinthiërs 5:5).

Om het woord “onderpand” te begrijpen kan je denken aan de verlovingsring die een jongeman aan zijn geliefde geeft. De ring dient als garantie dat hij op een dag het meisje zal huwen dat de ring heeft. Daarom, het feit dat wij de Heilige Geest hebben is een garantie dat op een dag Christus zal komen om ons te ontvangen als Zijn bruid (Johannes 14:1-3). Dan zullen we Hem zien van aange-

---

<sup>1</sup> Gr. Arrhabon, welk woord eigenlijk betekent een onderpand, dat een deel of begin is van het toekomstige goed, dat ons beloofd en verzekerd wordt. De eerste gave van de Geest is een onderpand en verzegeling van onze gehele erfenis, in de hemel.

zicht tot aangezicht (1 Thessalonicenzen 4:16-18) en we zullen dan in een veel nauwere relatie met Hem zijn dan we vandaag genieten (Filippenzen 1:21-23; 2 Korinthiërs 5:8; 1 Johannes 3:1-3).

Samenvatting:

- Het feit dat wij **nu** de Heilige Geest hebben bewijst dat op een dag onze redding gecompleeterd zal worden en we bij de Heer zullen zijn. Allen die verzegeld zijn, zijn voor altijd gered!
- Het is mogelijk voor de gelovige om de Heilige Geest te bedroeven wegens zonde in zijn leven (Efeziërs 4:30).
- Wanneer de gelovige zondigt is het niet zo dat de Heilige Geest hem verlaat (Efeziërs 4:30; Johannes 14:16-17; Hebrëeën 13:5).
- Een gered persoon kan nooit “ontzegeld” worden.
- Als een persoon beweert een christen te zijn, dan zou hij moeten tonen dat hij werkelijk gered is door de manier waarop hij leeft (2 Timotheüs 2:19).

### Een praktisch voorbeeld

Een enveloppe heeft een zegel (zie plaatje hieronder). Het doel van het zegel is zeker te maken dat de inhoud van de enveloppe beschermd blijft, zodat de inhoud veilig zijn bestemming kan bereiken.



God heeft een bestemming bepaald voor elk kind van Hem, een plaats “die in de hemelen bewaard wordt voor u” (1 Petrus 1:4). God wil verzekeren dat elke gelovige veilig afgeleverd wordt aan zijn finale bestemming. De Heilige Geest is dat “zegel”, of de garantie dat wij daar zullen komen.

---

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)