

De Persoon en het Werk van de Heilige Geest

Les 11/16: Wat zijn de resultaten van vervuld zijn met de Heilige Geest

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/holyspir/index.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, ingekort, door M.V.

Elke gelovige is ofwel vervuld met de Geest, ofwel gecontroleerd door het vlees. Ofwel bestuurt God iemands leven, ofwel is het eigen “ik” de bestuurder. Ofwel bestuurt God het schip en is Meester van het roer, ofwel bestuurt de gelovige het schip, los van Hem en Zijn leiding.

In Galaten 5:16 lezen we: “Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen”. Als u wandelt in de Geest dan zal u de begeerte van het vlees niet vervullen, en als u de begeerte van het vlees vervult, dan wandelt u niet in de Geest. Een schip kan niet bestuurd worden door twee stuurmannen tegelijk. Ofwel leidt God, ofwel leidt het eigen ik volgens de oude natuur.

Als gelovigen danken we God dat Christus de kapitein is van onze zielen, maar het probleem is dat wij Hem niet altijd toestaan het schip te besturen. Wij willen graag zelf het roer in handen houden. En dikwijls weigeren we ons over te geven aan Zijn bestuur, en zo blussen wij Zijn werking.

De vraag die we wensen te beantwoorden is deze: Hoe kan ik onderscheiden of ik al dan niet vervuld ben met de Heilige Geest? Wat zijn de aanwijzingen van vervuld te zijn met de Heilige Geest? Met andere woorden: hoe zal dat herkend worden?

De Bijbel maakt duidelijk dat we zouden moeten in staat zijn te herkennen of een persoon vervuld is met de Heilige Geest. In Handelingen 6 wordt de gelovigen gezegd zeven mensen te selecteren die de tafels zouden bedienen: “Zie daarom uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft, **vol van de Heilige Geest** en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen” (Handelingen 6:3). Voor het kiezen van deze zeven mannen moesten zij aan bepaalde kwalificaties voldoen, en een van die kwalificaties was dat de man vervuld met de Heilige Geest moest zijn, een geestelijk mens. Het is in deze passage duidelijk dat het mogelijk is te herkennen of een persoon al dan niet vervuld is met de Heilige Geest. Zij moesten zulke personen aanduiden, mensen die bewezen dat de Heilige Geest hun leven bestuurde.

De Schrift maakt ook duidelijk dat we in staat zouden moeten zijn te herkennen wanneer iemand bestuurd wordt door het vlees. Galaten 5:19 zegt: “Het is **bekend** wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid”. Het grondwoord dat vertaald werd met “bekend” betekent ook “openlijk zichtbaar, evident”. Wanneer iemand naar het vlees wandelt, dan moet u in staat zijn dit gemakkelijk te herkennen. Het is iets dat duidelijk gezien wordt. Het is als vuile was die uithangt voor ieders oog.

[Noot: Terwijl de werken van het vlees vaak zichtbaar en evident zijn, kunnen ze ook bedrieglijk zijn. We kunnen niet zien wat er aan de binnenkant van een mens, in zijn hart en geest, gaande is. Iemand kan geestelijk lijken te zijn, maar zijn hart kan niet recht zijn en zijn geest kan verdorven zijn].

De werken van het vlees zijn vaak duidelijk zichtbaar. Zie Galaten 5:19-21: “Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, ²⁰ afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, ²¹ jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpacten, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven”.

Als u schuldig bent aan overspel en ontrouw aan uw echtgenote, dan kunnen we veilig stellen dat u niet met de Geest vervuld bent. Als u dronken wordt dan bent u niet vervuld met de Geest. Als u naar het vlees wandelt, dan bent u niet vervuld met de Geest. Deze twee staan tegenover elkaar. Het vlees produceert bepaalde dingen; de Geest produceert bepaalde dingen, en als u de resultaten ziet dan zou het evident moeten zijn welke de bron is.

Als de gelovige wandelt in de Geest, en als de Geest van God zijn leven bestuurt, dan moet het resultaat daarvan het volgende zijn: “De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. ²³ Daartegen richt de wet zich niet” (Galaten 5:22-23).

Dit is wat de Geest van God voortbrengt en we zouden in staat moeten zijn Zijn vrucht te onderscheiden, eerst in ons eigen leven, maar ook in de levens van anderen. De volheid van de Geest wordt aangetoond door de vrucht van de Geest. Als er geen vrucht is, dan is er geen vervulling. De vervulling resulteert in vrucht, een vrucht die enkel God kan voortbrengen.

Vrucht is openlijk zichtbaar. Daarom zegt Mattheüs 5:16: “Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken”.

De discipelen moesten dienaren (diakenen, Grieks *diakonoi*) selecteren die vervuld waren met de Geest, en deze kwalificatie zou erg duidelijk zijn voor hen die geestelijk onderscheidingsvermogen bezitten.

De context van Efeziërs 5:18

In Efeziërs 5:18 vinden we een belangrijk gebod: “word vervuld met de Geest”. We bestudeerden dit in detail in onze laatste les. Het resultaat van vervuld te zijn met de Heilige Geest wordt gezien in de verzen die daarop volgen:

Efeziërs 5:19

“En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart”.

Merk op wat dit vers **niet** zegt: “spreek tot uzelf in tongen of in vreemde extatische uitingen”. De charismatische beweging leert dat spreken in tongen het bewijs is van vervulling met de Geest, en dat als u niet in tongen gesproken hebt dit dan aangeeft dat u niet vervuld bent met de Heilige Geest, maar als u in tongen hebt gesproken dit dan wel aangeeft dat u vervuld bent met de Geest. Maar dit is niet wat de Schrift leert.

Wat leert Efeziërs 5:19 dan wel? De vrucht van de Geest is vreugde, en de Geestvervulde gelovige is in staat te zingen en zich te verheugen in de Heer, ook wanneer hij door diepe beproevingen gaat.

Efeziërs 5:20

“En dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus”.

De Geestvervulde gelovige is een dankbare gelovige. Als u ondankbaar bent, dan bent u niet Geestvervuld. Hoe dankbaar kunnen we zijn wegens het feit dat God aan het roer staat en het schip van ons leven bestuurt! Hoe dankbaar kunnen we zijn dat Hij alles bestuurt wat in onze levens gebeurt en Hij is tevens in staat alle dingen te laten samenwerken voor ons goed (Romeinen 8:28).

Efeziërs 5:21 en de volgende verzen

“Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods ...”

God ziet uit naar een onderdanig hart. Elke gelovige moet Hem onderdanig zijn. Vrouwen moeten onderdanig zijn aan hun mannen. Kinderen moeten onderdanig zijn aan hun ouders. Werknemers moeten onderdanig zijn aan hun baas. Waar zouden we moeten zien naar een onderdanige, Geestvervulde gelovige? Niet 's zondags in de kerk, waar ieder zijn best tracht te doen om zich van zijn mooiste kant te laten zien. De beste plaats is te kijken waar de gelovige leeft gedurende de week. Bijvoorbeeld, hoe reageert de gelovige werknemer als de baas een slechte dag heeft? Als de echtge-

noot thuiskomt van het werk, na een lange en vermoeiende dag, hoe gaat hij dan om met zijn vrouw en kinderen, zien wij hem dan onder de invloed en controle van de Heilige Geest op dat moment?

Wat doet de vrouw nadat zij een moeilijke dag had met de kinderen, wanneer ze helemaal uitgeput is, en haar man thuiskomt in een slechte stemming en klaagt over het eten? Is ze lankmoedig? “De vrucht van de Geest is echter: ... lankmoedigheid” (= traag tot boos worden; Galaten 5:22, SV1977). Of zal ze ontploffen zoals een vuurberg?

De plaats om Geestvervulling te zien is thuis, de werkplaats, plaatsen en gelegenheden waar iemands effectiviteit wordt getoetst (“het moment van de waarheid”).

Vrijmoedigheid om het Woord te spreken

Een ander bewijs van de vervulling met de Geest is Gods Woord moedig te spreken zonder vrees voor de consequenties. We vinden dit herhaaldelijk in het boek Handelingen.

Handelingen 1:8: “maar u zult de **kracht** van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult **Mijn getuigen** zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde”.

De Heilige Geest geeft de gelovige kracht om Zijn getuige te zijn, om op Christus te wijzen, middels leven en lippen.

Handelingen 4:31: “En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God **met vrijmoedigheid**”. Zij waren vrijmoedige getuigen voor Christus. Ze waren niet bevreesd om van Hem te spreken en het goede nieuws met anderen te delen. En onthoud: hun vrijmoedigheid was erg kostbaar. Zij konden gemakkelijk in de gevangenis geraken voor het vrijmoedig verkondigen van het Evangelie. In feite hadden deze gelovigen pas in de gevangenis gezeten wegens hun onbevreesde prediking, en in hoofdstuk 5 zouden zij opnieuw in de gevangenis belanden!

Petrus' vrijmoedige boodschap in Handelingen 4:8-12 kan geparafraseerd worden als: “Jullie kruisigden Hem! Jullie wezen Gods Hoeksteen af! Jullie vermoordden de enige Redder!”. De vervulling met de Geest resulteerde in erg stoutmoedig en vreesloze prediking.

Handelingen 13:9-10: Paulus had de vrijmoedigheid om de confrontatie aan te gaan met vijanden van het Evangelie.

Handelingen 7:55: Stefanus had vrijmoedigheid te midden van vervolging, en standvastigheid zelfs toen hij ter dood werd gebracht door steniging.

Een voorbeeld uit de kerkgeschiedenis

Thomas Cranmer was in Engeland de grote kracht achter de protestantse reformatie, in het midden van de 16^{de} eeuw. In 1555 werd hij geëxcommuniceerd door de rooms-katholieke kerk. Toen de druk toenam verzwakte Cranmer en ondertekende hij zelfs een verklaring waarin hij de principes van de reformatie verloochende. In die tijd keerde hij zijn ogen af van de Heer, en het is veilig te zeggen dat hij toen niet vervuld was met de Geest. Later, echter, herriep hij deze verloochening en hij deed dat op een manier die zijn executeurs nooit zouden vergeten. Hij moest naar de brandstapel gaan op bevel van Queen Mary (die streng katholiek was en haast 300 mensen op de brandstapel zette, en daardoor de naam kreeg van “Bloody Mary”). Cranmer herriep deze verloochening en in de sterkste termen verklaarde hij zijn geloof in Christus. Op een dramatische manier toonde hij hoe hij zich voelde over zijn ontkenning van de principes van de reformatie. De hand die de verloochening had ondertekend hield hij vastberaden in de vlammen totdat ze helemaal verbrand was. Daarna verschroeden de vlammen zijn lichaam, en hij stierf de dood van een martelaar. Hij zou dit soort van dood niet kunnen doorstaan hebben los van de vervulling met de Heilige Geest. Cranmer was zoals Petrus, omdat hij zijn Heer verloochende, maar zich later herstelde op een wonderlijke wijze.

Geloof

Handelingen 11:24, over Barnabas: “Want hij was een goed man en **vol** van de Heilige Geest **en van geloof**; en er werd een grote menigte aan de Heere toegevoegd”.

De volheid van de Geest en geloof gaan samen. Wanneer God het bestuur in handen heeft, dan vertrouwt en rust het hart van de gelovige op Hem. De Geestvervulde gelovige is gekend door zijn geloof; de vleselijke gelovige is gekend door zijn ongeloof en zijn falen om God te vertrouwen. De Geestvervulde gelovige wordt beschermd door het schild van het geloof, en door het zwaard van de Geest welke het Woord van God is.

De bediening van de Heilige Geest

Johannes 16:14: “Die [= de Geest van de Waarheid, vs. 13] zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen” (Johannes 16:14). De belangrijkste bediening van de Heilige Geest is het **verheerlijken van de Zoon**, Hem verheffen. Wanneer de Geest van God aan het werk is in mijn leven, wat zal dan het resultaat zijn? De Heer Jezus Christus zal meer en meer kostbaar worden voor mij, en ook Zijn Woord, de Bijbel. De Geestvervulde mens is hij die vervuld is met Christus en die zich in Hem verheugt en in Hem rust en op Hem vertrouwt. Een Christusgecentreerd mens is een Geestvervuld mens; een zelfgecentreerd mens is hij die wandelt in het vlees. Het vlees wil het eigen ik verheerlijken en de Geest wil Christus verheerlijken.

Romeinen 14:17

“Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit **gerechtigheid en vrede en blijdschap** in de Heilige Geest” (Romeinen 14:17).

We moeten nooit het zicht verliezen op wat essentieel is, en wat niet echt belangrijk is. Als een gelovige geen varkenskotelet eet, uit liefde voor een medegelovige, dan heeft hij niets essentieels verloren of opgeofferd. Als een gelovige zijn gerechtigheid verliest of opoffert, dan is er een ernstig probleem. Of u een hamburger eet, of niet, is niet belangrijk. Maar, als u Gods blijdschap en vrede verliest, dan is dat een reden tot bezorgdheid voor de persoon die geboden wordt vervuld te zijn met de Geest (Efeziërs 5:18, en vgl. Galaten 5:22-23). Wat echt belangrijk is, is niet wat we ETEN, maar wel de VRUCHT die voortgebracht wordt door Gods Geest.

Het “koninkrijk van God” in algemene zin, is daar waar God regeert. In de toekomst zal God regeren op deze aarde. In die tijd:

Zal **GERECHTIGHEID** een realiteit zijn in de wereld (Jeremia 33:15).

Zal **VREDE** een realiteit zijn in de wereld (Jesaja 9:6-7).

Zal **BLIJDSCHAP** een realiteit zijn in de wereld (Jesaja 65:18-19). Ook Mattheüs spreekt over het binnengaan in het koninkrijk, met deze woorden: “ga in, in de vreugde van uw heer”.

Waar regeert God vandaag? Hij regeert in de harten van de gelovigen. Christus kwam de eerste keer om de dingen recht te zetten in de harten van mensen. Christus zal een tweede keer komen om de dingen recht te zetten in de wereld. Vandaag zijn gerechtigheid, vrede en blijdschap geen realiteiten in onze wereld, maar ze kunnen realiteiten zijn in onze persoonlijke levens, door middel van de vrucht van de Geest (Galaten 5:22-23: “liefde, blijdschap, vrede”). Is gerechtigheid een vrucht van de Geest? Zie Efeziërs 5:9 en Filippenzen 1:11:

“Want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en **rechtvaardigheid** en waarheid” (Efeziërs 5:9). “Vervuld met vruchten van **gerechtigheid**” (Filippenzen 1:11).

“De dagen van gerechtigheid en liefde zullen regeren op deze aarde! Maar dat zal niet eerder gebeuren dan wanneer de Rechtvaardige zal wederkomen om ongerechtigheid te oordelen en gerechtigheid te stichten. Stel het u niet anders voor, maar lees de Schrift hierover. Onthoud enkel dat de Heilige Geest in u is, gelovige, en Hij zal koninkrijksdingen voortbrengen, zelfs nu, in u” (William Newell, *Old Testament Studies*, Vol. 1, p. 219).

Te stellen vragen indien de resultaten van vervulling met de Geest niet gevonden worden in mijn leven

Is er niet-beleden (aan God) zonde in mijn leven? Is er enige zonde die ik aan anderen moet belijden?

Bedroef ik de Geest door in bepaalde zonden te volharden? Weiger ik bepaalde zondige pleziertjes na te laten?

Neig ik tot zekere gewoonten waarvan ik weet dat ze God niet behagen.

Breng ik elke dag kwalitatieve tijd door met de Heer, door de Schrift te onderzoeken en God in gebed te ontmoeten?

Gebruik ik mijn vrije tijd op een heilzame, nuttige manier, waardoor ik mijn wandel met de Heer verbeter? Of besteed ik veel tijd aan onvruchtbare televisieprogramma's en internetbezigdheden, die de verlangens van het vlees voeden?

Wandel ik in de Geest? Hang ik af van de Heer voor Zijn hulp en bekwaamheid, of ga ik door de dagen om mijn eigen dingen te doen. Erken ik mijn nood aan Zijn hulpmiddelen, of hang ik af van mijn eigen hulpmiddelen? Erken ik dat ik zonder Hem niets kan doen? Erken ik dat tenzij de Heer het huis bouwt, mijn inspanningen tevergeefs zijn? Erken ik dat het niet door mijn macht of kracht is, maar door de Geest en door Hem alleen?

Blus ik de Geest uit? Hinder ik Gods werking in mijn leven? Weiger ik "JA" te zeggen tegen wat God wil? Wil ik Gods wil doen, ongeacht wat deze is? Is er een gebied in mijn leven waar ik me niet overgeef aan Hem? Heeft Hij mij helemaal, maar hou ik afstand op sommige gebieden? Geef ik me elke dag aan Hem en zeg: "Heer, hier ben ik, vorm me, vul me, gebruik me"?

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm