

# De Persoon en het Werk van de Heilige Geest

## Les 10/16: Hoe vervuld worden met de Heilige Geest

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/holyspir/index.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)  
Vertaling, ingekort, door M.V.

Gods wonderlijk doel is de gelovige te transformeren naar het beeld van Zijn Zoon (Romeinen 8:28-29; 2 Korinthiërs 3:18). God verlangt ernaar het karakter van Zijn Zoon in de gelovige te vormen door de vrucht van de Geest voort te brengen (Galaten 5:22-23). Wat is het echter wat dit tegenhoudt te gebeuren? Als de Geest van God in de gelovige woont, en God wil dat de gelovige vruchtbaar is, waarom is de gelovige dan soms vieselijk en vruchteloos?

Als de vrucht van de Geest liefde is, waarom zijn we dan zo vaak liefdeloos en zelfzuchtig? Waarom missen we de vreugde die God wil dat wij ze hebben? In plaats van lankmoedig (geduldig) te zijn met anderen, waarom zijn we dan vaak niet te houden? Waarom missen gelovigen vaak zelfcontrole? Hoe komt het dat onze levens dikwijls niet onder Gods controle staan?

In Galaten 2:20 lezen we: “Christus **leeft** in mij”. Christus is in mij en Hij wil Zijn leven in mij uitleven, maar waarom zijn er dan tijden dat het lijkt alsof de Heer Jezus Zijn leven **niet** in mij leeft? Het probleem is dat wij dikwijls in de weg staan. Vaak staan we de Heer niet toe Zijn werk in ons te doen. God verheugt Zich in het voortbrengen van vrucht in de gelovige, maar Hij zal dat enkel doen wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Hoe kunnen we vervuld worden met de Geest? Christelijk leven is niet een of andere gecompliceerde procedure die boven ons bevattingsvermogen ligt. Er is niet zoiets als een moeilijke, geheime formule die we moeten ontdekken voordat we een Geest-vervuld persoon kunnen zijn. God geeft erg eenvoudige instructies over wat we moeten doen om Geest-vervuld te zijn. Deze les behandelt deze instructies.

### Het sleutelgebod (Efeziërs 5:18)

Is het niet mogelijk het christelijke leven te leven, een leven te leven dat de Heer aangenaam is? Hoe harder we proberen, hoe meer we falen. “Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweegbrengen, dat vind ik niet” (Romeinen 7:18). Alhoewel wij de Heer willen behagen, hebben wij niet de kracht of de bekwaamheid om het te doen. Het goede nieuws echter is dat God in staat is om het onmogelijke mogelijk te maken! “Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn” (Lukas 1:37).

Beschouw Efeziërs 5:17: “Wees daarom **niet onverstandig**, maar **begrijp** wat de **wil** van de Heere is”. Gelovigen moeten verstandig zijn. Hij wenst dat wij Zijn wil begrijpen! Gods wil wordt gevonden in vers 18: “En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar **word vervuld met de Geest**” (Efeziërs 5:18). Twee uitersten worden opgevoerd: een dronken man wordt bestuurd door de alcohol; de Geest-vervulde gelovige staat onder het bestuur van de Geest van God.

Laten we eens kijken naar twee voorbeelden van het woord “vervuld”. In Lukas 5:26, bij de genezing van een verlamde, wordt gezegd: “En ontsteltenis greep hen allen aan en zij verheerlijkten God, en werden **vervuld met vrees**”. Dit betekent dat zij gecontroleerd, beheerst, bestuurd, gedomineerd werden door vrees, en dit deed hen op een bepaalde manier handelen. Lukas 6:11, bij de genezing van iemands verschrompelde hand, lezen we: “Zij waren **vol** [= vervuld met] woede en spraken er met elkaar over wat zij met Jezus zouden doen”. De vijanden van de Heer werden bestuurd door woede en dit deed hen ook op een bepaalde manier handelen. Zij beslisten om alles te doen wat ze konden om van Jezus af te raken. Vergelijk ook Johannes 16:6: “Maar omdat Ik deze

dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart **vervuld**". Zij werden gecontroleerd, gedomineerd door droefheid.

De de term "vervuld" draagt dikwijls het idee van gecontroleerd te worden door iets, onder de invloed te zijn van iets.

Iemand die dronken is handelt op een onnatuurlijke manier. Evenzo handelt iemand die met de Geest vervuld is op een onnatuurlijke manier; hij handelt niet zoals zijn normale zelf maar hij handelt volgens zijn nieuwe zelf, zijn nieuwe schepping in Christus (2 Korinthiërs 5:17).

Het werkwoord "word vervuld" in Efeziërs 5:18 staat in de tegenwoordige tijd. Het betekent dat de gelovige moet vervuld worden met de Heilige Geest.

Het werkwoord "word vervuld" in Efeziërs 5:18 staat in de lijdende vorm. Dit betekent dat we niet onszelf vervullen, maar we moeten de Geest toestaan dat Hij ons vervult.

Het werkwoord "word vervuld" in Efeziërs 5:18 is een gebod dat elke gelovige moet gehoorzamen. Niet vervuld worden met de Geest is ongehoorzaamheid, het is geen optie om vervuld te worden maar een vereiste en essentieel. Het gaat om een juiste relatie met onze God, en Hem niet hinderen te werken in onze levens.

Vergelijk met het vorige vers, Efeziërs 5:17: "Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de **wil** van de Heere is".

Om vervuld te worden met de Heilige Geest zijn er drie voorwaarden die vervuld moeten worden, en deze drie voorwaarden staan in drie nieuwtestamentische passages, die elk een gebod vormen met betrekking tot de Heilige Geest:

### 1) **bedroef de Heilige Geest van God niet (Efeziërs 4:30)**

"En **bedroef** de **Heilige** Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing" (Efeziërs 4:30).

Er zijn twee sleutelwoorden in dit vers. We hebben ten eerste het woord "Heilige". We mogen nooit vergeten dat Degene die in ons woont de **Heilige** Geest is. De Heilige God leeft binnenin ons, en Hij staat helemaal apart van alles wat zondig en vervuild is. En onthoud: de Heilige God in ons haat zonde! Hij zal nooit iemand vervullen die vervuild is door zonde.

Ten tweede hebben we het woord "bedroeven". Dit woord is zowel een liefdewoord als een haatwoord. Als voorbeeld hiervan, beschouw een politiemann in de narcotica divisie. Hij heeft de schade gezien die illegale drugs veroorzaken aan talloze mensen en hij haat de manier waarop deze drugs zoveel levens geruïneerd hebben. Als gevolg daarvan heeft hij zijn leven gewijd aan de opleiding van jonge mensen en hij tracht hen ervan te weerhouden dit schadelijke pad op te gaan. Maar op een dag ontdekt hij dat ook zijn eigen zoon verslaafd is aan drugs. Zijn reactie is die van droefheid. Hij haat de drugs maar hij is bedroefd nu zijn eigen zoon erin verwickeld is. Als iemand die je liefhebt iets doet wat je haat, dan ben je bedroefd.

Zo is het ook met de Heilige Geest. Hij houdt erg van de gelovige, maar wanneer de gelovige iets doet wat Hij haat (wegens Zijn heiligheid), dan is Hij bedroefd. Zonde bedroeft de Heilige Geest en Hij weigert een onrein vat te vullen.

In de context van Efeziërs 4 zijn er sommige zonden die de Heilige Geest bedroeven:

**25** Leg daarom de **leugen** af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn immers leden van elkaar.

**28** Wie gestolen heeft, moet niet meer **stelen**, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft.

**29** Laat er geen **vuile taal** uit uw mond komen, maar wel iets goeds, dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen.

**31** Laat alle **bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster** van u weggenomen worden, met **alle slechtheid**,

<sup>32</sup> maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft” → hier zal een geest die **niet vergeeft**, samen met **onvriendelijkheid** en **onbarmhartigheid**, de Heilige Geest bedroeven.

Zie 1 Johannes 1:5: “En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, **dat God licht is** en dat in Hem in het **geheel geen duisternis is**”.

God is absoluut LICHT (zuiver, heilig). God weigert een gelovige te vervullen die gecontamineerd is met zonde. Het goede nieuws is dat God Zijn gelovigen iets aanreikt waardoor zij rein kunnen zijn:

“Als wij onze zonden **belijden**: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te **vergeven** en ons te **reinigen** van **alle** ongerechtigheid” (1 Johannes 1:9).

Als wij onze zonden belijden, dan zal God ons vergeven en reinigen. [Noot: De vergeving waarvan hier sprake is, is niet de vergiffenis tot redding, maar het is het soort van vergiffenis waarbij de zondigende gelovige hersteld wordt in de gemeenschap met de Vader. Zie onze studie: “Twee aspecten van vergiffenis”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vergiffenis-2-aspecten.pdf> ].

Vaak nemen gelovigen zonden niet ernstig. We neigen ertoe zonde te tolereren. We spelen met zonde en dekken ze toe. We weigeren zonde te zien en te erkennen.

God neemt zonde echter heel ernstig op, zozeer dat Hij Zijn Zoon zond naar het kruis om het zondeprobleem op te lossen! Het belijden van zonden omvat eerlijk te zijn tegen God en zonde te erkennen voor wat ze is.

Wij moeten zonden zien zoals God ze ziet en zonde haten zoals God ze haat. Het belijden van zonde betekent dat de gelovige voor God komt en zegt: “Ja, Heer, ik heb gezondigd en dit is wat ik heb gedaan. Dank u Heer dat u in 1 Johannes 1:9 beloofd hebt om me te reinigen van alle zonde en de gemeenschap te herstellen. Ik wil een rein vat zijn voor Uw gebruikmaking”.

Samenvatting van de eerste voorwaarde: sta niet toe dat zonde onbeleden blijft. Bedroef de Heilige Geest niet Die in u woont. Hij zal weigeren u te vervullen in uw onreine staat.

## **2) Blus de Geest niet uit (1 Thessalonicenzen 5:19)**

Denk aan een kampvuur. Een kampvuur kan allerlei dingen doen. Het kan de kampeerders verwarmen, water koken, eten koken. Als iemand langskomt en een emmer water op het vuur werpt, dan is het gedaan met de werking van dat vuur. Het vuur werd uitgeblust.

De Geest van God is als een machtige vlam en kan de gelovige laten schijnen voor de Heer. Hij wil in ons werken om de vrucht van de Geest in ons voort te brengen, het leven van de Heer Jezus Christus in ons.

We blussen de Heilige Geest uit elke keer als we Hem niet toestaan te werken in ons. Hoe blussen wij de Geest uit? We doen dit telkens als we “Nee” zeggen tot God, als we ons niet willen overgeven aan Hem om Zijn wil te doen.

Denk aan een koppige ezel die zijn eigen weg wil gaan. God kan ons niet besturen wanneer wij onze eigen weg willen gaan en God tegenstaan in wat Hij wil dat wij doen.

Romeinen 6:13: “En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar **stel uzelf ter beschikking** aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God”.

De gelovige met een overgevend, ter beschikking stellend hart zegt: “Ja Heer, ik zal doen wat U wilt wat ik doe; ik zal gaan waar ook U me wilt laten gaan. U overgeven aan God omvat dat u God het recht geeft Zijn weg te gaan en gewillig te zijn Gods wil te doen, wat ook, wanneer ook, hoe dan ook en waar ook.

Als we JA gaan zeggen tot God, dan moeten we NEE zeggen tegen onszelf: “Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen” Lukas 9:23).

### Voorbeelden van overgave

Paulus: “Heere, wat wilt U dat ik doen zal?” (Handelingen 9:6).

Jesaja: “Toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij” (Jesaja 6:8).

Samuël: “En Samuel zei: Spreek, want Uw dienaar luistert” (1 Samuël 3:10).

De Heer: “laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden” (Lukas 22:42).

### 3) Wandel door de Geest (Galaten 5:16)

“Maar ik zeg: **Wandel door de Geest** en u zult zeker de **begeerte** van het vlees niet volbrengen” (Galaten 5:16). Wandelen door de Geest betekent te wandelen in afhankelijkheid van de Geest. Wij horen constant te wandelen door de Geest, in de kracht van de Heilige Geest die in ons woont.

Wandelen door de Geest betekent dat ik **afhankelijk** ben van de Geest om me te helpen wandelen op Gods weg. Ik kan dat niet van mezelf. De Heer Jezus zei: “**zonder Mij kunt u niets doen**” (Johannes 15:5). Als ik tracht het christelijke leven te leven in mijn eigen kracht, onafhankelijk van de hulp van de Geest, zal ik zeker falen.

Denk aan iemand die waterski beoefent. Wat gebeurt er als deze persoon zegt: “ik hoef me niet vast te houden aan dit touw”. Van zodra hij het touw loslaat begint hij in het water te zakken. Evenzo kan een handpop niets doen zonder de hand van de poppenspeler.

Vaak stellen we ons afhankelijk van God op bij moeilijke dingen, maar er zijn andere dingen waarbij we ons comfortabel voelen en denken dat we die gemakkelijk zelf kunnen afhandelen. Een vrouw zou kunnen zeggen: “Wie heeft de Heer nodig voor de vaatwas, de was of de strijk. Deze taken kan ik comfortabel door mezelf doen, maar Heer, als ik in de problemen kom, dan laat ik het u wel weten”. Mannen hebben ook verantwoordelijkheden waarvan zij denken dat ze die goed zelf kunnen nakomen, zoals het repareren van dingen, klussen of het rijden met de wagen. Er is hier een groot gevaar. De meeste uren spenderen we aan dingen die in onze comfortzone liggen, en ze zijn niet moeilijk, en we kunnen daardoor snel de houding van afhankelijkheid en bewustzijn van God verliezen die wij zo nodig altijd moeten hebben.

Ben ik afhankelijk van de Heer voor hulp en sterkte, moment bij moment, of worstel ik in mijn eigen kracht en tracht ik dingen te volbrengen door mezelf, in de energie van het vlees? Ben ik God-bewust en God-afhankelijk?

### Conclusie

We hebben drie voorwaarden besproken die noodzakelijk zijn als we willen vervuld zijn met de Geest en bestuurd worden door God:

**Bedroef de Heilige Geest van God niet**

**Blus de Geest niet uit**

**Wandel door de Geest**

Mochten we niet toestaan dat enige onbeleden zonde ons berooft van onze gemeenschap met God. Mochten we niet rebelleren tegen God door te weigeren Zijn wil te doen. Mochten we niet zoeken God te dienen in onze eigen kracht, maar laten we constant op God rekenen om enkel te doen wat Hij kan doen in ons!