

De Persoon en het Werk van de Heilige Geest

Les 1/16: De Persoonlijkheid van de Heilige Geest

Bron: <http://www.middletownbiblechurch.org/holyspir/index.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

Is de Heilige Geest een Persoon, of is Hij louter een werkzame kracht, een macht, een soort van energie, een invloed?

Valse zienswijzen

Vele sekten/culten leren valse dingen over de Persoon van de Heilige Geest. Zij ontkennen dat Hij een Persoon is.

- Arius (vroeg in de 4^{de} eeuw: 309-336 n.C.) werd “De eerste Jehovah’s getuige¹ genoemd wegens zijn ketterse zienswijze over de Persoon van Christus, en was een afspiegeling van de hedendaagse Jehovah’s getuigen. Hij leerde dat de Heilige Geest “de uitgeoefende energie van God” was.
- Socinus leefde in de 16^{de} eeuw en was de stichter van wat uiteindelijk het Unitarianisme werd. Hij leerde dat de Heilige Geest de “eeuwig voortgaande energie van God” was.
- Jehovah’s getuigen, in hun boek *De Waarheid die tot eeuwig leven leidt*², propageren deze dwaling: “Hij bracht de schepping niet met werktuigen tot stand zoals door mensen worden gebruikt, maar door middel van zijn heilige geest, ofte wel zijn onzichtbare werkzame kracht” (p. 20). In hetzelfde boek staat verder: “Wat de ‘Heilige Geest’ betreft, de zogenoemde ‘derde Persoon van de Drie-eenheid’, wij hebben reeds vernomen dat deze niet een persoon, maar Gods werkzame kracht is. Johannes de Doper zei dat Jezus met heilige geest zou dopen net zoals Johannes met water had gedoopt. Water is geen persoon, noch is de heilige geest een persoon. ... (de apostelen) ‘allen met heilige geest [werden] vervuld’. Werden zij ‘vervuld’ met een persoon? Neen, maar zij werden vervuld met Gods werkzame kracht” (p. 24). **Dit is een erg duidelijke ontkenning dat de Heilige Geest een persoon is. Zij verwijzen naar de Heilige Geest als een “werkzame kracht”.**
- Mormonisme leert dat “Jezus Christus, een kleine baby zoals wij allen waren, opgroeide tot een man, en werd vervuld met een goddelijke substantie of fluidum, genaamd de Heilige Geest” (*Key to Theology* by Parley P. Pratt, p. 38).
- Christian Science heeft de bizarre zienswijze dat “Christian Science de Heilige Trooster is” (p. 277). “De Heilige Geest is de Wetenschap van Christendom” (p. 351). De citaten komen uit *Science and Health* door Mary Baker Eddy (1913 editie).
- Christadelphianisme leert: “de Heilige Geest is geen persoonlijke God, onderscheiden van de Vader, maar de radiante onzichtbare kracht of energie van de Vader” (geciteerd in Sanders, *Heresies Ancient and Modern*).

Is de Heilige Geest echt onpersoonlijk, een energie, een werkzame kracht, een substantie, een fluidum, Christian Science, onzichtbare energie, enz.?

Hoe weten we dat de Heilige Geest een Persoon is?

¹ Zie de rubriek over Jehovah’s getuigen: <http://www.verhoevenmarc.be/jg.htm>

² Volgens de Nederlandse uitgave weergegeven.

De Heilige Geest is een persoon want Hij bezit alle onderscheidende kenmerken van een persoonlijkheid.

Wat is een persoon? Wat maakt iemand tot een persoon? Wat zijn de essentiële karakteristieken van een persoonlijkheid? Het volgende schema toont de drie componenten die iemand tot een persoon maken: 1. intellect, 2. wil, 3. emoties:



DRIE COMPONENTEN VAN EEN PERSOON

Eerder in deze les was er een citaat, geschreven door Jehovah's getuigen, waarin zij de Heilige Geest vergeleken met water. Water is geen persoon. Water denkt en redeneert niet, en water weet niets. Water maakt geen keuzes, en maakt evenmin beslissingen over iets. Water beslist niet in welke richting het zal vloeien; het volgt gewoon de stroming. Water bezit geen emoties. Als je water kookt dan wordt het niet droef of blij. Op een regenachtige dag zijn de regendruppels niet droevig en somber. Regen voelt helemaal niets, omdat het geen persoon is.

Wat te zeggen van de Heilige Geest? Heeft de Heilige Geest intellect, wil en emoties?

Heeft de Heilige Geest Intellect?

1 Korinthiërs hoofdstuk 2

10 Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers **onderzoekt** alle dingen, zelfs de diepten van God.

11 Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is? Zo **kent** ook niemand de dingen van God dan de Geest van God.

12 En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden **weten** de dingen die ons door God genadig geschonken zijn.

13 Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons **leert**, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken.

Het punt hierboven is dat de Heilige Geest de dingen van God **kent**. Geen mens begrijpt God en wat God is, maar de Heilige Geest wel. Om dingen te kennen moet Hij een intellect hebben, Deze passage benadrukt ook dat de Heilige Geest onze Leraar is, Degene die de dingen van God onthult aan gelovigen. De eerste wet van leraarschap is dat de leraar moet kennen en begrijpen wat hij leert. We kunnen niet onderwijzen wat we niet kennen. De Heilige Geest is onze volmaakte Leraar en Hij heeft een volmaakte begrip en intellect.

Lees Jesaja 11:2 en merk de zeven beschrijvingen op van de Heilige Geest:

- de Geest van de HEERE
- de Geest van wijsheid en inzicht,

de Geest van raad en sterkte,
de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN.

In de Bijbel spreekt het getal zeven van volheid en volmaaktheid. De Geest van God is volmaakt in wijsheid, inzicht, raad, enz. Deze woorden beschrijven intellect.

Maar intellect alleen maakt geen persoon. Er moeten ook wil en emotie zijn.

Heeft de Heilige Geest een wil?

Maakt de Heilige Geest beslissingen en keuzes?

“Al deze dingen echter **werkt** één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk **uitdeelt** zoals Hij **wil**” (1 Korinthiërs 12:11).

Wie beslist er welke gelovigen bepaalde geestelijke gaven zouden gegeven worden? De Heilige Geest maakt deze beslissingen, en Hij bedeeft elke gelovige individueel overeenkomstig Zijn keuze. Hij heeft een wil!

Lees Handelingen 16:6-7: “En nadat zij door Frygië en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest **verhinderd** het Woord in Asia te spreken. En bij Mysië gekomen, probeerden zij naar Bithynië te reizen, maar de Geest **liet het hun niet toe**”.

Wie besliste er dat zij niet zouden spreken in Asia? En wie verhinderde hen naar Bithynië te reizen? Zij werden niet geleid door een soort van energie. Nee, zij werden geleid door een Persoon. Hebt u ooit een “energie” of “kracht” een beslissing zien maken. Zegt een bliksemschicht soms: “Ik denk en zal beslissen waarop ik zal inslaan”?

Samen met intellect en wil is er nog een component van persoonlijkheid.

Heeft de Heilige Geest emoties of gevoelens?

Lees Hebreeën 10:29: “Hoeveel te zwaarder straf, denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft en het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft en de Geest van de genade **gesmaad** heeft?”

Het vers spreekt van een persoon die de Geest van de genade gesmaad heeft. Kan u iemand smaden die geen gevoelens heeft?

Lees Efeziërs 4:30: “En **bedroef** de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing”.

In dit vers zien we dat de Heilige Geest emotie of gevoelens heeft.

De Heilige Geest is HEILIG en Hij heeft gevoelens van afkeer tegen zonde.

De Heilige Geest is een Persoon omdat hij alle componenten bezit van een persoonlijkheid: intellect, wil en emotie.

De Heilige Geest is een Persoon omdat Hij dingen doet die enkel een Persoon kan doen

Lees Johannes 14:26: “Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in **alles onderwijzen** en u in **herinnering brengen** alles wat Ik u gezegd heb”

De Heilige Geest is een Leraar. Wanneer u denkt aan een leraar, dan denkt u gewoonlijk aan een persoon, niet aan een onpersoonlijke kracht. Voor de gelovige is het een erg troostende waarheid zich te realiseren dat Degene die in ons woont (1 Korinthiërs 6:19) onze persoonlijke Leraar is, die ons kostbare dingen kan onthullen over onze Verlosser en ons geestelijke waarheden kan tonen, hetgeen los van Hem onmogelijk zou zijn.

Het is goed om weten dat wanneer we de Bijbel lezen, de Auteur van de Bijbel, de Heilige Geest, aanwezig is om ons te leren en te onderrichten. Maar, voordat we in de Bijbel lezen, bidden we dan wel tot God om ons te leren en ons Zijn weg voor ons te tonen?

“Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de **weg wijzen** in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf **spreken**, maar wat Hij **gehoord** zal hebben, zal Hij **spreken**, en de

toekomstige dingen zal Hij u **verkondigen**” (Johannes 16:13). Hij wijst de weg, spreekt, hoort, verkondigt! Enkel een persoon kan zulke dingen doen.

Lees Handelingen 8:29: “En de Geest zei tegen Filippus: Ga er naartoe en voeg u bij deze wagen”. Wie gaf Filippus dit bevel? Een onpersoonlijke kracht geeft geen bevel. Kan de zwaartekracht - een onpersoonlijke kracht - u ooit een bevel geven? Het was een Persoon die Filippus dat bevel gaf, en Filippus gehoorzaamde deze Persoon en hij deed wat Hij vroeg. Vergelijk dit ook met Handelingen 13:2: “En terwijl zij de Heere dienden en vastten, **zei** de Heilige Geest: Zonder voor **Mij** zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe Ik hen **geroepen** heb”.

Zie Romeinen 8:14: “Zovelen als er door de Geest van God **geleid** worden, die zijn kinderen van God”. Gelovigen worden niet geleid door een onpersoonlijke kracht, fluidum of een energie. Hier zien we dat de gelovige door een Persoon, de Heilige Geest, geleid wordt.

Zie Romeinen 8:26: “En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter **pleit** voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen”. De Heilige Geest komt voor ons tussenbeide. Hij bidt voor ons!. Enkel een persoon kan bidden.

De Heilige Geest is een Persoon omdat persoonlijke voornaamwoorden gebruikt worden om Hem te beschrijven.

Johannes 14:17: “de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet **Hem** niet en kent **Hem** niet, maar u kent **Hem**, want Hij blijft bij u en zal in u zijn”.

Johannes 16:7-8: “Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik **Hem** naar u toe zenden. En als Die gekomen is, zal **Hij** de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel”.

Johannes 16:13-15: “Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal **Hij** u de weg wijzen in heel de waarheid, want **Hij** zal niet vanuit **Zichzelf** (Grieks: *autos*) spreken, maar wat **Hij** gehoord zal hebben, zal **Hij** spreken, en de toekomstige dingen zal **Hij** u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken, want **Hij** zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat **Hij** het uit het Mijne zal nemen en het u zal verkondigen”.

Het gaat hier om een duidelijke “Hij”, een persoon, niet een onpersoonlijke kracht.

Bovendien doet Hij dingen die enkel een persoon kan doen: overtuigen, wijzen, spreken, horen, verkondigen, verheerlijken, uitnemen.

De Heilige Geest is een Persoon omdat Christus beloofde dat de Vader “de Trooster” zou zenden (Johannes 14:16).

Johannes 14:16: “En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere [*allos*] **Trooster** [*parakletos*] geven, opdat **Hij** bij u blijft tot in eeuwigheid”.

In het Grieks kent men twee woorden voor “ander(e)”. “**Heteros**” betekent “een ander van een andere soort”, en wordt gebruikt in Galaten 1:6 voor een “ander (vals) evangelie”. “**Allos**” wat hier in Johannes 14:16 gebruikt wordt, betekent “ander van dezelfde soort”.

De Heer gaf Zijn discipelen slecht én goed nieuws. Het slechte nieuws was dat Hij zou weggaan. Hun goddelijke Metgezel zou hen verlaten. Het goede nieuws was echter dat een Ander Zijn plaats zou komen innemen. Dit zou een Ander zijn van dezelfde soort, een andere Persoon, zoals Christus Zelf. Toen de Heilige Geest kwam op de dag van Pinksteren, toen was het veel meer dan de louter komst van een kracht of invloed. Een echte Persoon kwam op die dag. De Trooster kwam!

De Heilige Geest draagt in Johannes 14-16 de naam “Parakletos”: Hij is de Trooster, Voorspreker en Helper, die van Christus getuigt, de wereld van zonde overtuigt en alles leert.

De Heilige Geest is een Persoon omdat de Vader een Persoon is en de Zoon een Persoon is, en daarom moet ook de Heilige Geest een Persoon zijn.

Het zou absurd zijn te menen dat Mattheüs 28:19 het volgende zou moeten betekenen: “hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de werkzame kracht”.

Zie ook 2 Korinthiërs 13:13: “De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen”.

Als de Vader een Persoon is, en de Zoon is een Persoon, dan is ook de Heilige Geest een Persoon.

Zie verder onze studies over de Drie-eenheid: <http://www.verhoevenmarc.be/drieeenheid.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm